



JAAR C 6^{de} zondag van Pasen



Lezingen

Handelingen 15, 1-2.22-29
Openbaring 21, 10-14.22-23
Johannes 14, 23-29

Thema
Hij keert terug

Hemelvaart van de Heer



Lezingen

Handelingen 1, 1-11
Hebreeën 9, 24-28; 10, 19-23
Lucas 24, 46-53

Thema
Naar de hemel

Wat vieren we met Hemelvaart?

Dit jaar valt Hemelvaart op donderdag 29 mei. Met Hemelvaart, op de veertigste dag na Pasen, vieren we dat Jezus naar zijn Vader in de hemel is teruggegaan. Volgens het christelijk geloof nam God Hem op in de hemel, waar Hij nu bij zijn hemelse Vader is.

Hemelvaart betekent dat Jezus afscheid nam van zijn vrienden op aarde en naar de hemel ging om bij God te zijn. Hij beloofde dat Hij altijd bij ons zou blijven, ook al kunnen we Hem niet meer zien.

In Matteüs 28,16-20 lezen we over de ontmoeting van de elf discipelen met Jezus op een berg in Galilea, vlak voor zijn hemelvaart:

"De elf discipelen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hun had opgedragen heen te gaan. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden." (Matteüs 28,16-17)

De verwijzing naar het Matteüs-evangelie en de berg als plaats van ontmoeting is treffend. Deze passage vangt namelijk op indringende wijze de spanning tussen aanbidding en twijfel. De berg staat hier symbool voor het heilige – een plaats waar hemel en aarde elkaar raken, zoals ook bij Mozes op de Sinaï of de verheerlijking op de berg.

Het feit dat er zowel aanbidding als twijfel aanwezig is, maakt het moment des te menselijker en herkenbaarder. Zelfs in de nabijheid van de verrezen Christus, blijven mensen twijfelen – en toch worden zij geroepen en gezonden. Jezus sluit immers af met de opdracht: *"Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen..."* en zijn belofte: *"Ik ben met jullie, alle dagen."*



Kermisviering Graauw

Op 16 juni, kermismaandag in Graauw, gaan we tijdens de viering stilstaan bij onze dierbare overledenen. Dit jaar wordt het een heel aparte kermisviering, omdat het voor de eerste keer in jaren een viering zonder 'Meester de Baar' zal zijn. Hij was na de sluiting van de kerk in Graauw de drijvende kracht achter de vieringen in het Gemeenschapshuis. Voor hem bleef samenkomen in geloof ontzettend belangrijk. Meester de Baar wordt tijdens de kermisviering natuurlijk herdacht!

Mocht u dierbare overledenen genoemd willen hebben tijdens de viering op kermismaandag in Graauw, dan graag een berichtje aan kvdwiele@zeelandnet.nl of bel/app 06-41322776. Een intentie kost € 12,50.

De viering begint om 10.00 uur. Aansluitend worden de graven op de begraafplaats gezegend.

Vertel het vooral door! U bent allen van harte welkom!

Katrien Van de Wiele



Waarom ik paus Franciscus zo dankbaar ben
Bloemlezing uit zijn teksten
Nikolaas Sintobin

Boekje te koop met teksten van paus Franciscus

Paus Franciscus spreekt de taal van ons allen, ook in zijn officiële documenten. Voor altijd worden zijn woorden bewaard in vele harten. 'De Kerk als veldhospitaal', 'De herder moet ruiken naar zijn schapen', 'Wie ben ik om te oordelen?', 'De sacramenten zijn geen beloning voor perfecte gelovigen, maar een krachtig medicijn voor de zwakken.' Zomaar wat uitspraken die inmiddels tot de woordenschat van velen van ons behoren.

Nikolaas Sintobin is net als de paus jezuïet en verzamelde de mooiste teksten uit interviews, gesprekken en encyclieken. Hij is dankbaar voor wat de kerkvorst ons heeft geschonken. Tijdens het ziekbed van de paus in 2025 heeft Sintobin de mooiste citaten bij elkaar gezet, eerst op internet. In dit boek zijn ze gebundeld om te lezen en steeds weer geïnspireerd te raken.

Het boekje is ook te koop in ons parochiecentrum, Steenstraat 9 in Hulst, of na de viering op zondag in de basiliek voor €7,50 (in de winkel voor €11,99), zolang de voorraad strekt.

Uitnodiging concert 'Met Hart en Stem'

De Gemengde Zangvereniging 'Met Hart en Stem' uit Terneuzen bestaat dit jaar 40 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum zal het koor op zaterdag 14 juni 2025 een inloopconcert houden in de basiliek in Hulst. Er zullen diverse christelijke en vaderlandse liederen worden gezongen onder leiding van dirigent Jos Oreel. De aanvang is om 13.30 uur. U bent van harte welkom.



Hulst H. Willibrordus

zondag 25 mei 10.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero m.m.v. met het Basiliekkoor

intenties: familie Baert-van Gijssel; gezusters Coenen; Paula van den Bogaert en haar zus Jeannette van den Bogaert; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; Arthur Kuijpers geliefde echtgenoot van Amy Kuijpers-Biebroeck; Juliën de Vliegheer en echtgenote Jeanine Bracke; Ria Baart echtgenote van Piet de Clippelaar; pater Siebo Leppen; Annie Seghers-Hoefnagels en echtgenote Leo Seghers; Walter Cleijman en echtgenote Germaine Cleijman-Kouwijzer; Marieke Cornelissens; Annie de Potter-de Kind en echtgenoot Eddy de Potter; Leon de Bleijser en overleden familie; Piet en Maria Rottier-d'Hooghe en Wilfried Segers; Martine Smeets-De Decker echtgenote van Sjaak Smeets; Karel Verhaegen; Maria van Waterschoot-Pieters en echtgenoot Robert van Waterschoot en overleden familie; Willy Verschuieren echtgenoot van Ria Verschuieren-Verdurmen

woensdag 28 mei 18.30 uur: rozenkransgebed

woensdag 28 mei 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero

intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijssel; familie Verdurmen

donderdag 29 mei 10.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. ter Braak m.m.v. De Cantorij der Basiliek

intenties: overleden ouders Guust en Trees de Roeck-Fermont

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus

dinsdag 27 mei 19.00 uur: rozenkransgebed bij het kapelletje op Het Zand

zaterdag 31 mei 19.00 uur: Praise & Worshipviering

mededelingen: Het is al jarenlang gebruikelijk in de Mariamaand mei om één keer per week gezamenlijk de rozenkrans te bidden bij het Kapelletje op Het Zand te Koewacht. Dit staat op de kruising van Het Zand met de Zandstraat. Ook dit jaar vindt dat plaats op iedere dinsdag in de maand mei om 19.00 uur. Iedereen is daarbij van harte welkom.

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken

dinsdag 27 mei 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert

Clinge H. Henricus

zondag 25 mei 14.00 uur: eucharistieviering t.g.v. het 150-jarig bestaan van onze parochiekern met als voorgangers pastoor W. Wiertz en pastor K. Van de Wiele m.m.v. de gezamenlijke koren

intenties: uit dankbaarheid; Albert Claus en echtgenote Josephina Malfason en overleden familie; Achiel van de Vijver en echtgenote Ilonka de Kever en overleden familie; Remi Smet en echtgenote Lea Smet en overleden familie

maandag 26 mei 19.00 uur: rozenkransgebed aan het Mariabeeld achter in de kerk

dinsdag 27 mei 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron

Hengstdijk H. Catharina

maandag 26 mei 19.00 uur: woord- en gebedsviering verzorgd door de werkgroep

intenties: Marieke Cornelissens; Willy Verschuieren; echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Jan den Tenter overleden ouders en familie den Tenter-van Goethem; Paula de Rooij en overleden ouders

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst

mededelingen: Met ingang van mei zijn er op zondag geen vieringen meer in de kapel van De Blaauwe Hoeve. Voortaan is er elke derde woensdag van de maand om 10.30 uur een viering in de kapel voor onze bewoners. Ook mensen 'van buiten' zijn en blijven daarbij van harte welkom! De eerstvolgende viering in onze kapel is op woensdag 18 juni a.s.

In alle kernen is de gewone collecte voor bisdom en eigen geloofsgemeenschap.

Overzicht vieringen rond 25 mei

Hulst

zo 25 mei 10.00 uur: eucharistie

wo 28 mei 18.30 uur: rozenkrans

wo 28 mei 19.00 uur: eucharistie

do 29 mei 10.00 uur: eucharistie

Koewacht

di 27 mei 19.00 uur: rozenkrans

za 31 mei 19.00 uur: Praise &

Worshipviering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken

di 27 mei 19.00 uur: w&c viering

Clinge

zo 25 mei 14.00 uur: eucharistie

ma 26 mei 19.00 uur: rozenkrans

di 27 mei 10.00 uur: gebedsgroep

Hengstdijk

ma 26 mei 19.00 uur: viering w&g

Parochie

H. Maria Sterre der Zee

secretariaat pastoraal team:

e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl

Secretariaat parochie: e-mail:

info@hmsdz.nl

Het secretariaat en het pastoraat

van de parochie is te bereiken ma

t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel.

0114-745000

Voor het maken van een afspraak

voor de **ziekenzalving** kunt u

contact opnemen met pastoor

Wiertz op tel. 06-42506424.

website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastoraal team:

Pastoor Wiel Wiertz

tel. 06-42506424

e-mail: wwiertz@live.nl

Pastoraal werker F. van Geyt

tel. 0117-453374

e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl

Pastoraal werker R. Grossert

tel. 0114-313299;

gsm 06-13705137 e-mail:

ralf.grossert@zeelandnet.nl

Kapelaan R. Rojas Romero

Pastoraal werker E. Wever, obl.osb

gsm 06-54756565

e-mail: embregtwever@gmail.com

gsm 06-38781876

e-mail: kapelaan22@gmail.com

Pastoraal werkster K. V. d. Wiele

gsm 06-41322776

e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen

tel.: 0114-381317

Diaken Kees van Geloof

tel.: 0114-313604

e-mail: k.vangeloof@zzv.nl