

**JAAR C****4^{de} zondag van de veertigdagentijd****Lezingen**

Jozua 5, 9a.10-12
2 Korintiërs 5, 17-21
Lucas 15, 1-3.11-32

Thema

Een weg terug

Collecte

In alle kernen is de gewone collecte voor bisdom en eigen geloofsgemeenschap en een extra caritascollecte bestemd voor Liliane Fonds.

Hongerdoek - Samen Dromen – Liefde zij daad, lezingen Js. 43,16-21, Joh. 8,1-11

Op de hongerdoek **Samen Dromen – Liefde zij daad**, die in de basiliek hangt, ziet u bovenaan, een beetje links van het midden, een helikopter die lijkt af te zwenken. Net zoals vele andere details op de hongerdoek, roept ook deze helikopter vragen op. Heeft de bemanning net hulpgoederen gebracht? We zien nog een jerrycan met water rechts vooraan drijven. Of is het de opdracht van de bemanning om de kinderen in de gaten te houden, omdat de machthebbers bang zijn dat deze kinderen iets nieuws gaan beginnen dat hun positie in gevaar kan brengen?

We zullen, zelfs met de beste bedoelingen, altijd fouten maken, daar ontkomen we niet aan. Maar we kunnen gelukkig ook altijd opnieuw beginnen, in de hoop dat we het dan beter zullen doen, zo hebben we uit de lezingen van vandaag meegenomen.

Misschien maken we wel fouten door de manier waarop we in Nederland en in het Westen invulling geven aan onze ontwikkelingssamenwerking. Vaak is er van 'samenwerking' geen sprake, maar is het veel meer een eenrichtingsverkeer: wie betaalt, bepaalt. Soms is noodhulp, bij rampen en dergelijke, noodzakelijk, zoals de kinderen op de doek behoefte hebben aan water en voedsel om te overleven. Maar we zouden bij het steunen van projecten, hoe nodig op zichzelf ook, tegelijkertijd steeds zelfredzaamheid en duurzaamheid op het oog moeten hebben. Niet wij als 'gulle gevers', maar de mensen ter plekke moeten bepalen wat de doelen van hun ontwikkelingsprojecten zijn en op welke manier ze die willen bereiken.

Eigenlijk zou een actie als de Vastenactie niet nodig moeten zijn. Zoals uiteindelijk ook de kinderen op het eiland uit hun isolement gehaald moeten worden. Maar om mensen in bijvoorbeeld Oeganda een echte kans te geven om een nieuw begin te maken, moeten oorzaken van armoede en klimaatverandering aangepakt worden. En die oorzaken liggen in de neoliberale, op groei gerichte economie en onze uitputtende omgang met het milieu. Vooral mensen in landen zoals Oeganda worden met de gevolgen daarvan opgezadeld. De hongerdoek **Samen Dromen – Liefde zij daad** is een uitnodiging en oproep om in deze vastentijd na te denken over onze manier van leven als oorzaak van armoede en milieu-achteruitgang, en om een nieuw begin te maken met meer solidariteit en duurzaamheid.

**Uitnodiging Kinderkerk op zondag 16 februari 2025****Hoera voor Jezus
Palmzondag**

Kijk jij ook al uit naar Pasen? Wij alvast wel. Komen jullie samen met ons Palmzondag vieren op zondagmorgen 13 april 2025 van 11.00 uur tot ongeveer 12.00 uur in de kerk van Clinge?

We horen dan een verhaal en we hebben een nieuw knutselwerkje.

Jullie zijn van harte welkom! We hebben fris, koffie en thee. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Zie de [uitnodiging](#) op de website.

Nieuwe uitzending van 'Geloof, Hoop & Liefde'

Geloof, Hoop & Liefde heet de rubriek die opgenomen en samengesteld wordt door George van der Sijpt en via Omroep ZVL maandelijks wordt uitgezonden en op onze [website](#) wordt geplaatst. Filmpjes met steeds een ander, vaak actueel thema.

Bij de kruisweg in de H. Henricuskerk van Clinge geeft pastor Ralf Grossert als voorbereiding op het paasfeest uitleg over delen van het passieverhaal. Daarbij worden vergelijkingen gemaakt met de mensen van nu.

Klik hier voor [de nieuwste opname](#).

**Palmzondag, uitzending op de tv op Ned 2, KRO**

Zondag 13 april is het Palmzondag. In de viering van deze zondag wordt het passieverhaal voorgelezen.

Palmzondag is het begin van de Goede Week, die geheel in het teken staat van Christus' lijden en sterven, en voorafgaat aan Pasen. Met Palmzondag herdenken we dat Jezus als een 'koning' werd binnengehaald in Jeruzalem. Mensen stonden juichend met palmen in de hand langs de kant van de weg.

Op deze morgen is de viering in de basiliek, die rechtstreeks op NPO 2 wordt uitgezonden, om **10.00 uur**. Zoals U weet laat de pastoor altijd graag een volle kerk zien. U komt toch ook weer? Zorg dat u om 10.00 uur binnen bent, want dan gaan de deuren dicht. Alvast heel hartelijk dank!

**Liliane
Fonds****Aankondiging Caritas-collecte voor het weekend van 5-6 april 2025 (Liliane Fonds)**

Acht van de tien kinderen met een handicap leven in de armste delen van de wereld. Vaak geeft hun omgeving ze geen eerlijke kans om zich volwaardig te ontwikkelen, naar school te gaan en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Samen met organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verbetert het Liliane Fonds de levenskwaliteit en toekomstkansen van deze kinderen. Met onze hulp kunnen we hun wél een kans geven! Caritas steunt het Liliane Fonds en beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Verslag Lezing Rouwzorg Regio 0114 op 18 maart door Ilja Verstraten.

Het thema: 'Rouw is als... tranen tussen je boterham' zegt het al: rouw is niet altijd zichtbaar, maar wel aanwezig. Peter, de broer van Ilja, kwam om het leven door een verkeersongeval. Je broer/zus verliezen is vaak een niet-erkend verlies. Er is maar weinig literatuur over, terwijl het toch de langstdurende relatie is die iemand kan hebben. Het is een belangrijke bloedband met uiterlijke gelijkenissen, erfelijkheid, karaktereigenschappen, met soms dezelfde humor...

Een overleden broer/zus maakt deel uit van ons verleden, heden en toekomst.

Het is een individueel proces, een meervoudig verlies dat in elke levensfase een andere impact heeft. Impact op je eigen leven, maar ook op de gezinsdynamiek: je rol verandert, je ouders zijn niet meer dezelfde. Ze zijn vaak innerlijk/emotioneel afwezig. Hierdoor voelen kinderen zich soms niet belangrijk meer of gaan ze voor de ouders zorgen (parentificatie). Ze proberen het gat te vullen en stellen hun eigen rouw uit.

Oudste kinderen in het gezin, zij die zorgen, hebben vaak later geen kinderen, omdat ze het verdriet van hun ouders niet zelf willen meemaken. Broers/zussen kunnen zich 'naastbestaande', 'toeschouwer' voelen en eenzaam als er niet over gepraat kan worden. Signalen worden dan door de omgeving niet (h)erkend zoals het gevoelloos vertellen, zingevingsvragen of paniekaanvallen zoveel jaren later...

Hun naam blijven noemen, ruimte geven aan kinderen om te praten, is bouwen als gezin aan een veilig nest. Is jouw broer te zien in je verhaal? Mag jouw zus er nog zijn? Het zou een normaal gespreksonderwerp moeten zijn, maar toch leidt het vaak tot pijnlijke stiltes als men bijvoorbeeld vraagt hoeveel broers je hebt, alsof er alleen gepraat mag worden over levende broers/zussen.

Ilja vond (h)erkenning in de boeken 'Broederziel alleen' en 'Als je een broer of zus verliest...' van Minke Weggemans. Deze verloor haar broer en richtte in 2007 de Stichting Broederziel op. Ilja was jaren bestuurslid van de Stichting, begeleidde workshops en vond zin en betekenis in haar werk als afscheidsfotografe en uitvaartbegeleidster.

In 2008 werd 10 april in Nederland benoemd tot Broers- en Zussendag, dag voor wie een broer/zus verloor en in 2013 werd 30 september uitgeroepen tot Nationale Broer en Zus-dag door radio-DJ Giel Beelen naar aanleiding van het overlijden van zijn zus.

Dank aan Ilja voor haar persoonlijke verhaal en haar boodschap van verbondenheid.

Verslag rouwzorgteam

Palmprocessie voorde Vastenactie op Palmzondag op 13 april

Op Palmzondag 13 april 2025 wordt in Koewacht een palmprocessie gehouden met als thema 'Pelgrims van Hoop'. Het vertrek is net als vorig jaar vanaf ZorgSaam De Lange Akkers, Beukenlaan 2, Koewacht, waar we om 9.30 uur samenkomen en we om 9.45 uur starten met de palmwijding door pastor Ralf Grossert. Daarna gaan we in processie naar de kerk, waar rond 10.30 uur de eucharistieviering begint met als voorgangers pater Cyril Swinne en pastor Ralf Grossert, begeleid door muziek en zang door het gemengd Sint Ceciliakoor uit Koewacht. In de viering zal pater Swinne uitleg geven over zijn Vastenactieproject in Colombia. De opbrengst van de collecte gaat naar dat project. Na de viering gaan we naar gemeenschapscentrum De Vlaschaard om gezamenlijk koffie te drinken. U kunt daar parkeren.



Iedereen is uitgenodigd om in deze processie mee te lopen, de viering bij te wonen en na afloop samen koffie te drinken.

George van der Sijpt

Informatie en intenties

Hulst H. Willibrordus

zondag 6 april 10.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het Basiliëkkoor

intenties: familie Baert-van Gijsel; Paula van den Bogaert en haar zus Jeannette van den Bogaert; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga; Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; de heer Fons Hofman; gezusters Coenen; Lucienne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; overleden echtpaar Joos en Julliette Janssen en overleden familie; overleden ouders Theo Hiel en Lies Kerckhaert en overleden familie; Leon de Bleijser en overleden familie; Gusta Serrarens en echtgenoot Fons d'Haens; Jan den Tenter; Ina Helmich-de Munck en echtgenoot Ad Helmich, zoon Alin en kleinzoon Martijn; mevrouw Ineke de Deckere-Reyns; Paul de Bock; Jo de Theije en echtgenote Louisa de Theije-de Bakker; Nel Nielen-Scheerders en echtgenoot Cornelis Nielen; jaargetijde Patrick Marin; Norma Lansu-Deyaert en echtgenoot Wim Lansu; jaargetijde Dolf Lampo en familie Lampo-van Huffel

woensdag 9 april 18.30 uur: rozenkransgebed

woensdag 9 april 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero

intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus

zaterdag 5 april 19.00 uur: Poolse eucharistieviering met als voorganger pastor J. Okonek

vrijdag 11 april 19.00 uur: viering van woord en gebed verzorgd door de werkgroep

Clinge H. Henricus

dinsdag 8 april 10.00 uur: gebedsgroep

overleden: Norma Deyaert weduwe van Wim Lansu, 87 jaar

Hengstdijk H. Catharina

donderdag 10 april 19.30 uur: Taizé-viering met als voorganger pastor R. Grossert

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst

Op zondag 6 april a.s. is er **géén viering** in onze kapel.

U bent weer van harte welkom op Palmzondag, zondag 13 april a.s. om 10.30 uur.

Overzicht vieringen rond 6 april

Hulst

zo 6 apr 10.00 uur: eucharistie
wo 9 apr 18.30 uur: rozenkrans
wo 9 apr 19.00 uur: eucharistie

Koewacht

za 5 apr 19.00 uur: Poolse euch
vr 11 apr 19.00 uur: viering w&g

Clinge

di 8 apr 10.00 uur: gebedsgroep

Hengstdijk

do 10 apr 19.30 uur: Taizé-viering

Parochie

H. Maria Sterre der Zee

secretariaat pastoraal team:

e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl

Secretariaat parochie: **e-mail:**

info@hmsdz.nl

Het secretariaat en het pastoraat

van de parochie is te bereiken

ma t/m vr van 9.00-12.00 uur op

tel. 0114-745000

Voor het maken van een

afpraak voor de ziekenzalving

kunt u contact opnemen met

pastoor Wiertz op tel. 06-

42506424.

website: www.hmsdz.nl