

**JAAR C****4^{de} zondag van de vastentijd****Lezingen**

Jozua 5, 9a.10-12
2 Korintiërs 5, 17-21
Lucas 15, 1-3.11-32

Thema

Een weg terug

Collecte

In alle kernen is de gewone collecte voor bisdom en eigen geloofsgemeenschap.

Uitnodiging eucharistieviering vrijdag 4 april

Afgelopen week heeft u massaal Tintinnabulum, de website en Facebook gelezen en ook gereageerd op de uitnodiging van pastoor Wiertz. Die blijkt vooral veel vragen te hebben opgeroepen, want veel mensen dachten dat hij dan ook afscheid van ons zou nemen. Niets is minder waar. Pastoor Wiertz gaat met evenveel enthousiasme door met zijn werk in de drie parochies en in het bisdom.

Het mogen bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is voor hem een reden om dankbaar en blij te zijn. Hij wil dit bijzondere moment met u delen in de eucharistieviering op vrijdag 4 april om 11.00 uur.

Na de viering nodigen wij u van harte uit om samen een kopje koffie, iets lekkers en een drankje te gebruiken, om in een gezellige sfeer herinneringen te delen en onze pastoor te feliciteren en te bedanken. We hopen u allen te mogen verwelkomen!

Met vriendelijke groet, namens de vicevoorzitters van de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen
Ronald van Quekelberge, Leo Baeten en Cecile van Tiggelen

**Hongerdoek - Samen Dromen – Liefde zij daad, lezing Lc. 15,1-3.11-32**

Lijken wij in onze houding niet op de oudste zoon uit het evangelie van vandaag, de zoon die op zijn strepen ging staan, overtuigd van zijn eigen gelijk en van zijn eigen verdiensten? Maar de hungerdoek *Samen Dromen – Liefde zij daad*, die in de basiliek hangt, wijst op het belang van samenwerken om samen te kunnen dromen van een betere toekomst. Alle kinderen op de afbeelding zijn betrokken op elkaar en op hun omgeving. En op de doek kunnen we ook een aantal dieren zien, die symbool staan voor samenwerken en een nieuw begin. Grienden, een soort tandwalvissen, die om het eiland heen zwemmen, staan bekend als sociale dieren die gezamenlijk jagen en spelen om hun sociale omgang te oefenen. Ook de ringstaartmaki, een halfaap die in Madagaskar voorkomt, staat bekend om zijn sociale omgang in groepen, waarvan trouwens een vrouwelijk dier de leider is. Ringstaartmaki's spelen een grote rol in de scheppingsmythen die in Madagaskar de ronde doen. Net als ooievaars symboliseren zij een

nieuw begin. Ooievaars die tot hoog in de lucht kunnen vliegen, zijn in veel culturen ook een soort boodschapper van God.

Om samen te dromen over een nieuw begin in de richting van een wereld van duurzaamheid en sociale cohesie zoals God die wil, zullen we ons eigen gelijk tussen haakjes moeten zetten en erkennen dat veel ons in de schoot geworpen is. Zullen we onze eigen verdiensten moeten relativeren. Zullen we ook tot daden van liefde voor medemens en milieu moeten komen, zonder onszelf op de eerste plek te zetten. De vastentijd is en blijft een goede tijd om ons daarover te bezinnen.

Op weg

Beste mensen,

Ons hele leven zijn we 'op weg'. Vanaf het moment van onze geboorte zetten we steeds weer stappen. Velen van ons hebben letterlijk de stappenteller geactiveerd. Maar ook zetten we stappen in ons leven. Zet het voor jezelf maar eens op een rijtje. Welke stappen heb je gezet? Welke stap was moeilijk? Welke stap was van grote betekenis?

En nu zijn we hier. Het is 2025, we zijn veertig dagen op weg naar Pasen. Altijd weer een tijd die ons bewust doet zijn van wat we ook zijn: mensen die willen leven zoals Jezus ons dat heeft laten zien. Mensen die elkaar gelukkig willen maken en de wereld mooier. (Niet gemakkelijk in deze tijd).

Pater Swinne is uit Colombia gekomen en loopt deze dagen met ons mee. Altijd weer om ons ervan te doordringen hoe belangrijk het is dat mensen zelf gaan zorgen voor de verbouwing van hun voedsel. Daar willen wij vanuit Zeeuws-Vlaanderen met velen op allerlei manieren bij helpen.

Op de zondagen volgen we de liturgie van de Kerk. Elke week gaat het om inkeer en ommekeer. Aan het einde van de veertig dagen begint de Goede Week. Palmzondag vieren we op verschillende momenten en vanuit de basiliek van Hulst zelfs met en voor de gelovigen van heel Nederland en Vlaanderen.

En dan noem ik nog The Passion, die dit jaar wordt uitgezonden vanuit Terneuzen. Op verschillende momenten zullen we hier op diverse plekken aandacht aan geven. The Passion verbindt ons allen in Zeeuws-Vlaanderen, over de grenzen van Kerken heen.

En dan mag het uiteindelijk Pasen zijn! Maar dan zijn we alweer heel wat stappen verder.

Pasen, Jezus Christus laat ons kijken voorbij het hier en nu. Hij verbindt de hemel met de aarde. Hij geeft ons zicht op hoop. En dit is wat wij zijn: Pelgrims van Hoop. Altijd op weg. En iedereen is uitgenodigd: loop je met ons mee?

pastoor Wiel Wiertz

Website Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag heeft een nieuwe website: rkmeldpunt.nl

De vernieuwde website wil mensen die grensoverschrijdend gedrag (hebben) ervaren in de rooms-katholieke Kerk op een laagdrempelige manier uitnodigen om zich te melden. Dit kan telefonisch. Ook kan er een formulier worden ingevuld op de website.

Na een melding neemt de meldpuntfunctionaris contact met de melder op, luistert naar zijn verhaal en biedt, indien nodig, ondersteuning. De rol van de vertrouwenspersoon in de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen is er om u te ondersteunen als u te maken heeft (gehad) met grensoverschrijdend gedrag. Hij biedt een luisterend oor en helpt u bij het ordenen van gedachten en gevoelens. Hij kan u ook informeren over mogelijke vervolgstappen en u daarbij ondersteunen.

Bovendien heeft hij een belangrijke rol bij het begeleiden van slachtoffers door het proces heen, zonder daarbij zelf inhoudelijke beslissingen te nemen. Hij zorgt ervoor dat u niet alleen staat en helpt u bij het vinden van de juiste weg binnen of buiten de Kerk.

De vertrouwenspersoon van de Zeeuws-Vlaamse parochies is Daan Boonman. Hij is te bereiken via het e-mailadres vertrouwenspersoon@parochieszvl.nl of via telefoonnummer 0115-696391.

Informatie en intenties

Hulst H. Willibrordus

zondag 30 maart 10.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero m.m.v. de Cantorij der Basiliek

intenties: familie Baert-van Gijssel; Paula van den Bogaert en haar zus Jeannette van den Bogaert; gezusters Coenen; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Leon de Bleijser en overleden familie; Jan den Tenter; Ina Helmich-de Munck en echtgenoot Ad Helmich, zoon Alin en kleinzoon Martijn; Paul de Bock; Jo de Theije en echtgenote Louisa de Theije-de Bakker; Nel Nielen-Scheerders en echtgenoot Cornelis Nielen

woensdag 2 april 18.30 uur: rozenkransgebed

woensdag 2 april 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero

intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijssel; familie Verdurmen

vrijdag 4 april 11.00 uur: eucharistie met als voorganger pastoor W. Wiertz

intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; Klaus en Fiency Wiertz-Horbach

Clinge H. Henricus

dinsdag 1 april 10.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert tijdens de bijeenkomst van gebedsgroep de Bron; aansluitend is er mogelijkheid tot aanbidding

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst

zondag 30 maart 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. ons Blaauwe Hoeve Koor

intenties: Jan Dobbelaar echtgenoot van Rosa Dobbelaar-Mannaert; Arnold Heijens en overleden familie; Theo Martens echtgenoot van Riet Martens-van de Walle; Theodorus en Maria de Bruijn-de Meyer, dochter Marie-Louise en zonen Jo en Henk; jaargetijde Willy Lambert en overleden familie Lambert-de Boeij; Leon en Marie-José Polfliet-Asselman; overleden ouders Albert Polfliet-Smits; Loes Baart-Polfliet echtgenote van Paul Baart; Jan Prenen echtgenoot van Vally Prenen-Polfliet

Overzicht vieringen rond 30 maart

Hulst

zo 30 mrt 10.00 uur: eucharistie

wo 2 apr 18.30 uur: rozenkrans

wo 2 apr 19.00 uur: eucharistie

vr 4 apr 11.00 uur: eucharistie

Clinge

di 1 apr 10.00 uur: gebedsgroep

Blaauwe Hoeve

zo 30 mrt 10.30 uur: w&c viering

Parochie

H. Maria Sterre der Zee

secretariaat pastoraal team:

e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl

Secretariaat parochie: e-mail:

info@hmsdz.nl

Het secretariaat en het pastoraat

van de parochie is te bereiken ma

t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel.

0114-745000

Voor het maken van een afspraak

voor de **ziekenzalving** kunt u

contact opnemen met pastoor

Wiertz op tel. 06-42506424.

website: www.hmsdz.nl

Pastoraal team:

Pastoor Wiel Wiertz

tel. 06-42506424

e-mail: wwiertz@live.nl

Pastoraal werker

M. Dieleman-Fopma

tel. 0115-694958; e-mail:

marjandieleman@eparochie.nl

Pastoraal werker R. Grossert

tel. 0114-313299;

gsm 06-13705137 e-mail:

ralf.grossert@zeelandnet.nl

Kapelaan R. Rojas Romero

gsm 06-38781876

e-mail: kapelaan22@gmail.com

Pastoraal werker E. Wever, obl.osb

gsm 06-54756565

e-mail: embregtwever@gmail.com

Pastoraal werker K. V. d. Wiele

gsm 06-4132776

e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-

Zeeuws-Vlaanderen

tel.: 0114-381317

Diaken Kees van Geloof

tel.: 0114-313604

e-mail: k.vangeloof@zzv.nl