



JAAR C
3^{de} zondag van de
veertigdagentijd



Lezingen

Exodus 3, 1-8a.13-15
 1 Korintiërs 10, 1-6.10-12
 Lucas 13, 1-9

Thema

Wanhoop niet

Collecte

In alle kernen is de gewone
 collecte voor bisdom en eigen
 geloofsgemeenschap.

Hongerdoek - Samen Dromen – Liefde zij daad, lezingen Ex. 3,1-8a.13-15, Lc. 13,1-9

De hongerdoek Samen Dromen – Liefde zij daad, die in de basiliek hangt, laat een tweezijdig beeld zien. Links een prachtig blauwe hemel, geen vuiltje aan de lucht. Maar rechts doemt in de verte onweer op en is er een tornado te zien. Zullen die het eiland van de kinderen gaan treffen? De Europese jongen houdt de tornado in ieder geval goed in de gaten.

Donkere wolken doemen op, zowel op de hongerdoek, maar ook in de werkelijkheid. Donkere wolken van de klimaatverandering, soms figuurlijk in lange periodes van droogte, dan weer letterlijk door bosbranden, onweer en stormen met heel veel regenval. Maar ook de donkere wolken van menselijke gedragingen zoals egoïsme, overconsumptie, winstbejag, verdeeldheid, die ons sociaal samenleven op het spel zetten.

Jezus roept op tot bekering, zo hebben we in het evangelie van vandaag gelezen. Wie zich niet bekeert, wacht een vreselijk lot. Maar er is nog enig respijt. Ook wij moeten ons bekeren om de donkere wolken af te wenden. Bekereren tot duurzaamheid, tot solidariteit met de medemens, tot sociale relaties die iedereen in zijn waarde en waardigheid laten. Bekereren tot een God die is, tot een God met open armen, tot een God die ons de schepping als geschenk heeft gegeven, tot een God die iedere mens op deze aarde tot leven roept. En die bekering moeten we omzetten in daden van liefde, zoals de heilige Vincentius à Paulo ons heeft voorgeleefd: liefde zij daad. Een mooie opdracht voor deze vastentijd: in welke daden kan ik mijn liefde voor medemens en milieu tot uitdrukking brengen?



24-uur voor de Heer



Bent u toe aan een moment van rust en stilte? Neem dan deel aan de '24 uur voor de Heer', een initiatief van paus Franciscus.

Hij zegt: "Kerken kunnen oases van spiritualiteit zijn, waar men de weg van het geloof kan versterken en zich kan laven aan de bronnen van de hoop."

In onze parochie houden wij dit moment van stille aanbidding in de basiliek te Hulst op vrijdag 28 maart van 19.00 tot 21.00 uur.

Er is dan ook gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Iedereen is van harte welkom!

Ralf Grossert p.w.

Eucharistieviering uit dankbaarheid

Beste familie, parochianen en vrienden,

Pastoor Wiel Wiertz nodigt u uit voor een eucharistieviering uit dankbaarheid. Dit wil hij samen met u vieren op vrijdag 4 april om 11.00 uur in de basiliek van Hulst. Pastoor Wiertz bereikt deze dag de pensioengerechtigde leeftijd.

Samen willen we God danken voor zijn jarenlange inzet voor en toewijding aan de drie parochies, de parochianen, het bisdom Breda en op allerlei andere plaatsen waar hij werkte. Na de viering nodigen wij u van harte uit om samen een kopje koffie, iets lekkers en een drankje te gebruiken, om in een gezellige sfeer herinneringen te delen en onze pastoor te feliciteren en te bedanken.

We hopen u allen te mogen verwelkomen!

Met vriendelijke groet,

namens de vicevoorzitters van de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen

Ronald van Quekelberge, Leo Baeten en Cecile van Tiggelen



Collecte-opbrengst Wereldgebedsdag

De collecte-opbrengst van de Wereldgebedsdag voor het vertalen van kinderbijbel-boekjes in de taal Pukapuka, de taal die wordt gesproken op kleinere eilanden van de Cookeilanden, was €165,10. De diaconie van de gemeente Oosthoek zal dit bedrag aanvullen tot €400 en overmaken naar Wycliffe Bijbelvertalers. Een prachtig bedrag, waarvoor veel dank.

Afscheid pastoraal werkster Marjan Dieleman



Op 6 april a.s. zal pastoraal werkster Marjan Dieleman-Fopma haar 67^{ste} verjaardag vieren. Daarmee is ook de datum gemarkeerd waarop ze met pensioen zal gaan. Er zal dan een einde komen aan haar pastorale inzet als beroepskracht in het ene pastorale team van Zeeuws-Vlaanderen.

Na haar doctoraal theologie en stageperiode is Marjan op 1 juli 2001 in dienst gekomen van de Elisabeth-parochie in Midden-Zeeuws-Vlaanderen. Vanaf 1 januari 2019, toen het ene pastorale team voor heel Zeeuws-Vlaanderen is opgericht werkte Marjan ook voor de H. Maria Sterre der Zee-parochie en de parochie H. Andreas.

Zondag 16 maart hebben we na de eucharistieviering van 11.00 uur in de Emmaüskerk van Terneuzen afscheid van haar genomen.

In de toespraken kwam eensgezind naar voren dat Marjan haar pastorale werk kundig en met hart en ziel vervulde vanuit een diep en authentiek geloof. Dat veel mensen haar graag zien en haar waarden was te zien in de stampvolle kerk. De aansluitende receptie duurde dan ook tot net na 15.00 uur. Zodoende was er voldoende tijd voor iedereen om op een goede manier afscheid van Marjan te nemen.

Als parochiebestuur sluiten we ons ook aan bij de woorden van bisschop Liesen: "Van harte wens ik u alle goeds voor de tijd die komt. Ik hoop dat u met dankbaarheid en voldoening blijft terugzien op uw inzet in ons bisdom."

Marjan, heel veel dank voor je pastorale inzet en betrokkenheid!

Iets doen voor het goede doel?

Kom je ook? Iets doen voor het goede doel? Kom in beweging met de Paaswandeltocht! Iedereen kan meedoen. We lopen een leuke tocht van 2 kilometer. Op verschillende plekken langs de route is er iets te doen rond het thema 'Ik ben bij je'.

De Paaswandeltocht is ook een sponsortocht om geld in te zamelen voor 'Meer groen, meer leven in Colombia'. Help de deelnemers mee om aan sponsorgeld te komen. Op de route leveren ze het sponsorgeld in. Kom jij ook?

Wanneer: op donderdag 3 april 2025 van 13.30 tot 15.30 uur
Vertrek vanaf: Special Cruyff Court Tragel (volg de bordjes)
Meld je aan via: n.depauw@tragel.nl of m.slis@tragel.nl vóór 27 maart



Vastenactie 'Meer groen, meer leven'



Voorafgaand aan de veertigdagentijd opende het vintage-kledingwinkeltje in Westdorpe haar deuren voor de allereerste verkoop. De opbrengst komt geheel ten goede aan het project van pater Cyril Swinne. Het winkeltje blijft open tot zaterdag 12 april.

Op 5 maart is de pater in ons land aangekomen om bij de diverse activiteiten in geheel Zeeuws-Vlaanderen aanwezig te kunnen zijn. Zo ging hij samen met pastoor Wiel Wiertz voor in de eucharistieviering van zondag 9 maart in de basiliek.

De kerk zat goed vol en dat was ook te merken aan de collecte voor het project. De kerkgangers waren onder de indruk van zijn verhaal.

Donderdag 13 maart bezochten we diverse scholen in Hulst en Kloosterzande om de kinderen die deelnamen aan een heitje voor een karweitje en de sponsorloop te vertellen hoe hun leeftijdsgenootjes in de sloppenwijken van Barranquilla in Colombia wonen, leven en spelen. Ze konden haast niet geloven dat je 14 uur moet vliegen om er te komen.

De eerste week werd afgesloten met een benefietconcert in een drukbezochte zaal van De Halle in Axel. De regionale artiesten brachten met passie een gevarieerd programma in het thema van het lijdensverhaal. Pater Swinne bedankte deze eerste week al iedereen voor de gulle gaven.

Bennie Stienen

Tip: Luistert u vrijdag 21 maart op Omroep Zeeland naar het interview van Elza van Hermon met pater Cyril Swinne.

Taizé-viering op donderdagavond 10 april

Op 10 april a.s. willen we om 19.30 uur in de H. Catharinakerk van Hengstdijk weer samen met u onze Taizé-viering vieren. Als uitgangspunt hebben we gekozen voor de hongerdoek van Konstanze Trommer met als thema 'Samen dromen - Liefde zij daad' (zie de afbeelding bij het eerste artikel). Aan de hand van dit thema hebben we de viering vorm gegeven met aandacht voor muziek, liederen en de gebruikelijke stilte.

Heel graag zien we u daar weer en kunnen we afsluiten met koffie/thee en een gesprek.

Kijk op <https://www.hmsdz.nl/post/brief-uit-taiz%C3%A9-2025-hopen-voorbij-alle-hoop> om de brief van de broeders van Taizé te lezen, die door emeritus predikant Pieter Overduin werd doorgestuurd.

Namens de voorbereidingsgroep,

Joop Basting, Reina Hermans-Koning, Janny Meima, Cees Cosijn en Ralf Grossert



Informatie en intenties

Hulst H. Willibrordus

zondag 23 maart 10.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater A. Blommerde m.m.v. Dameskoor van de Basiliek

intenties: familie Baert-van Gijsel; Paula van den Bogaert en haar zus Jeannette van den Bogaert; Hilda van Nieulande-Kips en overleden echtgenoot René van Nieulande; gezusters Coenen; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; voor mijn overleden echtgenote Denise Tanis-de Booij; Sjaak de Baar; Mariët Valckx-Pauwels en echtgenoot Piet Valckx; Leon de Bleijser en overleden familie; Jan den Tenter; Ina Helmich-de Munck en echtgenoot Ad Helmich, zoon Alin en kleinzoon Martijn; jaargetijde André Ferket en overleden ouders Ferket-Bisschop en familie; Paul de Bock

woensdag tijdstip 26 maart 18.30 uur: rozenkransgebed

woensdag tijdstip 26 maart 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen

mededelingen: Op vrijdag 28 maart 2025 is het 24 uur voor de Heer; tussen 19.00 en 21.00 uur zijn er een aantal gebedsmomenten. Meer informatie over deze avond vind u in bovenstaand artikel op pagina 1.

overleden: dhr. Paul Prosper Maria de Bock, 72 jaar.

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus

vrijdag 21 maart 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert

zaterdag 22 maart 19.00 uur: Praise & Worship

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken

dinsdag 25 maart 19.00 uur: Maria-Boodschap, woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert m.m.v. het Gregoriuskoor uit St. Jansteen

Clinge H. Henricus

dinsdag 25 maart 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron

Hengstdijk H. Catharina

maandag 24 maart 19.00 uur: viering woord en gebed verzorgd door de werkgroep

intenties: Leon Verschueren; Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Paula de Rooij en overleden ouders; Roza de Clippelaar-van Goethem; Camiel Lauret en Gerarda Lauret-de Schepper en overleden familie; Christina Lemsens; Jan den Tenter; overleden Missionarissen van onze parochie

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst

Op zondag 23 maart a.s. is er **géén viering** in onze kapel.

U bent weer van harte welkom op zondag 30 maart a.s. om 10.30 uur.

De collecte voor het vastenactieproject van pater Swinne heeft het prachtige bedrag opgeleverd van € 409,87!

Overzicht vieringen rond 23 maart

Hulst

zo 23 mrt 10.00 uur: eucharistie
wo 26 mrt 18.30 uur: rozenkrans
wo 26 mrt 19.00 uur: eucharistie
vr 28 mrt 19.00-21.00 uur:
24 uur voor de Heer

Koewacht

vr 21 mrt 19.00 uur: w&c viering
za 22 mrt 19.00 uur:
Praise & Worship

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken

di 25 mrt 19.00 uur: w&c viering

Clinge

di 25 mrt 10.00 uur: gebedsgroep

Hengstdijk

ma 24 mrt 19.00 uur: viering w&g

Parochie

H. Maria Sterre der Zee

secretariaat pastoraal team:

e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl

Secretariaat parochie: e-mail:
info@hmsdz.nl

Het secretariaat en het pastoraat van de parochie is te bereiken ma t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel. 0114-745000

Voor het maken van een afspraak voor de **ziekenzalving** kunt u contact opnemen met pastoor Wiertz op tel. 06-42506424.

website: www.hmsdz.nl

Pastoraal team:

Pastoor Wiel Wiertz

tel. 06-42506424

e-mail: wwiertz@live.nl

Pastoraal werkster

M. Dieleman-Fopma

tel. 0115-694958; e-mail:

marjandieleman@eparochie.nl

Pastoraal werker R. Grossert

tel. 0114-313299;

gsm 06-13705137 e-mail:

ralf.grossert@zeelandnet.nl

Kapelaan R. Rojas Romero

gsm 06-38781876

e-mail: kapelaan22@gmail.com

Pastoraal werker E. Wever, obl.osb

gsm 06-54756565

e-mail: embregtwever@gmail.com

Pastoraal werkster K. V. d. Wiele

gsm 06-41322776

e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen

tel.: 0114-381317

Diaken Kees van Geloof

tel.: 0114-313604

e-mail: k.vangeloof@zzv.nl