



JAAR – C 8^{ste} zondag door het jaar



Lezingen

Sirach 27,4-7
1 Korintiërs, 15, 54-58
Lucas 6, 39-45

Thema

Een hart vol goedheid

JAAR – C Aswoensdag



Lezingen

Joël 2,12-18
2 Korintiërs, 5, 20-6, 2
Matteüs 6, 1-6.16-18

Collecte

In alle kernen is de gewone collecte voor bisdom en eigen geloofsgemeenschap.

Aswoensdag

Keer om, verander de toon van je lied en ga mee op weg naar nieuw leven.

De dag voor Aswoensdag, 'Vastenavond', wordt er nog volop carnaval gevierd. Carnaval is van oorsprong een gekerstend volksfeest. Het is een omkeerfeest, waarin maatschappelijke normen worden omgedraaid. Vanaf Aswoensdag begint de veertigdagentijd, een periode van inkeer en tevens omkeer, die herinnert aan Jezus die na zijn doop veertig dagen vastte in de woestijn. Het is een periode van voorbereiding op Pasen en ze loopt tot en met Stille Zaterdag. Dat zijn weliswaar 46 dagen, maar traditioneel wordt enkel op de 40 week- en zaterdagden versoberd. De zes zondagen zijn geen vastendagen.

Op Aswoensdag 5 maart start de veertigdagentijd in de basiliek van Hulst met het verbranden van de palmtakken van vorig jaar. Tijdens de veertig dagen kunnen we ons voorbereiden op het feest van Pasen. In het evangelie spoort Jezus ons aan om oprecht te zijn. Het askruisje dat wij in deze eucharistieviering ontvangen, wil ons van dit alles bewust maken.



Veertig dagen op weg naar Pasen

Vanaf Aswoensdag is er een boekje beschikbaar, samengesteld door Ralf Grossert en Zita van Uffelen. In dit boekje met de titel 'Veertig dagen op weg naar Pasen' zijn gebeden en kookrecepten opgenomen in het kader van de vastentijd. De veertigdagentijd geeft ons tijd en ruimte om ons op het grote feest van Pasen voor te bereiden. Het is een tijd van bezinning over de invulling van ons eigen leven. Veertig dagen de tijd om je hart op God en de ander te richten. Hoe staan wij tegenover anderen, tegenover God en zijn mooie schepping?

Laat u inspireren door de teksten, gebeden en kookrecepten van deze vastenkalender. Hopelijk komt u mede hierdoor iets dichterbij de Bron van alle leven. U vindt het boekje achter in de kerk. Als u het meeneemt, hopen we op een kleine bijdrage in de kosten.

Wereldgebedsdag op vrijdagavond 7 maart

Op vrijdagavond 7 maart a.s. is het weer 'Wereldgebedsdag'. Dit jaar hebben vrouwen van de Cookeilanden een viering voorbereid met als thema: **'Ik heb je prachtig gemaakt.'** Dit vers uit psalm 139 nodigt ons uit om te beseffen dat ieder van ons met zorg en liefde door God is gemaakt. De oecumenische viering van Woord & Gebed begint om 19.30 uur in de PKN-kerk aan de Houtmarkt in Hulst. Iedereen is van harte welkom!

Ralf Grossert p.w.

Pater Swinne



In de eerste week van maart komt pater Swinne vanuit Colombia weer naar Nederland op vakantie naar zijn familie in St. Jansteen en Clinge. Tevens luidt zijn komst het begin in van het tweede jaar van het Zeeuws-Vlaamse project voor de Vastenactie met als thema: 'Meer groen - meer leven in Colombia'.

Ook dit jaar werken de drie Zeeuws-Vlaamse parochies samen in het kader van de Vastenactie. Net als afgelopen jaar zetten we ons in voor het werk van pater Swinne in de stad Barranquilla in Colombia. Een van de grootste problemen van de mensen in de wijk La Paz is het zorgen voor inkomsten; er is een hoge werkloosheid. Dat heeft een negatieve impact op de voeding, omdat men alleen kan eten wat men kan kopen. Mensen krijgen een opleiding in de stadslandbouw en het houden van een moestuin, zodat ze zelf kunnen instaan voor dat deel van hun voedsel. Tevens zijn ze op deze manier zinvol bezig zijn en kunnen op termijn ook producten verkopen. De doelstelling van het project is om mensen zelfredzaam te maken en hun het

gevoel van eigenwaarde terug te geven.

In Zeeuws-Vlaanderen hebben we één groot project, maar natuurlijk in heel de regio kleine projectjes, waarbij de geldelijke opbrengsten van de Vastenactie ten goede komt aan pater Cyriel Swinne, die in Colombia de allerarmsten helpt met het verbouwen van voedsel en dagelijks maaltijden verzorgt voor honderden mensen.

Wij heten pater Swinne van harte welkom op Nederlandse bodem en wensen hem een prettige tijd bij zijn familie en veel plezier bij de activiteiten voor de Vastenactie, waarbij hij veel mensen zal ontmoeten. Zo starten we de Vastenactie op zondag 9 maart om 10.00 uur met een eucharistieviering in de basiliek, waarbij pastoor Wiertz en pater Swinne voorgaan. U bent allen van harte welkom.

Afscheid pastor Marjan Dieleman

Op 6 april aanstaande zal pastoraal werkster Marjan Dieleman-Fopma haar pensioengerechtigde leeftijd bereiken en afscheid nemen van het pastoraal werk. Na haar doctoraal theologie en stageperiode heeft ze sinds 1 juli 2001 in de Elisabeth-parochie gewerkt en vanaf 1 januari 2019 ook in de twee andere Zeeuws-Vlaamse parochies: de parochie heilige Andreas en de parochie Heilige Maria Sterre der Zee.

Marjan deed haar pastorale werk kundig en met hart en ziel, vanuit een diep en authentiek geloof. Met grote dankbaarheid kijkt ze terug op de mogelijkheden die het bisdom en de parochies haar hebben gegeven, op de steun en vriendschap van collega's en vrijwilligers en op de talrijke bijzondere contacten.

Tijdens de eucharistieviering van 11.00 uur zal er op zondag 16 maart in de Emmaüskerk te Terneuzen op een bijzondere manier worden stilgestaan bij het afscheid van Marjan.

Het bestuur van de Elisabeth-parochie nodigt u graag uit voor deze viering om daarna, onder het genot van een hapje en een drankje, persoonlijk afscheid te nemen van Marjan in de kerk/het zaaltje van het parochiecentrum.

Als cadeautip heeft Marjan aangegeven het zeer te waarderen als er een donatie kan worden gedaan aan het Zeeuws-Vlaamse project voor de Vastenactie. De bestemming hiervan is voor pater Cyriel Swinne, die in Colombia de allerarmsten helpt met het verbouwen van voedsel en dagelijks maaltijden verzorgt voor honderden mensen. Het bijbehorende rekeningnummer is: NL66RABO0159527104 ten name van Vastenactie Terneuzen, Elisabeth-parochie onder vermelding van 'afschied Marjan'.

Uw aanwezigheid in Terneuzen is een uiting van dank voor al het werk dat Marjan in Zeeuws-Vlaanderen heeft gedaan.



Wielerezegening op zondag 9 maart



Op zondag 9 maart zegent pastoor Wiertz de lokale fietsliefhebbers en hun fietsen en wenst hun een voorspoedig seizoen! Een bijzondere ervaring. Iedereen is welkom. Het is niet alleen de start van het nieuwe wielerseizoen voor alle wielertoeristen die de lente in hun bol hebben en weer in groten getale aan 'hun' seizoen beginnen, maar het is ook de aanloop naar het WK-veldrijden in Hulst in het weekend van 30 januari / 1 februari 2026.

8:30 uur: Inloop in de basiliek

8:45 uur: Aanvang viering basiliek Hulst

9:15 uur: **Alle fietsers ontvangen een unieke WK giveaway!**

10.00 uur: eucharistie

Als u van plan bent deze zondag naar de H. Mis te komen, kom dan nog een uurtje eerder om deze speciale gebeurtenis zeker niet te missen!.

Huispaaskaars

Ook dit jaar is het mogelijk om een huispaaskaars te bestellen. Mocht u interesse hebben, dan dient u uw bestelling **vóór 10 maart** te hebben opgegeven. Dit kan **alleen** schriftelijk per briefje in de brievenbus van het parochiecentrum, **Steenstraat 9** of per mail pkhulst@hmsdz.nl

Vermeld alstublieft uw naam en adres, telefoonnummer of mailadres, en de uitvoering van de kaars die u wenst.

- A. Duif met wereldbol, 30 cm, € 32,00
- B. De Passiebloem, 25 cm, € 24,50
- C. Ik ben de weg, 25 cm, € 24,50
- D. De eucharistie, 25 cm, € 24,50
- E. Vredesduif, 25 cm, € 24,50
- F. Chi-Rho Kruis (blauw), 25 cm, € 24,50
- G. Pelgrims van Hoop, Jubeljaar, 25 cm, € 24,50



Indien u dezelfde kaars wenst als de paaskaars in de basiliek, dan is dat **G: Pelgrims van Hoop**.

Als u het op prijs stelt, kunt de huispaaskaars laten zegenen tijdens een van de paasvieringen. Nadere info hierover volgt.

Vele handen maken licht werk!



De basiliek wordt om de 5 weken schoongemaakt, op maandag- of dinsdagochtend. De data waarop er gewerkt wordt, kunt u vinden op het prikbord achter in de basiliek (voor dit jaar zijn er 10 ochtenden ingepland). Wij, 5 vrouwen en 2 mannen, zijn nog op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen. Er wordt geveegd, gestoft, gestofzuigd en soms gedweild.

Mocht u een handje willen helpen, dan bent u van harte welkom. Voor meer informatie kunt u terecht op het parochiesecretariaat. Daar kunt u zich ook aanmelden.

Wij zoeken ook nog mensen die op woensdag 2 april de stoelen van de basiliek willen helpen schoonmaken. Voor de uitvoering van de Matthäus Passion op zondag 6 april worden die verplaatst (dat wordt door anderen voor ons gedaan). Op maandag 7 april, wanneer de kerk helemaal leeg is, kunnen wij de vloer dweilen. 's Avonds worden de stoelen weer teruggezet (ook dit gebeurt door anderen). Mocht u in april willen helpen, dan bent u wederom van harte welkom. Wilt u vooraf even doorgeven aan het secretariaat dat u aanwezig kunt zijn?

Meditatie voor het Jubeljaar over de H. Bernadette

Tijdens het Jubeljaar 2025 wordt iedere maand een meditatie gehouden door een Nederlandse bisschop. Deze maand staat mgr. Peter Wellen van het bisdom Groningen-Friesland stil bij de 'Werelddag van de Zieken' op 11 februari, de dag waarop de Kerk ook de gedachtenis viert van Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Op 11 februari 1858 verscheen Maria in Lourdes voor de eerste keer aan Bernadette Soubirous. Er zouden daarna tot 16 juli van dat jaar nog zeventien verschijningen volgen. Bernadette was veertien, een meisje van eenvoudige komaf. Haar familie was door allerlei omstandigheden aan de bedelstaf geraakt. Het meisje had een broze gezondheid doordat zij last had van astma en cholera.

Bernadette gehoorzaamde Maria, die ze eerst niet herkende en zelf 'De Dame' noemde, door haar met regelmaat te bezoeken. Ze trok daardoor veel aandacht, waar de notabelen van die tijd niet blij mee waren. Bernadette bleef trouw en op een gegeven moment moest ze van de pastoor de dame vragen naar haar naam. Tijdens de zestiende verschijning gaf de dame, op aandringen van Bernadette, haar naam: 'Ik ben de Onbevleete Ontvangene'. Deze onthulling deed de pastoor geloven dat het de Heilige Maagd was.

Dit was het begin van het heiligdom Lourdes waar jaarlijks velen samenkomen om kracht, hoop en bemoediging te vinden en te krijgen om zo hun levenskruis te kunnen dragen.

Maria, de Moeder van onze Heer, en daarmee ook ons aller moeder, omarmt met een bijzondere liefde hen die kwetsbaar zijn. De lichamelijke en geestelijke zieken mogen hun heil zoeken bij Maria, ze zal hen altijd nabij zijn, haar gebed zal de zieken ondersteunen en bemoedigen.

De ontmoeting met Maria in Lourdes geeft mensen zoveel kracht en hoop dat zij daardoor hun weg kunnen vervolgen; ze kunnen daardoor zelfs een steun voor anderen zijn door naar hen te luisteren en door naast hen te gaan staan en een tochtgenoot te worden, een Pelgrim van Hoop. Deze ontmoetingen, het vertoeven bij de grot aan de rivier de Gave en daarmee de intense verbondenheid voelen met de Heilige Maagd Maria, onze hemelse Moeder, de vaak indrukwekkende vieringen; dit alles is één bron van hoop, kracht en bemoediging. Op haar voorspraak mogen wij vertrouwen. Bidden we om haar moederlijke zorg en nabijheid...

Wees gegroet Maria,
vol van genade, de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.



Informatie en intenties

Hulst H. Willibrordus

zaterdag 1 maart 19.00 uur: carnavalsviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. Koninklijke Stedelijke Harmonie Hulst

zondag 2 maart 10.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero met samenzang van M. Magnus op orgel en P. van Gorsel met zang

intenties: Peter de Hullu echtgenoot van Beatrice Ano-de Hullu; Gerda van Geertruij-Pieters; familie Baert-van Gijssel; Paula van den Bogaert en haar zus Jeannette van den Bogaert; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; overleden ouders Willy en Miet Menu-Kerckhaert en overleden familie; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; de heer Fons Hofman; Lucienne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; gezusters Coenen; Tilly Bauwens-Neve en echtgenoot Robèrt Bauwens; Honnie van der Veeken echtgenoot van Marie-Louise van der Veeken-Calle; Tilly van Itegem-Roelans en echtgenoot Jo van Itegem; Marie-Louise Hofman; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaerd-Jansen en overleden familie; Wies Heijens-van den Bergen en echtgenoot Remi Heijens; Angèle Bun-Baecke en echtgenoot Leon Bun en partner Eugène de Kever; Irene Vereecken-de Waal en echtgenoot Leo Vereecken; Sjaak de Baar; Mariet Valckx-Pauwels en echtgenoot Piet Valckx; Leon de Bleijser en overleden familie

woensdag 5 maart 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het Dameskoor

intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijssel; familie Verdurmen

vrijdag 7 maart 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus

zaterdag 1 maart 19.00 uur: Poolse eucharistieviering met als voorganger priester J. Okonek

Clinge H. Henricus

dinsdag 4 maart 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep De Bron

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst

zondag 2 maart 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. ons Blaauwe Hoeve Koor

intenties: Frans en Els Van Daele-Rottier en overleden familie; jaargetijde Annie van Kerkhoven-van de Wiel echtgenote van Robert van Kerkhoven; Johan Burm echtgenoot van Maria Burm-Boogaert; Achilles de Clerck en echtgenote Irène de Clerck-Cerpentier en dochter José; George Elegeert en echtgenote Yvon Elegeert-Reijns

Overzicht vieringen rond 2 maart

Hulst

za 1 mrt 19.00 uur: carnavals-
viering
zo 2 mrt 10.00 uur: eucharistie
wo 5 mrt 19.00 uur: eucharistie
vr 7 mrt 19.00 uur: eucharistie

Koewacht

za 1 mrt 19.00 uur: Poolse euch

Clinge

di 4 mrt 10.00 uur: gebedsgroep

Blaauwe Hoeve

zo 2 mrt 10.30 uur: w&c viering