

**JAAR C****Opdracht van de Heer****Lezingen**

Maleachi 3, 1-4
Hebreeën 2, 14-18
Lucas 2, 22-40

Thema

Aan ons gelijk

Collecte

In alle kernen is de gewone collecte voor bisdom en eigen geloofsgemeenschap en een extra Caritas-collecte bestemd voor de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen.

Lichtmis 2025

Lichtmis, ook wel bekend als Maria-Lichtmis, wordt gevierd op 2 februari en markeert de presentatie van Jezus in de tempel, veertig dagen na zijn geboorte. Dit feest heeft zowel religieuze als culturele betekenissen.

Religieuze betekenis van Lichtmis

Lichtmis is een christelijk feest dat teruggaat tot de vroege kerk. Het herdenkt de dag waarop Maria en Jozef Jezus naar de tempel brachten om hem aan God op te dragen, zoals voorgeschreven door de joodse wet.

Dit moment wordt ook wel 'de Opdracht van de Heer' genoemd. In de tempel ontmoetten zij Simeon en Hanna, die Jezus herkenden als de Messias.

Ook dit jaar vieren we Maria Lichtmis in de basiliek in Hulst op zondag 2 februari om 10.00 uur. Het Gregoriuskoor o.l.v. Ronnie Polspoel zorgt voor de muzikale begeleiding en er zal een processie zijn. Wees allen welkom.

**Getuigen van de hoop die in ons leeft, Jubeljaar 2025**

(vanuit bisdom Breda 2024)

Op Hemelvaartsdag 9 mei 2024 heeft paus Franciscus het Jubeljaar 2025 plechtig afgekondigd. De paus presenteerde tevens de bul voor dat jaar: 'Spes non confundit: Hoop stelt niet teleur' (Rom. 5, 5). 'Hoop' is daarmee het thema van het jubeljaar.

Heilige Deuren

In zijn bul kondigde paus Franciscus aan dat het jubeljaar zou beginnen met de opening van de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek op kerstavond 2024. Later, op 29 december, opende de paus de Heilige Deur van de aartsbasiliek van Sint-Jan van Lateranen, de kathedraal van Rome. Op diezelfde dag werd in elke kathedraal over de hele wereld de heilige mis opgedragen door de plaatselijke bisschop om de opening van het jubileum te markeren. In het bisdom Breda werd de heilige mis opgedragen in de Antoniuskathedraal in Breda.

Verkondiging van hoop

Paus Franciscus verwijst naar de vele crises die de wereld heeft doorgemaakt, zoals de COVID-19-pandemie, sociale ongelijkheden en milieu-uitdagingen. Hij erkent dat de wereld lijdt onder een gevoel van angst en onzekerheid. Het jubeljaar biedt juist een boodschap van hoop: een oproep om niet in wanhoop te vervallen, maar de kracht van geloof, hoop en liefde te omarmen. De paus benadrukt dat de christelijke hoop geworteld is in Christus en dat deze hoop ons de moed geeft om te handelen in het aangezicht van moeilijkheden.

Paus Franciscus: hoop stelt niet teleur

Onlosmakelijk met de hoop verbonden, zijn solidariteit en broederlijkheid. Paus Franciscus roept de Kerk en de wereld op om opnieuw na te denken over hun verplichtingen tegenover de armen en gemarginaliseerden. Hij benadrukt de noodzaak om concrete stappen te zetten om ongelijkheid en onrechtvaardigheid te bestrijden. Het jubeljaar biedt de kans om te reflecteren op de wereldwijde gemeenschap en te werken aan meer rechtvaardigheid, vrede en zorg voor de schepping. De paus moedigt een "cultuur van ontmoeting" aan, waarin mensen naar elkaar omzien en in elkaar het gezicht van Christus herkennen. "In de loop van het jaar", schrijft paus Franciscus, "moet alles in het werk worden gesteld om het volk van God in staat te stellen ten volle deel te nemen aan de verkondiging van de hoop op Gods genade." Het jubileum eindigt op 28 december 2025 in de kerken over de hele wereld, waarbij de Heilige Deuren van de Sint-Jan van Lateranen, de Santa Maria Maggiore en de Sint-Paulus buiten de Muren op diezelfde datum worden gesloten. Het jubeljaar in Rome wordt afgesloten op het hoogfeest van Driekoningen, 6 januari 2026.

Een samenvatting van de bul is te lezen op <https://www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-artikelen/jubeljaar-wat-staat-er-in-de-bul-van-de-paus>.

Nieuwe uitzending van 'Geloof, Hoop & Liefde'

Geloof, Hoop & Liefde heet de rubriek die gewoonlijk opgenomen en samengesteld wordt door George van der Sijpt en via Omroep Hulst maandelijks wordt uitgezonden en op onze [website](#) wordt geplaatst. Filmpjes met steeds een ander, vaak actueel thema.

U vindt daar [de nieuwste opname](#) met als thema: 'Gelukkig Nieuwjaar' met pastoor W. Wiertz, deze keer verzorgd door Peter de Bot.



Aankondiging Caritas-collecte voor Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen (1-2 februari 2025)



Het aantal mensen in Zeeuws-Vlaanderen dat voor extra voedsel is aangewezen op de voedselbank is aanhoudend groot. In onze 3 parochies werden afgelopen week meer dan 600 pakketten klaargemaakt en worden ca. 500 gezinnen en meer dan 1.100 mensen geholpen. De

hulp is bedoeld om mensen met de laagste inkomens een steuntje in de rug te geven. Aanmelding en controle gebeurt door gemeentelijke organisaties zoals Stichting Hulst voor Elkaar.

De voedselbank is financieel afhankelijk van giften van particulieren, kerken en het bedrijfsleven. Caritas steunt het werk van Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen onder meer door versproducten rechtstreeks bij lokale boeren aan te kopen **en beveelt deze collecte van harte bij u aan.**

Informatie en intenties

Hulst H. Willibrordus

zondag 2 februari 10.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero m.m.v. Gregoriuskoor

intenties: Peter de Hullu echtgenoot van Beatrice Ano-de Hullu; familie Baert-van Gijssel; Paula van den Bogaert en haar zus Jeannette van den Bogaert; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; de heer Fons Hofman; Willy Meijs echtgenoot van Riet Schalkwijk; Lucienne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Leon de Bleijser en overleden familie; Piet Hamelink echtgenoot van Ria Hamelink-Ivens; gezusters Coenen; Lizette de Cock en echtgenoot Ferdi Baart; Etiën de Kind en echtgenote Mariëtte de Kind-van der Heyden; Lydia Mol-Rammeloo en echtgenoot Gerard Mol; jaargetijde Herman Mangnus en overleden echtgenote Lucienne Thielman en overleden familie; Paula de Bruijn, Ries van Kampen, Carlo de Waal en overleden familie; Jeanne de Theije-Brooijmans en echtgenoot Gilles de Theije; Roza de Clippelaar-van Goethem en echtgenoot Fons de Clippelaar; overleden ouders Theo en Alice van Schoorisse; Tilly Bauwens-Neve en echtgenoot Robèrt Bauwens

woensdag 5 februari 18.30 uur: rozenkransgebed

woensdag 5 februari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero

intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijssel; familie Verdurmen

vrijdag 7 februari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders

overleden: mw. Mathilde Josephina Angela Maria Bauwens-Neve weduwe van Robèrt Bauwens, 78 jaar

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus

zaterdag 1 februari 19.00 uur: Poolse eucharistieviering met als voorganger priester J. Okonek

Clinge H. Henricus

dinsdag 4 februari 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep De Bron

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst

zondag 2 februari 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. ons Blaauwe Hoeve Koor

intenties: Etienne Bauwens echtgenoot van Jannie Bauwens-Tieleman; Paula en Jo Baart-de Boeij en overleden familie; Frans en Els Van Daele-Rottier en overleden familie; Piet Kindt echtgenoot van Ireen Kindt-Mattheijssen; Tiny Goossens-de Waal echtgenote van Adrie Goossens; jaargetijde Charel d'Haens en overleden familie d'Haens-van Campen; Jo van de Velde en overleden familie

Overzicht vieringen rond 2 februari

Hulst

zo 2 feb 10.00 uur: eucharistie

wo 5 feb 18.30 uur: rozenkrans

wo 5 feb 19.00 uur: eucharistie

vr 7 feb 19.00 uur: eucharistie

Koewacht

za 1 feb 19.00 uur: Poolse euch

Clinge

di 4 feb 10.00 uur: gebedsgroep

Blaauwe Hoeve

zo 2 feb 10.30 uur: w&c viering

Parochie

H. Maria Sterre der Zee

secretariaat pastoraal team:

e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl

Secretariaat parochie: e-mail:

info@hmsdz.nl

Het secretariaat en het pastoraat van de parochie is te bereiken ma t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel. 0114-745000

Voor het maken van een afspraak voor de **ziekenzalving** kunt u contact opnemen met pastoor Wiertz op tel. 06-42506424.

website: www.hmsdz.nl

Pastoraal team:

Pastoor Wiel Wiertz

tel. 06-42506424

e-mail: wwiertz@live.nl

Pastoraal werkster

M. Dieleman-Fopma

tel. 0115-694958; e-mail:

marjandieleman@eparochie.nl

Pastoraal werker F. van Geyt

tel. 0117-453374

e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl

Pastoraal werker R. Grossert

tel. 0114-313299;

gsm 06-13705137 e-mail:

ralf.grossert@zeelandnet.nl

Kapelaan R. Rojas Romero

gsm 06-38781876

e-mail: kapelaan22@gmail.com

Pastoraal werker E. Wever, obl.osb

gsm 06-54756565

e-mail: embregtwever@gmail.com

Pastoraal werkster K. V. d. Wiele

gsm 06-41322776

e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-

Zeeuws-Vlaanderen

tel.: 0114-381317

Diaken Kees van Geloof

tel.: 0114-313604

e-mail: k.vangeloof@zzv.nl