

**JAAR B****26^{ste} zondag door het jaar****Lezingen**

Numeri 11, 25-29
 Jakobus 5, 1-6
 Marcus 9, 38-43,45,47-48

Thema

In zijn Naam

Collecte

In alle kernen is de gewone
 collecte voor bisdom en eigen
 geloofsgemeenschap.

Verandering binnen het pastoraal team

Beste parochianen,

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen laten we u het volgende weten. Het betreft een verandering binnen het pastoraal team:

Vanaf 1996 is Katrien Van de Wiele werkzaam in de parochies van Zeeuws-Vlaanderen. Dat heeft ze al die jaren voltiids gedaan met veel plezier en bezieling. Gedurende het afgelopen jaar heeft ze ook pastoraal werk gedaan in de penitentiaire inrichting in Middelburg. Na 28 jaar is er voor Katrien een moment gekomen om voor een gedeelte van haar werktijd in te gaan op een nieuwe uitdaging. Het justitiepastoraat biedt haar die uitdaging.

Na gesprekken met pastoor Wiertz, Geerten Kok en vicaris Paul Verbeek heeft Katrien op 9 september haar ontslag voor 18 uur aangeboden aan bisschop Liesen en hem gevraagd om haar een pastorale zending te geven voor het pastorale werk in de gevangenis te Middelburg. De bisschop heeft hier positief op gereageerd. Vanaf 1 oktober 2024 zal Katrien voor 20 uur in de week werkzaam zijn voor de drie Zeeuws-Vlaamse parochies en 18 uur voor het justitiepastoraat te Middelburg.

Deze nieuwe uitdaging past geheel in de beweging die we als bisdom en parochies maken met de missionaire parochie. De werkzaamheden in de gevangenis zullen ook een nieuwe impuls geven aan de inspiratie van Katrien en daardoor ook aan het pastoraat in onze parochies.

Het pastoraal team en de drie parochiebesturen wensen Katrien veel succes toe met haar nieuwe parttime benoeming. We hopen dat ze haar nieuwe opdracht met voldoening en vreugde mag uitvoeren.

Graag vragen we uw gebed voor onze parochies en voor het pastoraal team.

Hoop en twijfel

Het was de Tsjechische priester Tomáš Halík die schreef: "Twijfel en geloof zijn twee zusters. Ze hebben elkaar nodig. Zonder kritisch denken, zonder scepticisme, zonder twijfel, zou geloof enkel fanatisme zijn. Maar ook aan de twijfels zelf moet je durven twijfelen. Anders dreig je in bitterheid en cynisme te vervallen. Kortom, neem ook je twijfels niet altijd ernstig."

Altijd goed om eens even ergens over na te denken.

pastoor Wiel Wiertz

Nieuwe wijn in nieuwe zakken, deel 12

Als Kerk van Christus staan we in onze tijd voor de uitdaging nieuwe wegen te vinden om de vreugde van het evangelie te delen in een veranderde cultuur. Mensen vragen zich dan soms af: Moeten we langs de deuren gaan?

Misschien wel. Niet wij allemaal natuurlijk, maar jij misschien wél. In onze eigen omgeving actief het geloof uitdragen – missionair zijn – hebben we in onze volkskerk eeuwenlang niet hoeven doen. Dat was iets voor missionarissen over de grens. Nu we zelf missiegebied zijn geworden, voelt het ongemakkelijk om ook zelf missionaris te worden. En dat kun je ook op afstand houden door te verwijzen naar opdringerige praktijken die de ander niet vrijlaat en respecteert. Feit is dat we helemaal géén ervaring hebben met missie in eigen land en moeten ontdekken wat past bij een katholiek. Het is al heel wat wanneer je de vragen over jouw geloof en naar-de-kerk-gaan niet uit de weg gaat. Maar we moeten erop rekenen dat de Geest sommigen inspireert om meer te doen en om mensen direct aan te spreken. Sta jij daarvoor open?

Bedevaart Lourdes

Beste medeparochianen,

Op zondag 22 september zijn we met een groep bedevaartgangers in Lourdes aangekomen, na een reis van anderhalve dag, die prima is verlopen.

Na aankomst hebben we direct het heiligdom bezocht. We konden door de grot lopen en kregen, zoals de heilige Bernadette het destijds al zo mooi beschreef, het gelukzalige gevoel dat hemel en aarde elkaar hier raken. We hebben dit ook zeker ervaren bij de sacramentsprocessie en later op de avond in de lichtprocessie met wel meer dan duizenden lichtjes. In de serene stilte werd het Ave Maria gezongen in vele talen.

Wat een onbeschrijfelijk gevoel, niet in woorden uit te drukken.

Wij bidden voor u allen.

Een van de bedevaartgangers



Koewacht Zingt



Zoals in meerdere katholieke kerken een gebruik aan het worden is, wordt ook in de kerk van Koewacht samen gebeden en gezongen in een Praise & Worship dienst. Na de zomerstop is de eerstvolgende bijeenkomst op zaterdagavond 28 september van 19 tot 20 uur. Het thema is dan: 'Thuis bij God'. Onder begeleiding van een toetsenist op keyboard zullen we uit de opwekkingsbundel een aantal deels Engelstalige liederen zingen, die bij het thema passen. Ook zullen we verschillende gedeelten uit de Bijbel lezen.

Als onderdeel van Stichting Kerkbelang Koewacht organiseert de Praise & Worship community dit soort bijeenkomsten al enkele jaren. Er is elke maand een bijeenkomst. Die is altijd op zaterdagavond om 19 uur, meestal op de laatste zaterdag van de maand. De volgende data in 2024 zijn 26 oktober, 30 november en 21 december.

Deze bijeenkomsten dienen om vanuit verschillende kerken samen te zingen, stil te worden in gebed en wat gedeelten uit de Bijbel te lezen met aansluitend koffie, thee of wat fris om na te praten.

Zie ook de Facebook-pagina Praise-worship-community-Koewacht <https://www.facebook.com/Praise-worship-community-Koewacht> ledereen is van harte welkom.

Informatie en intenties

Hulst H. Willibrordus

zondag 29 september 11.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert m.m.v. M. Mangnus op orgel en P. van Gorsel met zang

intenties: familie Baert-van Gijsel; jaargetijde overleden ouders Aarts-Frijns; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en Maria Roels; Paula van den Bogaert en haar zus Jeanette van den Bogaert; Leon de Bleijser en overleden familie; jaargetijde Margriet de Vliegere-d'Hooghe en echtgenoot Theo de Vliegere; Faas Netten echtgenoot van Juanita Netten-Schauwaert

woensdag 2 oktober 18.30 uur: rozenkransgebed

woensdag 2 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen

vrijdag 4 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus

zaterdag 28 september 19.00 uur: gebedsdienst "Thuis bij God" verzorgd door De Praise and Worship

zondag 29 september 9.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep

intenties: Gerard van der Sijpt en echtgenote Germaine van Goethem en overleden familie

Heikant H. Teresia v/h Kind Jezus

dinsdag 1 oktober 14.00 uur: Theresialof met als voorganger pastoor W. Wiertz

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken

dinsdag 1 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

Clinge H. Henricus

zaterdag 28 september 19.00 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep m.m.v. het gemengd koor

intenties: Joannes Franciscus Herdewel en echtgenote Rosalia Veneranda Zaman en overleden kinderen; Maria Verbist met gedachtenis aan haar ouders; jaargetijde Rosalia de Bilde echtgenote van Honoré Verbist; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes

dinsdag 1 oktober 10.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert tijdens de bijeenkomst van gebedsgroep de Bron; aansluitend is er mogelijkheid tot aanbidding

Nieuw-Namen H. Joseph

vrijdag 27 september 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert

intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie; Leon Smet en echtgenote Eliza Vereecken en dochter Marie-José en zoon Paul

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus

zaterdag 28 september 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert
intenties: Lau Geus en overleden familie Geus-Verrassel; Corrie de Poorter-de Schepper en overleden familie; overleden familie Dobbelaar-van Damme; Joseph Hamelink, echtgenote, kinderen en familie; Josephus de Meijer en echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna Heijens en overleden familie; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen

zondag 29 september 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert

intenties: Lisa de Waal, broer, zussen en ouders; Jules de Maat en Romania de Kever en zonen Guido en Rudy; Jaargetijde Guido de Maat, familie de Maat en familie Neve; Johannes van Sikkelerus

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst

zondag 29 september 10.30 uur: Het is de vijfde zondag van de maand. Dan is er **geen viering** in onze kapel.

Overzicht vieringen rond 28-29 september

Hulst

zo 29 sep 11.00 uur: w&c viering

wo 2 okt 18.30 uur: rozenkrans

wo 2 okt 19.00 uur: eucharistie

vr 4 okt 19.00 uur: eucharistie

Koewacht

za 28 sept 19.00 uur: gebedsdienst

zo 29 sep 9.30 uur: w&c viering

Heikant

do 1 okt 10.30 uur: Theresialof

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken

di 1 okt 19.00 uur: eucharistie

Clinge

za 28 sep 19.00 uur: w&c viering

di 1 okt 10.00 uur: gebedsgroep

Nieuw-Namen

vr 27 sep 19.00 uur: w&c viering

Vogelwaarde

za 28 sep 19.00 uur: w&c viering

Kloosterzande/Ossenisse

zo 28 sep 9.30 uur: w&c viering

Parochie

H. Maria Sterre der Zee

secretariaat pastoraal team: e-mail:

pastoraalteam@hmsdz.nl; van

parochie: e-mail: info@hmsdz.nl

Het secretariaat is te bereiken ma

t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel.

0114-745000

Voor het maken van een afspraak

voor de **ziekenzalving** kunt u

contact opnemen met pastoor

Wiertz op tel. 06-42506424.

website: www.hmsdz.nl

Pastoraal team:

Pastoor Wiel Wiertz

tel. 06-42506424

e-mail: wwiertz@live.nl

Pastoraal werkster

M. Dieleman-Fopma

tel. 0115-694958; e-mail:

marjandieleman@eparochie.nl

Pastoraal werker F. van Geyt

tel. 0117-453374

e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl

Pastoraal werker R. Grossert

tel. 0114-313299;

gsm 06-13705137 e-mail:

ralf.grossert@zeelandnet.nl

Kapelaan R. Rojas Romero

gsm 06-38781876

e-mail: kapelaan22@gmail.com

Pastoraal werker E. Wever, obl.osb

gsm 06-54756565

e-mail: embregtwever@gmail.com

Pastoraal werkster K. V. d. Wiele

gsm 06-41322776

e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-

Zeeuws-Vlaanderen

tel.: 0114-381317

Diaken Kees van Geloof

tel.: 0114-313604

e-mail: k.vangeloof@zzv.nl