



JAAR B 18^{de} zondag door het jaar



Lezingen

Exodus 16, 2-4.12-15
Efeziërs 4, 17.20-24
Johannes 6, 24-35

Thema

Brood uit de hemel

Collecte

In alle kernen is de gewone collecte voor bisdom en eigen geloofsgemeenschap en een extra caritascollecte bestemd voor Vluchtelingenwerk Nederland.

Waardevolle woorden

Beste mensen,

Soms is het goed bepaalde woorden nog eens extra aandacht te geven in het Tintinnabulum. Dan kunnen er enerzijds meer mensen kennis van nemen en anderzijds is het dan mogelijk de woorden nog eens rustig in je op te nemen en te overwegen. Ik heb het hier over de woorden die gesproken werden aan het einde van de eucharistieviering in het weekend van 27 en 28 juli. Woorden uit 'Een synodale kijk op zending. Slotdocument van de 16e bisschoppensynode'. De woorden waarop ik doel zijn het overwegen meer dan waard. Ze verwoorden de opdracht die wij allen hebben. Een opdracht die binnen ons bereik ligt. Niet te hoog gegrepen. Niet te moeilijk. Maar lang niet gemakkelijk. Leest u mee:

"Het gezin is de steunpilaar van iedere christelijke gemeenschap. Ouders, grootouders en al degenen die hun geloof in het gezin beleven en delen zijn de eerste missionarissen. Het gezin als levens- en liefdesgemeenschap is een bevoorrechte plaats van de opvoeding in het geloof en de christelijke praktijk."

Hieraan kunnen we eigenlijk allemaal ons steentje bijdragen. Als we ons identificeren als volgelingen van Jezus, de Christus.

pastoor Wiel Wiertz

Ga mee op bedevaart naar Rome in het Heilig Jaar

In 2025 viert de rooms-katholieke Kerk een jubeljaar. Het thema van dit jaar is: 'Pelgrims van hoop'. In het jubeljaar houden de Nederlandse bisdommen een gezamenlijke bedevaart naar Rome. Deze landelijke bedevaart wordt verzorgd door het Huis voor de Pelgrim. Inschrijving en deelname verlopen via deze bedevaartorganisatie. Vicaris Paul Verbeek zal met de bedevaart meegaan om de pelgrims van het bisdom Breda te begeleiden.

Informatieavond op maandag 2 september

Op maandag 2 september 2024 houdt het bisdom Breda een informatieavond over de landelijke bedevaart die in de meivakantie van 2025 (van 26 april tot 3 mei) zal plaatsvinden. Tijdens die avond zullen de plannen voor de bedevaart worden gepresenteerd. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. De avond wordt gehouden om **19.30 uur** in de **Cuyperszaal te Oudenbosch** (onder de basiliek; ingang via Pelgrim 2 aan het Doelpad). Belangstellenden kunnen zich vóór 25 augustus 2024 aanmelden via secretariaat@bisdombreda.nl.

Definitieve opgave voor de bedevaart zelf kan via Huis voor de Pelgrim o.v.v. 'Bisdom Breda' of via vicaris Paul Verbeek, paulverbeek@lievevrouweparochie.nl, zoals we al in een eerdere Tintinnabulum berichtten. Indien u uw opgave via hem doet, weet u zeker dat u samen met mensen van het bisdom Breda reist. Mocht u zich via het Huis van de Pelgrim opgeven, vermeld hier dan bij: 'Bisdom Breda'.



Deel 17 in de serie verwijzingen naar het te verschijnen boek op 7-9-2024

'De parochiekercke van Hulst, Soo binnen als buijten,

De Sint-Willibrordus, haar binnen- en buitenparochie van 1199-2010'



Het kerkarchief van Richard Otto Wilking is niet groot, maar bevat verrassende informatie. Bijvoorbeeld zijn visie op de afwezigheid van enige bezorgdheid binnen het kerkbestuur over het erfgoed bij de restauraties van Pierre Cuypers en deken Hessels. En daarmee snijdt hij een groot probleem aan van alle tijden: hoe om te gaan met waardevolle kerkelijke roerende goederen?

Bij kerkbesturen is er vaak geen historische kennis, geen besef van de waarde van oude meubelen, ornamenten en monumenten. Dat is niet nieuw. In Hulst gebeurde het ook al in 1933: het afslaan van het restauratie-aanbod van Monumentenzorg voor de ingestorte grafkelder van Claeys Hughe. Middeleeuwse grafzerken werden zomaar afgevoerd; wellicht sieren ze nog ergens een tuinpad. Zeventig jaar later is er evenmin veel zorg getoond voor de zeldzame zerken in de noordkapel. Een foto laat dit overduidelijk zien.

Nu kerken onttrokken worden aan de eredienst, is absoluut aandacht vereist voor het aloude erfgoed. Heeft men die kennis zelf niet, dan doet men er goed aan deze in huis te halen door bijvoorbeeld het Museum Catharijneconvent in Utrecht te raadplegen. De vaandels van Graauw zijn dankzij particulier initiatief gelukkig bewaard gebleven. Maar twee grote vaandels in de kerk van Zuiddorpe (gemaakt in Gent in 1876) worden door de motten opgevreten. Waren ze rond 2008 nog in redelijke staat, nu is veel van hun glans verdwenen. Dat is een verkeerde wijze van bewaren. Waarom vraagt men geen subsidie voor restauratie aan in Brussel?

Jan de Kort, Oudheidkundige Kring

Aankondiging Caritas-collecte voor Vluchtelingenwerk Nederland (3-4 augustus 2024)

Volgens de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn er wereldwijd meer dan 100 miljoen mensen van huis en haard verdreven door oorlog, geweld, politieke crises, grove schendingen van mensenrechten en ook door natuurgeweld als gevolg van de klimaatopwarming. Vluchtelingenwerk Nederland komt op voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in onze opvangcentra, zodat zij hier een nieuw bestaan kunnen opbouwen. Wie vlucht voor oorlog en geweld verdient een veilig thuis. Helaas zetten de plannen van het nieuwe kabinet vluchtelingen steeds meer buitenspel. Samen kunnen we laten zien dat vluchtelingen wél welkom zijn in ons land. Caritas steunt het werk van Vluchtelingenwerk en beveelt deze collecte van harte bij u aan.



Informatie en intenties

Hulst H. Willibrordus

vrijdag 2 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero

intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders

zondag 4 augustus 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero met samenzang

intenties: familie Baert-van Gijsel; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; Fons Hofman; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; Peter de Hullu echtgenoot van Beatrice Ano-de Hullu; Leon de Bleijser en overleden familie; Paula van den Bogaert en haar zus Jeanette van den Bogaert; Fons Schuurbijs en echtgenote Corrie Schuurbijs-Vermue; Piet Rottier en echtgenote Maria d'Hooghe en Wilfried Segers; Laurentius Blommaert en overleden familie

woensdag 7 augustus 18.30 uur: rozenkransgebed

woensdag 7 augustus 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger R. Grossert

intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden weldoeners van de basiliek; Petrus Gellinck en overleden familie; Begga Laman; Petrus van de Voorde en overleden familie; Petrus Crombeen en overleden familie; familie van de Perre

vrijdag 9 augustus 15.00 uur: kruisweg

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus

zaterdag 3 augustus 19.00 uur: Poolse eucharistieviering met als voorganger pastor J. Okonek

zondag 4 augustus 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele

intenties: Andre Celie echtgenoot Hilda de Vlieghe; Wies de Bakker echtgenote Jo de Theije

Sint Jansteen gemeenschapshuis de Warande

donderdag 8 augustus 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert

intenties: Ed Borm en echtgenote en overleden ouders; Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia Plasschaert; René Bauwens en echtgenote; Johan de Burger en echtgenote Angela Weemaes en overleden familie; Marie, Eugenie en Louis Borm en overleden familie

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken

dinsdag 6 augustus 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert

Clinge H. Henricus

zaterdag 3 augustus 19.00 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep m.m.v. het koor 'Laudate Dominum'

intenties: Lucienne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Yvonne Smet en echtgenoot Alphons van Esbroeck; Jeanne van den Keybus en echtgenoot Jozef Smet en eerdere echtgenoot Alphons Smet en overleden familie; Lidwien Wille en overleden familie

dinsdag 6 augustus 10.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert tijdens de bijeenkomst van gebedsgroep de Bron; aansluitend is er mogelijkheid tot aanbidding

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus

zaterdag 3 augustus 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele

intenties: uit dankbaarheid; Lau Geus; jaargetijde Celina Buijsse-Gielliet met gedachtenis van Marcel Buijsse; Judocus Gelderland en Rosalia Gelderland-Roetus en overleden familie; Tilly Mangnus-Serrarens; Anna Maria Truijman; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen

zondag 4 augustus 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero

intenties: overleden echtpaar Kees en Madeleine Rijk van de Lavoit; Rie Maas, overleden ouders, broer Jo, zus Rie en familie; overleden ouders Jo Rijk en Maria Hiel

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst

zondag 4 augustus 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. ons Blaauwe Hoeve Koor

intenties: Thuur van Remortel, echtgenoot van Annie de Bruyne; Paula Hoogstraate-Serrarens, echtgenote van Piet Hoogstraate; Josephus de Schepper en echtgenote Elizabeth de Schepper-de Bruijn en overleden familie; jaargetijde Susan van Himste-Segers en echtgenoot Frans van Himste en overleden familie; Johan Burm, echtgenoot van Maria Burm-Boogaert; overleden ouders Augustinus Ferket en Petronella Ferket-Poulussen en overleden familie

Dierbare herinnering aan Jo de Bruijn

Na een korte maar intense periode van ziek-zijn is tot ons groot verdriet onze trouwe vrijwilliger Jo de Bruijn overleden. Jo was een man met een gouden hart die vanuit zijn oprechte geloof in het leven stond en met mensen omging. Zijn geloof vertaalde hij ook in zijn inzet voor de parochie en in het bijzonder in zijn grote betrokkenheid bij onze kapel in 'De Blaauwe Hoeve'. Met de rust en de bescheidenheid die hem sierde voelde hij zich met hart en ziel verbonden met de kapel, de kapelbezoekers en onze fijne groep vrijwilligers. Jo was er altijd.... Jo is vele jaren assistent-geestelijk verzorger geweest in 'De Blaauwe Hoeve'. Hij was de vaste waarde bij alle wisselingen binnen de dienst geestelijke zorg. Na met pensioen te zijn gegaan bleef hij als vrijwilliger heel wat taken in de kapel vervullen en was hij voor mij altijd een grote steun en een echte vriend. Jo was heel trouw en heel dienstbaar. In 'zijn kapel' moeten we nu afscheid van hem nemen. In onze ogen te vroeg, want we hadden samen nog een weg te gaan...! Naast het intense verdriet zijn we heel dankbaar dat we een mens als Jo in ons midden hebben gehad. We wensen zijn vrouw José en hun gezin heel veel sterkte toe in deze zo verdrietige tijd.

Kees van Geloof

diaken/geestelijk verzorger

Overzicht vieringen rond 3-4 augustus

Hulst

vr 2 aug 19.00 uur: eucharistie

zo 4 aug 11.00 uur: eucharistie

wo 7 aug 18.30 uur: rozenkrans

wo 7 aug 19.00 uur: w&c viering

vr 9 aug 15.00 uur: kruisweg

Koewacht

za 3 aug 19.00 uur: Poolse euch

zo 4 aug 9.30 uur: w&c viering

St. Jansteen

do 8 aug 10.30 uur: w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken

di 6 aug 19.00 uur: w&c viering

Clinge

za 3 aug 19.00 uur: w&c viering

di 6 aug 10.00 uur: w&c viering

Vogelwaarde

za 3 aug 19.00 uur: w&c viering

Kloosterzande/Ossenisse

zo 4 aug 9.30 uur: eucharistie

Blaauwe Hoeve

zo 4 aug 10.30 uur: w&c viering