



JAAR B Feest van het H. Sacrament



Lezingen

Exodus 24, 3-8
Hebreeën 9, 11-15
Marcus 14, 12-16.22-26

Thema

Een nieuw verbond

Collecte

In alle kernen is de gewone collecte voor bisdom en eigen geloofsgemeenschap en een extra Caritas-collecte bestemd voor Artsen zonder Grenzen.

Nieuwe wijn in nieuwe zakken

Nieuwe parochiecultuur: leerling van Christus zijn.

De evangeliën verhalen over Jezus die mensen roept, vormt en uitzendt; de gewone uitdrukking voor deze personen is 'leerlingen'. In onze beleving hoort leerling-zijn bij de schooljaren en lijkt dan iets te zijn van het verstand. Bij de (eerste) leerlingen van Jezus was hun leerling-zijn echter iets van het hart, van het gegrepen worden door de liefde van Jezus en trouw zijn aan Hem.

In de veranderde wereld is het nodig onze (parochie)cultuur tegen het licht te houden en opnieuw leerlingen van Christus te zijn. Dat is altijd een kwestie van het hart. "Wat verlangt ge?" is de eerste vraag van Jezus (Joh. 1,38). Ons hart is vaak uit beeld geraakt: we zijn meer vertrouwd met de zeebodem en het maanoppervlak dan met de bodem van ons eigen hart.

Wat weten we van ons hart? Alle evangeliën vertellen over de laatste avond van Jezus met zijn leerlingen. Hij kende hun harten en voorspelde dat een van hen Hem zou verraden. Dat is een moment waar we iets te weten komen over het hart van Jezus' leerlingen en over het hart van Jezus zelf.

Jezus bewaarde het geheim van de verrader in zijn hart; zijn liefde voor Judas was even groot als voor Johannes (aan wie Hij een hint gaf) en voor de rest van de groep. Een onvoorwaardelijke liefde, tot het uiterste. De leerlingen doorzochten hun hart en zeiden allemaal: "Ben ik het, Heer?" Eén voor één twijfelden ze even aan hun trouw aan Hem

Johannes de Doper

Op 24 juni vieren wij de verjaardag van Johannes de Doper. Daar komt het wel op neer, ook al heet dat in plechtige taal weer anders.

Toch opmerkelijk dat wij in 2024 nog steeds iemands verjaardag vieren, terwijl hij al een kleine 2000 jaar dood is! Rond zijn 30^{ste} levensjaar ter dood gebracht door onthoofding, omdat hij zijn mond niet kon houden over het wangedrag van koning Herodes. Geen echte koning, maar een vazal van de Romeinse bezetters. En een bijzonder wrede man, zelfs berucht bij de Romeinen – en dat waren toch rare jongens –, die hem daarom hebben afgezet, toen hij het al te dol maakte. Tegen die angstaanjagende man durfde Johannes het op te nemen. Nu was Johannes toch al niet iemand die snel een blad voor zijn mond nam. Uit zijn mond kwam stevige profetentaal. Zijn hele voorkomen baarde al opzien: hij was gekleed in een kameelharen kleed – en dat is echt wat anders dan een luxe camel jas – en zijn dieet bestond uit sprinkhanen en wilde honing.

"Het is een bijzonder kind", had zijn vader kunnen zeggen, niet omdat hij dik was als Dik Trom, integendeel! Maar omdat Johannes' geboorte al zo bijzonder was. Zijn ouders waren namelijk al veel te oud. Maar toch!

Meer nog om Johannes' bijzondere levensinvulling als profeet tussen het jodendom en christendom in. Johannes' vader zei het daarom anders: "Mijn kind, gij wordt genoemd 'profeet van de Allerhoogste' om voor Hem de weg te effenen. Het kwaad van het volk wordt vergeven om zo onze voeten te richten op de weg van vrede." Woorden die niet aan actualiteit hebben ingeboet. Sterker nog: de wereld snakt naar vrede, door oorlog, onvrede en ontevredenheid. Profeten die ons een spiegel voorhouden blijven kennelijk nodig. In de Andreasparochie hebben wij vanaf de 19^{de} eeuw een Johannes de Doperkerk gehad, en wel in Sluis. Inmiddels verbouwd tot appartementen, maar onder de oude toren is een fraaie kapel gerealiseerd, die op maandagavond 24 juni om 19.00 uur feestelijk wordt ingezegend.

Wie meer wil weten over Johannes de Doper is van harte welkom op een bezinningsavond in de **Eligiuszaal** (Sint Eligiusplein 17 in Oostburg) **op donderdagavond 27 juni om 20.00 uur** (tot 21.30 uur). Opgave of nadere informatie: andreas-wzvl@kpnmail.nl of tel. 06-54 75 65 65.



Detail uit een schilderij van Matthias Grünewald

Deel 10 in de serie verwijzingen naar het te verschijnen boek op 7-9-2024 'De parochiekercke van Hulst, Soo binnen als buijten, 1199-2010'



Met het sluiten van de plechtige overeenkomst of Concordaat (1801) verstevigde Napoleon zijn greep op de katholieke bevolking van Frankrijk. Maar ook de protestanten en joden werden op dezelfde wijze als de katholieken behandeld. Napoleon voegde uit eigen beweging een 70-tal artikelen toe aan de overeenkomst. Hij verkocht het als een praktische uitwerking, maar in feite probeerde hij op die manier de gelovigen in zijn greep te krijgen. Eén maatregel die grote woede opwekte in de binnen- én buitenparochie van Hulst was het sleutelen aan de parochiegrenzen. Leden van het oude en nieuwe kerkbestuur kwamen in Stoppeldijk bijeen en richtten zich in een vlammende protestbrief tot de Franse prefect. En daarbij bleef het niet: katholieken werden opgeroepen een petitie te ondertekenen. Zo werden handtekeningen verzameld in Hontenisse, Stoppeldijk, Hengstdijk, Graauw en Hulst. Een van de actievoerders was Jan Baptist

Timmermans, winkelier en voorzitter van de katholieke kerkenraad. Hij zou snel de eerste katholieke burgemeester sinds 1645 worden. Hij vertrouwde de lagere Franse bestuursinstanties niet en zocht zelf contact met een Franse advocaat in Parijs. De relatie tussen beiden legde de basis voor de latere overdracht van de koor- en wandelkerk.

Jan de Kort, Oudheidkundige Kring

Aankondiging Caritas-collecte voor Artsen zonder Grenzen (1-2 juni 2024)

De organisatie Artsen zonder Grenzen biedt wereldwijd medische hulp aan slachtoffers van conflicten en oorlogen, rampen en epidemieën. Haar teams komen in actie bij natuurrampen, noodsituaties in conflictgebieden en bij de uitbraak van ziekten. Honderden uitgezonden en duizenden hulpverleners uit de landen zelf, bieden directe hulp: medische basiszorg, oorlogschirurgie, voedingshulp en schoon water. Artsen zonder Grenzen vecht zo tegen ziekten die voor onnodige doden zorgen. Niet alleen patiënten worden geholpen, men maakt zich ook sterk voor betere behandelingen en toegang tot betaalbare medicijnen. Daarom is uw steun zéér welkom!



Informatie en intenties

Hulst H. Willibrordus

zondag 2 juni 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero met M. Magnus op orgel en zang P. Magnus

intenties: overleden ouders Eddy en Rozemiek Meijers-Kas; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Fons Hofman; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; Leon de Bleijser en overleden familie; Marlou Biesbroeck; Theo Dobbelaer en echtgenote Irene Dobbelaar-de Witte en levensgezellin Luciënne Thielman; voor onze ouders Johan Neve en Wies Neve-van Driessche; Jenny Verdurmen echtgenoot van Lia Verdurmen-Adam en zoon Jos; Peter de Hullu echtgenoot van Beatrice Ano-de Hullu; ter nagedachtenis aan Juliën Baart en echtgenote Johanna Fassaert

woensdag 5 juni 18.30 uur: rozenkransgebed

woensdag 5 juni 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; voor familie van Leeuwen-van Damme

vrijdag 7 juni 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero

intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus

zaterdag 1 juni 19.00 uur: Poolse eucharistieviering met als voorganger pastoor J. Okonek

zondag 2 juni 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken

dinsdag 4 juni 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

Clinge H. Henricus

zaterdag 1 juni 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele m.m.v. het koor 'Laudate Dominum'

intenties: Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Lidwien Wille en overleden familie; jaargetijde Piet Kindt echtgenoot van Ria Swinne

dinsdag 4 juni 10.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert tijdens de bijeenkomst van gebedsgroep de Bron, aansluitend is er mogelijkheid tot aanbidding

overleden: Dees van den Berghen weduwnaar van Annie Acke, 92 jaar

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus

zaterdag 1 juni 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

intenties: Jos Everaert; Rudy de Blok met gedachtenis van overleden vader Jan de Blok en overleden familie de Blok-Hemelaar; Irma Zaman-de Bakker; Anna Maria Truijman; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie

overleden: dhr. Piet de Rijk echtgenoot van Marie de Rijk-Lambert, 90 jaar

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen

zondag 2 juni 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero

intenties: overleden ouders Jo Rijk en Maria Hiel; overleden echtpaar Kees en Madeleine Rijk van de Lavoit; Karel van Kerckhoven

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst

zondag 2 juni 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. ons Blaauwe Hoeve Koor

intenties: Frans en Els Van Daele-Rottier en overleden familie; Thuur van Remortel echtgenoot van Annie van Remortel-de Bruyne; Jo en Gerarda van der Poel-van Driessche; Annie van Kerkhoven-van de Wiel echtgenote van Robert van Kerkhoven; jaargetijde Johan Burm echtgenoot van Maria Burm-Bogaert; George Elegeert en echtgenote Yvon Elegeert-Reijns; Marleen Heirman-Morcus echtgenote van Wies Heirman

Overzicht vieringen rond 1-2 juni

Hulst

zo 2 juni 11.00 uur: eucharistie
wo 5 juni 18.30 uur: rozenkrans
wo 5 juni 19.00 uur: eucharistie
vr 7 juni 19.00 uur: eucharistie

Koewacht

za 1 juni 19.00 uur: Poolse euch
zo 2 juni 9.30 uur: w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken

di 4 juni 19.00 uur: eucharistie

Clinge

za 1 juni 19.00 uur: w&c viering

di 4 juni 10.00 uur: gebedsgroep

Vogelwaarde

za 1 juni 19.00 uur: eucharistie

Kloosterzande/Ossenisse

zo 2 juni 9.30 uur: eucharistie

Blaauwe Hoeve

zo 2 juni 10.30 uur: w&c viering

Parochie

H. Maria Sterre der Zee

secretariaat pastoraal team:

e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl

Secretariaat parochie:

e-mail: info@hmsdz.nl

Het secretariaat en het pastoraat van de parochie is te bereiken ma t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel. 0114-745000

Voor het maken van een afspraak voor de **ziekenzalving** kunt u contact opnemen met pastoor Wiertz op tel. 06-42506424.

website: www.hmsdz.nl

Pastoraal team:

Pastoor Wiel Wiertz

tel. 06-42506424

e-mail: wwiertz@live.nl

Pastoraal werkster

M. Dieleman-Fopma

tel. 0115-694958; e-mail: marjandieleman@eparochie.nl

Pastoraal werker F. van Geyt

tel. 0117-453374

e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl

Pastoraal werker R. Grossert

tel. 0114-313299;

gsm 06-13705137 e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl

Kapelaan R. Rojas Romero

gsm 06-38781876

e-mail: kapelaan22@gmail.com

Pastoraal werker E. Wever, obl.osb

gsm 06-54756565

e-mail: embregtwever@gmail.com

Pastoraal werker K. V. d. Wiele

gsm 06-41322776

e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen

tel.: 0114-381317

Diaken Kees van Geloof

tel.: 0114-313604

e-mail: k.vangeloof@zsv.nl