



JAAR B Pinksteren



Lezingen

1 Handelingen 2, 1-11
Galaten 5, 16-25
Johannes 15, 26-27; 16,12-15

Collecte

In alle kernen is de gewone collecte voor bisdom en eigen geloofs-gemeenschap.

Thema

Het hart vervuld

Pinksteren: Open je ogen, oren, mond en hart voor God, mens en natuur

Pinksteren is het feest van de Geest, die ons leert dat we door ons te openen, door te luisteren, door respect te tonen, elkaar kunnen begrijpen, elkaar kunnen accepteren en zo vrede met onszelf, met de ander en dus ook vrede met God werkelijkheid kunnen laten worden.

In onze huidige wereld, bijvoorbeeld in onze verdeelde Colombiaanse samenleving en soms ook in onze verdeelde Kerk, zijn we vaak niet in staat om naar elkaar te luisteren, elkaar te begrijpen en zo samen naar vrede te zoeken. Dit is het drama waarin we vandaag de dag leven. We spreken dezelfde taal, maar we begrijpen elkaar niet en erger nog, in veel gevallen willen we elkaar niet begrijpen. In plaats daarvan willen we ónze manier van denken, ónze criteria opleggen. Dit is het grote verschil met wat er met Pinksteren gebeurde: zelfs zij die verschillende talen spraken, begrepen elkaar.

Het feest van Pinksteren is één grote uitnodiging om ons te laten bewegen door de Geest van Jezus. Om onze vooroordelen en ons eigenbelang opzij te zetten. Om dezelfde taal te spreken, de taal van Jezus, de taal van liefde, gerechtigheid, barmhartigheid, begrip, mededogen, solidariteit, verzoening, vergeving, maar ook van respect voor het leven, respect voor anderen, voor de natuur, alles gericht op het zoeken naar Gods droom: een menswaardig, een door God geliefd en bemind leven voor iedereen en voor de natuur, waar we deel van uitmaken.

Paus Franciscus herinnert ons eraan dat: "De Heilige Geest ons aanspoort om de deuren te openen, om uit te gaan, om de goedheid van het evangelie te verkondigen en mensen daarvan te getuigen. Daarom wordt het 'evangelie' genoemd, wat het 'goede nieuws' betekent. Dit is onze missie sinds de viering van Pinksteren: het goede nieuws verkondigen en anticiperen, niet alleen met woorden, maar vooral met daden."

Wij proberen dat hier in Barranquilla, Colombia, te doen, de blijde boodschap gestalte geven op een heel concrete manier door samen aan een gezonde, mens- en godswaardige maatschappij te bouwen, waar plaats is voor ieder.

Ik hoop en wens dat ook onze gelovige gemeenschappen in Nederland, bewogen door de Heilige Geest, hart en deuren openen om de blijde boodschap van Jezus, de vleesgeworden barmhartigheid van God, met woord en daad te verkondigen: zalig Pinksterfeest.

Cyriel Swinne, Barranquilla - Colombia



Het pinksterverhaal

Denkend aan en zoekend naar de pinksternoveen, waar pastoor Wiertz over preekte, kwam ik uit bij 2 kinderbijbels met de volgende tekst:

50 dagen na Pasen kwamen de leerlingen van Jezus samen in een huis waar ze meestal bij elkaar komen. Allemaal samen in één groot huis. In dat huis komen ze allemaal samen om te bidden, om Jezus te herdenken. Ze zijn droevig omdat Jezus nu al meer dan 50 dagen dood is. Ze zijn bang. Wat zou er met hen gebeuren nu Jezus dood is?

Plots was er wind. De leerlingen van Jezus werden helemaal warm van binnen. Alsof er een vlammetje begon te branden. Was dit de Heilige Geest waarover Jezus vroeger had verteld? Ze voelden dat Jezus bij hen was. Ze voelden de kracht van de verhalen die Jezus vroeger vertelde, van zijn herinnering. Ze raken vol kracht en inspiratie. De leerlingen van Jezus gaan naar buiten en ze vertellen over hoe ze de Geest van Jezus voelden en over de dingen die Jezus deed. De mensen kwamen luisteren naar wat de leerlingen van Jezus vertelden. Iedereen begreep wat de leerlingen vertelden, zelfs al spraken de mensen een andere taal. Vele mensen luisterden en lieten zich dopen.

De ouderen onder ons herkennen dit verhaal zeker, maar steeds en nog steeds blijven er vragen ter verduidelijking over.

Hoe zouden wij verduidelijking kunnen krijgen? Wie zouden we hiervoor kunnen vragen? Wat is 'de Heilige Geest'? Misschien is het wel deze ene vraag, die ons steeds in verwarring brengt.

Cecile van Tiggelen, vicevoorzitter

Deel 8 in de serie verwijzingen naar het te verschijnen boek op 7-9-2024 'De parochiekercke van Hulst, Soo binnen als buijten, 1199-2010'



De restauratie van de toren in 1664 gebeurde vrij snel, maar herstel van andere schade kwam amper op gang. Zonder enig overleg had de Prins van Oranje al enkele jaren zich de gelden van het kapittel toegeëigend. Dus weigerde het kapittel nog maar iets bij te dragen. De magistraten moesten het geld maar van de Prins terugeisen, zo werd hardop uitgesproken. Er volgden vele overleggronden en processen, ook tegen de Prins van Oranje. Feitelijk is sinds die tijd het groot onderhoud van de kerk volledig weggezaakt. Tot een eeuw later een volledige ineenstorting dreigde.

Onder druk wordt alles vloeibaar, en zie, in 1753 sloten zich de rijen. Alle overheden kwamen – onder voorwaarde van openbare aanbesteding – overeen tot een grote aanpak. En zowaar, ook het Huis van Oranje (Anna van Hannover) sloot zich aan bij de restauratiecommissie! Het was hoognodig, want de inspectierapporten logen er niet om. Helaas, in Frankrijk brak even later de Revolutie uit en op 23 oktober 1794 stond een Frans peloton op de markt. De koorkerk werd het wapenarsenaal van de Franse genie. Weer volgde een kleine eeuw van verder verval.

Jan de Kort, Oudheidkundige Kring

Informatie en intenties

Hulst H. Willibrordus

zondag 19 mei 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero m.m.v. Cantorij der Basiliek

intenties: familie Baert-van Gijssel; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; Aloys Buysrogge en echtgenote Lucienne Maenhout en zoon Rob Buysrogge; familie Michiels van Acker en overleden kinderen; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; overleden ouders Guust en Trees de Roeck-Fermont; Paul-August Volleman; Annie van de Voorde echtgenote van Theo Maes en overleden familie Maes van de Voorde en Margootje; August de Kort, Anna Polspoel en dochter Imke; Leon de Bleijser en overleden familie; Tuur Kuijpers echtgenoot van Amy Kuipers-Biesbroeck; Marlou Biesbroeck; Piet Rottier en echtgenote Maria d'Hooghe en Wilfried Segers; Theo Dobbelaer en echtgenote Irene Dobbelaer-de Witte en levensgezellin Lucienne Thielman; jaargetijde Veerle Brems

zondag 19 mei 14.00 uur: eerstecomunieviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz en pastor K. Van de Wiele

maandag 20 mei 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. basiliekkoor

woensdag 22 mei 18.30 uur: rozenkransgebed

woensdag 22 mei 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijssel; familie Verdurmen; voor familie van Leeuwen-van Damme

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus

zondag 19 mei 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert

intenties: Sylvia van Damme; Bernard van Acker en echtgenote Clara Serpentier; Hilda Kips weduwe René van Nieulande; Marcel Celie echtgenoot van Georgette de Vliegheer

Heikant H. Teresia v/h Kind Jezus

donderdag 23 mei 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger K. Van de Wiele

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken

dinsdag 21 mei 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero

Clinge H. Henricus

zaterdag 18 mei 11.00 uur: huwelijksviering voor Michael Quackels en Phaedra Vercammen met als voorganger pastoor W. Wiertz

zaterdag 18 mei 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert m.m.v. het koor 'Laudate Dominum'

intenties: Lucienne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; jaargetijde Lea d'Haen en echtgenoot Petrus van Itegem; Herna Buytaert echtgenote van Roger Bogaert, overleden ouders en familie; jaargetijde Anita Franckaert echtgenote van Jo Hageman

dinsdag 21 mei 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron

dinsdag 21 mei 19.00 uur: bidden van de rozenkrans aan het Mariabeeld achter in de kerk

Nieuw-Namen H. Joseph

vrijdag 24 mei 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger K. Van de Wiele

intenties: gezusters Coenen, overleden ouders en familie; pastoor Ruyloft; Georgette de Koning en echtgenoot Adriaan Driedijk

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus

zaterdag 18 mei 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero

intenties: Rudy de Blok met gedachtenis van overleden vader Jan de Blok en overleden familie de Blok-Hemelaar; overleden echtpaar Camiel Lauret en Gerarda Lauret-de Schepper en overleden familie; Tilly Mangnus-Serrarens; Apollonia van Campen; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen

zondag 19 mei 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele

intenties: Ro en Paul van Waterschoot, overleden ouders en familie; overleden ouders Piet en Anna Maas-Picavet en kinderen Jo, Rie en Roos Maas; Roos Verdurmen-Kerckhaert en familie; Piet de Bruijn en familie

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst

zondag 19 mei 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken Kees van Geloof m.m.v. ons Blaauwe Hoeve Koor

intenties: Etienne Bauwens echtgenoot van Jannie Bauwens-Tielemans; Frans en Els Van Daele-Rottier en overleden familie; Paula Hoogstraate-Serrarens echtgenote van Piet Hoogstraate; Tilly Beaurain-van Campen echtgenote van Aloïs Beaurain; jaargetijde Clara van de Velde-de Rechter en echtgenoot Jo van de Velde; Maria van Waterschoot-Pieters en echtgenoot Robert Pieters en overleden familie; Fons de Wilde echtgenoot van Suzan de Wilde-Boogaert, Jo Boogaert

mededeling: Op tweede pinksterdag is er géén viering in onze kapel.

Overzicht vieringen rond 18-19 mei

Hulst

zo 19 mei 11.00 uur: eucharistie
zo 19 mei 14.00 uur:

eerstecomunieviering

ma 20 mei 11.00 uur: eucharistie

wo 22 mei 18.30 uur: rozenkrans

wo 22 mei 19.00 uur: eucharistie

Koewacht

zo 19 mei 9.30 uur: w&c viering

Heikant

do 23 mei 10.30 uur: w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken

di 21 mei 19.00 uur: eucharistie

Clinge

za 18 mei 11.00 uur:

huwelijksviering

za 18 mei 19.00 uur: w&c viering

di 21 mei 10.00 uur: gebedsgroep

di 21 mei 19.00 uur: rozenkrans

Nieuw-Namen

vr 24 mei 19.00 uur: w&c viering

Vogelwaarde

za 18 mei 19.00 uur: eucharistie

Kloosterzande/Ossenisse

zo 19 mei 9.30 uur: w&c viering

Blaauwe Hoeve

zo 19 mei 10.30 uur: w&c viering

Parochie

H. Maria Sterre der Zee

secretariaat pastoraal team:

e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl

Secretariaat parochie: e-mail:

info@hmsdz.nl

Het secretariaat en het pastoraat

van de parochie is te bereiken ma

t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel.

0114-745000

Voor het maken van een afspraak

voor de **ziekenzalving** kunt u

contact opnemen met pastoor

Wiertz op tel. 06-42506424.

website: www.hmsdz.nl

Pastoraal team:

Pastoor Wiel Wiertz

tel. 06-42506424

e-mail: wwiertz@live.nl

Pastoraal werkster

M. Dieleman-Fopma

tel. 0115-694958; e-mail:

marjandieleman@eparochie.nl

Pastoraal werker F. van Geyt

tel. 0117-453374

e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl

Pastoraal werker R. Grossert

tel. 0114-313299;

gsm 06-13705137 e-mail:

ralf.grossert@zeelandnet.nl

Kapelaan R. Rojas Romero

gsm 06-38781876

e-mail: kapelaan22@gmail.com

Pastoraal werker E. Wever, obl.osb

gsm 06-54756565

e-mail: embregtwever@gmail.com

Pastoraal werkster K. V. d. Wiele

gsm 06-41322776

e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen

tel.: 0114-381317

Diaken Kees van Geloof

tel.: 0114-313604

e-mail: k.vangeloof@zzv.nl