



**JAAR A**  
**2<sup>de</sup> zondag van de**  
**veertigdagentijd**



### Lezingen

Genesis 12, 1-4a  
 2 Timóteus 1, 8b-10  
 Matteüs 17, 1-9

### Thema

Op een berg

### Collecte

In alle kernen is de gewone collecte voor bisdom en eigen geloofsgemeenschap en een extra caritascollecte bestemd voor het vastenactieproject Sibusiso.

## Daan Boonman benoemd tot vertrouwenspersoon voor de parochies in Zeeuws-Vlaanderen

Bijna alle parochiebesturen in het bisdom hebben inmiddels een vertrouwenspersoon aangesteld. Daarmee geven de besturen aan dat ze het belangrijk vinden dat er in de parochies respectvol en integer met elkaar wordt omgegaan, en dat ieder zich in de parochie veilig kan voelen.

Zo is voor de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen (de Parochie H. Maria Sterre der Zee, de Elisabethparochie en de Andreasparochie) Daan Boonman aangesteld als vertrouwenspersoon.



De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor parochianen, vrijwilligers, beroepskrachten en anderen, die zich door functionarissen van de parochie (bestuurders, beroepskrachten, vrijwilligers) onheus behandeld voelen. De vertrouwenspersoon biedt - onder strikte geheimhouding - een luisterend oor. Hij helpt om de ervaringen bespreekbaar te maken en te verwerken. Hij kan helpen bij het zetten van stappen die nodig zijn om weer op de juiste wijze met elkaar om te gaan.

Voor het goed functioneren van vertrouwenspersonen zijn ontmoetingen met collega's van belang. Daartoe organiseert het bisdom bijeenkomsten voor de vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersonen zijn geen lid van het parochiebestuur of van bestuurlijke commissies.

U kunt Daan Boonman bereiken via: tel.nr.: 0115-696391 of e-mail: [vertrouwenspersoon@parochieszvl.nl](mailto:vertrouwenspersoon@parochieszvl.nl)

U kunt ook een brief schrijven naar: Parochiebureau t.a.v. Vertrouwenspersoon, Alberdingk Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen

## Update gezondheid Mgr. Liesen, februari 2023

Aan het begin van de zomer van 2022 kampte bisschop Liesen met gezondheidsproblemen. Er werd een gezwel geconstateerd en een onmiddellijke operatieve ingreep was noodzakelijk. Na verschillende onderzoeken bleek het om een oncologische aandoening te gaan, die behandelbaar is.

De periode van chemokuren was zwaar, maar heeft geleid tot een goed resultaat. Afgelopen week is bisschop Liesen opnieuw geopereerd. De operatie is goed verlopen. Momenteel houdt hij een rustperiode om te herstellen van deze operatie. Waarschijnlijk zullen er nog een of meerdere operaties volgen.

Gedurende de komende maanden blijven de lopende zaken van het bisdom, de parochies en de religieuzen behartigd worden door de vicarissen en de econoom van het bisdom. Zij onderhouden contact met de bisschop. De in gang gezette trajecten zoals de missionaire parochie, de reorganisatie van het bisdomkantoor en het visietraject zullen worden voortgezet.

Bisschop Liesen dankt iedereen voor het gebed en de vele hartverwarmende blijken van medeleven. Laten wij ook de komende periode voor hem bidden.



## Eenheid

Beste mensen,

In onze tijd wordt er in veel landen gesproken over de Kerk. Zoals steeds passeren ook nu weer thema's als tradities, vasthoudendheid, Bijbel, catechismus, aanpassen aan de tijd, menselijkheid en mee-veranderen de revue.

De eenheid in de Kerk bestaat er niet in dat allen exact hetzelfde geloven of dezelfde visie op levensvragen hebben. Dat soort eenheid bestaat niet en heeft nooit bestaan. Spreek met tien willekeurige gelovigen en je merkt meteen de verschillen. Zelfs over de juiste interpretaties van kerkelijke leerstellingen variëren de opinies.

De eenheid in de Kerk schuilt elders. Ze bestaat principieel in de vaste wil van alle gelovigen om samen één Kerk te vormen. Is jouw gebed minder waard wanneer jouw buurman anders bidt? Is jouw geloof minder echt wanneer jouw tante een ander godsbeeld heeft? Is jouw band met Christus minder oprecht wanneer jij in netelige kwesties in eer en geweten andere keuzes maakt dan een ander lid van jouw parochie? Nee toch?

“Voor mij is het meest belangrijke dat we bij elkaar blijven,” zegt de Duitse bisschop Georg Bätzing. Jong en oud, vrouwen en mannen, gewijden en leken, traditionelen en vooruitstrevenden, gezagsgetrouwe en kritische geesten, wanneer zij bereid zijn elkaar te verdragen, te aanvaarden en – in de geest van het evangelie - lief te hebben, dan is de eenheid een feit. Zijn wij daartoe bereid? Een eenvoudig en welgemeend ‘ja’ volstaat om ook in de toekomst samen één Kerk te zijn.

*Uit: Kerk & Leven, Wat is eenheid?, Luk Vanmaercke  
 pastoor Wiel Wiertz*

## Oproep: met de bus naar de Christmaviering in St. Willebrord op 5 april



We schreven al eerder over de Christmaviering. Gaat u ook mee?

Vanaf het Stationsplein in Hulst vertrekt er om 17.00 uur een bus en om 16.30 uur bij het ziekenhuis in Terneuzen. Er wordt een kleine bijdrage van €15,- gevraagd. Graag zo spoedig mogelijk opgeven. Dit in verband met de grootte van de te bestellen bus.

U kunt onder vermelding van 'Christmaviering' uw €15,- overmaken naar NL45RABO 0103 7351 19 t.n.v. Parochie H. Maria Sterre der Zee. Het overmaken van het geld betekent tevens uw inschrijving. U kunt ook een briefje met geld in de brievenbus van het parochiecentrum stoppen, eveneens onder vermelding van uw naam en Christmaviering.

## Met Pro Petri Sede naar Rome

Pro Petri Sede is een organisatie, die als hoofddoel heeft onze paus in Rome te ondersteunen. De organisatie heeft afdelingen in Nederland, België en Luxemburg, en is in 1871 opgericht als verbond van oud-pauselijke zoeaven. Dat waren vrijwilligers die, indertijd opgeroepen door paus Pius IX, een rol speelden bij de verdediging van 'De Stoel van Petrus'. Nadien werd het verbond versterkt door lidmaatschap van pauselijk gedecoreerden. Vandaag de dag heeft Pro Petri Sede zich ontwikkeld tot een organisatie waarvan iedereen lid kan worden, die de paus wil ondersteunen in zijn goede werken. Op 24 februari was een delegatie van Pro Petri Sede in Rome om de paus een grote som geld aan te bieden. Die kan hij persoonlijk aanwenden voor de meest zwakke en kwetsbare medemensen, zoals via plaatselijke kerkgemeenschappen hulp aan slachtoffers bij natuurrampen, vluchtelingen en bijvoorbeeld ook aan ambulances voor Oekraïne. Tijdens een privé-audiëntie schudde hij iedereen persoonlijk de hand en dankte ons uitdrukkelijk voor onze blijvende financiële en spirituele steun.

De paus riep ons op om ons in deze veertigdagentijd te bekeren vanuit de slavernij van egoïsme naar de vrijheid om lief te hebben. Die oproep om onszelf te geven uit liefde voor onze broeders en zusters, is vandaag dringender dan ooit nu miljoenen mensen over de hele wereld lijden onder oorlog, geweld, uitsluiting, materiële en spirituele armoede. Hij moedigde ons als individuele leden van de grote wereldkerk aan om die liefdadigheid in de praktijk te blijven brengen, door de tijd te nemen om de minsten en meest weerlozen, diegenen die in de steek zijn gelaten en worden veracht of die worden gediscrimineerd en gemarginaliseerd, te steunen en lief te hebben. Een inspirerende aanmoediging in deze veertigdagentijd!

Jaap Klok, secretaris PPS Nederland

Monique Klok-Ranke, lid PPS Nederland



## Marcel Mangnus, 12½ jaar organist in de Parochie H. Maria Sterre der Zee

Afgelopen zondag 26 februari 2023 werd in de basiliek op feestelijke wijze aandacht besteed aan het feit dat Marcel Mangnus op 1 februari al 12½ jaar organist is in Hulst. Hij heeft toen een bloemetje gekregen en afgelopen zondag een woordje van de pastoor, wat natuurlijk ook op zijn plaats was.

Niet onbelangrijk te vermelden is dat Marcel met alle aandacht en zorg kan spelen op het historische Frans-barokke Loys Isoré-orgel uit 1610-1612. Hij is de vaste begeleider van het Basiliëkoor, het Dameskoor van de Basiliek en de Cantorij der Basiliek. Verder begeleidt hij diverse andere koren, ook in onze regio.

In juli zijn er al jaren, mede door zijn inspanning, orgelconcerten in de basiliek.

Marcel, van harte gefeliciteerd met dit jubileum en hopelijk blijf je dit werk nog vele jaren doen!



## Vormingsaanbod

### Hoe Bijbels is ons geloof?

Christenen baseren hun geloof op de Bijbel. Het klinkt vanzelfsprekend, maar het is de vraag of dat wel het geval is. De Bijbel is namelijk een dik boek waarin van alles en nog wat te vinden is. Hoe kunnen al die geschriften 'Woord van God' genoemd worden? Vervelend voor wie er meende onaantastbare waarheid te vinden. Kunnen we nog iets met de teksten en verhalen uit het Eerste Testament (het zogenaamde Oude Testament)? De christelijke traditie stelt zichzelf toch voor als de volheid van de goddelijke openbaring!

Ook de geschriften van het Tweede Testament (het zogeheten Nieuwe Testament) vertonen heel wat variaties. Petrus en Paulus waren niet bepaald de beste vriendjes. Moeten we het dan hebben van de kerkelijke leer als betrouwbare gids door het leven? Ook daar lijkt sleet op te zitten. Het standpunt dat de Vlaamse bisschoppen hebben ingenomen inzake holebi-relaties is daar een voorbeeld van. Zo zijn er nog heel wat beelden, waarden en rituelen die met de Bijbel helemaal niets van doen hebben, maar die soms meer impact hebben op ons leven dan de Bijbel. Twee bijeenkomsten over dit onderwerp worden verzorgd door dominicaan Ignace D'Hert:

**woensdag 8 en 22 maart 2023, om 19.30 uur tot 21.30 uur**

in het parochiecentrum Parochie heilige Andreas,  
Sint Eligiusplein 17, 4501 CS Oostburg.

Aanmelden kan via het parochiecentrum: tel. 0117-453374 of e-mail: andreas-wzvl@pknmail.nl of [fransvangeyt@live.nl](mailto:fransvangeyt@live.nl)

### Het oog wil ook wat - kijken naar schoonheid

Religie is verbondenheid met de wereld buiten jezelf, wat je daarin aantreft en wat je hart raakt. Ontroering opent het oog voor het andere en kan zich uiten in kunst, architectuur, landschappen. We verkennen het pad van schoonheid, niet theoretisch, maar gewoon door te kijken naar kerkgebouwen en hun beschilderingen; middeleeuwse kerkelijke beelden; we verkennen berglandschappen; we bekijken kunst. Op zoek naar schoonheid in Nederland, Vlaanderen, de Elzas, Zwitserland. Kijken door de ogen van gelovigen, wandelaars en kunstenaars. 'Dat is mooi!', kun je uitroepen; schoonheid die je ervaart, en waarover je kunt discussiëren; want smaken verschillen. Natuurlijk heeft u een eigen lijst van zaken die u ontroeren door hun schoonheid, en die ook ter sprake kunnen komen - ik laat u mijn ontroeringen zien. Schoonheid, wat ben je oud wat ben je nieuw! Twee bijeenkomsten op zoek naar bezieling om je eigen ziel beter te leren kennen! Deze bijeenkomsten worden verzorgd door Frans van Geyt:

**woensdag 19 en 26 april 2023 om 19.30 uur tot 21.30 uur**

in het parochiecentrum Parochie heilige Andreas,  
Sint Eligiusplein 17, 4501 CS Oostburg.

Aanmelden kan via het parochiecentrum: tel. 0117-453374 of e-mail: andreas-wzvl@pknmail.nl of [fransvangeyt@live.nl](mailto:fransvangeyt@live.nl).

## Aankondiging Caritas Vastenactie collecte 4-5 maart 2023

De [Vastenactie van dit jaar](#) steunt wederom het Zeeuws-Vlaamse project in Tanzania, 'Sibusiso' genaamd. Dit project omvat een uniek programma voor verstandelijk gehandicapte kinderen en hun families. Sibusiso is ook de naam van een centrum, waar deze kinderen tijdelijk worden opgenomen en waar tal van activiteiten plaatsvinden om hen een plaats te geven in hun maatschappij. Daarom is dit project ook 'community based'. Dat wil zeggen, dat het zich ook tot in dorpen waar de kinderen wonen, uitstrekt. De stichting Sibusiso is opgericht door het Nederlandse echtpaar Henk en Atty Hammer-Roos uit Terneuzen. Alle parochies in Zeeuws-Vlaanderen steunen dit project, zodat hun goede werk kan worden voortgezet. De landelijke Vastenactie vult onze actieopbrengst aan met een subsidie van 50%! Wees dus gul met uw gift.



### Informatie en intenties

#### Hulst H. Willibrordus

**vrijdag 3 maart 19.00 uur:** eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

*intenties:* overleden ouders Brand-Wauters en overleden familie; pater Walter Poppe; Gerda van Geertrij-Pieters; Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; pater Joop Reurs; Yvonne Collet-van der Kelen;

**zondag 5 maart 11.00 uur:** eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero met samenzang.

*intenties:* familie Baert-van Gijssel; Fons Hofman; Florencia van de Poele weduwe van Leonardus Blommaert; Lidwien Verstraeten-Verver; Leon de Bleijser; Tonnie Lauret en Rennie Lauret en overleden familie; Elly van Geyt-Wilking en echtgenoot Piet van Geyt; Margriet de Wulf-Joos en echtgenoot Camiel de Wulf; jaargetijde Marie-Madeleine Govaert-de Lombaert en echtgenoot Theofiel Govaert, zoon Marc en overleden familie; Jan Schuren en echtgenote Anna Schuren-Verbist; Rudi Thomas en echtgenote Rosemarie Thomas-de Theije;

**woensdag 8 maart 18.30 uur:** rozenkransgebed

**woensdag 8 maart 19.00 uur:** woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof

*intenties:* familie Baert-van Gijssel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen;

**vrijdag 10 maart 15.00 uur:** kruisweg

**overleden:** dhr. Rudi Caesar Juliana Thomas weduwnaar van Rosemarie de Theije, 79 jaar; Hr. Jan Francies Schuren, weduwnaar van Anna Maria Schuren-Verbist, 93 jaar

#### Koewacht H.H. Philippus en Jacobus

**zaterdag 4 maart 19.00 uur:** Poolse eucharistieviering met als voorganger pastor J. Okonek

**zondag 5 maart 9.30 uur:** woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele

#### Sint Jansteen gemeenschapshuis de Warande

**donderdag 9 maart 10.30 uur:** woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele

*intenties:* Ed Borm en echtgenote en overleden ouders; Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia Plasschaert; René Bauwens en echtgenote; Johan de Burger en echtgenote Angela Weemaes en overleden familie

#### Clinge H. Henricus

**zaterdag 4 maart 19.00 uur:** eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het koor 'Laudate Dominum'

*intenties:* pater Joop Reurs; jaargetijde José Weemaes en echtgenoot Gerardus Smet; Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Madeleine Bruggeman en echtgenoot Piet Inghels; Hilda Bonte-Leuridan en overleden familie

**dinsdag 7 maart 10.00 uur:** woord- en communieviering met aansluitend mogelijkheid tot aanbidding tijdens de bijeenkomst van gebedsgroep de Bron met als voorganger pastor R. Grossert

#### Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus

**zaterdag 4 maart 19.00 uur:** woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele

*intenties:* Anna Maria Truijman; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie

#### Kloosterzande/Ossenisie Ter Duinen

**zondag 5 maart 9.30 uur:** eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero

*intenties:* Pieter van Kampen-Willems en overleden kinderen; overleden echtpaar Kees en Madeleine Rijk van de Lavoit; overleden ouders Jo Rijk en Maria Hiel; Joos de Booij en echtgenote Annie Schueren en overleden en familie; Marja van Assche-de Schepper

#### ZorgSaam Ouderenzorg Oost Zeeuws-Vlaanderen

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst

**zondag 5 maart 10.30 uur:** woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. het Blaauwe Hoeve Koor

*intenties:* Achiël Hermans, echtgenoot van Margriet Hermans-Bryssinck; Jan Prenen, overleden ouders Prenen-Polffiet, broers en schoonzussen; Greet Hermans-de Booij, echtgenote van Theo Hermans

### Overzicht rond 4-5 maart

#### Hulst

vr 3 mrt 19.00 uur:	eucharistie
zo 5 mrt 11.00 uur:	eucharistie
wo 8 mrt 18.30 uur:	rozenkrans
wo 8 mrt 19.00 uur:	w&c viering
vr 10 mrt 15.00 uur:	kruisweg

#### Koewacht

za 4 mrt 19.00 uur:	Poolse euch
zo 5 mrt 9.30 uur:	w&c viering

#### St. Jansteen

do 9 mrt 10.30 uur:	w&c viering
---------------------	-------------

#### Clinge

za 4 mrt 19.00 uur:	eucharistie
di 7 mrt 10.00 uur:	gebedsgroep

#### Vogelwaarde

za 4 mrt 19.00 uur:	w&c viering
---------------------	-------------

#### Kloosterzande/Ossenisie

zo 5 mrt 9.30 uur:	eucharistie
--------------------	-------------

#### Blaauwe Hoeve

zo 5 mrt 10.30 uur:	w&c viering
---------------------	-------------

### Parochie

#### H. Maria Sterre der Zee

**secretariaat pastoraal team:**

e-mail: [pastoraalteam@hmsdz.nl](mailto:pastoraalteam@hmsdz.nl)

**Secretariaat parochie:** e-mail:

[info@hmsdz.nl](mailto:info@hmsdz.nl)

Het secretariaat en het pastoraat van de parochie is te bereiken ma t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel. 0114-745000

Voor het maken van een afspraak voor de **ziekenzalving** kunt u contact opnemen met pastoor Wiertz op tel. 06-42506424.

website: [www.rk-kerk-ozvl.nl](http://www.rk-kerk-ozvl.nl)

#### Pastoraal team:

**Pastoor Wiel Wiertz**

tel. 06-42506424

e-mail: [wwiertz@live.nl](mailto:wwiertz@live.nl)

**Pastoraal werkster**

**M. Dieleman-Fopma**

tel. 0115-694958; e-mail:

[marjandieleman@eparochie.nl](mailto:marjandieleman@eparochie.nl)

**Pastoraal werker F. van Geyt**

tel. 0117-453374

e-mail: [andreas-wzvl@kpnmail.nl](mailto:andreas-wzvl@kpnmail.nl)

**Pastoraal werker R. Grossert**

tel. 0114-313299;

gsm 06-13705137 e-mail:

[ralf.grossert@zeelandnet.nl](mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl)

**Kapelaan R. Rojas Romero**

gsm 06-38781876

e-mail: [kapelaan22@gmail.com](mailto:kapelaan22@gmail.com)

**Pastoraal werker K. V. d. Wiele**

gsm 06-41322776

e-mail: [kvdwiele@zeelandnet.nl](mailto:kvdwiele@zeelandnet.nl)

**ZorgSaam Ouderenzorg Oost-**

**Zeeuws-Vlaanderen**

tel.: 0114-381317

**Diaken Kees van Geloof**

tel.: 0114-313604

e-mail: [k.vangeloof@zzv.nl](mailto:k.vangeloof@zzv.nl)