

Nieuwsbrief H. Maria Sterre der Zee

Tintinnabulum

r.-k. Kerk Oost Zeeuws-Vlaanderen



JAAR C

25^{ste} zondag door het jaar
Vredeszondag



Lezingen

Amos 8, 4-7
1 Timoteüs 2, 1-8
Lucas 16, 1-13

Thema

Betrouwbaar

Collecte

In alle kernen is de gewone collecte voor bisdom, vicariaat en eigen geloofsgemeenschap.

Hebt u dat nu ook?

Zaterdag sloeg ik de krant open en ik wist het even niet meer. Elke bladzijde deed pijn aan de ogen en bracht me in verwarring: het overlijden van Queen Elisabeth, verdriet bij vele mensen, herinneringen. Dichterbij de energiecrisis, peperdure energie, boodschappen, die alleen maar duurder worden, kledingbendes, drugs, wapenhandel, corona, de mensen in Ter Apel, de vluchtelingen, Oekraïne.

Hoe lang kan of eerder gezegd moet ik nog doorgaan? Hoe moet dit verder gaan?

Het brengt me in verwarring. Hoe zit de wereld in elkaar, waar moet ik het eerst aan denken en wat kan ik doen?

Vele vragen en het lijkt alsof we niets kunnen doen, maar heel simpel gezegd. Laten we voor elkaar zorgen, laten we op elkaar letten en helpen waar nodig is. Houd je ogen en oren open en vraag eens wat de ander nodig heeft. Soms is het voldoende om te luisteren.

En wees ervan overtuigd: jij bent de moeite waard, jij bent een wonderschoon kind van God, zoals Ralf dit verwoordde in zijn preek.

Hoe treffend is de bezinning die deze week in het misboekje stond en hoe passend:

De mensen die vragen "Hoeveel mensen heb je feitelijk bereikt? Hoeveel veranderingen heb je bewerkstelligd? Hoeveel ziektes heb je genezen? Hoeveel vreugde heb je gebracht?", krijgen altijd een teleurstellend antwoord. Jezus en zijn volgelingen hadden niet veel succes, De wereld is nog steeds een duistere wereld, vol geweld, corruptie, onderdrukking en uitbuiting. Misschien zal dat ook zo blijven. De vraag is niet: "Hoe snel en hoeveel?" maar: "Waar en wanneer?"

tekst uit *ons dagelijks brood. Over de eucharistie.*

Henri Nouwen

Het anker van de hoop

Het duurt nog even. Maar paus Franciscus heeft voor het jaar 2025 een heilig jaar uitgeroepen. Ook het motto en het logo van dit jubeljaar heeft hij bekend gemaakt. Toen ik het logo zag moest ik meteen denken aan het korte gedicht van Guido Gezelle: "Met 't Kruis in top, zoo varen wij, door 't wereltdij, ten hoogen Hemel op". Het kruis van de kerk is de mast van het bootje. Een veelkleurig gezelschap van gelovigen bevindt zich aan boord. We zitten samen in dat bootje. Die saamhorigheid is enorm belangrijk. Aan het kruis zit een anker vast. Daarmee is gezegd dat het kruis van Jezus onze hoop is waar wij houvast aan hebben. Hoeveel mensen leven er niet zonder hoop of zelfs in wanhoop? Maar christenmensen zijn mensen van hoop. Daarom is het motto van het jubeljaar 2025 ijzersterk: 'Pelgrims van hoop'.

Inderdaad zijn wij hier op aarde slechts pelgrims. Heel veel dingen zijn onzeker. Er is ook lijden en ziekte. Er is ook de dood. En toch kan het alleen maar beter worden, ondanks alle tegenslag. Dat garandeert ons het kruis van Christus. "Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel (Hebreeën 6, 18-19)."

Een sterk kenmerk van de hoop is dat deze ons richt op de toekomst. Zo mogen wij hoopvol gestemd en met een missionaire geest beginnen aan het nieuwe 'werkjaar' 2022-2023. Wij zetten onze schouders weer onder de parochievernieuwing. Daarbij past het dat wij denken en handelen als 'pelgrims van hoop'. Dan zijn we geen gelovigen die zich vastklampen aan het verleden. Maar dan zijn wij gelovigen die houvast vinden in het evangelie en bijdragen aan het veelkleurige katholicisme dat wereldwijd gestalte krijgt.

Mgr. H. Lommers,
vicaris-generaal



Taizé-viering



Op **22 september** a.s. is er weer een gebruikelijke **Taizé-viering in de r.-k. kerk te Hengstdijk** en die begint om **19.30 uur**.

We sluiten daarin aan bij het thema van de Vredesweek '**Generatie Vrede**'. Een thema zeer actueel en iets wat voortdurend opnieuw aandacht vraagt.

We zouden het erg waarderen om u dan te ontmoeten met stilte, liederen en verwondering. Tot dan.

Namens de werkgroep,

Ralf Grossert, Reina Hermans Koning, Joop Basting, Cees Cosijn

Uitzending vanuit de basiliek

Binnenkort zal de KRO op NPO 2 weer een eucharistieviering rechtstreeks vanuit de basiliek van Hulst uitzenden. De viering vindt plaats op **9 oktober** aanstaande en begint om **10.00 uur**. **Let op:** de viering begint dus **een uur eerder dan gebruikelijk**. Wat zou het geweldig zijn om héél Nederland met een volle basiliek te laten zien wat een geweldige parochie wij zijn! Dus: parochianen komt allen en neem je familieleden en vrienden vooral mee!



Informatie en intenties

Hulst H. Willibrordus

zondag 18 september 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. Dameskoor

intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijssel; Leon de Bleijser; pater Walter Poppe; François van Overmeir; Alice Godelieve Bral echtgenote van Robertus Heijens; Josephus Franciscus Ivens en echtgenote Nelly Eggermont; Piet Rottier en echtgenote Maria d'Hooghe en Wilfried Segers; jaargetijde Ivonne Collet-van de Kelen met gedachtenis van overleden ouders, broers en zuster; Josephus Petrus Franciscus Verdurmen echtgenoot van Theresia Anna Marie Saman

woensdag 21 september 18.30 uur: rozenkransgebed

woensdag 21 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

intenties: familie Baert-van Gijssel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen

overleden: dhr. Josephus Petrus Franciscus Verdurmen echtgenoot van Theresia Anna Marie Saman, 88 jaar

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus

zondag 18 september 9.30 uur: woord en communieviering met als voorganger R. Grossert

intentie: Margaretha Martinet en echtgenoot Theophile de Rechter en overleden familie; Gerarda Sturtewagen-Braem; Julma de Waele- de Gronckel

Heikant H. Teresia v/h Kind Jezus

donderdag 22 september 10.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero

intenties: Gust Dhollander; Mariet'te Suy; Wieske Stevens

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken

dinsdag 20 september 19.00 uur: woord en communieviering met als voorganger R. Grossert

Clinge H. Henricus

zaterdag 17 september 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert m.m.v. het gemengd koor

intenties: Lucienne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Joos van Putte en echtgenote Thilda van Hauten; Maria Segers en echtgenoot Theo van Laarhoven; Wilfried van Huffel echtgenoot van Yvonne Cleijman; Emerie Burm en echtgenote Elza van der Heijden

dinsdag 20 september 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron

Nieuw-Namen H. Joseph

vrijdag 23 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus

zaterdag 17 september 9.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero

intenties: familie Lau Geus-Verrassel uit dankbaarheid voor een 60-jarig huwelijk; Willy Jansen; Joseph Hamelink, echtgenote, kinderen en familie; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie; Josephus de Meijer en echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna Heijens en overleden familie

Hengstdijk H. Catharina

donderdag 22 september 19.30 uur: Taizé-viering met als voorganger pastor R. Grossert

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen

zondag 18 september 9.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep

intenties: Ro van Waterschoot, overleden ouders en familie; Miet Menu-Kerckhaert en overleden familie; overleden echtpaar Johannes Asselman en Maria Asselman-Bouwens; Piet Eijsackers en echtgenote Martha Eijsackers-Roelands; Rudie van Sikkelerus; Jo Morcus

Lamswaarde H. Cornelius

maandag 19 september 19.00 uur: patroonheilige H. Cornelius, eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

intenties: ter nagedachtenis van Roos Mariman; Alphonsus Stallaert en echtgenote Barbara Oomen en overleden familie; Anna Fassaert en echtgenoot Bernardus de Schepper, overleden zoon, schoonzoon en kleinkinderen; jaargetijde voor Emma de Booij echtgenote van Theo Leenknecht, overleden ouders, schoonouders en Wieske; jaargetijde voor Aloïsius de Bruijn, echtgenote Celina Ivens, zoon Wies en overleden familie; Alfred de Kock en Maria de Kock-Nachtegael; jaargetijde voor Marja Kindt Vervaeft echtgenote van Theo Kindt; jaargetijde voor Marie Bogaart, haar overleden ouders en broers; jaargetijde voor Wies de Poorter echtgenoot van Jeanne Eijsackers; Joos Eijsackers en echtgenote Angela Verstraeten

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst

zondag 18 september 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. het Blaauwe Hoeve Koor

intenties: Greet Hermans-de Booij, echtgenote van Theo Hermans; Ronnie van Sikkelerus en overleden vader; Bert Borm, echtgenoot van Juliëtte Borm-van Eerdenburgh; Achiël Hermans, echtgenoot van Margriet Hermans-Bryssinck; om kracht bij de zorgen in een gezin

overleden:

WZC De Lange Akkers: mw. A. Solleveld-van den Heuvel, 95 jaar; mw. L. Mangnus-Maes, 93 jaar

WZC De Baronie: dhr. A. de Bruyn, 76 jaar

Overzicht vieringen rond 17-18 september

Hulst

zo 18 sep 11.00 uur: eucharistie

wo 21 sep 18.30 uur: rozenkrans

wo 21 sep 19.00 uur: eucharistie

Koewacht

zo 18 sep 9.30 uur: w&c viering

Heikant

do 22 sep 10.30 uur: eucharistie

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken

di 20 sep 19.00 uur: w&c viering

Clinge

za 17 sep 19.00 uur: w&c viering

di 20 sept 10.00 uur: gebedsgroep

Nieuw-Namen

vr 23 sep 19.00 uur: eucharistie

Vogelwaarde

za 17 sep 19.00 uur: eucharistie

Hengstdijk

do 22 sep 19.30 uur: Taizé-viering

Kloosterzande/Ossenisse

zo 18 sep 9.30 uur: w&c viering

Lamswaarde

ma 19 sep 19.00 uur: eucharistie

Blaauwe Hoeve

zo 18 sep 10.30 uur: w&c viering

Parochie

H. Maria Sterre der Zee

secretariaat pastoraal team:

e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl

Secretariaat parochie: e-mail:

info@hmsdz.nl

Het secretariaat en het pastoraat van de parochie is te bereiken ma t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel. 0114-745000

Voor het maken van een afspraak voor de **ziekenzalving** kunt u contact opnemen met pastoor Wiertz op tel. 06-42506424.

website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastoraal team:

Pastoor Wiel Wiertz

tel. 06-42506424

e-mail: wwiertz@live.nl

Pastoraal werker

M. Dieleman-Fopma

tel. 0115-694958; e-mail:

marjandieleman@eparochie.nl

Pastoraal werker F. van Geyt

tel. 0117-453374

e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl

Pastoraal werker R. Grossert

tel. 0114-313299;

gsm 06-13705137 e-mail:

ralf.grossert@zeelandnet.nl

Kapelaan R. Rojas Romero

gsm 06-38781876

e-mail: kapelaan22@gmail.com

Pastoraal werker K. V. d. Wiele

gsm 06-41322776

e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-

Zeeuws-Vlaanderen

tel.: 0114-381317

Diaken Kees van Geloof

tel.: 0114-313604

e-mail: k.vangelooft@zzv.nl