



JAAR C 7^{de} zondag van Pasen



Lezingen

Handelingen , 7,55-60
Openbaring 22,12-14.16-17.20
Johannes 17,20-26

Thema
Erkennen

Collecte

In alle kernen is de gewone collecte voor bisdom, vicariaat en eigen geloofsgemeenschap.

Brede belangstelling '100 Jaar kerk Koewacht'.

Met gepaste trots kijken de kerkbezoekers te Koewacht terug op een waardige en tevens memorabele viering van '100 jaar kerk Koewacht'.

Onder een stralende zon kwamen vele bewoners op zondag 8 mei al vroeg aanlopen om de jubileumviering zelf mee te kunnen maken. Iedereen werd van verre begroet met twee 'welkomvlaggen' en een prachtige ereboog van groene en gele snoeitakken. De door pastoor Swagemakers en de voormalige dorpsbewoners gefinancierde en gebouwde kerk werd immers 100 jaar!

Parochiekern-verantwoordelijke pastor Ralf Grossert opende de viering met een hartelijk welkomstwoord. Het is een plechtige viering geworden met drie voorgangers, mooie persoonlijke teksten door jongeren, enthousiaste medewerking door het Sint Ceciliakoor en Sabine de Grootte, een Latijns tintje dankzij het Gregoriuskoor, de 'Ouverture' en 'Finale' uitgevoerd door de Harmonie EMM.

Onder leiding van Gonny Rozijn waren jongeren betrokken door het maken van tekeningen over 'kerk & geloof'. Ook ouderen verleenden enthousiast steun door het haken van vlaggetjes en zelfgemaakte wimpels. De slogan **vrede** vormde een onderdeel van het decor.

De viering werd mede ondersteund door vier misdienaars en acolieten, de lector en drie voorlezers vanuit de basisschool. Els de Caluwé ontving tijdens de viering een bisschoppelijke onderscheiding als waardering voor haar trouwe dienst als lector en gebedsleider in Koewacht en de regio OZVL.

Voorafgaand aan de viering werd, onder een indrukwekkend tromgeroffel, de nieuwe kerkvlag plechtig gehesen door de drie pastores. De nieuwe kerkvlag symboliseert op een eigentijdse wijze 'Gemeenschap - Geloof - Hoop - Liefde - Vrede'. De regenboog in de vlag weerspiegelt de verbondenheid tussen hemel en aarde. Tevens illustreert hij de inclusie van alle geardheden en culturen, zoals ook door de paus beoogd in de 'Kerk van het derde millennium'. Het concept van de kerkvlag was het idee van het jubileumteam, waarna grafisch vormgever Petra Kasteleijn de denkbelden heeft verwerkt in een inspirerende kerkvlag.

Een team van vrijwilligers was enkele dagen in de weer om de banieren met de wit-gele kerkkleuren vanuit de nok van de kerk te draperen en de verschillende versieringen en de ereboog te realiseren.

Uit dankbaarheid voor de vruchtbare aarde was het altaar verder opgetooid met vlas en lokale landbouwproducten.

Het thema van de viering was 'De Goede Herder'. Dit thema past, aldus het jubileumteam, ook mooi bij ons aller opdracht om de lokale kerk te behouden voor bezinning en als sociaal baken in onze vaak drukke wereld. Middels de 'Finale' van Beethovens symfonie 'Ode an die Freude', het Europees volkslied, werd de viering zeer toepasselijk afgesloten.

Vervolgens liepen de vele aanwezigen onder begeleiding van de Harmonie EMM, onder opnieuw een stralende zon, richting de Vlaschaard, waar een sfeervolle jubileumreceptie plaatsvond. Velen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om voormalig pastoor Voeten na lange tijd weer eens persoonlijk te ontmoeten. Hij was in de jaren tachtig een gewaardeerd herder te Koewacht.

Voor de jeugd en jonge misdienaars was tijdens de receptie een apart zaaltje met DJ gereserveerd. De algemene receptie was zeer aangenaam en er volgde menige begroeting, en velen bleven ook wat langer.

De 'Stichting Kerkbelang Koewacht' hoopt dat deze jubileumbijeenkomst mede bijdraagt aan een brede betrokkenheid en kerkelijke verbondenheid. De noevenkaarsen '100 Jaar kerk Koewacht' blijven nog te koop in de Mariakapel in de kerk van Koewacht. Ook de nieuwe kerkvlag is op bestelling verkrijgbaar. Weldra zal ook de algehele [jubileumvideo](#) via het kerkbelang internet portaal beschikbaar zijn.



Bedevaart Kevelaer, gaat u mee?



Afgelopen twee jaar werden we als samenleving met corona geconfronteerd. Veel personen werden er persoonlijk door getroffen. We hopen dat zij dit een plaatsje hebben kunnen geven en de kracht hebben gevonden het leven weer op te pakken.

Ook de bedevaart naar Kevelaer kon geen doorgang vinden. Maar nu zijn we weer zo ver dat we hopen op 9 en 10 augustus 2022 met een bus vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar Kevelaer te gaan.

Er zijn twee bijeenkomsten waarop u meer informatie kunt krijgen en u zich ook kunt opgeven:

op 30 mei om 14 uur in Dorpshuis Binnendéur (Pastoor Smuldersstraat 1A) in Kloosterzande

op 3 juni om 15 uur in de katholieke kerk (Alberdingk Thijmstraat 2) in Terneuzen

Pastoor Wiertz en mevrouw Van Aken, zelatrice voor Zeeuws-Vlaanderen, geven dan informatie.

Er zijn zo van die plekken die iets bijzonders hebben en dat uitstralen. Kevelaer is zo'n plek waar 'de hemel de aarde raakt'. Ons bidden, ons zingen, onze verbondenheid en onze vriendschap, ons vertrouwen, onze openheid, onze emotie, ons geloof en onze hoop, dat alles is in de dagen van Kevelaer méér in ons, in onze levens, in ons gezamenlijke 'zijn' aanwezig dan in ons leven thuis, ons leven van alledag.

Bekend is dat er reeds mensen in de jaren vijftig op bedevaart naar Kevelaer gingen. Dit beviel zo goed dat ze hiermee wilden doorgaan. Nu gaan we met een bus gezamenlijk naar Kevelaer en nemen onze eigen vlag mee zodat de Zeeuws-Vlaamse groep een duidelijk herkenbaar en gewaardeerd deel van de processie zal zijn.

Titus en ik, mijn beleving

Als 12-jarig meisje heb ik eens een lezing bijgewoond van een vriend van Titus Brandsma. Hij had samen met hem gestudeerd en op vele fronten met hem samengewerkt. Die lezing was zo indrukwekkend dat ik Titus nooit meer ben vergeten. Het is me altijd bijgebleven hoe liefdevol hij was voor de medemens. Hoe kon het bestaan dat zo'n lieve man zulke vernederingen en martelingen moest doorstaan in Dachau, zo erg dat hij het niet overleefde? De spreker zei ons dat wij zijn vriend in onze gebeden alvast konden aanroepen om voorspraak bij God, want Titus zou heel zeker recht naar de hemel gaan. Dat was wat... In de vijftiger jaren was immers het vagevuur het tussenstation. Hijzelf, de spreker, zou gezien zijn leeftijd de heiligverklaring niet meer meemaken, maar wij, kinderen, zouden het mogen beleven. Mijn gebedje ging in de trant van: "Lieve Titus, help! Vraag aan God of het wat langer mag vriezen. Dan kunnen we schaatsen."

Tja, Titus was tenslotte een Fries.

Tijdens mijn studie was ik op stage in Bolsward. Als ik dan in de kerk zat, dacht ik: hier is Titus gedoopt en deed hij zijn communie. Altijd kwam hij wel even naar boven in mijn gedachten.

De heiligverklaring die de spreker in 1952 al voorzag, is anno 2022 een feit. Mijn gebed is nu: "Heilige Titus, U hebt zelf in de oorlog erg geleden, U weet hoe de mens onder oorlogsgeweld lijdt. Help! Vraag aan God om vrede in de wereld."

Ireen

Informatie en intenties

Hulst H. Willibrordus

zaterdag 28 mei 11.00 uur: eerstecomunieviering met als voorgangers: pastoor W. Wiertz, kapelaan R. Rojas Romero, pastor M. Dieleman en pastor K. van de Wiele

zondag 29 mei 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. M. Mangnus op orgel en zang P. Van Gorsel

intenties: familie Baert-van Gijssel; Aloys Bujsrogge en echtgenote Lucienne Maenhout en zoon Rob Bujsrogge; Karel Verhaegen; Adri Lauwereijs; Hilda Maria Josephina Burm-Lemsen; Leon de Bleijser; Lidwien Daalman-Hamelinck; Dion van Vlierberghe; ter nagedachtenis van Julien Baart en echtgenote Johanna Fassaert; overleden ouders Guust de Bruijn en echtgenote Marie de Bruijn-Weemaes

woensdag 1 juni 18.30 uur: rozenkransgebed

woensdag 1 juni 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

intenties: familie Baert-van Gijssel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen

vrijdag 3 juni 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero

intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders Brand-Wauters en overleden familie

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus

donderdag 26 mei 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero

zondag 29 mei 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert

intenties: Gerard van der Sijpt en echtgenote Germaine van der Sijpt-van Goethem en overleden familie; Wouter Martinet

gedoopt op 22 mei: Lars de Rijck, zoon van Maarten de Rijck en Mariella de Beule

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken

dinsdag 31 mei 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert

Clinge H. Henricus

zaterdag 28 mei 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het gemengd koor

intenties: Joos van Putte en echtgenote Thilda van Hauten; Celine Lansu en overleden familie; Lea Inghels-van den Branden en dochter Jacqueline; Margo Schalkens, overleden vader en overleden familie

maandag 30 mei 18.30 uur: rozenkransgebed

dinsdag 31 mei 10.00 uur: gebedsgroep de Bron

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus

zaterdag 28 mei 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert

intenties: overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie

mededeling: Tijdens deze viering wordt Brud gedoopt, zoontje van Willem van Wayenberghe en Evy Staal.

Hengstdijk H. Catharina

donderdag 9 juni 19.30 uur: Taizéviering met als voorganger pastor R. Grossert

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen

donderdag 26 mei 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

intenties: overleden ouders Piet en Anna Maas-Picavet en kinderen Jo, Rie en Roos Maas

zondag 29 mei 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

zondag 29 mei 14.00 uur: eerstecomunieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz en K. Van de Wiele

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst

zondag 29 mei 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof met samenzang

intenties: Guust Burm, dochter Patricia en schoonzoon Loek; overleden familie Verver-Bogaert; Mia Reijns, echtgenote van Joos Mannaert

overleden De Blaauwe Hoeve: mw. R. de Bruijn, 83 jaar; mw. G. Nanninga-Hulleman, 92 jaar

overleden De Korenmarkt: mw. M. van Waterschoot-Pieters, 90 jaar

overleden De lange Akkers: mw. R. van Nieulande, 97 jaar

Overzicht vieringen rond 28-29 mei

Hulst

za 28 mei 11.00 uur:

eerstecomunieviering

zo 29 mei 11.00 uur: eucharistie

wo 1 juni 18.30 uur: rozenkrans

wo 1 juni 19.00 uur: eucharistie

vr 3 juni 19.00 uur: eucharistie

Koewacht

do 26 mei 9.30 uur: eucharistie

zo 29 mei 9.30 uur: w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken

di 31 mei 19.00 uur: w&c viering

Clinge

za 28 mei 19.00 uur: eucharistie

ma 30 mei 18.30 uur: rozenkrans

di 31 mei 10.00 uur: gebedsgroep

Vogelwaarde

za 28 mei 19.00 uur: w&c viering

Hengstdijk

do 9 juni 19.30 uur: Taizéviering

Kloosterzande/Ossenisse

do 26 mei 9.30 uur: eucharistie

zo 29 mei 9.30 uur: eucharistie

zo 29 mei 14.00 uur: eerstecomunieviering

Blaauwe Hoeve

zo 29 mei 10.30 uur: w&c viering

Parochie

H. Maria Sterre der Zee

secretariaat pastoraal team:

e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl

Secretariaat parochie: e-mail:

info@hmsdz.nl

Het secretariaat en het pastoraat

van de parochie is te bereiken ma

t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel.

0114-745000

Voor het maken van een afspraak

voor de **ziekenzalving** kunt u

contact opnemen met pastoor

Wiertz op tel. 06-42506424.

website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastoraal team:

Pastoor Wiel Wiertz

tel. 06-42506424

Pastoraal werkster

M. Dieleman-Fopma

tel. 0115-694958;

Pastoraal werker F. van Geyt

tel. 0117-453374

Pastoraal werker R. Grossert

tel. 0114-313299;

gsm 06-13705137 e-mail:

Kapelaan R. Rojas Romero

gsm 06-38781876

Pastoraal werker N. van

Waterschoot

tel. 0115-616006 e-mail: **Pastoraal**

werkster K. V. d. Wiele

gsm 06-41322776

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-

Zeeuws-Vlaanderen

tel.: 0114-381317

Diaken Kees van Geloof

tel.: 0114-313604