



JAAR C
8^{ste} zondag door het jaar



Lezingen

Sirach 27,4-7
1 Korintiërs, 15, 54-58
Lucas 6, 39-45

Thema

Vanuit het hart

Collecte

In alle kernen is de gewone collecte voor bisdom, vicariaat en eigen geloofsgemeenschap.

Mevrouw Fien Wiertz-Horbach overleden



Afgelopen woensdag vernamen wij het bericht dat de moeder van pastoor Wiel Wiertz, mevrouw Fien Wiertz-Horbach, onverwachts is overleden.

Wij weten dat de pastoor een zeer hechte band met haar had. Haar sterven zal voor hem ingrijpend zijn, en voor hem en voor alle andere gezinsleden een sterk gemis betekenen.

Mevrouw Wiertz was, ondanks haar 90 jaar, zeer betrokken en aanwezig. Tot het laatst wist ze waarover het ging. Ze had haar eigen mening, die ze niet onder stoelen of banken stak. Maar altijd met liefde en altijd de verbinding zoekend.

Parochianen, besturen, medewerkers en pastoraal team van de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen leven met de pastoor mee in dit verlies. Wij wensen hem en zijn familie in de komende tijd veel kracht en liefde toe. In onze gedachten en gebeden zijn we bij de hele familie.

“Bis spiëder”, zei ze vaak: “Tot later.” Altijd is er een volgende keer. Ook nu, eens, over de grenzen van dit aardse leven heen.

*Namens de parochies,
Besturen en pastoraal team*

Aswoensdag

Elk jaar, in dezelfde periode, doe ik dezelfde haven aan. Ik blijf er altijd even lang: veertig dagen. De naam van de haven is ‘vasten’. De aanvaargeul ernaartoe is erg smal en draagt de nog vreemdere naam ‘Aswoensdag’. Je geraakt er niet doorheen, tenzij je heel zorgzaam navigeert. Meteen is duidelijk dat al je aandacht nodig is.

De veertigdagentijd beschouw ik als mijn jaarlijkse check-up. Deze start met het controleren van mijn zicht. Dat gebeurt niet door een gewone oogarts. De vragen die hier worden gesteld zijn heel anders. Er wordt gevraagd of ik alles nog in de juiste verhoudingen zie en of ik mijn medemens wel zie staan. En deze vragen zijn nog maar het begin. Zo gaat het bij het onderzoek van mijn hart helemaal niet over mijn hartritme. De vraag is of mijn hart wel klopt voor iedereen, ook voor mensen die het minder goed hebben. En wanneer ik daarna langsga bij iemand die zich ontfermt over mijn rug, zegt die me al snel dat ik te veel met me meesleur. Hij vraagt me waarom ik niet méér deel van alles wat ik heb.

In de haven ‘vasten’ geldt er een algemeen verbod om onmiddellijk op de gestelde vragen te antwoorden. De bevraging werkelijk binnenlaten, geldt er als huisregel. Er staat zelfs bij hoelang je dat moet doen: veertig dagen. Dat dit ‘zich bekeren’ tijd vergt, is een realistisch uitgangspunt.

Ik vind het niet eenvoudig, maar voor mij werkt het. Elk jaar als ik na de veertigdagentijd opnieuw uitvaar, ben ik een ander mens. Ik ben meer geworden wie ik bedoeld ben te zijn: een broer/zus van elk ander, waar ook ter wereld.

Bron: Broederlijk Delen/vastenkalender

Jonge mensen

In wat voor wereld leven we? Wat hebben we ervan gemaakt en welke wereld geven we door? Er is heel veel aan de hand. Lang niet alles is goed. Maar gelukkig is niet alles kommer en kwel. Jonge mensen hebben vandaag de dag meer toekomstmogelijkheden dan alle generaties voor hen. Ze kunnen leren en studeren, misschien wel zo lang ze willen, en hun levensverwachting is hoger dan ooit. Ze kunnen over bijna heel de wereld reizen en nagenoeg overal gaan wonen. Jongeren uit onze streken maakten nooit een oorlog van dichtbij mee. Hopelijk blijft dat zo. Zelfs tegen de pandemie die ons al zo'n lange tijd in haar greep houdt, zijn we langzaamaan beter gewapend dan tegen welke besmetting in het verleden ook. We gaan beslist vooruit op vele fronten, ook al zien we het niet altijd... Toch wil dit alles niet zeggen dat jongeren in deze tijd het gemakkelijk hebben. Elke generatie draagt haar kruis.

And then about us. Over kruisen gesproken... Durven wij nog met jonge mensen over het geloof te spreken? Vragen wij hun nog naar de diepere betekenis van hun leven en lukt het ons te getuigen van onze band met God? Over hoe God bij ons hoort? Over het geloof dat ons overstijgt? Heel veel jonge mensen zijn zoekende. Welke weg gaan ze? Welke weg kiezen ze? Dat hoeft niet eenzelfde weg te zijn als de onze... Maar misschien is het wel van wezenlijk belang dat wij gewoon vertellen wat voor ons fundamenteel is. Niet te pas en te onpas. Niet opdringerig. Maar de juiste woorden op het juiste moment. Is dat niet alsnog een mooi voornemen, toch nog steeds aan het begin van dit nieuwe jaar?

pastoor Wiel Wiertz

Naar Luk Vanmaercke in Kerk & Leven

Informatie en intenties

Hulst H. Willibrordus

zondag 27 februari 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero m.m.v. M. Mangnus op orgel en P. van Gorsel met zang

intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijssel; Leon de Bleijser; Richard de Beule echtgenoot van Clementine Verbist; George Elegeert en echtgenote Yvon Elegeert-Reijns; Gerard August Marie Baecke en overleden ouders Baecke, Cornelissens en familie

woensdag 2 maart 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het Dameskoor

intenties: familie Baert-van Gijssel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; Yvonne Collet van de Kelen met gedachtenis van overleden ouders, broers en zusters, neven en nichten

vrijdag 4 maart 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero

intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Matilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders Brand-Wauters en overleden familie; pater Wilfried Brand

mededelingen: Zaterdag 26 februari is het weer de laatste zaterdag van de maand, dan houden we de maandelijkse Kledinginzameling voor Mensen in Nood aan de tuinpoort van de pastorie van 10.30 tot 11.30 uur. Graag de nog bruikbare kleding in goed gesloten dozen of plastic zakken verpakken.

U kunt zich aanmelden voor de viering op zondag op mailadres pkhulst@hmsdz.nl of per telefoon 0114-745 000 (optie 2). Wij zijn minder open maar telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. U kunt uw bericht ook inspreken.

Coewacht H.H. Philippus en Jacobus

zondag 27 februari 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero

intenties: Anna de Vliegher

Clinge H. Henricus

zaterdag 26 februari 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert m.m.v. het koor 'Laudate Dominum'

intenties: Annie Acke echtgenote van Dees van den Berghen; Annie Burm en echtgenoot Fiel Merckx; Jan Brijs en echtgenote Anna Maes; Richard de Loos en echtgenote Luciënne Smet; Petrus Boënnen-van Meegroot en overleden kinderen; Maria Verbist, met gedachtenis aan haar ouders; Jozef van de Vijvere en echtgenote Alma Mahu en wederzijdse ouders; Jules van den Eeckhout en echtgenote Malphina Daalman; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes

dinsdag 1 maart 10.00 uur: woord- en communieviering tijdens de bijeenkomst van gebedsgroep de Bron met als voorganger pastor R. Grossert. Na afloop is er mogelijkheid tot aanbidding.

woensdag 2 maart 19.00 uur: aswoensdagviering met als voorganger pastor R. Grossert

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus

zaterdag 26 februari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero

intenties: Ria Dobbelaar-de Smet; Rosa Herman-Stallaart; Marie-Louise Cornelissens-Poppe; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie

woensdag 2 maart 19.00 uur: aswoensdagviering i.s.m. parochiekern Hengstdijk met als voorganger pastor K. Van de Wiele

Hengstdijk H. Catharina

maandag 28 februari 19.00 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep

intenties: René Boeijkens met gedachtenis van overleden ouders en familie; Jenny van Leemput-Naessens met gedachtenis van overleden familie

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen

zondag 27 februari 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger R. Grossert

intenties: overleden echtpaar Hubert en Henny Hiel-de Bruijcker; Germania Wullems-Heijens; Benny van Waterschoot; Trees de Waal-Bun; Johan Vernimmen; Fien Wiertz-Horbach

Overzicht vieringen rond 26-27 februari

Hulst

zo 27 feb 11.00 uur: eucharistie
wo 2 mrt 11.00 uur: eucharistie
vr 4 mrt 19.00 uur: eucharistie

Koewacht

zo 27 feb 9.30 uur: eucharistie

Clinge

za 26 feb 19.00 uur: w&c viering
di 1 mrt 10.00 uur: gebedsgroep
wo 2 mrt 19.00 uur: Aswoensdag

Vogelwaarde

za 26 feb 19.00 uur: eucharistie
wo 2 mrt 19.00 uur: Aswoensdag

Hengstdijk

ma 28 feb 19.00 uur: w&c viering

Kloosterzande/Ossenisse

zo 27 feb 9.30 uur: w&c viering

Parochie

H. Maria Sterre der Zee

secretariaat pastoraal team:

e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl

Secretariaat parochie: e-mail:

info@hmsdz.nl

Het secretariaat en het pastoraat van de parochie is te bereiken ma t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel. 0114-745000

Voor het maken van een afspraak voor de **ziekenzalving** kunt u contact opnemen met pastoor Wiertz op tel. 06-42506424.

website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastoraal team:

Pastoor Wiel Wiertz

tel. 06-42506424

e-mail: wwiertz@live.nl

Pastoraal werkster

M. Dieleman-Fopma

tel. 0115-694958; e-mail:

marjandieleman@eparochie.nl

Pastoraal werker F. van Geyt

tel. 0117-453374

e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl

Pastoraal werker R. Grossert

tel. 0114-313299;

gsm 06-13705137 e-mail:

ralf.grossert@zeelandnet.nl

Kapelaan R. Rojas Romero

gsm 06-38781876

e-mail: kapelaan22@gmail.com

Pastoraal werker N. van

Waterschoot

tel. 0115-616006 e-mail:

niekvanwaterschoot@eparochie.nl

Pastoraal werkster K. V. d. Wiele

gsm 06-41322776

e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-

Zeeuws-Vlaanderen

tel.: 0114-381317

Diaken Kees van Geloof

tel.: 0114-313604

e-mail: k.vangeloo@zzv.nl