



JAAR C
4^{de} zondag door het jaar



Lezingen

Jeremia 1, 4-5.17-19
1 Korintiërs, 12, 31; 13,1-13
Lucas 4, 21-30

Thema

Jezus - Geneesheer

Collecte

In alle kernen is de gewone collecte voor bisdom, vicariaat en eigen geloofsgemeenschap.

Oecumenische viering in de gebedsweek van de eenheid van de christenen

Onder de ster van Betlehem (ja, inderdaad, hij schitterde toen nog volop over ons) zijn we afgelopen zondag samengekomen om als zusters en broeders uit verschillende kerkgemeenschappen onze verbondenheid in Christus te vieren. Heel symbolisch stond aan het begin van de viering een ster boven ons op en wees ons de weg naar elkaar en naar onze gezamenlijke viering in de basiliek.

Medechristenen uit het Midden-Oosten hadden ons **'Licht in het duister'** als thema aangereikt. En wij lieten ons inspireren door teksten rondom het bezoek van de drie wijzen uit het oosten bij het Kind in de kribbe.

De viering, waaraan lectoren uit de PKN-gemeente Oosthoek en de r.-k. parochie hun medewerking verleenden, werd voorgegaan door ds. Pieter Overduin en pastor Ralf Grossert. Een bijzondere sfeer ontstond door de gezangen uit de oosters-orthodoxe liturgie en door de oecumenische orgelbewerking van psalm 56. De samenzang werd ingezet en begeleid door twee cantors met hun prachtige stemmen. We hebben licht gedeeld door muziek en zang. Net zoals in het verhaal dat tijdens de preek door dominee Overduin werd verteld: "In een tijd zonder elektriciteit zat elke kerkganger met een eigen lantaarn in de kerk. Iedereen wist toen dat als hij/zij thuis bleef er minder licht zou zijn in de kerk." Iedereen licht en inbreng is nodig.

Verbonden in gebed werd het op deze manier ook in ons midden steeds lichter door de sterren die bij elke voorbede werden opgehangen op een donkerblauw kleed dat de nachtelijke hemel moest voorstellen. Sterren van hoop en vertrouwen. Met een dankbaar gevoel en licht in ons hart kijken wij terug op deze oecumenische ontmoeting.

Ralf Grossert p.w.



Kerkbalans

Beste parochianen,

'Geef vandaag voor de Kerk van morgen', is het motto voor de actie Kerkbalans van dit jaar. Jezus zelf heeft de Kerk in het leven geroepen. Sindsdien zijn er altijd mensen geweest die, geraakt door het evangelie, elkaar vonden en met veel passie, energie en geloof in en aan de 'Kerk' hebben gewerkt. Dat is door de eeuwen heen meer of minder succesvol verlopen, maar het ging en gaat altijd weer door. In de loop der eeuwen is er veel goed werk verricht door en vanuit de Kerk. Dat is ontegenzeggelijk. Natuurlijk zijn er ook tijden en gebeurtenissen waarvan we volmondig zeggen: hier is iets ontspoord...

Feit blijft dat de Kerk een Kerk van mensen is. Een gegeven is ook dat wij allen weet hebben van de goede weg die Jezus ons is voorgegaan. Zo staan wij nu in 2022. In deze tijd heeft de Kerk niet de best denkbare 'pers'. De grootste zorg is dat jonge mensen niet of maar nauwelijks reden vinden om zich ermee te identificeren of zich eraan te verbinden. Jezus 'leeft' niet of nauwelijks in de levens van heel veel mensen. De rijke historie van Bijbel, evangelie en kerkelijke geschiedenis, heel het evangelie van de levende Heer te midden van ons allen en zijn hemelvaart en verrijzenis, de betekenis van Hem voor ons aller leven, dat alles is nauwelijks nog relevant voor velen in onze tijd.

Dat betekent dat wij moeten omdenken. Dat kan niet anders. Doorgaan op dezelfde voet zoals we dat gewend zijn kan niet. Dat betekent keuzes maken en moeilijke en ingrijpende besluiten nemen... Tegelijkertijd herbronnen wij onze relatie met Jezus Christus, zoeken we volop naar de toekomst voor Hem in de levens van de mensen, in de wereld.

Dat alles is Kerk. Kerk is samen zoeken naar Jezus Christus in ons leven, in onze wereld. Kerk is Hem vinden en present stellen. In de sacramenten. In de gemeenschap van de gelovigen. Kerk is 'roepen en geroepen worden'. Zo is de Kerk op weg. Ook in onze streken. Ook in Zeeuws-Vlaanderen.

Vandaag vragen wij u om aan die Kerk, onze parochie, financieel bij te dragen. Wij vragen u om het noodzakelijke fundament te leggen. We zijn met minder mensen die bijdragen in een tijd waarin alles steeds duurder wordt. Gelukkig kunnen we nog wel wat. In onze parochie en in heel Zeeuws-Vlaanderen. Gelukkig zijn er velen die vanuit hun geloof de schouders zetten onder de parochie, onder de Kerk. Gelukkig beschikken wij over een mooi team dat, ieder vanuit zijn of haar talenten en mogelijkheden, de schouders zet onder het parochieleven en onder het geloofsleven van ons allen.

Hopelijk voelt u zich aangesproken en uitgedaagd om mee te doen, om mee te blijven doen. Om uw bijdrage misschien aan te passen, om voor het eerst mee te doen.

Geef vandaag voor de Kerk van morgen. Gisteren, vandaag en morgen, één doorlopende lijn. Laten wij nu onze verantwoordelijkheid nemen. Voor het financiële fundament. Hartelijk dank voor uw aandacht!

Uit aller naam,
pastoor Wiel Wiertz

Stichting Kerk en Vluchteling vraagt helpende handen voor het bestuur en taakgroepen

Kerk en Vluchteling ondersteunt vluchtelingen in Zeeuws-Vlaanderen in de ruimste zin van het woord. Er wordt financiële steun verleend in bepaalde noodgevallen. En daarnaast probeert de stichting de situatie van de vluchtelingen onder de aandacht te houden bij de regionale politiek en bij de bewoners van de regio. Corona heeft de laatste jaren veel van het werk van de Stichting noodgedwongen stil gelegd.

De stichting werkt ook aan de integratie van vluchtelingen in onze regio. Concrete activiteiten waren onder meer, al dan niet in samenwerking met anderen (hopelijk kunnen deze binnenkort weer opgepakt worden): taallessen, filmvertoningen met nagesprek, gespreks- en ontmoetingsavonden, het uitbrengen van een nieuwsbrief, opzetten van kookgroepen waar Nederlanders en vluchtelingen elkaar kunnen ontmoeten, present zijn tijdens en na zondagvieringen in diverse kerken, het beheren van de website www.stichtingkenv.nl.

Specifieke bestuurstaken zijn o.a.: de zorg voor de financiën, onderhouden van contacten met Vluchtelingenwerk Nederland, de diverse overheden en andere instanties, aansturen van en/of deelnemen in de taakgroepen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer Niek van Waterschoot, niekvanwaterschoot@eparochie.nl.

Informatie en intenties

Hulst H. Willibrordus

zondag 30 januari 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rodrigo Romero m.m.v. enkele zangers van de Cantorij der Basiliek

intenties: familie Baert-van Gijsel; George Elegeert en echtgenote Yvon Elegeert-Reijns; Leon de Bleijser; Adriaan Elisabeth Lauwereijs echtgenoot van Thea Lauwereijs-van Gassen; Theo en Alice Van Schoorisse; Joseph Heijens en overleden familie Heijens-Blom; uit dankbaarheid voor een 90^{ste} verjaardag; jaargetijde voor Emiel Stockman en Maria Stockman-van Giesen; Willij Lambert en overleden familie Lambert-de Boeij; August de Kort, Anna Polspoel en dochter Imke

woensdag 2 februari 15.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; Annie en Piet Dumoleijn; Elisabeth en Bernard Wilking-van Stenbergen en zoon Ernst; José en Leon Kluts-Maes en zoon Sylvain;

mededelingen:

- Zaterdag 29 januari is het weer de laatste zaterdag van de maand, dan houden we de maandelijkse kledinginzameling voor Mensen in Nood aan de tuinpoort van de pastorie van 10.30 tot 11.30 uur. Graag de nog bruikbare kleding in goed gesloten dozen of plastic zakken verpakken.
- U kunt zich aanmelden voor de viering op zondag op mailadres pkhulst@hmsdz.nl of per telefoon 0114-745 000 (optie 2). Wij zijn minder open maar telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. U kunt uw bericht ook inspreken.

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus

zondag 30 januari: geen viering

Sint Jansteen gemeenschapshuis de Warande

intenties: Ed Borm en echtgenote en overleden ouders; Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia Plasschaert; René Bauwens en echtgenote; Johan de Burger en echtgenote en overleden familie

Clinge H. Henricus

zaterdag 29 januari: geen viering

Nieuw-Namen H. Joseph

vrijdag 28 januari: geen viering

overleden: mw. Alice van Mullem echtgenote van Johannes Rijk, 80 jaar

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus

zaterdag 29 januari: geen viering

Kloosterzande/Ossensisse Ter Duinen

zondag 30 januari: geen viering

Overzicht vieringen rond 29-30 januari

Hulst

zo 30 jan 11.00 uur: eucharistie
wo 2 feb 15.30 uur: eucharistie

Parochie H. Maria Sterre der Zee

secretariaat pastoraal team:

e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl

Secretariaat parochie: e-mail:

info@hmsdz.nl

Het secretariaat en het pastoraat van de parochie is te bereiken ma t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel. 0114-745000

Voor het maken van een afspraak voor de **ziekenzalving** kunt u contact opnemen met pastoor Wiertz op tel. 06-42506424.

website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastoraal team:

Pastoor Wiel Wiertz

tel. 06-42506424

e-mail: wwiertz@live.nl

Pastoraal werkster

M. Dieleman-Fopma

tel. 0115-694958; e-mail:

marjandieleman@eparochie.nl

Pastoraal werker F. van Geyt

tel. 0117-453374

e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl

Pastoraal werker R. Grossert

tel. 0114-313299;

gsm 06-13705137 e-mail:

ralf.grossert@zeelandnet.nl

Kapelaan R. Rojas Romero

gsm 06-38781876

e-mail: kapelaan22@gmail.com

Pastoraal werker N. van

Waterschoot

tel. 0115-616006 e-mail:

niekvanwaterschoot@eparochie.nl

Pastoraal werkster K. V. d. Wiele

gsm 06-41322776

e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-

Zeeuws-Vlaanderen

tel.: 0114-381317

Diaken Kees van Geloof

tel.: 0114-313604

e-mail: k.vangelooft@zzv.nl