



JAAR B 5^{de} zondag van Pasen



Lezingen

Handelingen 9, 26-31
1 Johannes 3, 18-24
Johannes 15, 1-8

Thema

Als ranken aan de wijnstok

Collecte

In alle kernen is de gewone collecte voor bisdom, vicariaat en eigen geloofsgemeenschap en een extra caritascollecte bestemd voor de Amnesty International.

Nieuwe benoeming voor kapelaan Van Velthoven

Bisschop Liesen heeft een beroep gedaan op kapelaan Jochem van Velthoven om een nieuwe benoeming te aanvaarden. De bisschop heeft Jochem van Velthoven gevraagd om met ingang van 20 oktober pastoor te worden van de H. Catharinaparochie in Oosterhout. Jochem heeft de vraag van de bisschop in beraad genomen en daarna de bisschop laten weten dat hij deze benoeming zal aanvaarden. Het spijt ons heel erg dat we nu al afscheid van hem moeten nemen.



Jochem van Velthoven is in oktober 2018 kapelaan geworden voor onze drie parochies. Hij is in Terneuzen gaan wonen en hij heeft met groot enthousiasme een impuls gegeven aan het geloofsleven in onze parochies. Wij hebben hem leren kennen als een talentrijke en diepgelovige priester. We hadden graag gezien dat hij nog langer in onze omgeving was blijven wonen en werken, maar we begrijpen dat de bisschop een beroep op hem heeft gedaan. Er zijn veel parochies in het bisdom, die een groot tekort aan pastorale beroepskrachten hebben en er is ook grote behoefte aan priesters, die als pastoor leiding kunnen geven aan de missionaire parochie.

De komende maanden blijft kapelaan Van Velthoven nog werkzaam bij ons. Het geeft hem gelegenheid om zijn taken goed af te ronden en over te dragen. Over de datum waarop we van hem afscheid nemen zullen we u nog berichten.

Langs deze weg feliciteren wij kapelaan Van Velthoven van harte met zijn nieuwe benoeming en we feliciteren de Catharinaparochie in Oosterhout met haar nieuwe pastoor.

Onze parochiebesturen spreken met de bisschop over de invulling van de vacature, die met het vertrek van kapelaan Van Velthoven ontstaat. Wij houden u op de hoogte over het verloop daarvan.

'In de liefde blijven'



Beste parochianen,

Afgelopen week heeft het demissionair kabinet enkele versoepelingen aangekondigd in de strijd om de besmettingen met het coronavirus in te perken. Binnen onze parochies hebben we op bestuursniveau en in overleg met het pastoraal team besloten dat we het de komende periode nog even rustig aan doen. Tot en met zondag 16 mei aanstaande zullen we 'de zondag' vieren in drie kerken. We gaan dus verder op de ingeslagen weg: samenkomen in één kerk per parochie, met een maximum van 30 aanwezigen (exclusief de medewerkers en voorganger).

Ons voornemen is om vanaf het hoogfeest van Pinksteren (alsook de vooravondviering) te gaan vieren in meer kerken. We blijven vieren in de kerken waar we nu al vieren en daar komen dan kerken bij waar we om de veertien dagen zullen vieren. Dat zal verder uitgewerkt worden in het liturgierooster.

Daarnaast werd tijdens de persconferentie gemeld, dat het aantal mensen dat bij een uitvaart aanwezig kan zijn naar 100 (waar dat kan) wordt uitgebreid. We zullen binnen onze parochies dat aantal verhogen vanaf maandag 24 mei - 2^{de} pinksterdag - naar het aantal aanwezigen dat we vorig jaar al hebben afgesproken met inachtneming van de basisveiligheidsregels.

H. Maria Sterre der Zee			Parochie H. Andreas		Elisabeth-parochie		
Boschkapelle	40	Kloosterzande	55	Aardenburg	60	Philippine	75
Clinge	45	Koewacht	55	Oostburg	68	Terneuzen	70
Hengstdijk	45	Lamswaarde	33	IJzendijke	26	Zuiddorpe	40
Heikant	45	Nieuw Namen	48	Breskens	30		
Hulst	100			Schoondijke	30		

Door de beperkte beschikbare ruimte zijn er geen uitvaarten mogelijk in de kerk van Biervliet en de kapel van Kapellebrug.

De aanpassingen zullen we effectief doorvoeren wanneer de aangekondigde maatregelen van kracht blijven en wanneer dit ook kan volgens de adviezen van de bisschoppenconferentie. En niet vergeten: Laten we letten op én zorgen voor elkaar!

Namens het pastoraal team en parochiebesturen,
pastoor W. Wiertz

H. vormsel in de basiliek van Hulst

Afgelopen zondag mochten we in de basiliek de heer Krols met zijn vrouw begroeten. Ook kapelaan Van Velthoven begroette het echtpaar. De heer Krols wilde het H. vormsel ontvangen. Na een periode van voorbereiding, welke ook door de kapelaan was gedaan, was het dan zo ver. Tijdens de zondagsviering werd de doopbelofte door de heer Krols vernieuwd. Het vormsel vervolmaakt de doopbelofte en geeft de heilige Geest. Het verstevigt de band met de Kerk.

In deze coronatijd was het moeilijk de heer Krols en zijn vrouw te feliciteren, maar door een welgemeend applaus hopen we het echtpaar Krols toch een welkom te hebben geheten. Ook vanuit de parochie H. Maria Sterre der Zee feliciteren we de heer en mevrouw Krols.



Roepingenzondag

In de basiliek van Hulst vond, voor het eerst, op zondagmiddag 25 april 2021 een diocesane bijeenkomst plaats, in het kader van Roepingenzondag, met aansluitend de vesper van de roepingen. In deze bijeenkomst waren ook getuigenissen van een echtpaar over hun roeping. En werd er verwezen naar [de brief](#) t.g.v. wereldroepingenzondag, die paus Franciscus vanwege het Sint Jozefjaar in 2020 heeft gestuurd. Deze brief, met de titel 'Heilige Jozef: een droom van een roeping' kunt u terugvinden op de website van r.-k. H. Maria Sterre der Zee, onder de rubriek *Nieuws*. In de homilie van bisschop Liesen kwam naar voren, dat ieder mens talenten heeft. En er mensen worden geroepen door God om deze talenten in te vullen. Op deze roepingenzondag kwam vanmorgen in de eucharistieviering de volgende tekst naar voren: "Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u", uit Joh.15 vers 16 waarin verder staat: "en Ik heb u de taak gegeven om tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn naam vraagt".

C.v.d.M.

Koninklijk lintje



26 april, start van een gewone werkweek... tenminste, dat dacht Lilian van Esbroeck. Ze wist echter niet dat deze dag een feestelijke verrassing voor haar in petto had. Rond 12 uur verscheen burgemeester Mulder aan haar huis met een koninklijke onderscheiding.

Wie Lilian een beetje kent weet dat dit verdiend is. Overall inzetbaar, van alle markten thuis. Het begon allemaal bij de eerste communie van haar dochter 25 jaar geleden. En nog steeds doet ze deze begeleiding, eveneens voor de vormelingen, met veel toewijding. En als je eenmaal vrijwilligster bent, weten ze je altijd te vinden. Zo werd Lilian voorzitter van parochiekerncommissie Clinge en vertegenwoordigt ze al enkele jaren cluster oost in de klankbordgroep van het parochiebestuur. Ze verzorgt de lekenvieringen in Clinge en valt in als acoliet en lector. En of dat nog niet genoeg is brengt ze maandelijks de heilige communie rond bij ouderen en zieken. Lilian is iemand die ook erg begaan is met iedereen en er altijd voor klaar staat.

Lilian, hartelijk gefeliciteerd; we zijn ontzettend trots op je.

Annie de Loos

Ook de hartelijke felicitaties van het pastoraal team en het parochiebestuur.

Uitnodiging voor het Geloofsfeest voor kinderen

Alle kinderen tussen 7 en 12 jaar zijn van harte uitgenodigd voor het Geloofsfeest op 17 juli 2021 in Roosendaal.

Ook als je niet gelovig of katholiek bent, ben je van harte welkom.

Dit jaar zijn we de 'koning te rijk', want we zijn uitgenodigd op het feest van Koning Jezus. In zijn paleis gaan we allemaal leuke, spannende en mooie opdrachten doen. Eerst gaan we kijken naar de voorstelling 'Hieperdepiep' van kindertheater ONWIJZ. In deze grappige en mooie toneelopvoering nodigt de jarige koning alle mensen uit zijn land uit voor een koninklijk feest. Maar of dat goed gaat...

Waar: Feesttent in de tuin van de Onze Lieve Vrouwekerk,
Kade 23 in Roosendaal (loopafstand van het station)
Wanneer: zaterdag 17 juli 2021 van 9.30 – 15.00 uur
Kosten: € 5 per deelnemer (ook voor begeleiders)
Online is het Geloofsfeest gratis
Vragen: gezin@sintfranciscuscentrum.nl
Info en opgave: www.gezinengelooft.nl/feest

Vergeet niet om een lunchpakketje mee te nemen!

Daarna

- gaan we in de paleistuin een schat opgraven..
- in de kunstzaal een koninklijke creatie maken..
- in de schatkamer een code ontcijferen..
- en in de koninklijke kapel op audiëntie bij de Koning.

We sluiten af met een feestelijke eucharistieviering.

Voor de ouders en begeleiders is er een interessante workshop 'Als ze maar gelukkig worden', gegeven door Willemijn de Weerd. Zij heeft meer dan vijftig kinderboeken geschreven en is zelf moeder van kinderen.

Het Geloofsfeest gaat zeker door: als we door corona niet samen kunnen komen, doen we het online. Je kunt je dus gerust al opgeven! Op de website staat vanaf half mei of we het live of online doen.



Caritas collecte voor het weekend van 1/2 mei 2021



Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf of zonder eerlijk proces. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies. Amnesty maakt onrecht zichtbaar en zet de daders onder druk. Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld. Dit doen we via rapporten, persberichten, lobby, acties en campagnes. Caritas steunt Amnesty International en beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Reserveren basiliek

Ook tot 22 mei zullen er weekendvieringen zijn: in Hulst om 11.00 uur, in Aardenburg om 9.15 uur en in Terneuzen om 11.00 uur. Reserveren voor de zondagsviering en de vieringen op woensdag- en vrijdagavond in Hulst kan door:

- te bellen op maandag t/m donderdag tussen 9.30 en 11.30 uur naar 0114-745000, keuzetoets 2 of
- te mailen naar pkhulst@hmsdz.nl

De vieringen in de kapellen kunnen gereserveerd op de bekende adressen.

Informatie en intenties

Hulst H. Willibrordus

zondag 2 mei 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven m.m.v. Paul van Gorsel

intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijssel; Gerda van Geertruij-Pieters; jaargetijde Aloys Buijsrogge en echtgenote Lucienne Maenhout; Leon de Bleijser; Alin Helmich; Josephus Alphonsus Petrus de Bakker; Joseph Heijens en overleden familie

woensdag 5 mei 18.30 uur: rozenkransgebed

woensdag 5 mei 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs

intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijssel; familie Verdurmen; jaargetijde Eleonora De Beleir-van der Veen en echtgenoot Gilbertus De Beleir

vrijdag 7 mei 2021 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs

intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders Brand-Wauters en overleden familie; Fons Cornelis

Sint Jansteen

intenties: Ed Borm en echtgenote en overleden ouders; Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia Plasschaert; René Bauwens en echtgenote; Theo Beughels en echtgenote Rosa van Dorsselaar; Johan de Burger en echtgenote Angla Weemaes en overleden familie; Seraphine Pieters en echtgenote Angela Verbist; Marie, Eugenie en Louis Borm en overleden familie

Clinge H. Henricus

zaterdag 1 mei: geen viering

dinsdag 4 mei 10.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

intenties: Richard de Loos en echtgenote Lucienne Smet

overleden: Maria Smeyers echtgenote van Guido de Letter, 87 jaar, Rose-Marie Seghers echtgenote van Emile Kint, 73 jaar

mededeling: In de meimaand zal er elke maandagavond om 18.30 uur een rozenkrans worden gebeden bij het Mariagrotje achter de kerk in Clinge. Iedereen is van harte welkom.

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus

zaterdag 1 mei: geen viering

intenties: Ria van Damme-de Rijk; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie

Dienst Geestelijke Zorg Zorgzaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen

4-5 mei

De eerste dagen van de nieuwe maand mei staan in het teken van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. We herdenken alle mensen, die het leven hebben gelaten in die verschrikkelijke oorlogsjaren, we zijn dankbaar voor onze bevrijding en vieren onze vrijheid.

Naarmate het aantal mensen dat de oorlog bewust heeft meegemaakt kleiner wordt, wordt die Tweede Wereldoorlog ook steeds meer iets 'uit de geschiedenisboeken'. We staan dus steeds meer voor de opgave om blijvend en indringend die Tweede Wereldoorlog goed in beeld te houden bij de huidige generaties.

We mogen immers nooit vergeten, wat er toen allemaal is gebeurd. We mogen de afschuwelijke vervolgingen niet vergeten, waarmee zoveel mensen te maken kregen en die vooral de Joodse bevolking, de Sinti en Roma zo hebben getroffen. Het is niet voor te stellen hoe velen zo om het leven zijn gebracht...

De Tweede Wereldoorlog laat ons zien tot welke gruweldaden de mens in staat is. En dat mogen we nooit vergeten, daar moeten we over blijven spreken om te voorkomen dat het nog eens kan gebeuren.

Tegelijkertijd beseffen we dat er plekken zijn in deze wereld waar het nog altijd gebeurt, waar oorlog en geweld al jaren het dagelijkse leven bepalen...

4-5 mei: het zijn en blijven hele belangrijke, waardevolle dagen. Vanuit het heden kijken we naar onze geschiedenis om er voor de toekomst van te leren. Dat blijft meer dan de moeite waard om aan de jonge generaties mee te geven.

Overzicht vieringen rond 1-2 mei

Hulst

zo 2 mei 11.00 uur: eucharistie

wo 5 mei 18.30 uur: rozenkrans

wo 5 mei 19.00 uur: eucharistie

vr 7 mei 19.00 uur: eucharistie

Clinge

di 4 mei 10.00 uur: eucharistie

Parochie

H. Maria Sterre der Zee

secretariaat pastoraal team:

e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl

Secretariaat parochie: e-mail:

info@hmsdz.nl

Het secretariaat en het pastoraat van de parochie is te bereiken ma t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel. 0114-745000

Voor het maken een afspraak voor de **ziekenzalving** kunt u contact opnemen met pastoor Wiertz op tel. 06-42506424.

website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastoraal team:

Pastoor Wiel Wiertz

tel. 06-42506424

e-mail: wwiertz@live.nl

Pastoraal werkster

M. Dieleman-Fopma

tel. 0115-694958; e-mail:

marjandieleman@eparochie.nl

Pastoraal werker F. van Geyt

tel. 0117-453374

e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl

Pastoraal werker R. Grossert

tel. 0114-313299;

gsm 06-13705137 e-mail:

ralf.grossert@zeelandnet.nl

Kapelaan J. van Velthoven

tel. 0114-745000, toets 3; e-mail:

kapelaanvanvelthoven@gmail.com

Pastoraal werker N. van

Waterschoot

tel. 0115-616006 e-mail:

niekvanwaterschoot@eparochie.nl

Pastoraal werkster K. V. d. Wiele

gsm 06-41322776

e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

Dienst geestelijke zorg

ZorgSaam zorggroep Zeeuws-

Vlaanderen:

tel.: 0114-381317

Diaken Kees van Geloof

tel.: 0114-313604

e-mail: k.vangeloof@zzv.nl