

79e Jaargang nr. 8

TINTINNABULUM

VAN DE BASILIEK

Zondag 20 december 2015



Kerkelijke informatie **vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee** met als parochiekernen Boschkapelle, Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossensisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen, Stoppeldijk en Terhole en **vanuit de Stichting Curamus** met als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen.

E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl Familieberichten kunt u rechtstreeks mailen naar administratie@streekbeeld.nl



LEZINGEN 20 DECEMBER

VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT JAAR - C

Micha 5, 1-4a
Hebreeën 10, 5-10
Lucas 1, 39-45



**THEMA:
ELKAAR TOT
ZEGEN EN
VREUGDE ZIJN**

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

Secretariaat pastoraal team:
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl
website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastoraal team:

Pastoor Wiel Wiertz
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst
tel. 06-42506424
e-mail: wwiertz@bisdombreda.nl
wwiertz@live.nl

*Pastoor van de parochies
H. Maria Sterre der Zee, H. Andreas, Elisabeth*

**Pastoraal werkster
Chantal van de Walle**
Notendijk 45, 4583 SV Terhole
tel. 0114-720491; gsm 06-51138721
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl

Pastoraal werker Ralf Grossert
Churchillhof 9, 4587 EV Kloosterzande
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl

**Pastoraal werkster
Katrien Van de Wiele**
Beneluxstraat 16,
4551 TM Sas van Gent
tel. 0115-454088; gsm 06-41322776
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

Dienst geestelijke zorg stichting Curamus:

Truffinoweg 2
4561 NT Hulst
tel.: 0114-381317

Pastoraal werkster Henny de Koning
e-mail: hlmdekoning@curamus.nl
hlmdekoning@outlook.com

Diaken Kees van Geloof
Leeuwerikstraat 14
4561 KM Hulst
tel.: 0114-313604
e-mail: kvgeloof@curamus.nl

www.rk-kerk-ozvl.nl

Beste mensen,

Tijdens de informatieavond sprak iemand heel rustig de memorabele woorden uit: "De komst van de vluchtelingen naar Hulst geeft ons de gelegenheid om 72 uur lang te laten zien wat we waard zijn". Ik schreef daar eerder al over. Nu kan ik zeggen: "Gelukkig, we hebben het laten zien en het mag gezien worden". Rondom de Dullaert bleef het rustig en binnen waren veel vrijwilligers aan de slag, aangestuurd door de groep die het verblijf van de groep vluchtelingen in Hulst leidde en coördineerde. De aankomst van de groep, van verschillende kanten komend, soms na uren reizen, verdeeld over vijf bussen, was indrukwekkend. Ik voelde kippenvel opkomen bij het zien en begroeten van al de vele mannen, vrouwen en kinderen. Iedere

keer een mens met een heel verhaal. Ik had het voorrecht in totaal heel wat uren bij hen te mogen zijn. Met heel wat mensen te mogen praten. Vaak moeizaam, want de taal is een probleem. Dat kan ook niet anders. Iets te mogen horen van omstandigheden en achtergronden. En te mogen ontdekken: het zijn gewone mensen (wie zou iets anders verwachten?). Intens was het moment toen een klein meisje, door een kleurboek bladerend opeens een plaatje van een boot tegenkwam. Met haar vinger wees ze er op: dit, dit, dit. En ze hield het boek omhoog om het mij te laten zien. Op vrijdag trokken ze weer verder, hun toekomst tegemoet. 'Welkom in Nederland', ik heb dat meer dan eens gezegd. En ik meende wat ik zei.



Nu we alweer 'opschieten' in de advent (wat gaat die tijd toch snel!), en het kerstfeest heel dichtbij is gekomen, even een paar wetenswaardigheden, die u misschien allang weet. Beschouw dit stukje informatie dan als een 'opfrisser' en 'opwarmer'.

In de allermeeste huizen zal in de dagen van Kerstmis de kerststal een plaats krijgen. Voor het eerst gebeurde het neerzetten van een kersttafereel in 1223 door de heilige Franciscus, in een kerk in het Italiaanse Greccio. Zoals eens de herders in Bethlehem, waren de gelovigen 'pelgrims' naar de kribbe. Al gauw stonden er kribben in vele kerken en kloosters, later ook in klaslokalen en woonkamers.

Naast de kerststal zetten we de kerstboom overal neer. We tuigen hem op en steeds vaker is de versiering aan mode onderhevig (goed voor de economie....). Het gebruik om een kerstboom te plaatsen ontstond in de

Elzas en in het Zwarte Woud omstreeks 1500. De kerstboom werd door Luther en de Reformatie tot kerstsymbool van de protestanten verklaard. In de oorlog tegen Napoleon werd de dennenboom het vrijheidssymbool van alle Duitsers. Tegen het einde van de 19e eeuw deed de boom zijn intrede in de katholieke kerken en huizen.

De kerstboom staat voor de boom van het paradijs waaraan de 'vruchten des levens' hangen, uitgebeeld door appels, noten, gebak, en door gouden en zilveren kerstballen en versiering.

Aan het einde van de kersttijd wordt de boom 'geplunderd'. Van de boom des levens worden de vruchten des levens geplukt.

Ik wens u allen, jong en oud, een genoeglijke tijd met het opzetten van de kerststal en de kerstboom en met het aankleden in kerstseur van huis en werkomgeving. Moge alles wat we doen ons helpen onze ogen te richten op de Zoon van God wiens geboorte wij opnieuw gaan vieren.



Tijdens gesprekken rondom het uitzenden van vieringen vanuit kerken in Zeeuws-Vlaanderen kwam het aanbod ter sprake dat Omroep Hulst de nachtmis vanuit de basiliek in Hulst gaat uitzenden. De viering wordt op kerstavond om 22.00 uur opgenomen en vanaf middernacht steeds herhaald tot 12.00 uur op Kerstmis. We hopen dat de uitzending van deze nachtmis voor velen, die niet goed meer in de gelegenheid zijn om een kerk te bezoeken, de heilige kerstnacht dichterbij brengt en hen met vreugde vervult. Alvast toegewenst: veel betrokken devotie en een zalig kerstfeest!

Uit aller naam: Wiel Wiertz, pastoor

Kerststal tentoonstelling Hengstdijk

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar is er op Hengstdijk weer de jaarlijkse kerststallen tentoonstelling. Wij zijn er weer in geslaagd om een zeer groot aantal kerststallen groot en klein, kersttaferelen en afbeeldingen bij elkaar te krijgen. En wederom is er een groot aantal bij die nog nooit in onze kerk te zien zijn geweest.

Graag nodigen we u uit, in onze sfeervolle en warme kerk, voor een bezoek aan deze mooie tentoonstelling. U ontmoet in een

gezellige kerstseur vele mensen en u kunt eventueel gezellig voor de grote kerststal een kopje koffie, thee of gluhwein drinken.

Helaas zijn wij vanaf dit jaar genoodzaakt om €2,- (kinderen tot 16 jaar gratis) toegang te vragen om onze onkosten te dekken.

De openingstijden zijn 27 t/m 30 december telkens van 13.00 tot 18.00 uur

VIERINGEN PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

rond het weekend
van 19-20 december 2015

Hulst
vr 18 dec 19.00 uur stilteviering
za 19 dec 19.00 uur w&c viering
zo 20 dec 10.30 uur eucharistie
wo 23 dec 19.00 uur eucharistie

Heikant
zo 20 dec 9.00 uur eucharistie

Koewacht
zo 20 dec 10.30 uur w&c viering
zo 20 dec 14.30 uur kerststemenzang
do 24 dec 16.00 uur kindjewiegen

Sint Jansteen
za 19 dec 19.00 uur eucharistie

Kapel van O.L. Vrouw ter Eecken
do 17 dec 14.00 uur uur van gebed

Clinge
za 19 dec 19.00 uur w&c viering
zo.20 dec 11.00 uur peuter- en kleuterkerk

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 22 dec 9.30 uur gebedsgroep

Graauw
zo 20 dec 9.00 uur w&c viering

Nieuw-Namen
zo 20 dec 10.30 uur w&c viering

Boschkapelle
zo 20 dec 10.30 uur w&c viering

Hengstdijk
za 19 dec 19.00 uur w&c viering
do.24 dec 19.00 uur w&c viering

Stoppeldijk
za 19 dec 19.00 uur w&c viering
do 24 dec 19.00 uur eucharistie
kerstavond
za 26 dec 11.00 uur kindjewiegen

Kloosterzande
zo 20 dec 10.30 uur w&c viering

Lamswaarde
zo 20 dec 9.00 uur geen viering

Terhole
zo 20 dec 9.00 uur w&c viering

wzc Antonius
do 17 dec 10.30 uur w&c viering
ma 21 dec 10.30 uur kerstviering
do 24 dec 10.30 uur geen viering

De Blaauwe Hoeve
zo 20 dec 10.30 uur w&c viering
wo 23 dec 11.00 uur geen viering

wzc De Lange Akkers
di 22 dec 10.30 uur kerstviering

Streekbeeld
doet meer!

**Het adres voor
elke printopdracht**

volg ons op Facebook

Industrieweg 30A, Terneuzen • Postbus 385, 4530 AJ Terneuzen
T. 0115-649800 • redactie@streekbeeld.nl • www.streekbeeld.nl
Huis-aan-huis bladen • Drukwerk • Posters • Digitaal printen

