

78e Jaargang nr. 52

# TINTINNABULUM

## VAN DE BASILIEK

Zondag 25 oktober 2015



Kerkelijke informatie **vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee** met als parochiekernen Boschkapelle, Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossensisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen, Stoppeldijk en Terhole en **vanuit de Stichting Curamus** met als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen.

E-mail: [tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl](mailto:tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl) - Familieberichten kunt u rechtstreeks mailen naar [administratie@streekbeeld.nl](mailto:administratie@streekbeeld.nl)



### LEZINGEN 25 OKTOBER

#### 30e ZONDAG DOOR HET JAAR WERELDMISSIEDAG JAAR - B

Jeremia 31, 7-9

Hebreeën 5,1-6

Marcus 10, 46-52



**THEMA:**  
**LUISTEREN NAAR  
DE NOODKREET  
VAN MENSEN**

#### PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

##### Secretariaat pastoraal team:

e-mail: [pastoraalteam@zeelandnet.nl](mailto:pastoraalteam@zeelandnet.nl)  
website: [www.rk-kerk-ozvl.nl](http://www.rk-kerk-ozvl.nl)

##### Pastoraal team:

##### Pastoor Wiel Wiertz

Steenstraat 22, 4561 AS Hulst

tel. 06-42506424

e-mail: [wwiertz@bisdombreda.nl](mailto:wwiertz@bisdombreda.nl)[wwiertz@live.nl](mailto:wwiertz@live.nl)

Pastoor van de parochies

H. Maria Sterre der Zee, H. Andreas, Elisabeth

##### Pastoraal werkster

##### Chantal van de Walle

Notendijk 45, 4583 SV Terhole

tel. 0114-720491; gsm 06-51138721

e-mail: [chvdwalle@zeelandnet.nl](mailto:chvdwalle@zeelandnet.nl)

##### Pastoraal werker Ralf Grossert

Churchillhof 9, 4587 EV Kloosterzande

tel. 0114-313299; gsm 06-13705137

e-mail: [ralf.grossert@zeelandnet.nl](mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl)

##### Pastoraal werkster

##### Katrien Van de Wiele

Beneluxstraat 16,

4551 TM Sas van Gent

tel. 0115-454088; gsm 06-41322776

e-mail: [kvdwiele@zeelandnet.nl](mailto:kvdwiele@zeelandnet.nl)

##### Dienst geestelijke zorg stichting Curamus:

Truffinoweg 2

4561 NT Hulst

tel.: 0114-381317

##### Pastoraal werkster Henny de Koning

e-mail: [hlmdekoning@curamus.nl](mailto:hlmdekoning@curamus.nl)[hlmdekoning@outlook.com](mailto:hlmdekoning@outlook.com)

##### Diaken Kees van Geloof

Leeuwerikstraat 14

4561 KM Hulst

tel.: 0114-313604

e-mail: [kvgeloof@curamus.nl](mailto:kvgeloof@curamus.nl)
[www.rk-kerk-ozvl.nl](http://www.rk-kerk-ozvl.nl)

### Beste mensen

een belangrijk onderdeel van het 'Gebouwenplan' zoals dat door de bisschop is bekrachtigd, is het zogenaamde flankerend pastoraal beleid. Wat betekent dat? We hebben als parochie zorgvuldigheid te betrachten naar allen toe die nu op enigerlei wijze betrokken zijn bij onze kerken, of nu deze kerk de status van (parochie)kerk behoudt, de status van kapel krijgt of gesloten wordt. Daarom is er vanuit het pastorale team een uitnodiging verstuurd om samen te komen en te spreken over mogelijkheden met het oog op onze gezamenlijke toekomst. Die uitnodiging is allereerst gegaan naar de leden van de Parochiekern Commissies, die op 14 oktober in gesprek gaan met Geerten Kok, gedelegeerde voor de kerkopbouw in ons bisdom. Voor 19 oktober zijn de parochianen die voorgaan in vieringen en de lektoren uitgenodigd. Op 22 oktober komen de kosteren samen en op 5 november tenslotte de dirigenten, organisten en koorleden.

Alle bijeenkomsten vinden vanaf 20.00 uur plaats in de kerk van Hengstdijk. We vinden het belangrijk om dit met u allen te delen, om u zo mee te nemen in het zorgvuldige traject dat we in onze parochie met en vanuit de parochiekernen afleggen. Hopelijk bouwen we met velen aan een nieuwe toekomst voor onze parochie in Oost Zeeuws-Vlaanderen.

Mede namens het pastorale team,  
Wiel Wiertz, pastoor

### Geslaagd!

Zaterdag om 9.00 uur stroomde de pastorie vol met 15 misdienaars en acolieten, uit Clinge, Hulst, Koewacht en Terhole. De slaappleaatsen werden ingericht, er werd geoefend voor de viering op zondag. In de namiddag naar het park... nooit geweten dat misdienaars zo hard konden rennen, dat zie je natuurlijk nooit! 's Avonds een spannende vossentocht, o die arme broeder André! Politie? Sherlock Holmes misschien? Of toch de brugwachter? 'Ik zie..... ik zie..... ik zie niets!' Pas op voor oma Kol! De viering op zondag werd iets heel speciaals... Ziet u de stralende gezichten op de foto? O ja; we hebben ook nog gegeten natuurlijk... Dank aan iedereen die deze dagen mogelijk heeft gemaakt.



Zaterdag om 9.00 uur stroomde de pastorie vol met 15 misdienaars en acolieten, uit Clinge, Hulst, Koewacht en Terhole. De slaappleaatsen werden ingericht, er werd geoefend voor de viering op zondag. In de namiddag naar het park... nooit geweten dat misdienaars zo hard konden rennen, dat zie je natuurlijk nooit! 's Avonds een spannende vossentocht, o die arme broeder André! Politie? Sherlock Holmes misschien? Of toch de brugwachter? 'Ik zie..... ik zie..... ik zie niets!' Pas op voor oma Kol! De viering op zondag werd iets heel speciaals... Ziet u de stralende gezichten op de foto? O ja; we hebben ook nog gegeten natuurlijk... Dank aan iedereen die deze dagen mogelijk heeft gemaakt.

### Rouwzorg

Lut Celie, de spreekster bij de lezing van Rouwzorg regio 0114, sloot haar inleiding af met een gedicht van Leo Buscaglia. Het gedicht maakte indruk en past naar mijn aanvoelen bij de uitdagingen, waar wij op dit moment voor staan. De uitdagingen voor onze samenleving naar aanleiding van de stroom vluchtelingen die op gang gekomen is vanuit de oorlogssituaties in Syrië en haar buurlanden, maar ook in andere delen van Azië en Afrika. De uitdagingen voor de leiders van onze Kerk. Hoe moet dat nu met al die vragen over samenleven? En ondermijnt het waarden van andersoortige relaties nu echt het huwelijk? De uitdagingen ook voor onze eigen parochiekernen: Hoe houden we geloven leefbaar en levendig? Uitdagingen waar geen pasklaar antwoord voor is, en waar sommigen wel heel erg snel klaar staan met hun eigen verhaal, zonder even stil te staan en te luisteren. Luisteren biedt kansen tot ontmoeting en het vinden van elkaar.

Katrien Van de Wiele

#### Luister

*Als ik je vraag naar me te luisteren  
en je geeft me goede raad  
doe je niet wat ik je vraag.  
Als ik je vraag naar me te luisteren  
en je zegt dat ik me niet moet voelen  
zoals ik me voel  
neem je mijn gevoelens niet serieus.  
Als ik je vraag naar me te luisteren  
en je denkt van alles te moeten doen om  
mijn probleem op te lossen  
help je me niet  
hoe vreemd dat ook lijkt.  
Luister.  
Alles wat ik wil is dat je naar me luistert.  
Niets zeggen, niets doen, alleen luisteren.  
Goede raad is niet duur,  
en ik kan zelf handelen.  
Ik ben niet zonder bron.  
Soms moedeloos en in de war,  
maar niet zonder bron.  
Als jij iets voor me doet  
wat ik zelf zou hebben kunnen of moeten  
doen,  
draag je bij aan mijn angst en mijn  
zwakte.*

*Wanneer je accepteert dat ik me voel zoals  
ik me voel  
hoe vreemd die gevoelens ook lijken  
kan ik ophouden met mijn pogingen je te  
overtuigen  
en kan ik eindelijk proberen te begrijpen  
wat de achtergrond van mijn gevoelens  
zijn.  
En als dat duidelijk is  
komen ook de antwoorden,  
en heb ik geen raad nodig.  
Zelfs vreemde gevoelens hebben zin  
als je begrijpt wat erachter zit.  
Misschien helpt bidden daarom  
omdat God niet praat  
geen goede raad geeft  
en niet probeert de dingen voor je te  
regelen.  
Hij luistert  
en laat je zelf je problemen oplossen.  
Daarom vraag ik je:  
Luister naar me  
en als je wilt praten  
wacht dan even op je beurt.  
Dan zal ik naar jou luisteren.*

### VIERINGEN PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE rond het weekend van 24-25 oktober 2015

<b>Hulst</b>	
zaterdag	geen viering
zondag	10.30 uur eucharistie jubileumviering
woensdag	19.00 uur eucharistie
<b>Heikant</b>	
zondag	geen viering
maandag	9.30 uur w&c viering
<b>Koewacht</b>	
zondag	10.30 uur w&c viering gospelviering
<b>Sint Jansteen</b>	
zaterdag	19.00 uur w&c viering
<b>Clinge</b>	
zaterdag	19.00 uur w&c viering
<b>Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk</b>	
Dinsdag	9.30 uur gebedsgroep
<b>Graauw</b>	
zondag	9.00 uur w&c viering
<b>Nieuw-Namen</b>	
zondag	10.30 uur w&c viering
<b>Boschkapelle</b>	
zondag	geen viering
<b>Hengstdijk</b>	
zaterdag	geen viering
<b>Stoppeldijk</b>	
zaterdag	19.00 uur eucharistie
<b>Kloosterzande</b>	
zondag	10.30 uur w&c viering
<b>Lamswaarde</b>	
zondag	9.00 uur eucharistie
<b>Terhole</b>	
zondag	geen viering
<b>wzc Antonius</b>	
donderdag	10.30 uur w&c viering
<b>De Blaauwe Hoeve</b>	
zondag	10.30 uur w&c viering
dinsdag	19.00 uur herdenkingsdienst
woensdag	11.00 uur w&c viering
<b>wzc De Lange Akkers</b>	
dinsdag	10.30 uur w&c viering

### Zingen is tweemaal bidden

Dat werd vroeger heel vaak gezegd. Ook in onze parochie wordt heel wat gezongen. Er zijn zanggroepjes en koren, er zijn cantors. Soms is het echt een familiegebeuren, dan weer een hechte vriendenclub. Er wordt eenstemmig of meerstemmig gezongen, in het Nederlands of op Gregoriaanse wijs of anderstalig. We hebben jonge zangertjes, maar ook iets minder jonge.... Ieder groep met een heel eigen geluid, gelukkig maar! Maar één ding geldt voor iedere zingende groep in onze parochie: Het enthousiasme en de inzet is groot! Geweldig is dit en dat verdient meer dan een hartelijke dank-jewel! We willen vanaf nu de muziek in onze parochie iets meer in het zonnetje zetten. Dus hebt u iets te vieren in uw groep, laat het dan alsjeblief weten! Heel de parochie mag het weten! Het Dameskoor van de Basiliek is deze keer aan de beurt zij hebben dit jaar hun jubileum, 45 jaar. En dat wordt ook passend gevierd. Er is een feestelijke zangavond op vrijdag 23 oktober om 19.00 uur in de basiliek met als thema 'Zolang wij ademhalen'. Maria, uitvaart, Taizé en het leven vieren, het komt allemaal zingend aan bod. Op zondag 25 oktober is er om 10.30 uur de feestelijke jubileumviering met als voorganger pater Joop Reurs en orgelbegeleiding van Marcel Mangnus.



