

78e Jaargang nr. 1

# TINTINNABULUM

## VAN DE BASILIEK

Zondag 2 november 2014



Kerkelijke informatie **vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee** met als parochiekernen Boschkapelle, Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, St. Jansteen, Kloosterzande/Ossensisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Stoppeldijk en Terhole en **vanuit de Stichting Curamus** met als locaties Hulst, St. Jansteen, Kloosterzande en Koewacht.  
E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl



## LEZINGEN VAN DE ZONDAG

### Allerheiligen jaar (A)

Openbaring 7, 2-4 9-14  
1 Johannes 3, 1-3  
Matteüs 5, 1-12a

### Allerzielen

Job 19, 1 23-27a  
Romeinen 14, 7-9 10b-12  
Johannes 17, 24-26



**THEMA:**  
**Kind van God, verheug u!**

### PAROCHIE MARIA, STERRE DER ZEE

**Secretariaat pastoraal team:**  
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl  
website: www.rk-kerk-ozvl.nl

#### Pastores:

**Mw. Chantal van de Walle, pastoraal werkster, teamleider**  
Notendijk 45, 4583 SV Terhole  
tel.: 0114-313299; gsm 06-51138721  
e-mail: chdwalle@zeelandnet.nl  
Eerst aanspreekbare pastor voor:  
Boschkapelle, Stoppeldijk, Hengstdijk, Clinge, Nieuw-Namen, Graauw  
Aandachtvelden: eerste Communie; Kids en Kerk (deels); huwelijks catechese en vastenactie.

**Dhr. Ralf Grossert, pastoraal werker**  
Churchillhof 9, 4587 EV Kloosterzande  
tel.: 0114-313299; gsm 06-13705137  
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl  
Eerst aanspreekbare pastor voor:  
Kloosterzande, Lamswaarde, Terhole  
Aandachtvelden: vormsel (deels); ziekenbezoekgroep; oecumene; 'Geloven nu'; meditatie en jongerenpastoraat.

**Mw. Katrien Van de Wiele, pastoraal werkster;**  
Beneluxstr. 16, 4551 TM Sas van Gent  
tel.: 0115-454088; gsm 06-41322776  
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl  
Eerst aanspreekbare pastor voor: Hulst, St. Jansteen, Heikant, Koewacht  
Aandachtvelden: rouwzorg; vormsel (deels); contactpersoon lekenvoorgangers; Kids en Kerk (deels) en Peuter- en Kleuterkerk.

**Dhr. Paul Verbeek, parochieadministrator;**  
Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom. tel. 0164-245365  
e-mail: Vic.Middelburg@bisdombreda.nl  
Aandachtveld: kerkopbouw.

**Dienst geestelijke zorg Stichting Curamus**  
Truffinoweg 2, 4561 NT Hulst  
tel.: 0114-381317

**Mevr. Henny de Koning, pastoraal werkster**  
e-mail: hlmdekoning@curamus.nl

**Dhr. Kees van Geloof, diaken**  
Leeuwerikstraat 14, 4561 KM Hulst  
tel.: 0114-313604  
e-mail: kvgeloof@curamus.nl

[www.rk-kerk-ozvl.nl](http://www.rk-kerk-ozvl.nl)

## Allerheiligen en Allerzielen

*Witte bloemen op het kerkhof,  
de mist van het najaar  
en misschien de eerste nachtvorst:  
de herfst is begonnen...*

*We denken terug  
aan mensen in de kerkgeschiedenis  
die hun sporen hebben verdiend,  
een voorbeeld voor anderen zijn geworden:  
de heiligen van Allerheiligen...*

(tekst: K. van Geloof)

*We voelen weer het verdriet  
om hen die ons zo lief waren  
en die voor ons heilig zijn:  
de namen die horen bij Allerzielen.*

*Het zijn dagen vol weemoed  
en toch doen ze ons ook goed,  
want we willen en zullen ze niet vergeten:  
de mensen die zo verweven zijn  
met ons eigen leven.*

## Een nieuwe toekomst voor het Tintinnabulum

Toen deken Rops in 1936 het initiatief nam tot het uitgeven van een kerkelijk periodiek heeft hij niet kunnen voorzien, dat wij na 77 jaargangen anno 2014 zouden besluiten tot een hernieuwde start. Nadat de H. Willibrorduskerk in Hulst in 1935 tot basiliek was verheven, leek het hem een goede gedachte om het periodiek te vernoemen naar één van de ertekenen: het klokje ook wel het Tintinnabulum genaamd. Dat bleek een heel toepasselijke naam, want zoals klokgelui zich verspreid van een toren naar de omgeving, zo laat een kerkelijk weekblad als het Tintinnabulum haar 'geluid' van kerk naar de parochie en de parochianen doorklinken. Aanvankelijk werd het Tintin, zoals de meesten van ons zeggen, uitgegeven en bezorgd bij abonnees in de parochies Hulst, Sint-Jansteen en Clinge, later gevolgd door Heikant. Vervolgens kwamen alle overige parochies van de regio Oost Zeeuws-Vlaanderen, van Ossensisse tot Nieuw-Namen en van Koewacht tot Graauw daar bij. Feitelijk hadden we al een regioblad toen alle parochies nog volledig zelfstandig functioneerden, ver voor het moment waarop de fusieparochie H. Maria Sterre der Zee werd gevormd.

Het Tintin werd vroeger gedrukt door drukkerij Jo van Remortel. Jo emigreerde naar Canada en Peet van Remortel nam de drukkerij aan het Cornelis de Vosplein over. In 1951 verhuisde de drukkerij naar de Walmolenstraat en in 1970 naar de Frans van Waesberghestraat. Per 1 januari 1986 nam Paul Schelfhout de drukkerij over en het bedrijf verhuisde op 1 januari 1991 naar de Kleine Bagijnestraat. Paul werkte al sinds 1969 bij Van Remortel en hij heeft enige tijd geleden aangegeven, dat hij wil stoppen met het regioblad, omdat het in de huidige vorm onmogelijk is om het druk- en distributieproces kostendekkend te laten zijn. Het parochiebestuur en de pastores vonden, dat dit unieke stuk parochie-DNA een belangrijke communicatieve rol kan vervullen in onze moderne tijd en dus behouden moet worden. In overleg met Paul

is gezocht naar doorstart mogelijkheden. Zo treft u vanaf 1 november 2014 de 78-ste jaargang van het Tintinnabulum aan als katern van Streekbeeld. Op deze manier wordt het gratis huis-aan-huis bezorgd in de hele parochie!

Het bestuur en pastores willen dat het Tintin naast de traditionele misintenties via een weekagenda ook actueel nieuws brengt uit de parochie, haar kernen en vanuit de dienst geestelijke zorg van Curamus. Berichtgeving over het werk van werkgroepen en pastores wordt aangevuld met korte verdiepende teksten, die passen bij de liturgische kalender. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om tegen vergoeding familieberichten te plaatsen. De Kerkkoerier, het andere periodiek van de parochie H. Maria Sterre der Zee, blijft 4 x per jaar rond de kerkelijke hoogfeesten verschijnen en biedt ruimte aan meer beschouwende parochie-informatie met foto's en dergelijke. Wij zijn Paul Schelfhout veel dank verschuldigd voor de jarenlange verzorging van het Tintinnabulum. Ook de adverteerders, die in belangrijke mate zorgden en zorgen voor een sluitende exploitatie, verdienen een woord van dank. Verder willen wij Rob Vermoet van Streekbeeld onze erkentelijkheid overbrengen, omdat hij ons in staat stelt dit unieke Zeeuws-Vlaamse erfgoed te behouden en toekomst te geven. Wij denken, dat we er samen een actueel, lezenswaardig en duurzaam periodiek van kunnen maken, dat in 2016 haar 80-jarig bestaan viert. Al onze vrijwillig(st)ers die betrokken zijn bij het aanleveren van de wekelijkse kerk- en Curamus-berichten hebben zich allemaal enthousiast getoond om er samen iets moois van te maken! We zijn nog wel op zoek naar mensen die een coördinerende rol in dit geheel willen spelen. Het gaat om tussenpersonen bij wie de (digitale) kopij kan worden ingeleverd en die het geheel dan aanlevert bij Streekbeeld. Misschien iets voor u? Laat het ons weten!

Jaap Klok, namens bestuur en alle pastores uit de parochie H. Maria Sterre der Zee

## Nieuwe pastoor voor Zeeuws-Vlaanderen

Met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar, 30 november 2014, zal bisschop Liesen pastoorvicaris Wiel Wiertz benoemen tot pastoor van de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen. Pastoor Wiertz gaat leiding geven aan de pastorale teams en de parochiebesturen van de Elisabethparochie in Midden-Zeeuws-Vlaanderen, de H. Andreasparochie in West-Zeeuws-Vlaanderen en de parochie H. Maria Sterre in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Hij is momenteel pastoor in de H. Augustinusparochie in Breda, waarnemend pastoor in de Mariaparochie in Etten Leur en voor 50% van zijn tijd vicaris van het vicariaat Breda. Hij zal de taken in de parochies in Breda en Etten-Leur en de taken als vicaris van het vicariaat Breda loslaten. Ondertussen heeft bisschop Liesen vicaris Wiertz gevraagd een dag in de week

beschikbaar te blijven als vicaris voor de coördinatie van de vormselvieringen in de het bisdom en de zorg voor de emeriti. De installatie door mgr. Liesen van vicaris-pastoor Wiertz als pastoor van de drie parochies in Zeeuws Vlaanderen vindt plaats op de eerste zondag van de Advent, 30 november 2014, om 15.00 uur in de H. Willibrordus basiliek in Hulst.

De nieuwe pastoor zal zijn intrek nemen in de pastorie aan de Steenstraat te Hulst. De afgelopen periode was vicaris Paul Verbeek waarnemend pastoor de parochie H. Maria Sterre in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast was hij ook parochie-administrator in de Elisabethparochie in Midden Zeeuws Vlaanderen, met hulp van diaken Egbert Bornhijm, stafmedewerker van het vicariaat Middelburg.

## AGENDA PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

1 november tot en met 7 november 2014

### Kapel Ter Eecken

• zaterdag 14.30 uur rozenkrans

### Boschkapelle

• zondag geen viering

### Clinge

• zaterdag 19.00 uur

### Graauw

• zondag 9.00 uur

### Heikant

• zondag 9.00 uur

### Hengstdijk

• zaterdag geen viering

### Hulst

• zaterdag 19:00 uur

• zondag 10.30 uur

• woensdag 19.00 uur

• vrijdag 19.00 uur

### Kloosterzande

• zondag 10.30 uur

### Koewacht

• zondag 10.30 uur

### Lamswaarde

• zondag 9.00 uur

### Nieuw-Namen

• zondag 10.30 uur

### St. Jansteen

• zaterdag 19.00 uur

### Stoppeldijk

• zaterdag 19.00 uur

### Terhole

• zondag 9.00 uur

### De Blaauwe Hoeve

• zondag 10.30 uur

• woensdag 11.00 uur

### Korenmarkt serre

• donderdag 14.00 uur

### wzc Antonius

• donderdag 10.30 uur

### wzc De Lange Akkers

• dinsdag 10.30 uur

## Rozenkransgebed

Op zaterdag 1 november a.s. is er in de Kapel van O.L. Vrouw ter Eecken een Rozenkransgebed voor de Vrede! Het gebed begint om 14.30 uur en iedereen is van harte welkom en uitgenodigd om dit gebed voor vrede te komen versterken.

## 40-jarig priesterjubileum

Lieve mensen, hoewel ik mijn priesterfeest in alle stilte voorbij wilde laten gaan, ben ik toch verrast door alle aandacht die ik tot nu toe heb gekregen. Op de dag zelf in de kerken waarin ik mocht voorgaan en ook door de vele mails, kaartjes en envelopjes met inhoud tot op de dag van vandaag. Gewoon te gek! Ik wil u daarom heel hartelijk dank zeggen. Het doet een mens goed om af en toe een stukje waardering te krijgen. Dat geeft nieuwe energie om nog een tijdje door te gaan.

pastor Joop Reurs, pater marist

**Streekbeeld**  
doet meer!

Het adres voor elke printopdracht

volg ons op Facebook

Industrieweg 30A, Terneuzen • Postbus 385, 4530 AJ Terneuzen  
T. 0115-649800 • redactie@streekbeeld.nl • www.streekbeeld.nl

Huis-aan-huis bladen • Drukwerk • Posters • Digitaal printen

