



PAROCHIE
heilige Maria
Sterre der Zee



PAROCHIE
heilige
Andreas

van Advent naar Advent



De

reisgids voor de Missionaire parochie
in Zeeuws-Vlaanderen

Beste mensen,

Vanaf 13 december 2023 zijn parochianen van de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen op verschillende momenten met elkaar in gesprek over de toekomst. Dit alles vanuit de aankondiging dat vanaf de eerste zondag van de advent van 2024 de zondag gaat worden gevierd in de drie parochiekerken, te weten de basiliek van Hulst, de kerk van Terneuzen en de kerk van Aardenburg.

Tijdens de vier bijeenkomsten, door Peter Joosse als onafhankelijke gespreksleider geleid, hebben de parochianen plenair en ook in groepen de gelegenheid gekregen om hun gedachten en meningen te formuleren over alles wat ze van belang vinden voor het vieren en beleven van het geloof. Dit alles is vastgelegd in enkele samenvattingen. We beloofden dat er op basis van goed luisteren gepoogd zal worden recht te doen aan velen.

Naast deze parochie-brede gesprekken organiseren we bovendien gesprekken in de geloofsgemeenschappen. Daartoe komen vertegenwoordigingen vanuit de parochiebesturen en het pastorale team naar 31 geloofsgemeenschappen in Zeeuws-Vlaanderen. Hiervoor is een lijst van data samengesteld. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de gesprekken die voor u van belang zijn. Leidraad in de gesprekken is de vraag die we tijdens de bijeenkomsten steeds stellen: Hoe zijn we enerzijds parochie en hoe beleven we anderzijds het geloof in onze plaatselijke gemeenschap?

Het afrondende gesprek voor de serie van besprekingen in onze parochies zal plaats vinden op **woensdag 13 november 2024 vanaf 19.30 uur** (welkom vanaf 19.00 uur) in de Emmaüskerk in Terneuzen. U bent daarbij hartelijk welkom.

We zetten belangrijke stappen om de toekomst van r.-k. Zeeuws Vlaanderen te versterken. Hartelijke dank aan u allen. We zeggen graag: tot spoedig ziens!

Namens de parochiebesturen en het pastorale team,
pastoor Wiel Wiertz

Parochie heilige Andreas



Er is telkens vanaf een half uur voor
aanvang gelegenheid tot inloop.

Eede	dinsdag 2 april	Dorpshuis 'Hof van Eede' aanvang om 19.30 uur
Sluis	dinsdag 9 april	MFC De Keure aanvang om 19.30 uur
Aardenburg (incl. Heille en St. Kruis)	dinsdag 16 april	H. Maria Hemelvaartkerk aanvang om 19.30 uur
Oostburg	dinsdag 23 april	Eligiuszaal (H. Eligiuskerk) aanvang om 19.30 uur
Groede	dinsdag 30 april	MFC 't Torentje aanvang om 19.30 uur
Cadzand + Bad	dinsdag 7 mei	Strandkerk H. Bonifatius aanvang om 19.30 uur
Breskens	dinsdag 14 mei	H. Barbarakerk aanvang om 19.30 uur
Biervliet	zaterdag 18 mei	PKN-kerk na de viering rond 20.00 uur
IJzendijke	dinsdag 21 mei	Mauritskerk aanvang om 19.30 uur
Hoofdplaat	dinsdag 28 mei	Dorpshuis aanvang om 19.30 uur
Schoondijke	dinsdag 11 juni	H. Petrus Apostelkerk aanvang om 19.30 uur

**“Gaaf en maakt alle volken tot
mijn leerlingen” (Mt 28,19)**

Elisabeth-parochie



Er is telkens vanaf een half uur voor
aanvang gelegenheid tot inloop.

Hoek	maandag 8 april	PKN-kerk Hoek Langestraat 6 aanvang om 19.30 uur
Axel Stationsstraat 5	donderdag 18 april	Perron Zuidoost (achterom) aanvang 19.30 uur
Westdorpe	donderdag 25 april	Verzorgingscentrum 't Verlaet Bernhardstraat 22 – 19.30 uur
Zandstraat	dinsdag 30 april	De Straete – Zandstraat 40 aanvang om 19.30 uur
Sluiskil	maandag 13 mei	museum Sluiskil Vogelschorstraat 7 – 19.30 uur
Sas van Gent	dinsdag 21 mei	De Statie – Canadalaan 2E aanvang om 19.45 uur
Zuiddorpe	maandag 27 mei	't Kaaïke – Dorpsplein 15 aanvang om 19.30 uur
Terneuzen	dinsdag 28 mei	parochiecentrum aanvang om 19.00 uur
Philippine	zondag 2 juni	r.-k. kerk Philippine na de viering rond 12.15 uur

"We moeten terugkeren naar wat Jezus 2000 jaar geleden van
ons vroeg: niet slechts gelovigen of 'praktiserende katholieken'
maken, maar leerlingen maken."

~fr. James Mallon

Parochie heilige Maria Sterre der Zee

Er is telkens vanaf een half uur voor
aanvang gelegenheid tot inloop.



PAROCHIE
heilige Maria
Sterre der Zee

Graauw	donderdag 4 april	Gemeenschapshuis Dorpsstraat 46 om 10.45 uur
Hengstdijk	maandag 8 april	kerk Hengstdijk na de viering rond 19.45 uur
Vogelwaardezaterdag	13 april	kerk Boschkapelle na de viering rond 20.00 uur
Lamswaarde	maandag 15 april	kerk Lamswaarde na de viering rond 19.45 uur
Kloosterzande/ Ossenissee	zondag 21 april	kerk Groenendijk na de viering rond 10.30 uur
Hulst	woensdag 24 april	basiliek Hulst na de viering rond 19.30 uur
Nieuw Namen	vrijdag 26 april	kerk Nieuw Namen na de viering rond 19.45 uur
Clinge	zaterdag 27 april	kerk Clinge na de viering rond 20.00 uur
Koewacht	dinsdag 30 april	Kerk Koewacht om 19.30 uur
Heikant	woensdag 8 mei	't Heike – Julianastraat 1-3 aanvang om 20.00 uur
St. Jansteen	maandag 13 mei	De Warande – aanvang 20 uur Wilhelminastraat 43

“De liefde van Christus laat ons geen rust” (2 Kor. 5, 14)

Indeling van de gesprekken

Inloop (telkens een half uur voor aanvang)

Ontvangst, met koffie/thee, en begroeting van allen die mee gaan praten.

Gebed

Woorden van welkom

Korte uitleg van de bedoeling van de avond. Het waarom wordt verduidelijkt en de weg die we tot nu toe binnen dit traject hebben afgelegd wordt geschilderd.

Gesprek met adviserende status over de mogelijkheden, verlangens en wensen vanuit de geloofsgemeenschap. Jezus Christus verzamelt ons in de viering van de zondag in de parochiekerk. Hij zendt ons in zijn Naam naar vele plekken in de samenleving als mensen van de Kerk. In verbondenheid met Hemzelf, ieder naar eigen gegevenheid en mogelijkheid.

Vanuit dit gegeven spreken we over wat kan als en binnen de geloofsgemeenschap, over hoe we dat doen, over welke verantwoordelijkheid de plaatselijke gemeenschap kan nemen en dragen.

Ook de gewenste en mogelijke betrokkenheid van priester en pastoraal werk(st)er is onderwerp van gesprek.

Terugblik op het gesprek

Eerste conclusies en aanbevelingen

Afsluitend gebedsmoment

Afsluiting en wel thuis

We proberen de gesprekken op 1,5 uur af te ronden.

Wat ging er vooraf.....

Op woensdag 13 december 2023 zijn de gezamenlijke Zeeuws-Vlaamse parochie gestart met het traject 'van Advent naar Advent'. Peter Joosse, bekend van Omroep Zeeland, ging op de informatieavond in gesprek met pastoor Wiertz, vicaris-generaal Norbert Schnell en bisdomeconoom Leo Blom. Wat zijn de plannen voor de parochies in Zeeuws-Vlaanderen wanneer we de toekomst tegemoet gaan als 'Missionaire Parochie'.

Eind januari / begin februari hielden de afzonderlijke parochies een eigen informatieavond. Met 180 parochianen gingen we die avonden in gesprek tijdens het tweede gedeelte van die avonden. De notities van die gespreken zijn verwerkt en geven een beeld van wat er leeft in de geloofsgemeenschappen. Een overzicht daarvan ziet u hieronder.

Nieuwe ontwikkelingen de kans geven. Creativiteit. Kerk voor de zondag. Saamhorigheid. Missionaire kerk. Vernieuw eens. Van Advent naar Advent. Houdt mijn hart vast. Één kerk, God is één. Beweging van de Weg. Positief zijn Op weg gaan met de jeugd. Dienende parochie. Laat los wat geen toekomst heeft. Respect en waardering. Gemeenschapsgevoel. Kunnen we zorgen voor rustplekken. Wat is geloven? Nood aan goede communicatie. Als gemeenschap samen komen in geloof. Het is onze/mijn kerk niet! Eucharistie als bron en hoogtepunt. Vitaliteit in de geloofsgemeenschappen. Hoe bereik je mensen Als geloofsgemeenschap daar aanwezig zijn waar mensen zijn! Getuigenis geven. Pastoraat van het moment. De kracht van het SAMEN. Blijde Boodschap bij de tijd brengen. Wat is geloven? Verbondenheid geeft kracht. Nieuwe activiteiten ontplooiën. Terugkeren naar wat Jezus 2000 jaar geleden aan ons vroeg. Leerling van Jezus worden. Met elkaar in gesprek gaan en blijven!

De komende maanden willen de parochiebesturen en het pastoraal team met zoveel mogelijk mensen in de geloofsgemeenschappen in gesprek gaan, hoe ziet u de toekomst van uw eigen geloofsgemeenschap, van uw parochie..... Hoe kunnen we de kerk in Zeeuws-Vlaanderen gereed maken voor wat er komt, de kerk een fundament geven voor onze kinderen en kleinkinderen. Want ook in de kerk heeft de jeugd de toekomst.

Mogen wij ook u verwelkomen op één van de 31 gesprekken?
Weet dat u welkom bent!

Werken in een Missionaire Parochie

Het Evangelie (Lc. 10, 1-17)

“Hij zond hen twee aan twee
voor zich uit”

“vraagt de Heer van de oogst”
“gaat dan”

“Ik zend u als lammeren
tussen wolven”

“neemt geen beurs mee, geen
reiszak, geen schoeisel”

“eerste woord: Vrede aan dit huis”

“blijft in dat huis en gaat niet van
het ene huis naar het andere”

‘eert wat u wordt voorgezet”

“geneest de zieken en zegt hen:
het Rijk Gods is u nabij”

“en waar u niet ontvangen wordt,
schudt het stof van uw voeten”

“de twee en zeventig keerden vol
blijdschap terug en zeiden”

naar onze situatie vertaald

we werken in tweetallen

het gebed is de basis
we trekken eropuit en maken
contact met mensen die ons pad
kruisen – hoe minder uren achter
ons bureau, het beter

de wereld is hard en niet altijd
gemakkelijk, maar onze kracht
ligt in zwakheid en zachtheid

we starten met weinig en
eenvoudige middelen

we sluiten vriendschap, zijn
brengen van Vrede

we blijven trouw aan het ene
engagement en doen niet te veel
tegelijk

we delen het leven met de
mensen

verkondigen we de Blijde
Boodschap in Woord en
Sacrament

Bij geen gehoor, weerstand,
afwijzing en andere negatieve
ervaringen, gaan we door,
zonder verbittering; we laten ons
niet ontmoedigen

we ontmoeten elkaar
regelmatig en vertellen de Heer
en elkaar hoe het is gegaan;
we delen met elkaar de
Vreugde