



JAAR B Pasen



Lezingen

Handelingen 10, 34a. 37-43
Kolossenzen 3, 1-4
Johannes 20, 1-9

Thema

Ten leven gewekt

Collecte

In alle kernen is de gewone collecte voor bisdom en eigen geloofsgemeenschap. In Clinge en Vogelwaarde is er een extra collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw.

De periode vóór Pasen, de Goede Week is begonnen

Maandagavond was er een boeteviering in Hengstdijk.

De liturgie van Witte Donderdag voorziet dat de voorganger de voeten wast van twaalf aanwezigen, zoals Jezus deed volgens het Johannesevangelie als teken van 'zijn liefde tot het uiterste'.

Op Goede Vrijdag wordt om 15 uur of 's avonds in vele kerken stilgestaan bij de kruisiging van Jezus. Ongetwijfeld worden deze waken zeer intens beleefd in deze bijzondere week.

Na Stille Zaterdag wordt 's avonds het paasvuur ontstoken. Het vuur dat het duister verdrijft.

In de paaswake sluiten we de veertigdagentijd af.

Pasen (uit folder bisdom Rotterdam)

Pasen is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Voor de viering ervan worden maar liefst drie dagen uitgetrokken: het Paastriduüm. Deze driedaagse viering van Pasen bestaat uit: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de paaswake op paaszaterdag. Het gaat om één viering die zich uitstrekt over drie dagen. In de avondmis van Witte Donderdag ontbreken de gewone slotriten, in de liturgie van Goede Vrijdag en van de paaswake de gewone openingsriten. De ene viering sluit aan bij waar de vorige eindigde. En zo komt de wegzending van de gelovigen enkel vóór het einde van de paaswake.

Dus vier Pasen samen in de kerk op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en paaszaterdag.

Palmzondagviering met processie op Koewacht

Op zondag 24 maart was er een Palmzondagviering met processie in Koewacht.

We kwamen eerst samen in woonzorgcentrum de Lange Akkers, waar naast de bewoners talrijke belangstellenden aanwezig waren. Het koor zorgde voor passende liederen en door kinderen waren palmpaasstokken versierd.

Nadat pastor Grossert de palm en de paasstokken had gezegend, werden de palmtakjes uitgedeeld aan de aanwezigen. Vervolgens vertrokken we in processie met het kruis, vaandels en lantaarns en begeleid door tromgeroffel naar de kerk, waar de viering werd voortgezet. Nadat het passieverhaal was voorgelezen, vertelde pater Swinne ons gepassioneerd over zijn leven en werk in Colombia. De collecte die daarop volgde, was bestemd voor zijn werkzaamheden daar.

Na afloop van de viering was er gelegenheid om onder het genot van koffie, thee en iets lekkers na te praten over deze mooie Palmzondagviering. Voor wie het graag wil (terug)zien: George van der Sijpt heeft het hele gebeuren opgenomen. Via www.kerkbelangkoewacht.nl komt het online.



Bidden voor oma

Beste mensen,

ik las onlangs een artikel van de hand van Koen Vlaeminck in Kerk&Leven. Hij schreef over de mail die hij ontving van een jongen die een sterke band had met zijn pas overleden oma. Hij schrijft: "Zij was gelovig, ik niet. Maar uit respect voor haar ben ik er nu mee begonnen vóór het slapen te bidden voor haar. Ik weet niet precies hoe dat moet, maar ik bid nu het Onzevader en het Weesgegroet, gevolgd door een kort gebedje met eigen woorden. Ik bedank haar daarin voor alles en wens haar het beste toe op de plek waar ze nu is. En dan maak ik een kruisteken. Is dat een goede manier om aan God duidelijk te maken dat ze veel voor mij betekende?" En hij vervolgt dan: "Kan ik vanuit christelijk oogpunt nog iets doen, of is dat te laat, omdat ik zelf niet overtuigd ben en pas met bidden ben begonnen na haar overlijden?" Heel veel vragen, en Koen vraagt zich af of hij wel degene is om antwoorden te geven. Wat de Koen Vlaeminck zeker wel kan doen, zonder aarzelen, is zijn hoofd buigen voor iemand die op zo'n manier getuigt van zijn liefde voor zijn oma. Over zijn worsteling met bidden en met God. En zo zegt Koen: "Die jongeman heeft meer lessen te geven dan te krijgen. Zo zorgzaam als hij is voor zijn oma, zo zorgzaam is God voor ieder van ons."

pastoor Wiel Wiertz

Van Advent tot Advent – de missionaire parochie

Beste mensen,

Vanaf 13 december 2023 zijn parochianen van de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen op verschillende momenten met elkaar in gesprek over de toekomst. Dit alles vanuit de aankondiging dat vanaf de eerste zondag van de advent van 2024 de zondag gaat worden gevierd in de drie parochiekerken, te weten de basiliek van Hulst, de kerk van Terneuzen en de kerk van Aardenburg.

Tijdens de vier bijeenkomsten, door Peter Joosse als onafhankelijke gespreksleider geleid, hebben de parochianen plenair en ook in groepen de gelegenheid gekregen om hun gedachten en meningen te formuleren over alles wat ze van belang vinden voor het vieren en beleven van het geloof. Dit alles is vastgelegd in enkele samenvattingen. We beloofden dat er op basis van goed luisteren gepoogd zal worden recht te doen aan velen.

Naast deze parochie-brede gesprekken organiseren we bovendien gesprekken in de geloofsgemeenschappen. Daartoe komen vertegenwoordigingen vanuit de parochiebesturen en het pastorale team naar 31 geloofsgemeenschappen in Zeeuws-Vlaanderen. Hiervoor is een lijst van data samengesteld. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de gesprekken die voor u van belang zijn.

Leidraad in de gesprekken is de vraag die we tijdens de bijeenkomsten steeds stellen: Hoe zijn we enerzijds parochie en hoe beleven we anderzijds het geloof in onze plaatselijke gemeenschap?

De afrondende bespreking voor de serie van besprekingen in onze parochies zal plaatsvinden op **woensdag 13 november 2024 vanaf 19.30 uur (welkom vanaf 19.00 uur) in de Emmaüskerk in Terneuzen**. U bent daarbij hartelijk welkom.

We zetten belangrijke stappen om de toekomst van r.-k. Zeeuws-Vlaanderen te versterken. Hartelijk dank aan u allen. We zeggen graag: tot spoedig ziens!

Namens de parochiebesturen en het pastorale team, pastoor Wiel Wiertz

Data gespreksavonden in onze parochie: Alle parochianen zijn zeer welkom.

Graauw	donderdag 4 april	gemeenschapshuis na de viering rond 10.45 uur
Hengstdijk	maandag 8 april	kerk Hengstdijk na de viering rond 19.45 uur
Vogelwaarde	zaterdag 13 april	kerk Boschkapelle na de viering rond 20.00 uur
Lamswaarde	maandag 15 april	kerk Lamswaarde na de viering rond 19.45 uur
Kloosterzande/Ossenisse	zondag 21 april	kerk Groendijk na de viering rond 10.30 uur
basiliek Hulst	woensdag 24 april	basiliek Hulst na de viering rond 19.30 uur
Nieuw Namen	vrijdag 26 april	kerk Nieuw Namen na de viering rond 19.45 uur
kerk Koewacht	dinsdag 30 april	kerk Koewacht 19.30 uur
Clinge	zaterdag 27 april	Kerk Clinge na de viering rond 20.00 uur
Heikant	woensdag 8 mei	gemeenschapshuis 't Heike 20.00 uur
St Jansteen	maandag 13 mei	de Warande 20.00 uur

[Lees op de website de folder](#)

Deel 2 in de serie over 'Kerk en land van Hulst 1199-2010 Verwijzing naar het te verschijnen boek

Heel vroeger was het de gewoonte dat men zich pas op hoge leeftijd liet dopen. Men was bang in een lang leven veel te zondigen en daardoor zijn kansen op de hemel te verspelen. Angst om het verkeerde te doen en de gevolgen ervan te ondervinden, beheerste het leven van de middeleeuwen. Het kwaad was niet de afwezigheid van het goede, maar werd verpersoonlijkt: de duivel, de clown, de spotter met de ernst van het leven. Misschien hebt u al eens de afbeelding van de duivel gezien op de binnenzijde van een der grote torenpilaren in de kerk van Hulst. In die tijd, zo rond 1195, stichtte de graaf van Vlaanderen naast zijn kasteel in Kortrijk een eigen kerk of kapel om mensen te laten bidden voor zijn eigen zielenheil. Die kerk bemande hij met twee personen die de eerst aangestelde leden van het kapittel van Kortrijk werden. Rond 1212 was het kapittel bijna voltooid. Om deze groep mensen aan de grafelijke en kerkelijke wetten te houden, kregen zij regels of canons opgelegd. Die waren niet mis.

Jan de Kort, Oudheidkundige Kring

Informatie en intenties

Hulst H. Willibrordus

vrijdag 29 maart 15.00 uur: kruisweg met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. dameskoor

vrijdag 29 maart 19.00 uur: viering t.g.v. Goede Vrijdag met als voorgangers pastor R. Grossert en pastor K. v. d. Wiele m.m.v. koor uit Koewacht

zaterdag 30 maart 21.30 uur: paaswake, eucharistieviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz pastor R. Grossert en pastor K. v.d. Wiele m.m.v. de Cantorij der Basiliek

intenties: Rudi Thomas en Rose-Marie Thomas-de Theije; Arnold de Maat echtgenoot van Ria Ferket en zoon Auk; jaargetijde Ludovicus Stallaert echtgenoot van Aline de Clerck en Andrea Huige; August de Kort, Anna Polspoel en dochter Imke; Arthur Boon en familie, Gerard Vennix en familie

zondag 31 maart 11.00 uur: Pasen, eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. Dameskoor

intenties: uit dankbaarheid; familie Baert-van Gijsel; familie A. Michielsen van Acker en overleden kinderen; Leonid Gromyko en Ljoebob Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; Leon de Bleijser en overleden familie; Casimier Rammelo, Madelein Begijn kinderen en overleden familie; Joseph Gerres, Irene Drosbeke, overleden dochter en overleden familie; overleden ouders Guust en Trees de Roeck-Fermont; Paul August Volleman; René Verschuren en echtgenote Cornelia de Smit en overleden familie; Piet Malefason en zijn overleden ouders Guust Malefason en echtgenote Ivonne van Vierberghe; Louis Lockefeer

maandag 1 april 11.00 uur: 2^{de} paasdag, eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. Basiliekoor.

intentie: Ineke de Deckere-Reijns

Overzicht vieringen rond 30-31 maart

Hulst

vr 29 mrt 15.00 uur: kruisweg

vr 29 mrt 19.00 uur: Goede Vrijdag

za 30 mrt 21.30 uur: paaswake

zo 31 mrt 11.00 uur: eucharistie

ma 1 apr 11.00 uur: eucharistie

wo 3 apr 18.30 uur: rozenkrans

wo 3 apr 19.00 uur: eucharistie

vr 5 apr 19.00 uur: eucharistie

Koewacht

za 30 mrt 9.30 uur: wijding voedsel

zo 31 mrt 9.30 uur: eucharistie

Clinge

zo 31 mrt 11.00 uur: w&c viering

di 2 apr 10.00 uur: gebedsgroep

Graauw

do 4 apr 10.00 uur: w&c viering

Vogelwaarde

zo 31 mrt 11.00 uur: w&c viering

Kloosterzande/Ossenisse

zo 31 mrt 9.30 uur: w&c viering

Blaauwe Hoeve

vr 29 mrt 15.00 uur: kruisweg

zo 31 mrt 10.30 uur: w&c viering

Informatie en intenties, *vervolg*

woensdag 3 april 18.30 uur: rozenkransgebed

woensdag 3 april 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero

intenties: overleden ouders Stallaet-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen

vrijdag 5 april 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus

zaterdag 30 maart 9.30 uur: wijding van voedsel met als voorganger pastor J. Okonek

zondag 31 maart 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

mededeling: De collecte voor pater Swinne tijdens de viering van Palmzondag heeft € 500 opgebracht.

Clinge H. Henricus

zondag 31 maart 11.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert m.m.v. de gemengde koren

intenties: Adolf Claus en echtgenote Marie Verstraeten en zuster Irma; ook voor Irma en Anita Claus; jaargetijde Wilfried Meert; Walter van Vlierberghe echtgenoot van Ria van den Branden en kleinzoon Dion van Vlierberghe; Albert Claus en echtgenote Josephina Malfason en overleden familie; Louis Boënné en echtgenote Bertha Heijens en kleinzoon Ghislain van Esbroeck; Jozef en Mathilde van Esbroeck-Roctus; Tilly van Vlierberghe echtgenote van Jo Hoefeijzers; jaargetijde Paul van Waterschoot echtgenoot van Claudia van Waterschoot-van Remoortere

dinsdag 2 april 10.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert tijdens de bijeenkomst van gebedsgroep de Bron; aansluitend is er mogelijkheid tot aanbidding

overleden: Tilly van Vlierberghe echtgenote van Jo Hoefeijzers, 76 jaar

Graauw gemeenschapshuis

donderdag 4 april 10.00 uur: woord- en communieviering waarin het paasmysterie wordt gevierd en herdacht met als voorganger pastor K. Van de Wiele m.m.v. Laudamus Dominum uit Clinge

intenties: Petrus Boënné-van Megroot en overleden kinderen; jaargetijde Maria Verbist; Jules van den Eeckhout en echtgenote Malphina Daalman; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus

zondag 31 maart 11.00 uur: hoogfeest van Pasen, woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele

intenties: overleden echtpaar Camiel Lauret en Gerarda Lauret-de Schepper en overleden familie; Joseph Hamelink, echtgenote, kinderen en familie; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen

zondag 31 maart 9.30 uur: Pasen, woord- en communieviering met als voorganger K. Van de Wiele

intenties: Lisa de Waal, broer, zussen en ouders; Overleden ouders Piet en Anna Maas-Picavet en kinderen Jo, Rie en Roos Maas; Jaargetijde Eugene de Kever echtgenoot van Tilly Kerckhaert; Theo van Kruijssen en Els van Kruijssen-Franssens en schoonzoon Hans Roelofs; Overleden ouders Pouwels-Goossen en zoon Martien; Willy de Bakker; Eddy van Gassen; Piet de Bruin; Johan Spithoven

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst

donderdag 28 maart 19.00 uur: Witte Donderdag We gedenken het Laatste Avondmaal van Jezus in de kring van onze vrijwilligers; wie wil is van harte welkom om aan te sluiten.

vrijdag 29 maart 15.00 uur: kruisweg m.m.v. het Blaauwe Hoeve Koor

We gedenken het lijden en sterven van Jezus bij de staties van de kruisweg in onze kapel.

zondag 31 maart 10.30 uur: Pasen, woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. het Blaauwe Hoeve Koor

intenties: Frans en Els Van Daele-Rottier en overleden familie; Fons de Wilde, echtgenoot van Suzan de Wilde-Boogaert; ouders Boogaert-Kegels; Jo Boogaert; Johan Burm, echtgenoot van Maria Burm-Boogaert; ouders Piet en Rosa Weemaes-Maenhout, zoon Jo, schoonzoon Johan en overleden familie; ouders Cyriel en Agnes Koole-Leeraert; overleden ouders en grootouders van Geloof-Sandig; Annie Meijs-Weemaes; Marleen Heirman-Morcus, echtgenote van Wies Heirman; Maurice van den Broecke, echtgenoot van Annie van den Broecke-Schauwaert, overleden ouders, schoonouders, broers en zussen; Yvon Elegeert-Reijns en echtgenoot George Elegeert

mededeling: Op tweede paasdag is er géén viering in onze kapel.

Parochie

H. Maria Sterre der Zee

secretariaat pastoraal team:

e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl

Secretariaat parochie: e-mail:

info@hmsdz.nl

Het secretariaat en het pastoraat van de parochie is te bereiken ma t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel. 0114-745000

Voor het maken van een afspraak voor de **ziekenzalving** kunt u contact opnemen met pastoor Wiertz op tel. 06-42506424.

website: www.hmsdz.nl

Pastoraal team:

Pastoor Wiel Wiertz

tel. 06-42506424

e-mail: wwiertz@live.nl

Pastoraal werkster

M. Dieleman-Fopma

tel. 0115-694958; e-mail:

marjandieleman@eparochie.nl

Pastoraal werker F. van Geyt

tel. 0117-453374

e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl

Pastoraal werker R. Grossert

tel. 0114-313299;

gsm 06-13705137 e-mail:

ralf.grossert@zeelandnet.nl

Kapelaan R. Rojas Romero

gsm 06-38781876

e-mail: kapelaan22@gmail.com

Pastoraal werker E. Wever, obl.osb

gsm 06-54756565

e-mail: embregtwever@gmail.com

Pastoraal werker K. V. d. Wiele

gsm 06-41322776

e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-

Zeeuws-Vlaanderen

tel.: 0114-381317

Diaken Kees van Geloof

tel.: 0114-313604

e-mail: k.vangelooft@zzv.nl