



## JAAR A 33<sup>ste</sup> zondag door het jaar



## Lezingen

Spreuken 31, 10-13 19-20 30-31  
1 Tesselonicensen 5, 1-6  
Matteüs 25, 14-30

## Collecte

In alle kernen is de gewone collecte voor bisdom en eigen geloofs-gemeenschap.

## Thema Afrekenen

Hulst, 13 november 2023

Uitnodiging voor de informatieavond  
'Onze weg naar de missionaire parochie'



Beste parochianen,

De huidige tijd is vooral moeilijk. Wereldwijd. We kunnen helaas niet veel bijdragen aan oplossingen voor de intense problemen in de grote wereld. We kunnen wél bidden!

Ook voor ons, mensen voor wie geloof en Kerk belangrijk zijn, is het een moeilijke tijd. Minder gelovigen, minder deelname aan het leven van de Kerk, minder financiële middelen, minder priesters, diakens, pastoraal werkenden. Het is allemaal zo anders dan dat het ooit was...

In het bisdom verzetten we bakens. We zijn dóór en mét de bisschop geïnspireerd door het initiatief van de missionaire parochie. Ons eigen geloof staat weer centraal. De vriendschap met Christus. Dit alles heeft in de afgelopen tijd ertoe geleid dat we ons ervan bewust zijn dat we in de parochies bisdom-breed wezenlijke veranderingen zullen moeten doorvoeren. Samen met de pastorale beroepskrachten willen het geloof vitaal houden. We moeten stappen zetten. Overal.

Over het zetten van deze stappen willen we met u allen spreken. Er is een route die we lopen. Waar moeten we aan denken? Wat is van belang? Wat denkt u?

Op woensdagavond 13 december willen we dit vanaf 19.30 uur aan u presenteren en met u bespreken. Hiervoor zijn o.a. Norbert Schnell (vicaris-generaal) en Leo Blom (econoom) vanuit het bisdom uitgenodigd. En we hebben in de persoon van Peter Joosse (bekend van Omroep Zeeland) een gespreksleider gevonden om ons op die avond te begeleiden.

In een moeilijke tijd, in een vreselijk moeilijke wereld, ook nog een moeilijke weg om te gaan in onze parochies. Maar we zijn beslist niet zonder hoop. We gaan in Zeeuws-Vlaanderen deze weg om het katholieke geloven present en vitaal te houden.

Want als er iets zeker is, dan is het dit: geloven gaat verder! Altijd!

Wij rekenen op u op 13 december in de r.-k. kerk van Terneuzen aan de Alberdingk Thijmstraat 2.

Inloop vanaf 19.00 uur. Einde avond om 21.00 uur. Wij zeggen: tot dan!

Namens het pastoraal team en de gezamenlijke parochiebesturen,

*pastoor Wiel Wiertz*

## “Kerk vernieuwen is als brood bakken”



Samen op weg naar de toekomst . . .

Beste mensen,

In Kerk & Leven, een blad rond Kerk en geloven 'van over de grens', lees ik in de editie van 8 november een interessant artikel van Lieve Wouters. Hij schrijft daarin over de driedaagse retraite die voorafging aan de bisschoppensynode in Rome over de vernieuwing van de Kerk. Op uitnodiging van de paus werd deze retraite voor de synodedeelnemers geleid door Timothy Radcliffe, die van 1992 tot 2001 de magister-generaal was van de orde van de dominicanen. Van dit artikel heb ik gebruik gemaakt voor de volgende tekst. Kan hier niet veel beter een jong en niet-westers iemand staan?, zo begint Timothy Radcliffe zijn meditatie. Bij het begin van zo'n grote opdracht als het vernieuwen van de Kerk zijn nederigheid en inkeer op hun plaats. In die zin is Radcliffe een echte dominicaan die graag aansluit bij Dominicus van Caleruega, de stichter van de orde. Ooit kreeg deze de opdracht een dwaalleer te bestrijden. Dat kun je het beste doen door eenvoudig te zijn en waarachtig, vond hij. Tijdens de driedaagse retraite aan het begin van de synode heeft Radcliffe de opdracht de synodevaders en -moeders in de juiste stemming voor het 'echte werk van de synode' te brengen.

Na iedere inleiding is er de uitwisseling in kleine groepen. Dat gebeurt volgens de methode van de contemplatieve dialoog. Uitgangspunt daarbij is de vaststelling dat niet enkel de wereld, maar ook de Kerk verdeeld is. Er is polarisatie tussen hen die hopen op verandering en anderen die vasthouden aan de Kerk zoals ze die altijd gekend hebben. In die context begint de reis van de synode, die een maand gaat duren. Niemand weet waarheen die reis zal leiden, maar er is één hoop die we volgens Radcliffe delen: die van het kruis. "Laten we op deze synode niet alleen onze woorden en overtuigingen delen, maar ook onszelf", zegt hij. "Als we ons hart voor elkaar openen, zullen er wonderlijke dingen gebeuren. Al onze verwarring en pijn krijgen dan op de een of andere manier zin."

Bovendien zegt hij: "De Kerk vernieuwen is als brood bakken. Je verzamelt de randen van het deeg naar het midden en verspreidt het dan weer naar de rand. Zo vult het geheel zich met zuurstof." Hoe komen we verdeeldheid en wantrouwen te boven? Door te groeien naar een diepere vriendschap met Jezus Christus en met elkaar. Het is door de vriendschap dat we de overgang zullen maken van 'ik' naar 'wij', aldus de dominicaan. Hij moedigt de deelnemers aan om elkaar te benaderen als zoekers die zich kwetsbaar op durven te stellen. Radcliffe eindigt zijn laatste meditatie met de oproep om naar jongeren te luisteren. "Vertrouwen durven hebben in onze jongeren is een intrinsiek onderdeel van christelijk leiderschap. Wij kunnen ons nog geen nieuwe manieren van Kerk-zijn voorstellen, maar onze jongeren misschien wel!"

Na iedere inleiding is er de uitwisseling in kleine groepen. Dat gebeurt volgens de methode van de contemplatieve dialoog. Uitgangspunt daarbij is de vaststelling dat niet enkel de wereld, maar ook de Kerk verdeeld is. Er is polarisatie tussen hen die hopen op verandering en anderen die vasthouden aan de Kerk zoals ze die altijd gekend hebben. In die context begint de reis van de synode, die een maand gaat duren. Niemand weet waarheen die reis zal leiden, maar er is één hoop die we volgens Radcliffe delen: die van het kruis.

Bovendien zegt hij: "De Kerk vernieuwen is als brood bakken. Je verzamelt de randen van het deeg naar het midden en verspreidt het dan weer naar de rand. Zo vult het geheel zich met zuurstof." Hoe komen we verdeeldheid en wantrouwen te boven? Door te groeien naar een diepere vriendschap met Jezus Christus en met elkaar. Het is door de vriendschap dat we de overgang zullen maken van 'ik' naar 'wij', aldus de dominicaan. Hij moedigt de deelnemers aan om elkaar te benaderen als zoekers die zich kwetsbaar op durven te stellen. Radcliffe eindigt zijn laatste meditatie met de oproep om naar jongeren te luisteren. "Vertrouwen durven hebben in onze jongeren is een intrinsiek onderdeel van christelijk leiderschap. Wij kunnen ons nog geen nieuwe manieren van Kerk-zijn voorstellen, maar onze jongeren misschien wel!"

*pastoor Wiel Wiertz*

## Informatie en intenties

### Hulst H. Willibrordus

**zondag 19 november 11.00 uur:** woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert met M. Mangnus op orgel en P. van Gorsel met zang

*intenties:* familie Baert-van Gijssel; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; jaargetijde Johanna Baert; Theo Hiel en Lies Kerckhaert en overleden familie; Fons d'Haens en echtgenote Gusta Serrarens; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; Leon de Bleijser; Anita Herrewegh-de Block en echtgenoot Joos Herrewegh; Bas de Winter en jaargetijde voor Celina de Winter-Cornelissens en voor Theo de Winter; Piet Rottier en echtgenote Maria d'Hooghe en Wilfried Segers; Fanny Meijs-van Damme echtgenote van Marc Meijs

**woensdag 22 november 18.30 uur:** rozenkransgebed

**woensdag 22 november 19.00 uur:** eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero  
*intenties:* familie Baert-van Gijssel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; Marc van den Branden; jaargetijde Annelies van de Broucke echtgenote van Frank Totté  
**overleden:** mw. Fanny Maria Petrus van Damme echtgenote van Marc Meijs, 48 jaar

### Koewacht H.H. Philippus en Jacobus

**zondag 19 november 9.30 uur:** woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele

*intenties:* Bart Rozijn

### Clinge H. Henricus

**zaterdag 18 november 19.00 uur:** woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele m.m.v. het koor 'Laudate Dominum'

*intenties:* Lucienne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; jaargetijde Joos van Putte en echtgenote Thilda van Hauten; Annie Acke echtgenote van Dees van den Berghen; Annie Burm en echtgenoot Fiel Merckx; jaargetijde Germaine van der Ha en echtgenoot Joseph de Burger; Joseph Govaert en echtgenote Saria van den Brande; Clementina Thielens en echtgenoot Florent Blommaert  
**dinsdag 21 november 10.00 uur:** bijeenkomst van gebedsgroep de Bron

### Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus

**zaterdag 18 november 19.00 uur:** woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert  
*intenties:* Joseph Hamelink, echtgenote, kinderen en familie; Josephus de Meijer en echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna Heijens en overleden familie; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie

### Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen

**zondag 19 november 9.30 uur:** woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep  
*intenties:* Paul en Ro van Waterschoot, overleden ouders en familie; overleden ouders A. Vervaeet-Gielleit en overleden familie; Betsy Vervaeet-Raes echtgenote van Rudy Vervaeet en overleden familie; overleden ouders Joos en Mathilda Voet-Maas; Maria Serrarens-van Waes; Karel Wentzler en overleden familie; Marja Meulblok-Bogaert

### ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen

#### De Blaauwe Hoeve Hulst

**zondag 19 november 10.30 uur:** woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep m.m.v. het Blaauwe Hoeve Koor

*intenties:* Aloïs de Bock en echtgenote Emerentia de Bock-de Caluwé, overleden dochters en schoonzoons

## Overzicht vieringen rond 18-19 november

### Hulst

zo 19 nov 11.00 uur: w&c viering  
wo 22 nov 18.30 uur: rozenkrans  
wo 22 nov 19.00 uur: eucharistie

### Koewacht

zo 19 nov 9.30 uur: w&c viering

### Clinge

za 18 nov 19.00 uur: w&c viering  
di 21 nov 10.00 uur: gebedsgroep

### Vogelwaarde

za 18 nov 19.00 uur: w&c viering

### Kloosterzande/Ossenisse

zo 19 nov 9.30 uur: w&c viering

### Blaauwe Hoeve

zo 19 nov 10.30 uur: w&c viering

---

## Parochie

### H. Maria Sterre der Zee

#### secretariaat pastoraal team:

e-mail: [pastoraalteam@hmsdz.nl](mailto:pastoraalteam@hmsdz.nl)

#### Secretariaat parochie:

e-mail: [info@hmsdz.nl](mailto:info@hmsdz.nl)

Het secretariaat en het pastoraat van de parochie is te bereiken ma t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel. 0114-745000

Voor het maken van een afspraak voor de **ziekenzalving** kunt u contact opnemen met pastoor Wiertz op tel. 06-42506424.

website: [www.rk-kerk-ozvl.nl](http://www.rk-kerk-ozvl.nl)

#### Pastoraal team:

##### Pastoor Wiel Wiertz

tel. 06-42506424

e-mail: [wwiertz@live.nl](mailto:wwiertz@live.nl)

##### Pastoraal werkster

##### M. Dieleman-Fopma

tel. 0115-694958; e-mail:

[marjandieleman@eparochie.nl](mailto:marjandieleman@eparochie.nl)

##### Pastoraal werker F. van Geyt

tel. 0117-453374

e-mail: [andreas-wzvl@kpnmail.nl](mailto:andreas-wzvl@kpnmail.nl)

##### Pastoraal werker R. Grossert

tel. 0114-313299;

gsm 06-13705137 e-mail:

[ralf.grossert@zeelandnet.nl](mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl)

##### Kapelaan R. Rojas Romero

gsm 06-38781876

e-mail: [kapelaan22@gmail.com](mailto:kapelaan22@gmail.com)

##### Pastoraal werkster K. V. d. Wiele

gsm 06-41322776

e-mail: [kvdwiele@zeelandnet.nl](mailto:kvdwiele@zeelandnet.nl)

##### ZorgSaam Ouderenzorg Oost-

##### Zeeuws-Vlaanderen

tel.: 0114-381317

##### Diaken Kees van Geloof

tel.: 0114-313604

e-mail: [k.vangeloof@zzv.nl](mailto:k.vangeloof@zzv.nl)