



JAAR - A 24^{ste} zondag door het jaar



Lezingen

Sirach 27, 30-28, 7
Romeinen 14, 7-9
Matteüs 18, 21-35

Thema

Vergeven om te helen

Collecte

In alle kernen is de gewone collecte voor bisdom, vicariaat en eigen geloofsgemeenschap en een extra caritascollecte bestemd voor de Zonnebloem.

Miek Kegels neemt afscheid als secretaresse

1 September was de dag, dat Miek met pensioen zou gaan. Dit deed Miek ook, maar niet zoals zijzelf en wij verwacht hadden. Eind augustus zouden we met allen, die dicht rond haar heen stonden, afscheid van haar nemen.

Dit feest was Miek en ons niet gegund, want dat laatste augustusweekend werd Miek ziek. Ze kreeg pijn op de borst en moest naar het ziekenhuis, waar ze een week verbleef. Dat is iets anders dan een feest. Maar gelukkig is ze nu aan de beterende hand. Miek, je had plezier in je werk en surfte over het digitale netwerk. De nieuwtjes van bisdom en vicariaat, regeltjes en informatie waar we iets aan konden hebben, werden door jou doorgestuurd. Berichtjes naar alle vrijwilligers en notulen vlogen door Oost Zeeuws-Vlaanderen. Tja, dat zullen we allemaal gaan missen en hier danken we je van harte voor, maar het allerbelangrijkste is, dat jij goed opknapt. Miek, bedankt voor alles. Pastores, bestuur, secretariaat, vrijwilligers van Steenstraat 9 en alle kernen: we verwachten je zeker nog te zien.

Namens bestuur parochie heilige Maria Sterre der Zee
Cecile van Tiggelen



Liturgie van de 24^{ste} zondag door het jaar

Zeventig maal zeven maal

De heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. *Matteüs 18, 27*

Inleidende woorden

Een van de moeilijkste dingen is wel: elkaar van harte kunnen vergeven. Er is zoveel gebeurd, de stellingen zijn ingenomen, en dan? Als er een wil is om er uit te komen, is dit een prachtige basis. Vaak loont het de moeite om met kleine pasjes te gaan. Wie in het klein durft te vergeven, zal ook de grote stappen kunnen maken. Als we maar het geluk van de ander durven te zien en ons daartoe durven bekeren. [Lees meer op de website van de parochie.](#)

Kapellen

Vanaf 1 juli 2020 zijn er weer vieringen in de kerken van Boschkapelle, Clinge, Hulst, Kloosterzande en Koewacht. Dat gaat heel goed. De coronamaatregelen worden heel goed nageleefd, dat wil zeggen het maximaal aantal mensen, het noteren van namen en telefoonnummers, het schoonmaken van stoelen, banken, microfoons en alle gebruiksvoorwerpen. Hier zijn we heel blij mee en het scheidt veel duidelijkheid.

Vanaf 1 september gaan ook de kapellen weer open. Dezelfde maatregelen als in de kerken worden nu ook toegepast in Heikant, Hengstdijk, Lamswaarde en Nieuw Namen. U kunt weer rekenen op de maandelijkse vieringen met een pastor. Ook op woensdagavond, de eerste vrijdag van de maand en de stilteviering in Hulst worden weer opgestart. Vieringen in Kapellebrug en in de gemeenschapscentra zullen nog niet beginnen, evenmin als bijeenkomsten van de werkgroepen in de diverse plaatsen.

Wij vinden het fijn, dat het nieuwe normaal op **anderhalve meter** ook in de kapellen wordt toegepast en dat u nu ook weer de kapellen kunt bezoeken. We rekenen op uw komst.

Namens pastoresteam en bestuur parochie heilige Maria Sterre der Zee
Cecile van Tiggelen

Met de fiets langs de kapellen

Is dat even schrikken! U denkt toch niet echt, dat we kunnen gaan fietsen. Nee, jammer niet. Toen onze fietstocht in mei niet doorging, hadden we gedacht in oktober wel een mooie fietstocht te kunnen maken langs kapellen, waar we nog niet eerder langs hebben gefietst.

Helaas. Dit jaar gaat het niet lukken. Veel activiteiten zijn tot het nieuwe jaar opgeschort, zo ook onze fietstocht. Jammer voor hen, die de fietsroute al helemaal hadden uitgezet en jammer voor hen die de fietsroute hadden willen fietsen. Al die jaren waren het gezellige fietstochten. We zouden graag gaan fietsen, want dit jaar was het een toegankelijke fietstocht en zoals afgesproken voor zowel fietser als auto. Vorig jaar was dit niet helemaal gelukt, maar er is extra aandacht voor geweest.

Als het aan ons ligt ontmoeten we elkaar weer in mei 2021. Verheugt u op de volgende route. Het is iets om alvast naar uit te kijken. Dank voor uw begrip. [Kijk op de website naar de foto's.](#)

Cecile van Tiggelen

Caritascollecte voor de Zonnebloem, op Ziekenzondag 12 en 13 september 2020

Dit weekend van Ziekenzondag staat caritas weer stil bij de zieken en gehandicapten in onze eigen Zeeuws-Vlaamse omgeving. De verschillende Zonnebloem-afdelingen zetten zich al vele jaren in voor deze mensen, met een regelmatig bezoekje aan huis door een vrijwilliger, een presentje, een groot of een klein uitstapje, of soms zelfs met een week vakantie met volledige verzorging. Caritas steunt -dank zij deze collecte zoals ieder jaar- het werk de plaatselijke afdelingen van de Zonnebloem in onze parochie.

Informatie en intenties

Hulst H. Willibrordus

zondag 13 september 10.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz
intenties: Aloys Buysrogge, echtgenote Lucienne Maenhout en zoon Rob Buysrogge; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; Familie Baert-van Gijssel; Corry van der Wielen-Aarts en echtgenoot George van der Wielen; Paula de Bruijn en Ries van Kampen en overleden familie; Christiaan Stephaan de Bruijn; Josepha Cornelia van Driessche-Kindt; Leon de Bleijser echtgenoot van Yvonne van Puyvelde; Annie Levina August Meijs-Weemaes; Hélène Gusta Melanie Francken-Lockefeeder; Karel Albert Scheeders; Piet Rottier, echtgenote Maria d'Hooghe en Wilfried Segers; Elisabeth Margaretha de Theije-de Bolster

woensdag 16 september 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert

intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijssel; familie Verdurmen; overleden echtpaar Joseph Nijskens-van Eerdenburg en overleden familie

vrijdag 18 september 19.00 uur: stilteviering

mededeling: De viering op zondag 13 september is een KRO viering vanuit de basiliek; deze viering begint uur eerder, om 10.00 uur.

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus

zondag 13 september 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor N. Pollet
intenties: Sylvia en Emma van Damme; Alice Dierick en overleden familie; Ronny de Kerf echtgenoot van Agnes Kindt

Clinge H. Henricus

zaterdag 12 september 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert

intenties: Amelia de Moor en echtgenoot Willy de Block; Jimmy de Kraker echtgenoot van An van de Wege; Adeliën d'Haen, echtgenoot Georges Van den Bergen en overleden families Van den Bergen en d'Haen

dinsdag 15 september 9.30 uur: gebedsgroep

Nieuw-Namen H. Joseph

mededeling: Op zondag 13- en maandag 14 september zullen er in onze kerk geen kermisvieringen plaats vinden. Door de coronamaatregelen, o.a. 1,50 m afstand, zijn de zitplaatsen beperkt en om teleurstelling te voorkomen mensen te moeten weigeren, is besloten deze drukbezochte kermisvieringen niet te laten doorgaan. Wij hopen op uw begrip bij deze ongebruikelijke en voor iedereen moeilijke situatie. De kerk is op kermismaandag van 9.30 uur tot 11.30 uur wel toegankelijk voor een stil gebed en een kaarsje te branden. Uiteraard kunt u het kerkhof bezoeken.

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus

zaterdag 12 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz
intenties: Marie Verlinden-Mahu; Annie Mangnus-Lambert; Marleen van Vlieberghe-de Jonge; Jo Vink; overleden echtpaar Camiel Lauret en Gerarda Lauret-de Schepper en overleden familie; overleden familie Johannes Truijman-Vonk en overleden kinderen; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en familie; jaargetijde Marie de Dijcker-Marin met gedachtenis van overleden echtgenoot Joos de Dijcker

mededeling: Maandag 14 september komt de kermisviering te vervallen.

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen

zondag 13 september 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J.Reurs
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; Theo en Ireen Tieleman-Elias en overleden familie; Piet Eijsackers en echtgenote Martha Eijsackers-Roelands; Christianne Ruben-Serrarens; André van Mieghem; Jo Vink
overleden: André van Mieghem, echtgenoot van Agnes Maas, 87 jaar; Jo Vink echtgenoot van Agnes Lambert, 93 jaar

Overzicht vieringen rond 12-13 september

Hulst

zo 13 sep 10.00 uur: eucharistie
wo 16 sep 19.00 uur: w&c viering
vr 18 sep 19.00 uur: stilteviering

Koewacht

zo 13 sep 9.30 uur: w&c viering

Clinge

za 12 sep 19.00 uur: w&c viering

Vogelwaarde

za 12 sep 19.00 uur: eucharistie

Hengstdijk

ma 14 sep 19.00 uur: w&c viering

Kloosterzande/Ossenisse

zo 13 sep 9.30 uur: eucharistie

Parochie H. Maria Sterre der Zee

secretariaat pastoraal team:

e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl

Secretariaat parochie: e-mail:

parochiebestuur@hmsdz.nl

Het secretariaat en het pastoraat van de parochie is te bereiken ma t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel. 0114-745000

Voor het maken een afspraak voor de **ziekenzalving** kunt u contact opnemen met pastoor Wiertz op tel. 06-42506424.

website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastoraal team:

Pastoor Wiel Wiertz

tel. 06-42506424

e-mail: wwiertz@live.nl

Pastoraal werker

M. Dieleman-Fopma

tel. 0115-694958; e-mail:

marjandieleman@eparochie.nl

Pastoraal werker F. van Geyt

tel. 0117-453374

e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl

Pastoraal werker R. Grossert

tel. 0114-313299;

gsm 06-13705137 e-mail:

ralf.grossert@zeelandnet.nl

Kapelaan J. van Velthoven

tel. 0114-745000, toets 3; e-mail:

kapelaanvanvelthoven@gmail.com

Pastoraal werker N. van

Waterschoot

tel. 0115-616006 e-mail:

niekvanwaterschoot@eparochie.nl

Pastoraal werker K. V. d. Wiele

gsm 06-41322776

e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

Dienst geestelijke zorg

Zorgzaam zorggroep Zeeuws-

Vlaanderen:

tel.: 0114-381317

Diaken Kees van Geloof

tel.: 0114-313604

e-mail: k.vangelooof@zzv.nl