



Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossensisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen, Terhole en Vogelwaarde en vanuit de Dienst geestelijke zorg ZorgSaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl



LEZINGEN 30 AUGUSTUS

22^{ste} zondag door het jaar JAAR - A

Jeremia 20, 7-9
Romeinen 12, 1-2
Matteüs 16, 21-27



THEMA:
DURVEN VERLIEZEN OM ...

LEZINGEN 6 SEPTEMBER

23^{ste} zondag door het jaar JAAR - A

Ezechiël 33, 7-9
Romeinen 13, 8-10
Matteüs 18, 15-20



THEMA:
BIDDEN VOOR VERZOENING

Liturgie van de 22^{ste} zondag door het jaar A, 30 augustus 2020

Inleidend woord

Niets menselijks is de Bijbel vreemd. Niets menselijks is ook Petrus vreemd. Na de openbare belijdenis waarin Petrus Jezus de Messias noemt, vertrouwt Jezus hem de Kerk toe en noemt Hem de steenrots waarop Hij zijn Kerk wil bouwen. Maar als Petrus Jezus terechtwijst en daarvoor wordt afgestraft, belandt hij met beide benen op de grond. Petrus wordt van steenrots en fundament tot struikelblok. Hij moet leren dat Gods wegen niet gaan over de paden, die wij zelf in gedachten hebben. En daarmee is Petrus een gelovige om als voorbeeld te nemen. Hoofd van de Kerk en toch net als wij.



Om ontferming

Als wij onze ogen sluiten voor het onrecht om ons heen, als wij niet durven spreken tegen geweld en verkrachting, tegen bedrog en uitbuiting... Als wij Gods Woord van liefde niet durven spreken, bidden wij om nabijheid en ontferming... Heer, ontferm U over ons...

Woorden om te overwegen

Lastig blijft het. God heeft het paradijs voor ogen als Hij de wereld schept en de mensen om de wereld te behoeden en te beheren. En God ziet dat alles goed is. Dan gaat het mis en al gauw is de mens ver verwijderd van het paradijs, de poort is gesloten en hoe zal die ooit weer open gaan?

Gods Zoon zelf, Jezus Christus, is gekomen om ons die weg te wijzen. De weg van de onvoorwaardelijke liefde. Feit blijft dat ook voor wie in Jezus gelooft, wie zich aan Hem onvoorwaardelijk toevertrouwt, het leven niet verkrijgbaar is zonder kruis. Zoals ook het leven van Jezus zelf niet zonder het kruis kon worden geleefd, ja zelfs eindigde op het kruis.

In het leven van Jezus en in de traditie van de Kerk zien we en leren we het kruis, dat op ons pad komt, te dragen. We moeten het lijden niet opzoeken, niet verheerlijken of aanbidden. Maar we moeten, hoe moeilijk dat ook is en hoe te gemakkelijk dat misschien soms ook wordt gezegd, in onszelf beslissen niet bij de pakken neer te blijven zitten, we moeten het loodzware kruis optillen en stap voor stap op weg gaan. Met vallen en met opstaan. Soms met hulp van anderen, zeer helpend kan dat zijn en troostend, maar soms ook helemaal alleen, zonder die hulp.

Mijn kruis dragen in vertrouwen en geloof. Je kruis is geen straf van God, maar het is een uitdaging op je pad, een uitdaging die je met Gods hulp en genade wil aangaan. Moge het ons gegeven zijn, op momenten dat het kruis ons op de schouders wordt gelegd, het kruis te dragen.

Woorden tot slot

"Wie zijn leven verliest om Mijnenwil zal het vinden." Deze woorden sporen ons aan de weg van Christus te gaan, tot het uiterste.

Bezinning

Er zijn mensen die anderen tegenhouden iets goeds te doen. Ze voelen zich daardoor bedreigd in hun comfortabel bestaan, hebben en houden liever een kleine gezichtskring: daartoe beperkt zich hun leven. Het zijn slakken, die steeds weer in hun huisje terug kruipen.

Vincent Depaul, in: Woorden voor elke dag

KRO-viering in de basiliek van Hulst, 13 september om 10.00 uur

In memoriam Elly de Theije

Op 20 augustus jl. is mevrouw Elly de Theije-de Bolster overleden. Elly is lange tijd actief geweest als vrijwilliger binnen onze parochie. Als lid van de parochievergadering maakte ze zich sterk voor vrouwelijke misdienaars op het altaar en sindsdien hebben we misdienettes in onze parochie. Elly was ook een spil in de redactie van de Basiliekroniek, het informatieblad van de parochie H. Willibrordus in Hulst. Nadat de 13 parochies in Oost Zeeuws-Vlaanderen gingen samenwerken, werd ze een gewaardeerd lid van de redactie van de Kerkkoerier. Elly had een prominente rol in de 2002, zie hiervoor de bijgevoegde foto die ook in de laatste verschenen parochie-almanak is opgenomen.

We herinneren Elly als een persoon die tijdens de vergadering mede voor een gezellige sfeer zorgde met inbreng van

een vrolijke noot.

Wij gedenken haar en wensen haar familie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.

redactiecommissie parochie HMSdZ



Woorden van bemoediging op Omroep Hulst en YouTube

Toen vanwege de coronapandemie geen kerkvieringen konden worden gehouden, kwam in de Stichting Kerkbelang Koewacht het idee op een alternatief voor de vieringen op te nemen op video en dat op YouTube en Facebook aan te bieden. Het eerste filmpje dateert van begin april. Kort daarna zijn we filmpjes gaan maken voor alle drie de parochies in Zeeuws-Vlaanderen, zijnde H. Maria Sterre der Zee, Elisabethparochie en H. Andreasparochie. Er wordt elke week een filmpje van ongeveer 5 minuten gemaakt dat gepresenteerd wordt door iemand van ons pastoresteam, dat voor heel Zeeuws-Vlaanderen functioneert. Soms met assistentie. Voorlopig blijven we dit doen. De filmpjes zitten in het uitzendschema van de tv-zender Omroep Hulst, te bekijken op de Delta kabel, kanaal 112 en op KPN kanaal 1245. Ieder filmpje komt vanaf woensdag t/m de volgende dinsdag regelmatig voorbij, in de rubriek Geloof, Hoop en Liefde.

Een heleboel mensen kijken op Omroep Hulst, maar ook heel wat mensen kijken regelmatig op YouTube. Tot eind juli zijn de filmpjes op YouTube meer dan 3600 keer bekeken. De gemiddelde weergaveduur was bijna 3 minuten. Er zijn al 21 filmpjes gemaakt, die gemiddeld 174 keer zijn bekeken.

Elke week regelen we een opname sessie, meestal in één van de kerken van Zeeuws-Vlaanderen of soms ook op een andere locatie. De filmpjes zijn altijd heel verschillend en tonen allerlei mooie beelden van de kerk of de omgeving. De onderwerpen sluiten meestal aan bij het evangelie van de betreffende zondag of feestdag.

Ik had aan pastoor Wiertz aangeboden om deze filmpjes namens Kerkbelang Koewacht op te nemen en te monteren op de computer. Dat kost elke week heel wat tijd, maar is leuk om te doen en dient een goed doel, namelijk het brengen van het Woord van God en bemoediging door onze eigen voorgangers in deze trieste coronatijd. Ook het tonen van de schoonheid van onze kerken en omgeving vind ik zeer zinvol.

De samenwerking met de pastores verloopt uitstekend en er is altijd prima assistentie van iemand van de plaatselijke kerk waar we te gast zijn, waarvoor dank.

We hopen dit nog even vol te houden tot de diensten in de kerken weer op een normale manier kunnen worden gehouden.

Elke woensdag worden de nieuwe filmpjes op het YouTube kanaal van Kerkbelang Koewacht gepubliceerd en op de website van de parochie H. Maria Sterre der Zee. Daar blijven alle filmpjes staan. U kunt deze via de computer, tablet of telefoon bekijken wanneer het u uitkomt. Ga dan naar YouTube.com en zoek op Kerkbelang Koewacht of ga de website van de parochie en kijk op [Parochie in beeld](#).

George van der Sijpt

VIERINGEN PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE vieringen rond het weekend van 29-30 augustus

Hulst
zo 30 aug 11.00 uur eucharistie

Koewacht
zo 30 aug 9.30 uur eucharistie

Clinge
za 29 aug 19.00 uur eucharistie

Vogelwaarde
za 29 aug 19.00 uur eucharistie

Kloosterzande/Ossensisse
zo 30 aug 9.30 uur eucharistie

vieringen rond het weekend van 5-6 september

Hulst
zo 6 sep 11.00 uur eucharistie

Koewacht
za 5 sep 19.00 uur Poose eucharistie
zo 6 sep 9.30 uur w&c viering

Clinge
za 5 sep 19.00 uur eucharistie

Vogelwaarde
za 5 sep 19.00 uur w&c viering

Kloosterzande/Ossensisse
zo 6 sep 9.30 uur w&c viering

INFORMATIE EN INTENTIES

Intenties in de week van 30 augustus:

HULST

H. WILLIBRORDUS

ZONDAG 30 AUGUSTUS 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
kapelaan J. van Velthoven

intenties: Aloys Buysrogge en echtgenote
Lucienne Maenhout en zoon Rob
Buysrogge; Jo Willems en echtgenote
Emelda Weemaes; familie Baert-van
Gijssel; Corry van der Wielen-Aarts en
echtgenoot George van der Wielen;
eerste jaardienst voor Leon de Bleijser;
jaargetijde Lidwien Verstraten-Verver en
overleden familie; Christiaan Stephaan de
Bruijn; Josepha Cornelia van Driessche-
Kindt; Piet Rottier en echtgenote Maria
d'Hooghe en Wilfried Segers; Annie
Levina August Meijs-Weemaes; Hélène
Gusta Melanie Francken-Lockefeeder

overige intenties: familie Baert-van Gijssel;
overleden ouders Stallaert-Elias en
overleden kinderen; familie Verdurmen;
Alphons Blommaert en echtgenote
Mathilde de Vos en overleden ouders;
overleden ouders Brand-Wauters en
overleden familie

mededeling:

Op zondag 13 september zal er weer een
viering worden uitgezonden door de KRO
vanuit de basiliek. De viering begint die
dag een uur eerder, om 10.00 uur.

overleden

Hélène Gusta Melanie Lockefeeder, weduwe
van Joannes Joseph Francken, 94 jaar

KOEWACHT

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 30 AUGUSTUS 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater T. Verbraeken

lector: Marlies Martinet-van Acker

SINT JANSTEEN

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN

intenties: pastor Claessens; René
Bauwens en echtgenote; Theo
Beughels en echtgenote Rosa van
Dorselaer

NIEUW-NAMEN

H. JOSEPH

intenties: gezusters Coenen, overleden
ouders en familie; Maria Burm en
overleden familie

mededeling:

Op zondag 13 en maandag 14 september
zullen er in onze kerk geen kermisvieringen
plaats vinden. Door de coronamaatregelen,
o.a. 1,5 m afstand, zijn de zitplaatsen
beperkt. Om teleurstelling te voorkomen,
om mensen te moeten weigeren, is
besloten om deze drukbezochte kermis-
vieringen niet te laten doorgaan. Hopende
op uw begrip bij deze ongebruikelijke en
voor iedereen moeilijke situatie. De kerk
is op kermismaandag van 9.30 tot 11.30
uur wel toegankelijk voor een stil gebed
en om een kaarsje te branden. Uiteraard
kunt u het kerkhof bezoeken

VOGELWAARDE

H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 29 AUGUSTUS 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
kapelaan J. van Velthoven

intenties: Marie Verlinden-Mahu; Annie
Mangnus-Lambert; Franciscus van
Campen; zuster Lucia Verbist; overleden
echt paar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en overleden familie; Gerarda
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en
familie

CLINGE

H. HENRICUS

ZATERDAG 29 AUGUSTUS 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pastoor W. Wiertz

intenties: Etiënne Schijvenaars
echtgenoot van Agnes de Wilde

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE TER DUINEN

ZONDAG 30 AUGUSTUS 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
kapelaan J. van Velthoven

intenties: Ber Joos, overleden ouders,
zus Corrie en tante Maria Burm; Roos
Verdurmen-Kerckhaert en familie; Miet
Menu-Kerckhaert en overleden familie

lector: Anita van Puyvelde

DIENST GEESTELIJKE ZORG ZORGSAAM ZORGGROEP ZEEUWS-VLAANDEREN

Nieuwe Start

De vakanties naderen weer hun einde.
Mensen gaan aan het werk, kinderen
naar school. Alles gaat weer zijn gewone
gangetje. Of niet...want Covid-19 drukt
nog altijd een zware stempel op het
dagelijkse leven. We moeten nog rekening
houden met, ons aanpassen aan...

intenties: We bidden dat we de wijsheid
hebben om daar op een gepaste manier
mee om te kunnen gaan, om voorzichtig
te zijn: voor onze medemensen, voor
onzelf. En we vragen uw gebed voor
lieve mensen die in ons midden zijn
gestorven: **De Blaauwe Hoeve:**
mw. Greet Sloot-Rodrigo, mw. Adrie
Lenos, mw. Annie Meijs-Weemaes, mw.
Lenny Francken-Lockefeeder, mw.
Janneke Lamain, mw. Greet Mangnus-
Staal, dhr. Karel Scheerders

Intenties in de week van 6 september:

HULST

H. WILLIBRORDUS

ZONDAG 6 SEPTEMBER 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater T. Verbraeken

intenties: familie Baert-van Gijssel; Jo
Willems en echtgenote Emelda Weemaes;
Honoré Verschuieren en echtgenote Riet
Verschuieren-Hamelinck; Corry van der
Wielen-Aarts en echtgenoot George van
der Wielen; Christiaan Stephaan de
Bruijn; Josepha Cornelia van Driessche-
Kindt; Leon de Bleijser echtgenoot van
Yvonne van Puyvelde; Annie Levina August
Meijs-Weemaes; Adriënne Rooms-Braem en
echtgenoot Albert Rooms; Jobina de
Baar-Remijn, echtgenoot en overleden
zoon Jac; Hélène Gusta Melanie Francken-
Lockefeeder; uit dankbaarheid, familie van
Itegem en familie van Itegem-Roelans;
Karel Albert Scheerders; Elisabeth
Margaretha de Theije-Bolster

overige intenties: Alphons Blommaert
en echtgenote Mathilde de Vos en
overleden ouders; overleden ouders
Brand-Wauters en overleden familie;
overleden ouders Stallaert-Elias en
overleden kinderen; familie Baert-van
Gijssel; familie Verdurmen

mededeling:

Op zondag 13 september zal er weer
een KRO viering vanuit de basiliek zijn.
De viering begint die dag een uur
eerder, om 10.00 uur.

overleden:

Karel Albert Scheerders, weduwnaar
van Cécile Marie Staal, 75 jaar
Elisabeth Margaretha de Bolster, weduwe
van Gilles Emerie de Theije, 86 jaar

KOEWACHT

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZATERDAG 5 SEPTEMBER 19.00 UUR:
Poolse eucharistieviering met als
voorganger pastoor Klim

ZONDAG 6 SEPTEMBER 9.30 UUR:
woord- en communieviering verzorgd
door de werkgroep

SINT JANSTEEN

GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE

intenties: Ed Borm en echtgenote en
overleden ouders; Alfred Weemaes en
echtgenote; Silvia Plasschaert; René
Bauwens en echtgenote; Theo
Beughels en echtgenote Rosa van
Dorselaer; Margaretha Danckaert en
echtgenoten Frans Thijs en Joos de Wit,
zonen Freddy en Francky en overleden
familie; Johan de Burger en echtgenote
Angela Weemaes en overleden familie

CLINGE

H. HENRICUS

ZATERDAG 5 SEPTEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater T. Verbraeken

intenties: Luc Leegwater echtgenoot van
Jacqueline Bleijenbergh; Door Merckx
en echtgenote Dorthy Piessens; Herna
Buytaert echtgenote van Roger Bogaert,
overleden ouders en familie; Jimmy de
Kraker echtgenoot van An van de
Wege; Adeliën d'Haen en echtgenoot
Georges Van den Bergen

overleden: Jimmy de Kraker echtgenoot
van An van de Wege, overleden in Clinge
op dinsdag 18 augustus in de leeftijd van
81 jaar. De uitvaartdienst heeft plaats
gevonden op zaterdag 22 augustus in
de kerk van Clinge gevolgd door de
begrafenis op het kerkhof aldaar.
Adeliën d'Haen weduwe van Georges
Van den Bergen, overleden in Hulst op
woensdag 19 augustus in de leeftijd van
91 jaar. De uitvaartdienst heeft plaats
gevonden op dinsdag 25 augustus in de
kerk van Clinge gevolgd door de
begrafenis op het kerkhof aldaar.

VOGELWAARDE

H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 5 SEPTEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor M. Dieleman

intenties: Marie Verlinden-Mahu; Annie
Mangnus-Lambert; overleden echt paar
Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en
overleden familie; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie;
Marleen van Vlieberghe-de Jonge; Willij
Lambert en overleden familie Lambert-
de Boeij

overleden:

Marleen van Vlieberghe-de Jonge
echtgenote van Jo van Vlieberghe,
overleden in Hulst op donderdag 20
augustus in de leeftijd van 91 jaar. De
uitvaartdienst heeft plaats gehad op
woensdag 26 augustus in Vogelwaarde,
waarna de crematie is gevolgd in
Terneuzen.

LAMSWAARDE

H. CORNELIUS

mededeling: Vanuit de parochie HMSdZ
is bericht dat vanaf 21 september 2021
de maandagavondvieringen op de
derde maandag van de maand in
Lamswaarde weer gaan starten. U kunt
uw misintenties weer op de gebruikelijke
wijze aanleveren. Als de situatie i.v.m.
het coronavirus aanleiding geeft om dit
niet door te laten gaan, dan zult u daar
nader over worden geïnformeerd.

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE TER DUINEN

ZONDAG 6 SEPTEMBER 9.30 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor N. van Waterschoot
intenties: Ber Joos, overleden ouders,
zus Corrie en tante Maria Burm;
overleden echt paar Kees en Madeleine
Rijk van de Lavoir; overleden ouders Jo
Rijk en Maria Hiel; Tilly Menu-van
Waterschoot en echtgenoot Jan Menu;
Christianne Ruben-Serrarens

overleden:

Christianne Serrarens echtgenote van
Rinus Ruben op de leeftijd van 64 jaar

DIENST GEESTELIJKE ZORG ZORGSAAM ZORGGROEP ZEEUWS-VLAANDEREN

Gebed

We bidden voor alle mensen in deze
wereld, die te maken hebben met ziek-
zijn en we hopen dat er voor iedereen
goede zorg mag zijn.

We bidden voor allen die leven in oorlog
en geweld en we hopen op vrede.

We bidden voor mensen dichtbij en ver
weg, die zorgen meedragen in de stilte
van hun hart en we hopen op verlichting.

En we bidden voor lieve mensen die in
ons midden zijn gestorven:

De Blaauwe Hoeve: mw. Adeline Van
den Bergen-d'Haen, Elly de Theye-de
Bolster, Emelie van Leuven-Bisschop

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

Secretariaat pastoraal team:

e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl

Secretariaat parochie:

e-mail: parochiebestuur@hmsdz.nl

Het secretariaat en het pastoraat van de
parochie is te bereiken op tel. 0114 -
745000 ma t/m vr van 9.00-12.00 uur

Voor het maken een afspraak voor de
ziekenzalving kunt u contact
opnemen met pastoor Wiertz op tel.
06-42506424.

website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastoraal team:

Pastoor W. Wiertz

tel. 06-42506424

e-mail: wwiertz@live.nl

Pastoraal werkster

M. Dieleman-Fopma

tel. 0115-694958; e-mail:

marjandieleman@eparochie.nl

Pastoraal werker F. van Geyt

tel. 0117-453374

e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl

Pastoraal werker R. Grossert

tel. 0114-313299; gsm 06-13705137

e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl

Kapelaan J. van Velthoven

tel. 0114-745000, keuzetoets 2; e-mail:

kapelaanvanvelthoven@gmail.com

Pastoraal werker N. van Waterschoot

tel. 0115-616006

e-mail: niekvanwaterschoot@eparochie.nl

Pastoraal werkster K. Van de Wiele

gsm 06-41322776

e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

Dienst geestelijke zorg Zorgzaam

zorggroep Zeeuws-Vlaanderen:

tel.: 0114-381317

Diaken K. van Geloof

tel.: 0114-313604

e-mail: k.vangeloof@zzv.nl