



Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossensisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen, Terhole en Vogelwaarde en vanuit de Dienst geestelijke zorg ZorgSaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl



LEZINGEN 19 JULI

16^{de} zondag door het jaar JAAR - A

Wijsheid 12, 13.16-19
Romeinen 8, 26-27
Matteüs 13, 24-43



THEMA: RIJP EN GROEN

LEZINGEN 26 JULI

17^{de} zondag door het jaar JAAR - A

1 Koningen 3, 5.7-12
Romeinen 8, 28-30
Matteüs 13, 44-52



**THEMA:
EEN OPMERKZAME GEEST**

VIERINGEN PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

vieringen rond het weekend
van 25-26 juli

Hulst	zo 26 juli 11.00 uur	eucharistie
Koewacht	zo 26 juli 9.30 uur	w&c viering
Clinge	za 25 juli 19.00 uur	w&c viering
Vogelwaarde	za 25 juli 19.00 uur	eucharistie
Kloosterzande	zo 26 juli 9.30 uur	eucharistie

16^{de} zondag door het jaar

Samen opgroeien

Laat tarwe en onkruid samen opgroeien tot de oogst en met de oogsttijd zal ik de maaiers zeggen: "Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bussels om te verbranden, maar slaat de tarwe op in mijn schuur". *Matteüs 13, 30*

Inleidend woord

Als we in de kerk komen, speelt de afgelopen week nog vaak na in ons hoofd en ons hart. Beelden van het journaal of gebeurtenissen in ons persoonlijk leven staan ons nog goed bij. We vragen of God zijn licht over dit alles laat schijnen. Dat Hij het goede en het waardevolle wil zegenen en de moeite, de pijn en het verdriet wil verlichten en verzachten. We horen in het evangelie dat goed en kwaad naast elkaar bestaan. Jezus spreekt over de akker waar de tarwe en het onkruid samen groeien.

Om ontferming

Goede God, U doorgrondt onze harten en U kent ons door en door. U weet dat het ons niet altijd lukt om het goede te doen. En toch behandelt U ons met zachtheid. U nodigt ons uit waarin wij tekort geschoten zijn aan U voor te leggen. Heer, ontferm U over ons.

Woorden ter overweging

De knechten van de landbouwer in het evangelieverhaal willen niets liever dan aan de slag gaan en het onkruid tussen de tarwe verwijderen. Maar de boer wijst hen op het grote gevaar dat ze dan met het onkruid ook de goede aren vernielen. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Bovendien is het de vraag of wij, mensen, in staat zijn het goede onmiddellijk van het kwade te onderscheiden.

Elke verstandige opvoeder en leraar weet dat je een kind een zekere mate van vrijheid moet gunnen om zich te ontwikkelen. Wat eerst overkomt als ongehoorzaamheid en eigenzinnigheid kan later blijken een teken te zijn van een bijzondere aanleg. En sommige kinderen die eerst traag en ongemotiveerd lijken te zijn, blinken later uit alsof ze eindelijk ontwaakt zijn.

Laten we als mensen die verlangen naar Gods koninkrijk, het Rijk van gerechtigheid en vrede, niet ongeduldig worden. Laten we niet verlangen naar een volmaakte wereld voordat God zelf daar de tijd rijp voor acht. Hij wil dat niets en niemand verloren gaan van het goede dat Hij gezaaid heeft.

Tot slot

De Heer is machtig en beslist over het leven. Maar Hij bestuurt ons met zachtheid. De Heer wil dat wij tot vriend van de mensen worden. Dat wij werken met zijn zachtheid.

naar broeder Hans-Peter Bartels ofm



In deze tijd van 'afstand houden'

zoeken we naar woorden en gebaren van warmte en verbondenheid woorden die spreken van hoop... van méér dan overleven alleen... woorden die raken... die aanraken... die je stil maken om dichterbij jezelf te komen... dichterbij hen die we zo missen... dichtbij de kern, bij waar het op aankomt
Licht in het donker...
warmte die van binnen komt...

"De stilte zegt genoeg"
"Wie kijkt naar mij om?"
"Zou het kunnen zijn...?"
Het zijn teksten die mijmeren en aanzetten tot 'er zijn' voor elkaar. We willen ze graag met jullie delen tot we elkaar weer mogen ontmoeten na de stilte van de coronatijd...

Rouwzorg 0114

Enkele gedichten in de kolom hiernaast en op de 2^{de} pagina

Een nieuwe start in de kerk vanaf 1 juli

Een nieuwe start zal u prettig in de oren klinken. In maart werden de kerken gesloten en waren er geen vieringen meer. In juni konden we in onze parochie in de basiliek met 30 mensen weer samen komen. Fijn om te zien, dat deze stoelen ook daadwerkelijk bezet waren en we weer gezamenlijk in de kerk konden zijn. De pastores waren ook aanwezig, maar er was nog geen viering.

In juli konden alle kerken op zondag in onze parochie weer open. Per kerk een maximum aantal kerkgangers met respect voor de afstandsregel en de hostie, die alleen op de vlakke hand kon worden ontvangen van achter een scherm. Iemand noemde het een zwevende hostie op 10 centimeter. In de basiliek konden 100 mensen plaatsnemen. Wel fijn, dat we deze zondag met ongeveer 80 mensen waren. Het geeft een goed gevoel een nieuwe start te kunnen maken, maar we

zullen nog wel een tijdje veroordeeld zijn tot de maatregelen, die nu gelden. Maatregelen die we divers kunnen bekijken. Wat betekende het eigenlijk voor ons, dat er geen eucharistieviering was? Voor de een lijkt het heel beklappend te zijn, dat er geen eucharistieviering is. Van de een op de andere dag was er geen eucharistieviering. We waren er niet op voorbereid en er was ook geen alternatief in de buurt. Hoe kan dat nu, na al die eeuwen? Langzaam daalt deze wetenschap in, maar wat nu?

Het is niet alleen de eucharistieviering, maar het is ook de invulling van de dag, de contacten, die we hebben. Een stukje agenda valt weg, maar al snel vormt zich een nieuwe regelmaat. De lege ruimte vult zich op met intensievere contacten bij wie je wel mocht zijn, met werkjes in huis, waar we nooit de tijd voor hebben gevonden, voor wandelingen of fiets-

tochten.

In eerste instantie lijkt het alsof alles weg valt, maar hebt u dat ook, de weken rijgen zich weer aan, we hebben het weer druk en toch was er iets wat we misten. Ik was het niet alleen, maar ook u, en u. In gesprekken was het spontane antwoord bijna altijd: "Ik mis de mensen om mij heen, ik mis de mensen met wie ik altijd contact had, ik hoop, dat we snel weer samen mogen komen".

Afgelopen zondag zagen we eigenlijk hetzelfde. De mensen die er waren hadden eigenlijk nood aan een praatje en spraken ook op afstand met elkaar, mensen waren blij de ander weer te zien, er was begroeting. Het vertrouwde was er weer. Fijn dat het weer kan, maar voor de komende tijd blijft het heel belangrijk ons aan de regels te houden en de aanwijzingen op te volgen. We willen vooruit gaan.

Wie kijkt naar mij om?

Wie hoort hem, wie hoort haar?
als het stil wordt
en leeg vanbinnen ...
als je vluchten wil
maar thuis moet blijven...
als alles kapot gaat
nu hij er niet meer is ...
Wie kijkt naar haar om?

Wie voelt mijn lege buik...
het gemis?

Wie loopt met me mee
als ik hem zoek?

Wie ziet de paniek in zijn ogen
als zijn kind niet beter wordt?
Wie kijkt naar mij om?

Hij ziet naar mij om...
als de buurvrouw even langskomt
als een collega een berichtje stuurt:
"ik denk aan jou..."
als hij luistert, even de tijd neemt...
als zij helpt met de papieren...

Mannen, vrouwen, kinderen
die in deze tijd van 'afstand houden'
toch nabij blijven, die 'er zijn'...
die hart willen zijn als het leven hard is.

Elkaar nabij...
Licht in het donker...
Hij ziet naar ons om...

Zou het kunnen zijn...

Dat terwijl wij ziek worden,
de aarde kan helen
Dat nu van alles verandert en stopt,
de natuur weer door kan gaan.
Zou het kunnen zijn...
Dat nu de wereld vertraagt,
de liefde kan versnellen
Dat druk zijn
en naar buiten racen en vliegen,
de rust vinden en naar binnen keren wordt
Zou het kunnen zijn...?

Dat als we thuis moeten blijven,
we weer kunnen ervaren
van wie we houden.

Dat nu de maatschappij
zo leunt op de zorg,
we beseffen

hoe ontzettend belangrijk dat is.
Zou het kunnen zijn...?

Dat de wereld en de luxe om ons heen
nu kleiner wordt,
zodat we ons eigen grote hart weer
kunnen voelen

Dat nu we goed voor onszelf en
anderen moeten zorgen,
Ontdekken dat zelfliefde en
naasteliefde noodzakelijk is.
Zou het kunnen zijn...?

Dat nu we samen strijden tegen hetzelfde,
de eenheid in de verschillen
kan worden gevonden

Dat als we elkaar nodig hebben,
herontdekken hoe saamhorigheid voelt.

Zou het kunnen zijn...?

Dat na de chaos en strijd van deze tijd,
een nieuwe wereld wordt geboren
Dat na de angst en onzekerheid,
de liefde en waardering voor elkaar
en de aarde terugkeert.

Zou het kunnen zijn...?

Dat het zo moet zijn,
opdat de liefde wederkeert.

Jeannine Peersman

INFORMATIE EN INTENTIES

Intenties in de week van 19 juli:

HULST H. WILLIBRORDUS

ZONDAG 19 JULI 11.00 UUR:

eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

intenties: Aloys Buysrogge en echtgenote Lucienne Maenhout en zoon Rob Buysrogge; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; Gerda van Geertruij-Pieters; familie Baert-van Gijssel; Corry van der Wielen-Aarts en echtgenoot George van der Wielen; Leon de Bleijser echtgenoot van Ivonne van Puyvelde en broer Mon van Puyvelde; Alphonsus Josephus Maria Kerckhaert; Paulus Camillus Johanna van Haperen; Josephus Ludovica van Kouteren; Brigitta Francisca Maria de Nijs

overige intenties: Anna Leenknecht en echtgenoot Petrus Coene; Franciscus Johannes de Schepper; Petrus de Kock; Franciscus Vioen en Petra Florijn; Joanna Kloek; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijssel; familie Verdurmen

mededeling:

Op zaterdag 25 juli kunt u weer oude kleding kwijt aan de poort van de pastorie. Graag deze kleding goed verpakken. Afgeven kan van 10.30 uur tot 11.30 uur.

CLINGE H. HENRICUS

ZATERDAG 18 JULI 19.00 UUR:

eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs

intenties: Valentine, Cyriel, Arthur en Emiel van Acker; Amelia de Moor en echtgenoot Willy de Block; Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele en overleden familie; Rosa Van der Kelen en echtgenoot Jo de Wit; José Weemaes en echtgenoot Gerardus Smet; Door Merckx en echtgenote Dorthy Piessens; Willy de Wert echtgenoot van Lilian van Overmeir; Luc Leegwater echtgenoot van Jacqueline Bleijenbergh; Aloys van Boven echtgenoot van Anny Pieters; Christiane Zaman en echtgenoot Petrus van Itegem; Corry van Loon en echtgenoot Piet Bek; Mariëtte Van Landeghem echtgenote van François Reunis; jaargetijde Albert Boeykens echtgenoot van Rita Bolsens en overleden familie; Petrus Bracke en echtgenote Maria Lernout en kleinzoon

mededeling: Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om op maandag 20 juli, kermismaandag, in onze kerk de drukbezochte viering voor onze overleden te laten plaatsvinden. Wel zal tussen 10.30 uur en 11.00 uur pastoor Wiertz op ons kerkhof de graven zegenen. Hij zal op enkele plaatsen stilstaan voor een kort gebed opgeluisterd door een passend muziekstuk. U wordt hierbij van harte uitgenodigd. Wel willen wij u vragen om te gaan staan op de plaats waar uw dierbare is begraven, bijgezet of uitgestrooid zodat we de voorgeschreven afstand kunnen aanhouden. De gedachtenisprentjes met de naam van de overledenen van het afgelopen jaar zullen vanaf die dag achter in de kerk liggen. Dank voor uw begrip bij deze ongebruikelijke situatie.

VOGELWAARDE

H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 18 JULI 19.00 UUR:

eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

intenties: Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en familie; overleden familie Johannes Truijman-Vonk en overleden kinderen; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Josephus de Meijer en echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna Heijens en overleden familie; Gerarda Lauret-de Schepper

KOEWACHT

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 19 JULI 9.30 UUR:

eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

intenties: Sylvia en Emma van Damme; Clementine Segers echtgenote van George de Vliegheer

**KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN**

ZONDAG 19 JULI 9.30 UUR:

eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs

intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; jaargetijde Josephus Boudewijn de Waal, echtgenote Eugénie de Waal-van Waterschoot en verdere familie Ro van Waterschoot, overleden ouders en familie

lector: Jojanneke Taelman

**DIENT GEESTELIJKE ZORG
ZORGSAAAM ZEEUWS-VLAANDEREN**

intenties: Wij bidden voor alle mensen, die in deze tijd vakantie hebben, dat deze tijd hen rust en ontspanning mag geven. Wij bidden voor hen die verder weg gaan, dat zij een goede, veilige reis mogen hebben. Wij bidden voor onze bewoners en voor alle mensen die vanwege leeftijd of gezondheid gewoon thuis zullen blijven. Wij bidden om eeuwige rust voor hen die overleden zijn: Michiel Dierings; Tiele Nijskens-d'Haens; Hilda Nijs-Crabbe; Andréa Sturtewagen-De Vos.

Intenties, waar ons gebed voor wordt gevraagd in de week van 26 juli

HULST

H. WILLIBRORDUS

ZONDAG 26 JULI 11.00 UUR:

eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven

intenties: familie Baert-van Gijssel; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; Josephus Ludovica van Kouteren; Corry v. d. Wielen-Aarts en echtgenoot George v. d. Wielen; Alphonsus Josephus Maria Kerckhaert; Brigitta Francisca Maria de Nijs; Paulus Camillus Johanna van Haperen; Leon de Bleijser en Mon van Puyvelde; Jo de Deckere echtgenoot van Maria d'Haens en overleden ouders en familie

overige intenties: familie Baert-van Gijssel; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Verdurmen

KOEWACHT

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 26 JULI 9.30 UUR:

woord- en communieviering met als voorganger pastor N. Polet

intenties: Jacobus Baert en Melanie Tack; Clementine Segers echtgenote van George de Vliegheer; Andrea Sturtewagen-de Vos

lector: Marlies Martinet-van Acker

overleden:

Op 4 juli jl. is op 89-jarige leeftijd Andrea Cesarina Sturtewagen-de Vos overleden. De uitvaart vond plaats op 10 juli jl. waarna begravenis op het kerkhof van Koewacht.

**KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN**

ZONDAG 26 JULI 9.30 UUR:

eucharistieviering met als voorganger kapelaan van Velthoven

intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; Theo van Kruijssen en Els van Kruijssen-Franssens

lector: Anita van Puijvelde

CLINGE

H. HENRICUS

ZATERDAG 25 JULI 19.00 UUR:

woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep.

intenties: José Weemaes en echtgenoot Gerardus Smet; Amelia de Moor en echtgenoot Willy de Block; Door Merckx en echtgenote Dorthy Piessens; Willy de Wert echtgenoot van Lilian van Overmeir; Corry van Loon en echtgenoot Piet Bek; Mariëtte Van Landeghem echtgenote van François Reunis; Maria Verbist, met gedachtenis aan haar ouders; Rosalia de Bilde, echtgenote van Honoré Verbist als jaargetijde; Jozef van de Vijvere en echtgenote Alma Mahu en wederzijdse ouders; Marie Verdurmen en echtgenoot Piet Totté en wederzijdse ouders; Jules van den Eeckhout en echtgenote Malphina Daalman; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes

NIEUW-NAMEN

H. JOSEPH

Intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie; George Martens en echtgenote Jet Maerman en overleden

VOGELWAARDE

H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 25 JULI 19.00 UUR:

eucharistieviering met als voorganger kapelaan van Velthoven

intenties: overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en familie; Gerarda Lauret-de Schepper; overleden ouders Liet en Emma Erpelinck-Wullems met gedachtenis van overleden dochter Ria en familie

overleden:

Op dinsdag 7 juli is op de leeftijd van 63 jaar Johan van Sikkelerus overleden. te Hulst De uitvaartdienst heeft plaatsgehad op 15 juli in Boschkapelle, waarna de begravenis is gevolgd te Stoppeldijk.

**DIENT GEESTELIJKE ZORG
ZORGSAAAM ZEEUWS-VLAANDEREN**

Een kaarsje branden in de kapel

Met ingang van 1 juli j.l. is ook de toegang tot onze kapel in 'De Blaauwe Hoeve' weer open. Mensen kunnen de kapel weer bezoeken om even tot rust te komen of om een kaarsje aan te steken bij Maria. We vragen wel om ook in de kapel de nodige afstand te respecteren. Als er meerdere mensen zijn: heb even geduld, wacht tot die ander ruimte maakt, houdt afstand. Bij voorbaat dank voor ieders medewerking!

intenties: Wij bidden om meer begrip voor elkaar in ons alledaagse leven.

Dat we niet te snel, te fel reageren of klaarstaan met onze mening en ons oordeel.

Dat we elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte geven.

Dat we inzien dat ieder mens mag zijn zoals hij of zij is.

Wij bidden om een grotere openheid naar het wonder van de natuur, het wonder van het leven.

Dat we iets van het Goddelijke mogen ervaren in alles wat ons omringt.

Wij bidden om liefdevolle zorg en aandacht voor onze bewoners en uit eerbied en respect voor hen die onlangs overleden zijn en we noemen in het bijzonder Tilly Joossen-de Koster.

De stilte zegt genoeg...

In die stilte mag je huilen...
je mag er schreeuwen als een kind...
maar je kunt er ook in schuilen
totdat jij de weg weer vindt.
In de stilte mag je zwijgen...
en met lege handen staan...

uit 'Bij het graf van mijn moeder'
Theo van Teijlingen –
8 liedjes op www.defigurant.nl

GEGEVENS

HULST

Postadres:

H. WILLIBRORDUS

Steenstraat 9,
4561 AR Hulst
tel. 0114-745000

sacristie (basiliek) tel. 0114-313228
parochiekerncommissie

NL70 RABO 0150 7279 68

parochiebijdrage NL70 RABO 0150 7279 68

openingstijden secretariaat:

ma t/m do van 9.30-11.30 uur.

e-mail: pkhulst@hmsdz.nl

CLINGE

contactpersoon

H. HENRICUS

A. de Loos-Brijs

tel. 0114-311332

parochiekern NL38 ABNA 0477 7938 43

NL37 RABO 0330 4032 14

NL09 INGB 0000 1193 62

NIEUW-NAMEN

postadres

H. JOSEPH

Hulsterloostraat 76

4568 AG Nieuw-Namen

parochiekern NL30 RABO 0136 6006 38

GRAAUW

postadres

H. MARIA HEMELVAART

Dorpsstraat 50

4569 AK Graauw

parochiekern NL68 RABO 0322 600170

VOGELWAARDE

H.H. PETRUS EN PAULUS

postadres Kerkstraat 15,

4581 BV Vogelwaarde

parochiekern NL34 RABO 0330 4064 69

HENGSTDIJK

postadres

H. CATHARINA

Hengstdijkse Kerkstraat 4,

4585 AB Hengstdijk

parochiekern NL15 RABO 0332 6040 55

KOEWACHT

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

postadres

Kerkplein 2

4576 AS Koewacht.

parochiekern NL32 RABO 0330 4083 48

HEIKANT

contact

H. TERESIA v/h KIND JEZUS

tel. 0114-312187

parochiekern NL49 RABO 0330 4002 82

SINT JANSTEEN

contact

H. JOHANNES DE DOPER

tel. 0114-312187

parochiekern NL49 RABO 0330 4000 88

KLOOSTERZANDE / OSSENISSE

TER DUINEN

postadres

Postbus 2,

4587 ZG Kloosterzande

tel. 0114- 681382

parochiebijdrage p/a Groenendijk 40,

4587 CV Kloosterzande

parochiekern NL07 RABO 0332 6034 23

LAMSWAARDE

postadres

H. CORNELIUS

J. de Waalstraat 23,

4586 AD Lamswaarde

parochiekern NL13 RABO 0332 6002 11

TERHOLE

postadres

H. GERARDUS MAJELLA

Steenstraat 22,

4561 AS Hulst

parochiekern NL20 RABO 0150 7002 53

**Dienst geestelijke zorg Zorgzaam
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen:**

postadres

Truffinoweg 2,

4561 NT Hulst

tel. 0114-381317