



Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossensisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen, Terhole en Vogelwaarde en vanuit de Dienst geestelijke zorg ZorgSaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl



LEZINGEN 20 OKTOBER

29^{ste} zondag door het jaar
Wereldmissiedag
JAAR - C

Exodus 17, 8-13
2 Timoteüs 3, 14-4, 2
Lucas 18, 1-8



THEMA:
RECHT VERSCHAFFEN

VIERINGEN PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

vieringen rond het weekend
van 19-20 oktober

Hulst

vr 18 okt 19.00 uur stilteviering
zo 20 okt 11.00 uur eucharistie
wo 23 okt 18.30 uur rozenkransgebed
wo 23 okt 19.00 uur eucharistie

Koewacht

zo 20 okt 9.30 uur eucharistie

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken

do 17 okt 14.00 uur uur van gebed
ma 21 okt 10.30 uur herdenkingsviering

Clinge

za 19 okt 19.00 uur eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk

di 22 okt 9.30 uur gebedsgroep

Nieuw-Namen

vr 25 okt 19.00 uur w&c viering

Vogelwaarde

za 19 okt 19.00 uur w&c viering

Kloosterzande

zo 20 okt 9.30 uur w&c viering

Lamswaarde

ma 21 okt 19.00 uur w&c viering

wzc Antonius

do 17 okt 10.30 uur w&c viering

De Blaauwe Hoeve

zo 20 okt 10.30 uur w&c viering
wo 23 okt 11.00 uur weekviering

wzc De Lange Akkers

di 22 okt 10.30 uur weekviering

Praise & Worship dienst

De Werkgroep 'Praise & Worship' uit Koewacht organiseert 26 oktober 2019 om 19.00 uur een Praise & Worship dienst in de Mariakapel van de H.H. Philippus en Jacobuskerk, Kerkplein 1 Koewacht. De dienst is zowel Nederlands- als Engelstalig. Het wordt een uitbundige dienst met ook veel gezang en muziek alsmede lezingen door lectoren en kerkgangers. Iedereen is van harte welkom!

'Praise & Worship' is een dienst waarin de aanwezigen samen mee invulling geven aan een open spirituele beleving.

Opzienbarende uitspraak van onze paus

"Pastoor, wat vindt u nou van de laatste uitspraken van onze paus?" Zo'n insteek tot een gesprek is altijd een lastige. Het is even aftasten. Wat bedoelt de spreker en hoe denkt hij of zij zelf over wat dadelijk ter tafel komt. "De paus vindt dat priesters moeten kunnen trouwen. Dat vind ik nou een goede insteek van onze paus. Die man heeft goede ideeën en komt ermee voor de dag." Het blijkt dat wat ik ervan vind er eigenlijk niet toe doet. En zo is het natuurlijk ook. Mijn mening is volkomen onbelangrijk voor deze discussie. Feit is en blijft, dat vind ik ook, dat het een opmerkelijke stap is van onze paus om deze gewortelde traditie in onze Kerk open te breken. Hij nodigt ertoe uit na te denken en met elkaar te praten over de mogelijkheid om naast de celibataire priester in gebieden, waar groot gebrek is aan gewijde priesters ook de gehuwde priester binnen de Kerk toe te laten. Uitgangspunt van denken en praten is direct het Amazonegebied, waarover momenteel in Rome velen in gesprek zijn, maar het is natuurlijk goed mogelijk dat wat op een plek in de Kerk kan, ook op een andere plek een goede mogelijkheid zal blijken te zijn. Het mooie is dat in de Kerk alles heel langzaam gaat, wat men daarvan ook moog denken, en dat het tegelijkertijd zo is dat waar eenmaal iets in beweging is gekomen, het vrijwel onmogelijk blijkt te zijn om weer een stap terug te zetten. Kortom: een ongelooflijk interessante ontwikkeling is begonnen. Daarom zijn er natuurlijk meteen tegenstanders en voorstanders. Boven alles staat en dat is meteen hoe ik er in sta: we hoeven nergens bang voor te zijn. We zijn geworteld in Christus. Hij gaat met ons de wegen van het leven. Ook als het moeilijk is. Ook als het uitdagend is. Wees niet bang, zegt Jezus vele malen in de Schrift. In alle rust gaan we voort op de weg van ons geloof. De celibataire of gehuwde priester, er is over beiden van alles te zeggen. Voor en tegen. De tijd zal het leren. Met vertrouwen gaan we die weg. En ergens en eenmaal bereiken we de finish.

pastoor Wiel Wiertz

Ster aan de Hemel



Indien je een ster mag zijn
wil je dan voor ons schijnen.

Als je onze ster wordt
ga je nooit meer verdwijnen.

Zodra je een ster bent
blijven we verbondenheid ervaren.

Telkens als je licht in het duister
straalt
zal de lucht klaren.

Je ster die aan de hemel prijkt
helpt om het gemis te dragen.

Dank dat je over ons waakt
we voelen je steun alle dagen.

Ronald-Ronny Herman

Allerheiligen en Allerzielen

Het is nog maar oktober, maar toch denken we alweer aan Allerheiligen en Allerzielen. Veel mensen denken al weer na om het graf van hun dierbaren schoon te maken, te bezoeken, bloemen neer te leggen of zo maar even bij het graf stil te staan. De gedachte hierbij is zeker de hoop, dat er geen nachtvorst komt, want dan staan de bloemen er niet mooi bij en dat is zonde.

En weet u ook nog, dat 1 november als het begin van de winter werd gezien en dat dan de kachel aangestoken mocht worden. Sommige mensen namen dit wel heel letterlijk en zaten nogal eens in de kou in deze periode. Soms kon het niet anders, omdat de stookkosten niet altijd gemakkelijk te betalen waren.

Mooie bloemen en andere uiterlijkheden zijn zeker van betekenis, maar wat is de katholieke betekenis van Allerheiligen en Allerzielen.

Allerheiligen, een dubbel feest van hoop en verbondenheid over de dood heen.



Allerheiligen is een christelijke feestdag -jaarlijks op **1 november**- waarop alle heiligen (ruim honderdduizend) van de rooms-katholieke kerk gezamenlijk worden vereerd en herdacht. Allerzielen volgt de dag nadien, op 2 november. Dan bidden we voor al wie is overleden. Allerzielen is ook een uitnodiging om onze verbondenheid te vernieuwen met mensen, die getekend zijn door rouw. In onze parochie is het de gewoonte dat de nabestaanden van overledenen van het voorbije jaar worden uitgenodigd in de kerk en dat zij een kruisje

meekrijgen, dat vanaf de uitvaart tot Allerzielen bewaard werd in de kerk.

Dit jaar valt Allerzielen op zaterdag. Dit is een goede gelegenheid om naar de kerk te komen en uw dierbaren te herdenken. Bijna overal wordt Allerzielen gevierd: 10.00 uur in Graauw, 10.30 uur in Kapellebrug en vervolgens om 19.00 uur in Clinge, Hulst, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw Namen en Vogelwaarde.

Tevens willen we u attent maken op het Zeeuws Vocaal Ensemble, dat op 2 november om 15.30 uur in de basiliek een concert zal geven. De titel "Wachet auf" wijst naar Allerzielen. Het programma is gewijd aan de dood en het leven na de dood staat centraal in veel muziek die voor die tijd is geschreven. Kaarten à € 12,50 zijn te bestellen via:

www.zeeuwsvocaalensemble.nl/shop of aan de ingang van de kerk à € 15,00. Vooraf drinken we een kopje koffie. Komt u ook?

In de voetsporen van Benedictus



Het is bijna zo ver. Zaterdag 12 oktober vertrekt een groep pelgrims in de vroege ochtend naar Noord-Italië. Ook vanuit Zeeuws-Vlaanderen gaan er mensen mee. De bedevaart gaat naar Monte Cassino en Subiaco in Italië. In deze plaatsen heeft de H. Benedictus zijn roeping beleefd en zijn abdij gesticht. Benedictus leefde aan het eind van de vijfde eeuw. Nadat hij een aantal jaren als kluizenaar had geleefd in Subiaco stichtte hij in Monte Cassino

groot klooster. Het werd de oorsprong van de orde van de benedictijnen. Benedictus schreef voor hen een kloosterregel, die het kloosterleven in Europa eeuwenlang heeft gedragen. Hij riep er op tot een regelmatig leven, waarin verstillings en activiteit ('ora et labora', 'bid en werk') elkaar afwisselen.

Tijdens de bedevaart willen we verkennen wat de benedictijnse spiritualiteit voor gelovigen nu kan betekenen. We reizen langs grote abdijen in Duitsland, Zwitserland en Italië. Op de terugweg bezoeken we Sotto il Monte, de geboorteplaats van de heilige paus Johannes XXIII, op 25 november 1881 geboren als Angelo Giuseppe Roncalli en overleden in Vaticaanstad op 3 juni 1963.

Als voorbereiding op de reis kwamen we in Bergen op Zoom samen in de Roncalli-gemeenschap. Deze school is genoemd naar paus Johannes XXIII. In

deze school is een foto en steen van het geboortehuis van de paus te vinden, evenals een stenen wand.

We zullen u een heleboel te vertellen hebben na thuiskomst op 19 oktober.

Om iets van de reis te vertellen, vermelden we hier de belangrijkste plaatsen, die we aandoen: op de heenreis Eibingen/Rüdesheim, overnachting in Weil am Rhein, in processie naar de abdij van Einsiedeln, Bergamo, Fuggi Terme, na de viering in Mantova, Subiaco voor een bezoek aan 2 kloosters: klooster Sacro Speco van de H. Benedictus en klooster van de H. Scholastica, Monte Cassino en op de terugweg een bezoek aan het klooster van Casamari en/of Trisulti. Op de terugreis rijden we langs Arezzo, Bergamo, Sotto il Monte, Weil am Rhein, de abdij van Maria Laach en daarna verder naar huis.

INFORMATIE EN INTENTIES

COLLECTE 19-20 OKTOBER

In alle kernen is de gewone collecte voor bisdom, vicariaat en eigen geloofsgemeenschap. In Hulst is er een extra collecte voor onderhoud van het orgel.

HULST

H. WILLIBRORDUS

VRIJDAG 18 OKTOBER 19.00 UUR:
stilteviering

ZONDAG 20 OKTOBER 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs m.m.v. het Basiliekkoor
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijssel; Adriëne Rooms en echtgenoot Albert Rooms; Leon de Bleijser echtgenoot van Yvonne van Puijvelde; Maria Lafertin-Dissenbergen; Robert van der Wielen, Liza Mangnus en familie

WOENSDAG 23 OKTOBER 18.30 UUR:
rozenkransgebed

WOENSDAG 23 OKTOBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

intenties: familie Baert-van Gijssel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; Guust Schillemans en overleden familie.

mededeling:

zaterdag 26 oktober houden we aan de tuinpoort van de pastorie van 10.30 tot 11.30 uur de maandelijkse kledinginzameling voor mensen in nood; graag de nog bruikbare kleding in goed gesloten dozen of plastic zakken verpakken.

KOEWACHT

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 20 OKTOBER 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs m.m.v. het koor
intenties: Jozef Martens en Maria Heijkans

lector: Willy Verschraegen

mededeling:

op zondag 27 oktober is er om 9.30 uur in de kerk van Koewacht weer een gospelviering met als thema: 'laat je hart spreken'; het meerstemmig Afrikaans gospelkoor Karibuni uit Haacht-Station komt de viering muzikaal opluisteren. Iedereen is van harte uitgenodigd.

SINT JANSTEEN

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN

DONDERDAG 17 OKTOBER 14.00 UUR:
een uur van gebed

MAANDAG 21 OKTOBER 10.30 UUR:
herdenkingsviering met als voorganger pastoor K. Van de Wielen m.m.v. het Gregiriaans koor
intenties: pastor Claessens; Marie, Eugenie en Louis Borm en overleden familie

CLINGE

H. HENRICUS

ZATERDAG 19 OKTOBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven m.m.v. het koor 'Laudate Dominum' o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet
intenties: Antoinette Maenhout en overleden ouders; Bennie Hoefnagels echtgenoot van Annelies Swinne

DINSDAG 22 OKTOBER 9.30 uur:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricus-kerk bijeenkomst gebedsgroep de Bron

mededeling:

De caritascollecte van zaterdag 5 oktober, bestemd voor voedselbank Zeeuws-Vlaanderen, heeft € 86 opgebracht; met dank namens het caritasbestuur.

NIEUW-NAMEN

H. JOSEPH

VRIJDAG 25 OKTOBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger R. Grossert

VOGELWAARDE

H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 19 OKTOBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert
intenties: Zuster Lucia Verbist; echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en overleden familie; Anna Heijens en overleden familie; Josephus de Meijer en echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; overleden ouders Jozef en Angela Naessens-Rombout en overleden familie; jaargetijde George van Bunderen en overleden familie; Wies van den Bergen met gedachtenis van overleden dochter Anneke, zoon Philip en overleden familie; Joseph Hamelink, echtgenote, dochter Annie en zonen Leo en Jan

mededeling

De Caritas-collecte op zaterdag 5 oktober voor de voedselbank Zeeuws-Vlaanderen heeft € 96,- opgebracht; hartelijk dank hiervoor!

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE

TER DUINEN

ZONDAG 20 OKTOBER 9.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert
vooraftgaand aan deze viering om 8.55 uur rozenkransgebed

intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; overleden ouders Aloïs en Rozalia de Maat-van Kampen; Ro van Waterschoot, overleden ouders en familie; Roos Verdurmen-Kerckhaert en familie; Roos van Itegem; Fons van Kampen echtgenoot van Marie-Louise Herrewegh

lector: Ynske Taelman

com. assistent: Lea Kouijzer

LAMSWAARDE

H. CORNELIUS

MAANDAG 21 OKTOBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert
intenties: Ria Vaal, echtgenote van Arnold van Leemput en overleden familie; Barbara Oomen, echtgenoot Alphonsus Stallaert en overleden familie; Celina Ivens, echtgenoot Aloïsius de Brijn en overleden familie; André Remorie echtgenoot van Marjet van Leemput en overleden familie; jaargetijde voor Joos van Waterschoot, echtgenote Louisa Platjouw, dochters Lucine en Marie Jeanne; jaargetijde voor Sjors de Waal en overleden familie; Petrus de Klippelaar, echtgenote Angela Compiet en wederzijdse ouders

lector: Angelique van Dorsselaer

communie: Greet Hiel

koster: Greet Hiel

DIENT GEESTELIJKE ZORG ZORGSAAAM ZORGGROEP ZEEUWS-VLAANDEREN

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 17 OKTOBER 10.30 UUR:

woord- en communieviering
intenties: Theo Bouwens en overleden familie; jaargetijde voor Aurelia Kint - Rombout

DIENT GEESTELIJKE ZORG ZORGSAAAM ZORGGROEP ZEEUWS-VLAANDEREN *vervolg*

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST

ZONDAG 20 OKTOBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als diaken K. van Geloof
intenties: ter ere van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand; Gaby en Harry Bruggeman-Vereecken en familie; Guust Burm en dochter Patricia; Tilly en Cesar Mannaert-van den Bergen; Arnold Heijens; Joseph de Schepper, echtgenoot van Maria de Pau; Fons de Wilde, echtgenoot van Suzan Boogaert; Jo Boogaert en familie

WOENSDAG 23 OKTOBER 11.00 UUR:
weekviering

overleden:

mw. Neel Buster 82 j.
mw. Agnes Borm-de Maat 92 j.
mw. Celina Weesepeel-de Smit 94 j.

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT

DINSDAG 22 OKTOBER 10.30 UUR:
weekviering

Adembenemende Horizon

Overzie de uitgestrekte verte.

Verken de omgeving.

Ervaar de flora en fauna als een lust.

Aanhoor de onmetelijke rust.

Adem de verrassende tegenwind.
Benut de verwarmende zonnestralen.
Observeer het uitdagende wolkenspel.
Prijs het heilzame water in de sloot.
Omarm de omgeving als deelgenoot.

Beschouw de wereld als een paradijs.

Beleef het landschap ingetogen.

Betuig waardering aan de natuur.

Bewandel paden die zich presenteren.

Tracht mensensporen te beheren.

*Ronald-Ronny Herman
Auteur Bundel 'Mens tot Mens'*

GEGEVENS

HULST
Postadres: H. WILLIBRORDUS
Steenstraat 22,
4561 AS Hulst
tel. 0114-745000
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228
parochiekerncommissie
NL70 RABO 0150 7279 68
parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07
openingstijden secretariaat:
ma t/m do van 9.30-11.30 uur.
e-mail: pastoriehulst@zeelandnet.nl

CLINGE
contactpersoon H. HENRICUS
A. de Loos-Brijs
tel. 0114-311332
parochiekern NL38 ABNA 0477 7938 43
NL37 RABO 0330 4032 14
NL09 INGB 0000 1193 62

NIEUW-NAMEN
postadres H. JOSEPH
Hulsterloostraat 76
4568 AG Nieuw-Namen
NL30 RABO 0136 6006 38
parochiekern

GRAAUW
postadres H. MARIA HEMELVAART
Dorpsstraat 50
4569 AK Graauw
NL68 RABO 0322 600170
parochiekern

VOGELWAARDE
postadres H.H. PETRUS EN PAULUS
Kerkstraat 15,
4581 BV Vogelwaarde
NL34 RABO 0330 4064 69
parochiekern

HENGSTDIJK
postadres H. CATHARINA
Hengstdijkse Kerkstraat 4,
4585 AB Hengstdijk
NL15 RABO 0332 6040 55
parochiekern

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

Secretariaat pastoraal team:
e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl

Secretariaat parochie:
e-mail: parochiebestuur@hmsdz.nl

Het secretariaat en het pastoraat van de parochie is te bereiken op tel. 0114 - 745000 ma t/m vr van 9.00-12.00 uur

Voor het maken een afspraak voor de **ziekenzalving** kunt u contact opnemen met pastoor Wiertz op tel. 06-42506424.

website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastoraal team:

Pastoor Wiel Wiertz

tel. 06-42506424

e-mail: wwiertz@live.nl

Pastoraal werkster

M. Dieleman-Fopma

tel. 0115-694958; e-mail:

marjandieleman@eparochie.nl

Pastoraal werker F. van Geyt

tel. 0117-493891

e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl

Pastoraal werker R. Grossert

tel. 0114-313299; gsm 06-13705137

e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl

I D'Hert, priester

tel. 0032-92 187167

e-mail: ignace.dhert@telenet.be

Kapelaan J. van Velthoven

tel. 0114-745000, keuzetoets 2; e-mail:

kapelaanvanvelthoven@gmail.com

Pastoraal werker N. van Waterschoot

tel. 0115-616006 e-mail:

niekvanwaterschoot@eparochie.nl

Pastoraal werkster K. Van de Wiele

gsm 06-41322776

e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

Dienst geestelijke zorg Zorgzaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen:

tel.: 0114-381317

Diaken Kees van Geloof

tel.: 0114-313604

e-mail: k.vangeloof@zzv.nl

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
postadres Kerkplein 2
4576 AS Koewacht.
parochiekern NL32 RABO 0330 4083 48

HEIKANT H. TERESIA v/h KIND JEZUS
contact tel. 0114-312187
parochiekern NL49 RABO 0330 4002 82

SINT JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER
contact tel. 0114-312187
parochiekern NL49 RABO 0330 4000 88

KLOOSTERZANDE / OSSENISSE TER DUINEN
postadres Postbus 2,
4587 ZG Kloosterzande
tel. 0114- 681382
parochiebijdrage p/a Groenendijk 40,
4587 CV Kloosterzande
parochiekern NL07 RABO 0332 6034 23

LAMSWAARDE H. CORNELIUS
postadres J. de Waalstraat 23,
4586 AD Lamswaarde
parochiekern NL13 RABO 0332 6002 11

TERHOLE H. GERARDUS MAJELLA
postadres Steenstraat 22,
4561 AS Hulst
parochiekern NL20 RABO 0150 7002 53

Dienst geestelijke zorg Zorgzaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen:

postadres Truffinoweg 2,

4561 NT Hulst

tel. 0114-381317