



Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossensisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen, Terhole en Vogelwaarde en vanuit de Dienst geestelijke zorg ZorgSaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl



LEZINGEN 26 MEI

6^{de} zondag van Pasen JAAR - C

Handelingen 15, 1-2.22-29
Openbaring 21, 10-14.22-23
Johannes 14, 23-29



THEMA: VERBLIJF BIJ DE HEER

LEZINGEN 30 MEI

Hemelvaart van de Heer JAAR - C

Handelingen 1, 1-11
Hebreeën 9, 24-28; 10, 19-23
Lucas 24, 46-53



THEMA:

OPGENOMEN IN HET HEILIGDOM

VIERINGEN PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE vieringen rond het weekend van 25-26 en 30 mei

Hulst	zo 26 mei 11.00 uur	w&c viering
	wo 29 mei 18.30 uur	rozenkrans
	wo 29 mei 19.00 uur	eucharistie
	do 30 mei 11.00 uur	eucharistie
	vr 31 mei 14.00 uur	huwelijk
Koewacht	zo 26 mei 9.30 uur	w&c viering
Heikant	do 23 mei 10.30 uur	eucharistie
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken	za 1 juni 14.30 uur	rozenkrans
Clinge	za 25 mei 19.00 uur	w&c viering
	do 30 mei 11.00 uur	w&c viering
Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk	di 28 mei 9.30 uur	gebedsgroep
Nieuw-Namen	vr 24 mei 19.00 uur	w&c viering
Vogelwaarde	za 25 mei 19.00 uur	eucharistie
Hengstdijk	ma 27 mei 19.00 uur	w&c viering
Kloosterzande/Ossensisse	zo 26 mei 9.30 uur	w&c viering
	do 30 mei 11.00 uur	communie
wzc Antonius	do 23 mei 10.30 uur	w&c viering
De Blaauwe Hoeve	zo 26 mei 10.30 uur	w&c viering
	wo 29 mei 11.00 uur	weekviering
	do 30 mei 10.30 uur	w&c viering
wzc De Lange Akkers	di 28 mei 10.30 uur	weekviering

Kerk Graauw in de Librije

*Gesloten maar niet vergeten
kerkgebouw uitgelicht in de
tentoonstelling in de Librije van de
basiliek*

*kerkelijke attributen en foto's van de
schilderingen van de kerk van Graauw.*

Vanaf 19 mei zal de Librije in de basiliek in Hulst tot en met de Monumentendagen weer open zijn. De Librijecommissie heeft er dit jaar voor gekozen om de kerk van Graauw onder de aandacht te brengen en kerkelijke attributen en foto's van de schilderingen tentoon te stellen.

Vorig jaar stond Terhole in de aandacht.



Dit jaar zal het dus Graauw zijn. Er is weer een film van vroeger te bekijken, waarvoor zeker aandacht wordt gevraagd. Tevens zijn er de laatste jaren foto's gemaakt van de schilderingen in de kerk en zal er ook een vaandel hangen. Te veel om op te noemen, maar zeker de moeite waard om te komen kijken.

Naast deze tentoonstelling is er ook aandacht voor de schatten van de basiliek. Deze kent u misschien, maar ook hierin wordt steeds gevarieerd. Zeker de moeite waard om te komen kijken.

Staakmaria's uit onze parochie weer naar Bergen op Zoom

De laatste jaren is het traditie dat de Staakmaria's van Hulst en Clinge in mei naar Bergen op Zoom gaan, maar deze week zullen die van Kloosterzande en St Jansteen ook naar de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom worden gebracht.

Naast de eigen Staakmaria van Bergen op Zoom zullen er nog andere aanwezig zijn op de tentoonstelling. Daar zullen ook schatten van de Gertrudiskerk ook tentoon worden gesteld. Het is echt de moeite waard om te gaan kijken.

Waarom deze tentoonstelling in Bergen op Zoom? De tentoonstelling gaat vooraf aan de Maria Ommegang op de laatste zondag van juni. Meer dan 1000 mensen lopen mee in deze stoet door de stad en dit al voor de 75^{ste} keer. Het



is dus een jubileumjaar en dit wordt op een speciale manier gevierd. De moeite waard om die middag langs de route te komen staan. U kunt op de markt de stoet voorbij zien komen, maar de route is zo lang, dat u zeker een plaatsje

plaatsje kunt vinden langs de weg. De dag begint met een eucharistieviering in de Gertrudiskerk om 10.00 uur. De stoet begint te lopen om 15.00 uur vanaf het Markiezenhof.

De Maria Ommegang is een dankstoet ter ere van Maria, omdat Bergen op Zoom tijdens de Tweede Wereldoorlog groot oorlogsleed bespaard is gebleven. Het thema van 2019: 'Een belofte die doorgaat'. Ook u bent zondag 30 juni 2019 van harte welkom in Bergen op Zoom.

Bedevaart naar Beauraing

Beauraing is een kleine plaats even voorbij Dinant. In 1932 en 1933 is Maria verschenen aan vijf kinderen. Hoewel het woord verschijning ongeloofwaardig klinkt, hebben talloze getuigen meegemaakt, dat die vijf kinderen iets zeer ongewoons is overkomen. Zoals bij alle verschijningen gaat het nooit om een persoonlijke gunst, het gaat om een algemeen doel. Zo hebben deze kinderen verteld, dat Maria hen heeft gevraagd om er voor te zorgen dat mensen naar Beauraing zullen komen. Sinds 1933 gaan ook vanuit Nederland veel mensen naar Beauraing. Na de erkenning door de paus neemt het aantal bedevaartgangers enorm toe. De Nederlandse vereniging "Pro Maria" bestaat al weer ruim 70 jaar.

Ook dit jaar is er weer een zorgbedevaart. Deze wordt vooral georganiseerd voor mensen die ouder worden en voor mensen die wat hulpbehoevend zijn. De zorgbedevaart wordt begeleid door pastores, arts, verpleegkundigen en brancardiers. Voor

rolstoelbus. In Beauraing verblijft u op het heiligdom in een speciaal voor deze bedevaarten ingericht accueil, naast de tuin waar de verschijningen plaatsvonden. In 2019 zijn de bedevaarten in het weekend 22 - 24 juni. Voor de 3-daagse verzorgde bedevaart wordt aan u een bijdrage gevraagd voor een één-/tweepersoonskamer zonder douche en toilet van € 234.00 p.p. Tweepersoonskamer met douche en toilet € 252,00 p.p. en een éénpersoonskamer met douche en toilet € 263,00 p.p. Wilt u alleen op zondag 23 juni komen dan zijn de kosten voor volwassenen € 30,00 en voor kinderen tot en met 11 jaar € 15,00 p.p. Nadere info voor de zorg- en/of dagbedevaart bij:

- Cecile van Tiggelen, tel. 06 53855975.
- Schoondijke: mw.. M. Leyman, tel. 0117-40161
- Kloosterzande: mw.. L. van Kessel, tel. 0114-691228
- Kwadendamme: dhr. P. Beulens, tel. 0113-649311

Maria bij het afscheid ...

Jij bent gegaan alsof jij maar heel even,
een poosje mij verliet ...
je warme geur hangt in mijn kleren,
één ogenblik vergeet ik mijn verdriet ...

Over de heuvel bij de laatste blik
word jij door Jahwe's drift gegrepen,
meegezogen,
een man in een orkaan van Geest,
een wonde die nooit meer geneest.

Mijn armen - open - vinden van jou
geen schaduw meer; alleen mijn
schoot weet
hoe ik jou gedragen heb, heel lang
geleden ...

Ik wacht je glimlach af,
je ogen de vertrouwde blauwe,
je handen en je bruine baard.

Van mijn gebeden ben jijzelf de trage
maat
dagen en urenlang tot ik je stilte hoor
en bij je avondzoen zacht zeg:
"Mijn Zoon " ...

Fasafas, Gent, 12 oktober 1987

Bedankt dat ik mag leven!

Soms zijn er van die momenten, die mij zo dankbaar stemmen omdat ze me laten voelen en beleven, dat ik het niet allemaal alleen hoeft te bedenken. Ik en wij allemaal mogen op de schouders staan van anderen, wij mogen kijken en luisteren naar anderen. Naar wat zij meemaken, naar hun verhalen, naar hun getuigenis. Onlangs werd ik tot in het diepste van mijn ziel geraakt door de woorden van Matthijs. Hij sprak in een aflevering van Hour of Power. Op de zondagmorgen kijk ik daar altijd graag even naar, alvorens op pad te gaan voor de vieringen. Ik keek die ochtend maar heel even en hij was aan het woord. Hij zat aan tafel, een jonge jongen, met een muts op en hij zei: "Zeker in deze tijd ben ik dankbaar. Dat ik elke dag leven mag. En dat ik me mag verheugen. Op wat komen gaat. De hemel." Hij zei nog wel iets meer, maar toen ik die woorden hoorde dacht ik: "Je hebt makkelijk praten, althans, je zegt het allemaal wel vlug en glad. En als je jong bent en misschien gelovig betrokken doe je dat zo."

Maar wat blijkt. Matthijs was op dat moment ernstig ziek. Had nog maar kort te leven. En dan, dan krijgen die woorden en de manier waarop hij ze spreekt wel opeens een heel andere lading. Een echte lading. Deze jongen heeft recht van spreken. Weet waarover hij spreekt. En hij gelooft. Het geloof in Jezus Christus doet hem zo spreken.

Matthijs is op 3 april gestorven. 18 jaar oud. Dat hij mag zijn, waarop hij zich zo verheugde, in de hemel. Matthijs bedankt voor jouw getuigenis. Jouw woorden hebben mij, en met mij beslist velen, geraakt.

pastoor Wiel Wiertz

