



Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Boschkapelle/Stoppeldijk, Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossensisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen en Terhole en vanuit de Dienst geestelijke zorg ZorgSaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl



LEZINGEN 17 MAART

2^{de} zondag van de veertigdagentijd JAAR - C

Genesis 15, 5-12.17-18
Filippenzen 3, 17-4, 1
Lucas 9, 28b-36



THEMA: VERBOND

VIERINGEN PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

vieringen rond het weekend van 16-17 maart

Hulst

vr 15 mrt 19.00 uur	stilteviering
zo 17 mrt 11.00 uur	eucharistie
wo 20 mrt 18.30 uur	rozenkrans
wo 20 mrt 19.00 uur	eucharistie

Koewacht

zo 17 mrt 9.30 uur	eucharistie
--------------------	-------------

Sint Jansteen De Warande

do 14 mrt 10.30 uur	eucharistie
---------------------	-------------

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken

do 21 mrt 14.00 uur	Uur van gebed
ma 25 mrt 10.30 uur	eucharistie

Clinge

za 16.mrt.19.00 uur	w&c viering
---------------------	-------------

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk

di 19 mrt 9.30 uur	gebedsgroep
--------------------	-------------

Boschkapelle

za 16 mrt 19.00 uur	eucharistie
---------------------	-------------

Hengstdijk

zo 17 mrt 14.00 uur	doopschelpviering
---------------------	-------------------

Kloosterzande

zo 17 mrt 9.30 uur	w&c viering
--------------------	-------------

Lamswaarde

ma 18 mrt 19.00 uur	w&c viering
---------------------	-------------

wzc Antonius

do 14 mrt 10.30 uur	w&c viering
---------------------	-------------

De Blaauwe Hoeve

zo 17 mrt 10.30 uur	w&c viering
wo 20 mrt 11.00 uur	weekviering

wzc De Lange Akkers

di 19 mrt 10.30 uur	weekviering
---------------------	-------------

24 Uur voor de Heer

Extra aandacht voor gebed en het sacrament van boete en verzoening. Dat is het doel van de actie '24 uur voor de Heer'. Deze actie wordt op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart wereldwijd gehouden. Wat is '24 uur voor de Heer'?

Het zijn twee dagen waarin wij extra tijd willen maken voor gebed op vraag van paus Franciscus. Het is niet een soort wedstrijd. Het is een uitnodiging om te komen bidden in een of ander heiligdom. De paus wil vooral dat de nadruk ligt op aanbidding van het H. Sacrament, een praktijk, die wij sinds het Jaar van Barmhartigheid weer in ere

Hoe staan wij in het leven?

Waarschijnlijk leest u dit stukje terwijl u op een stoel zit. Bij het beluisteren van een preek is dat hetzelfde: de priester of diaken staat achter de ambo en de gelovigen zitten in de kerkbank. Want zittend kan een mens zich nou eenmaal beter concentreren en is er een grotere kans dat de betekenis van woorden doordringt.

Als Jezus de Bergrede, zijn voornaamste preek, houdt, dan is het net andersom. Bij de Bergrede staan de mensen, tegen een heuvel op, omdat zij willen horen wat Jezus hen te zeggen heeft. Net als jonge mensen bij een popconcert zover mogelijk naar voren gaan staan, om maar niks te missen van wat zich op het podium afspeelt. En Jezus gaat zitten voor hij begint te spreken. Dat is niet zonder betekenis. Als een leraar, in de bijbel, ging zitten, dan was dat een teken dat hij gezag had en dat wat hij ging vertellen van groot belang was. De mensen staan dus tijdens de Bergrede en Jezus zit. In de kerk is het andersom: de mensen zitten en de predikant staat. Als zijn kerkbanken doorgaans niet de meest comfortabele meubels, het is in elk geval gemakkelijker dan staan.

Dat is iets om te overwegen: dat het gemakkelijker is om te blijven zitten dan om te gaan staan. Onze wereld, onze Kerk heeft mensen nodig die niet blijven zitten bij alles wat er om ons heen gebeurt, maar heeft juist behoefte aan mensen die ergens voor staan; mensen die staan voor de woorden van Christus. Onze wereld en onze Kerk heeft mensen nodig die niet bij de pakken neerzitten met het idee: het maakt toch geen verschil of ik iets doe of niet, maar er zijn mensen nodig, die staan voor datgene waarbij ze zich betrokken weten, mensen die staan en staande blijven voor hun geloof. Zitten en niks doen is gemakkelijker, zeker. Staan voor Christus' woorden kost meer moeite, maar het is wel de moeite waard.



En wat voor woorden spreekt Jezus dan in de Bergrede, voor welke woorden zouden wij moeten staan? "Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid", zegt Jezus in die rede. Het is gemakkelijker om in een stoel te zitten en te roepen en te wijzen op ongerechtigheid van anderen: "Het is een schandaal wat daar gebeurt." Het kost meer moeite om rechtvaardig te zijn en voor gerechtigheid op te komen. Zalig de zachtmoedigen, zegt Jezus. Het is gemakkelijk om hard te zijn voor een ander: "Hij zoekt het maar uit, het is mijn zaak niet en ik ga er niks voor doen". Het kost meer moeite om op te staan en iemand uit eigen beweging de hand toe te steken.

Zalig de barmhartigen, zegt Jezus. Het is gemakkelijk om een ander met woorden neer te sabelen: "Die hoeft bij mij niet meer aan te komen. Is zijn eigen schuld." Het kost meer moeite om naar de ander toe te gaan en te vergeven, een nieuwe kans te geven, barmhartig te zijn. Kortom, het is gemakkelijker om te blijven zitten, dan om te gaan staan. Gemakkelijker. . . maar niet beter. Ons onderling samenleven en ook wijzelf worden er niet beter van wanneer we blijven zitten en niks doen. Wij worden er wel beter van wanneer we staan voor de woorden die Jezus hier in het evangelie tot ons richt: Kerk en wereld worden er menselijker van als Gods woord waar wordt gemaakt.

Daarom zegt Jezus: "Zalig de mens die zo in het leven staat". Zalig: het betekent zoveel als: je bent op de goede weg. Je bent op de goede weg als je vrede brengt, rechtvaardig bent, barmhartig bent, als je door alles heen op deze woorden blijft vertrouwen. Dan ben je, dan zijn we allen op de goede weg, de weg die zalige mensen van ons maakt.

eerste column van Mgr. Harrie Smeets als bisschop van Roermond, in de bisdomblad 'De Sleutel', februari 2019

hebben hersteld. Naast het vieren van de eucharistie om 0.00 uur komen we ook 24 uur samen in de kerk om te bidden en te zingen. Op een mooie en waardige manier zal de monstrans op het altaar staan uitgesteld. Aanbidding wil zeggen dat wij ons klein maken voor de Heer, die werkelijk aanwezig is in de eucharistie, Hem eren als onze God en Heiland, Hem loven en danken voor zijn schepping en het Heil dat Hij ons toezegt. In Hulst doen wij ook mee met de estafette van 21.00 uur tot 2.00 uur. De kerk zal van 12.00 tot 12.00 uur open zijn. Gebeden zullen worden afgewisseld met gezang. De Wal-Noten komen om 19.00 uur zingen, pater Reurs zal de stilteviering voorgaan om 21.00 uur i.p.v. 19.00 uur, terwijl het ritmisch koor Emmanuel uit IJzendijke, begeleid door Ronald van Quekelberghe, in de loop van de vrijdagavond komt zingen. Het dameskoor Pro Ecclesia uit Terneuzen wordt gevraagd om zaterdagochtend om 11.00 te komen zingen.

Ook komt Omroep Zeeland een kijkje nemen. Zij maken rond 21.00 uur een reportage van de '24 uur van de Heer'. Dit zal later worden uitgezonden .

Carnavalsviering Trek ut oe nie aon

De carnavalsviering is terug. Op zaterdagavond van de carnaval wordt traditiegetrouw prins Carnaval met zijn gevolg ontvangen in de basiliek. Het thema van dit jaar: 'Trek ut oe nie aon'. Pastoor Wiertz, prins Gino XII en de raad van Elf liepen door het middenpad naar het altaar, terwijl de harmonie *Hercules* speelde. Vele mensen waren aanwezig en de sfeer van carnaval was voelbaar. Carnaval en het katholieke geloof zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de dagen van carnaval zijn we allemaal gelijk. Wat telt is dat we elkaar zien staan, wat telt is dat we samen feesten. Met carnaval telt iedereen mee. We vieren het leven!

Tussen de zelingen door speelde de harmonie *Sag Harbor Sunset* en de voorbeden verwezen naar alle mensen 'van goede wil'.

Er waren ook veel kinderen in de kerk. Zij mochten naar voren. Ieder kreeg een kaars en samen werd de carnavalskaars aangestoken. Hierna zetten de kinderen hun kaars bij Maria. Het branden van de kaars verbindt mensen overal en geeft vreugde in ieders leven. De kaars zal tijdens de carnavalsdagen blijven branden in de basiliek.

De harmonie speelde onder de collecte *The mask of Zorro* en tijdens de vredewens *Highlights from Brave*. Het slotwoord door prins Gino werd gevolgd door het Vossen-lied en de harmonie speelde bij het weggaan door het middenpad van de pastoor, de Prins en zijn gevolg, en door alle mensen *How To Train Your Dragon*.

Nog een hele tijd werd er heel positief nagepraat over deze viering. Hierna gingen vele mensen onder in het carnavalsgedruis.



Er is ook nog een Ander...

In de katholieke traditie woont God in de kerk. Hoe dan? Dat heeft met de eucharistie te maken. Wij geloven dat Jezus in brood en wijn - in Lichaam en Bloed - present is. En niet allen tijdens de mis, maar ook nog daarna. Daarom bewaren wij dat Brood en wordt dat in het tabernakel opgeborgen. De mensen zijn in de katholieke traditie altijd zeer eerbiedig geweest met het tabernakel. Er werd altijd voor geknield, zodat je weet: er is ook nog een Ander. God zelf is er.

Het mooiste verhaal in dat opzicht is nog altijd dat van de pastoor van Ars. Die kwam in de kerk kijken en zag daar een man zitten. Het was een boer, een heel eenvoudige man. Hij zat daar zomaar wat, dacht zelfs die vrome pastoor van Ars. En hij vroeg: "Wat ben je eigenlijk aan het doen?" "Niks", zei de man. "Ik zit hier maar." "Waarom dan?" "Ik zit hier tegenover Hem. Ik kijk naar Hem en Hij kijkt naar mij."

Uit toespraak van Mgr. Frans Wiertz, bisdomdag bisdom Roermond 2016

INFORMATIE EN INTENTIES

COLLECTE 16-17 MAART

In alle kernen is de gewone collecte voor bisdom, vicariaat en eigen geloofs-gemeenschap. Er zijn extra collectes in Boschkapelle voor caritas, in Clinge voor de onkosten van de opstapviering, in Hulst voor het onderhoud van de basiliek. Op **zondag 24 maart** a.s. is er in de **kapel van de Blaauwe Hoeve** een extra collecte in het kader van de vastenactie voor het project te Nyabondo in Kenia.

HULST

H. WILLIBRORDUS

VRIJDAG 15 MAART 19.00 UUR:
stilteviering

ZONDAG 17 MAART 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het Dameskoor

intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijssel; Leonie Verdurmen en overleden grootouders; Paula de Bruijn, Ries van Kampen en overleden familie; Joos d'Haens met gedachtenis van zijn moeder Marie d'Haens-Cornelissens; Maurice Bertram echtgenoot van Maria de Smet; Guljaam Dees; Gerardus Netten; Richard Heijens en Julia Heijens-Kramers; Louisa Maria Neve-van Driessche; Joop Gremmen en overleden familie; Jetty van den Branden-Wouters; overleden ouders Theo en Maria Mangnus-van de Vijver en overleden familie; Greetje Eeman-de Theije en overleden familie

WOENSDAG 20 MAART 18.30 UUR:
rozenkransgebed

WOENSDAG 20 MAART 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs

intenties: familie Baert-van Gijssel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; jaargetijde André Ferket en overleden ouders en familie Ferket-Bisschop

overleden:

Elsa Christina August Freijser, weduwe van Joseph Johan Marie Cammaert, 92 jaar

KOEWACHT

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 17 MAART 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz met medewerking van het koor

intenties: Joseph Martens en Maria Heijkans; herinnering aan Marie-José Schelfaut-Reunes; gedachtenis aan Marita Wanzele-Minnebos overleden op 4 oktober jl.; in dankbare herinnering aan Marianne Herman-Schelfaut

lector: Willy Verschraegen

mededeling:

Aanvullend op de gebruikelijke zang van het kerkkoor zal Vanessa Ghoos, tijdens de zondagsviering op 17 maart a.s. te Koewacht, het adembenemende Ave Maria en enkele andere gezangen vertolken.

SINT JANSTEEN

GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE

DONDERDAG 14 MAART 10.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven

intenties: Ed Borm en echtgenote en overleden ouders; Alfred Weemaes en echtgenote; Theo Beughels en echtgenote Rosa van Dorsselaer; Johan de Burger en echtgenote Angela Weemaes en overleden familie; Silvia Plasschaert; overleden familie IJsebaert; René Bauwens en echtgenote; Maria en Agnes Bauwens overleden ouders en Nelly Bauwens

CLINGE

H. HENRICUS

ZATERDAG 16 MAART 19.00 UUR:

woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert m.m.v. het koor 'Laudate Dominum' o.l.v. Bernadette Lujicks-Hemelsoet Deze viering is tevens de opstapviering voor de aanstaande vormelingen uit cluster Oost.

intenties: Valentine, Cyriel, Arthur en Emiel van Acker; Sjef Peeters echtgenoot van Martha Plasschaert; Frans van de Poele echtgenoot van Luciënne Grandsard en overleden families van de Poele-Grandsard

DINSDAG 19 MAART 9.30 uur:

in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep de Bron Iedereen is van harte welkom.

mededeling:

De caritascollecte van zaterdag 2 maart, bestemd voor de vastenactie, heeft € 66,- opgebracht. Met dank namens het caritasbestuur.

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK

H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 16 MAART 19.00 UUR:

Herdenkingsviering met als voorganger pastoor W. Wiertz voor Mgr. Leo Dobbelaar en voor alle missionarissen en religieuzen van onze parochie.

intenties: An van Kleinwee; echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; overleden familie Johannes Truijman-Vonk en overleden kinderen; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en familie; Judith Cappaert-Spuesens en echtgenoot Albertus Cappaert; Josephus de Meijer en echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna Heijens en overleden familie; Adrianus van der Keer; Cornelius Luijks; Elisabeth Schuren-Coolsen en overleden echtgenoot Joseph Schuren en overleden familie; Willij Lambert en overleden familie Lambert-de Boeij

mededeling:

De caritascollecte van zaterdag 2 maart voor de vastenactie heeft € 108,-- opgebracht. Hartelijk dank hiervoor!

Zaterdag 16 maart is er een caritascollecte voor het Mgr. Leo Dobbelaarfonds.

HENGSTDIJK

H. CATHARINA

ZONDAG 17 MAART 14.00 UUR:

doopschelpviering met als voorganger pastor R. Grossert

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE

TER DUINEN

ZONDAG 17 MAART 9.30 UUR:

woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep

intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van Waterschoot, overleden ouders en familie; Paul Hermans en echtgenote Ria Bisschop, dochter Christian, familie Hermans en familie Bisschop; overleden ouders Frans en Mien de Meijer-Hiel en Toon en Marie van den Bosch-Pauwels en familie; Johanna Suikerbuijk-de Groot

lector: werkgroep

com. assistent: Gino Sloot

mededeling:

Zaterdag 16 maart wordt om 15.00 uur Joep Colpaart zoon van Michel Colpaart en Tessa Cornelissens gedoopt.

LAMSWAARDE

H. CORNELIUS

MAANDAG 18 MAART 19.00 UUR:

opstapviering vormsel, woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert

intenties: Barbara Oomen en echtgenoot Alphonsus Stallaert en overleden familie; Kees van Damme; Petrus de Klippelaar en echtgenote Angela Compriet en wederzijdse ouders; Marie Bogaart, haar overleden ouders en broers; jaargetijde voor Karin en Jan de Schepper, voor Pascal, Michel, John en overleden familie; Sjors de Waal echtgenoot van Ria Weemaes en overleden familie

lector: Marie Louise Colpaart

communie: Arnold van Leemput

koster: lia van Kessel

DIENT GEESTELIJKE ZORG ZORGSAAAM ZORGGROEP ZEEUWS-VLAANDEREN

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 14 MAART 10.30 UUR:

woord- en communieviering *intenties:* René de Cock, overleden ouders en familie

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST

ZONDAG 17 MAART 10.30 UUR:

woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep

intenties: Ludwina Plasschaert en familie; Gaby en Harry Bruggeman-Vereecken en familie; Miel Mahu; Angelina en Joos van Gimst-Heijdens en familie; Piet en Irma de Rijk-de Bleijser, dochter Hilda en familie; Gerard de Feijter, echtgenoot van Corry van Helsland; ; Frans en Eliza Willaert-van Broeck en Paul, John, Eddy; Piet en Louisa de Boeij-Pauwels en familie; Eduard en Astrid van de Walle-de Schepper en familie

WOENSDAG 20 MAART 11.00 UUR:

weekviering

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT

DINSDAG 19 MAART 10.30 UUR:

weekviering

GEGEVENS

HULST

Postadres:

H. WILLIBRORDUS

Steenstraat 22,
4561 AS Hulst
tel. 0114-745000

sacristie (basiliek) tel. 0114-313228

parochiekerncommissie

NL70 RABO 0150 7279 68

parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07

openingstijden secretariaat:

ma t/m do van 9.30-11.30 uur.

e-mail: pastoriehulst@zeelandnet.nl

SINT JANSTEEN

contact

H. JOHANNES DE DOPER

tel. 0114-312187

parochiekern NL49 RABO 0330 4000 88

HEIKANT

contact

H. TERESIA v/h KIND JEZUS

tel. 0114-312187

parochiekern NL49 RABO 0330 4002 82

KOEWACHT

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

postadres

Kerkplein 2

4576 AS Koewacht.

parochiekern NL32 RABO 0330 4083 48

CLINGE

contactpersoon

H. HENRICUS

A. de Loos-Brijs

tel. 0114-311332

parochiekern NL38 ABNA 0477 7938 43

NL37 RABO 0330 4032 14

NL09 INGB 0000 1193 62

NIEUW-NAMEN

postadres

H. JOSEPH

Hulsterloostraat 76

4568 AG Nieuw-Namen

parochiekern NL30 RABO 0136 6006 38

GRAAUW

postadres

H. MARIA HEMELVAART

Dorpsstraat 50

4569 AK Graauw

parochiekern NL68 RABO 0322 6001

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

Secretariaat pastoraal team:

e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl

Secretariaat parochie:

e-mail: parochiebestuur@hmsdz.nl

Het secretariaat en het pastoraat van de parochie is te bereiken op tel. 0114 - 745000 ma t/m vr van 9.00-12.00 uur

Voor het maken een afspraak voor de **ziekenzalving** kunt u contact opnemen met pastoor Wiertz op tel. 06-42506424.

website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastoraal team:

Pastoor Wiel Wiertz

tel. 06-42506424

e-mail: wwiertz@live.nl

Pastoraal werkster

M. Dieleman-Fopma

tel. 0115-694958; e-mail:

marjandieleman@eparochie.nl

Pastoraal werker F. van Geyt

tel. 0117-493891

e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl

Pastoraal werker R. Grossert

tel. 0114-313299; gsm 06-13705137

e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl

I D'Hert, priester

tel. 0032-92 187167

e-mail: ignace.dhert@telenet.be

Kapelaan J. van Velthoven

tel. 0114-745000, keuzetoets 2; e-mail:

kapelaanvanvelthoven@gmail.com

Pastoraal werker N. van Waterschoot

tel. 0115-616006

e-mail: niekvanwaterschoot@eparochie.nl

Pastoraal werkster K. Van de Wiele

tel. 0115-454088; gsm 06-41322776

e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

Dienst geestelijke zorg Zorgzaam

zorggroep Zeeuws-Vlaanderen:

tel.: 0114-381317

Diaken Kees van Geloof

tel.: 0114-313604

e-mail: k.vangeloof@zzv.nl

BOSCHKAPELLE

H.H. PETRUS EN PAULUS

postadres

Kerkstraat 15,

4581 BV Vogelwaard

parochiekern NL34 RABO 0330 4064 69

HENGSTDIJK

postadres

H. CATHARINA

Hengstdijkse Kerkstraat 4,

4585 AB Hengstdijk

parochiekern NL15 RABO 0332 6040 55

STOPPELDIJK

postadres

H. GERULPHUS

Kerkstraat 15

4581 BV Vogelwaard

parochiekern NL54 RABO 0332 6094 64

KLOOSTERZANDE / OSSENISSE

TER DUINEN

postadres

Postbus 2,

4587 ZG Kloosterzande

tel. 0114- 681382

parochiebijdrage p/a Groenendijk 40,

4587 CV Kloosterzande

parochiekern NL07 RABO 0332 6034 23

LAMSWAARDE

postadres

H. CORNELIUS

J. de Waalstraat 23,

4586 AD Lamswaarde

parochiekern NL13 RABO 0332 6002 11

TERHOLE

postadres

H. GERARDUS MAJELLA

Steenstraat 22,

4561 AS Hulst

parochiekern NL20 RABO 0150 7002 53

Dienst geestelijke zorg Zorgzaam

zorggroep Zeeuws-Vlaanderen:

postadres

Truffinoweg 2,

4561 NT Hulst

tel. 0114-381317