



Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Boschkapelle/Stoppeldijk, Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossensisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen en Terhole en vanuit de Dienst geestelijke zorg Zorgzaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl



LEZINGEN 30 SEPTEMBER

26^{ste} zondag door het jaar
JAAR - B

Numeri 11, 25-29

Jakobus 5, 1-6

Marcus 9, 38-43, 45, 47-48



THEMA:
VOOR WIE KOM JIJ OP?

VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE

vieringen rond het weekend
van 29-30 september

Hulst

zo 30 sep 11.00 uur eucharistie
wo 3 okt 18.30 uur rozenkransgebed
wo 3 okt 19.00 uur eucharistie
vr 5 okt 19.00 uur eucharistie

Koewacht

zo 30 sep 9.30 uur w&c viering

Heikant

di 2 okt 14.00 uur: Theresialof

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken

di 2 okt 19.00 uur: eucharistie
za 6 okt. 14.30 uur rozenkransgebed

Nieuw Namen

vr.24 okt. 19.00 uur w&c viering

Clinge

za 29 sep 11.00 uur huwelijk
za 29 sep 19.00 uur w&c viering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk

di 2 okt 9.30 uur w&c viering

Tragel

wo 3 okt 10.30 uur w&c viering

Nieuw Namen

vr 28 sep 19.00 uur eucharistie

Boschkapelle

za 29 sep 19.00 uur w&c viering

Hengstdijk

ma 24 sep 19.00 uur w&c viering
ma 8 okt 19.00 uur w&c viering

Kloosterzande

zo 30 sep 9.30 uur eucharistie

wzc Antonius

do 27 sep 10.30 uur w&c viering

De Blaauwe Hoeve

zo 30 sep 10.30 uur w&c viering
wo 3 okt 11.00 uur weekviering

Korenmarkt/Bellingstraat

do 4 okt 14.00 uur w&c viering

wzc De Lange Akkers

di 2 okt 10.30 uur weekviering

Nieuws uit de parochiekern Graauw

Het is enige tijd stil geweest rond de kerk van Graauw. Bekend is, dat de kerk gesloten is. Veel mensen hebben hier hartzeer van. Mensen spreken nog steeds over de kerk van Graauw, enerzijds dat er geen vieringen meer in de kerk zijn, anderzijds spreekt men over het bijzondere interieur van deze kerk.

De kerk is bijzonder vanwege het unieke interieur, dat tot de rijkst gedecoreerde kerkinterieurs van Nederland behoort. Tijdens de Eerste Wereldoorlog beschilderde de Vlaamse vluchteling Frans de Vos de kerk van boven tot onder. Francois Hemony, de belangrijkste klokkengieter van de Gouden Eeuw heeft de klok gegoten, die na het ten onder gaan van het dorp Namen gered is en zijn klanken sinds 1855 uit de toren van Graauw verspreidt.

De zoektocht naar een nieuwe functie

De parochie H. Maria Sterre der Zee heeft Rothuizen opdracht gegeven de mogelijkheden voor een herbestemming te onderzoeken. Hierbij wordt zo breed mogelijk gekeken. De kerk is van grote symbolische waarde als hart van het dorp en als baken in het landschap. Doel is daarom een bestemming te zoeken die de instandhouding van het gebouw langjarig kan garanderen en



kerkfotografie.nl

recht doet aan het bijzondere interieur.

Wat is mogelijk

Heel veel is mogelijk. Het interieur vormt een unieke ambiance voor een veelvoud aan functies. Een herbestemming moet alleen wel recht doen aan de oorspronkelijke functie van het gebouw en zijn cultuurhistorische 'draagkracht'.

Gezocht wordt naar een initiatief dat bijdraagt aan de sociale cohesie van het dorp en de instandhouding van deze bijzondere kerk langjarig kan garanderen.

Het onderzoek kan tot 1 december 2018 doorgaan. Zodra er meer bekend is laten we het u weten.

Namens parochie HMSdZ

Cecile van Tiggelen

Data groepen Rouwzorg Regio 0114 in 2018-2019

Ook dit najaar worden door Rouwzorg Regio 0114 weer **rouwgroepen** georganiseerd. Rouwenden komen 8 weken samen in een groep om naar elkaars verhaal te luisteren en om inzicht te krijgen in wat verlies en rouw met je doen. De gespreksgroep staat open voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging en bestaat uit max. 10 personen zodat er vertrouwen kan groeien. Daarom is het ook nodig om alle 8 bijeenkomsten te volgen. Deelname is gratis. De eerste rouwgroep zal doorgaan op **8 dinsdagavonden** van 19.30 uur tot ongeveer 22 uur en **start op dinsdagavond 6 november**. De data zijn : 6, 13, 20, 27 november, 4, 18 december 2018, 8 en 15 januari 2019. De tweede rouwgroep is op **8 maandagnamiddagen** van 14 uur tot ongeveer 16 uur en **start op maandag 5 november**. De data zijn : 5, 12, 19, 26 november, 3, 10 december 2018, 7 en 14 januari 2019.

Indien er voldoende vraag is, start een aparte **groep voor ouders van een overleden kind** (ook tijdens en na de zwangerschap) op **8 dinsdagavonden**

vanaf 12 februari 2019. De data zijn : 12, 19, 26 februari, 5, 12, 19, 26 maart en 2 april 2019. Kan er geen aparte groep gevormd worden, dan kunnen ouders aansluiten bij de avond- of de namiddaggroep.

Alle bijeenkomsten gaan door in de pastorie **Steenstraat 22 te Hulst**.

Die eerste stap zetten is niet gemakkelijk, maar je verdriet delen helpt écht. Als jij dit ook wilt, neem dan **contact op vóór 10 oktober met het rouwzorgteam**:

Fien Martinet, ervarings-deskundige / verantwoordelijke Koewacht, tel. 0114-364050, fmartinet@zeelandnet.nl;

Maggie Sandkuyl, maatschappelijk werkster, gecertificeerde rouw / verliesbegeleidster, tel. 0114-315149, msandkuyl@zeelandnet.nl;

Katrien Van de Wiele, pastoraal werkster in de regio / Rouwzorg, tel. 06-41322776, kvdwiele@zeelandnet.nl.

Ook bij de **plaatselijke contactpersonen** kunt u informatie krijgen.

U kunt meer informatie daarover vinden op de website www.rk-kerk-ozvl.nl onder Overlijden en vervolgens op Rouwzorg en op www.pgoosthoek.nl

Lezing Rouwzorg Regio 114 door Marinus van den Berg

Op uitnodiging van Rouwzorg Regio 0114 geeft Marinus van den Berg op 16 oktober a.s. een lezing met als thema: *Schrijf me... bel me... app me...als ik achterblijf...*

Marinus van den Berg is toonaangevend rouwdeskundige en bekend schrijver. Hij schreef veel goed ontvangen boeken/gedichten over verlieservaringen en

rouwzorg. Bovendien is hij een boeiend spreker, die de kunst verstaat om elke lezing weer uniek op te bouwen.

De avond zal plaatsvinden in de Truffinozaal van WZC De Blaauwe Hoeve, Truffinoweg 2 te Hulst. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom en de



toegang is gratis, maar gelieve wel in te schrijven bij het rouwzorgteam:

Katrien Van de Wiele, tel. 06-41322776, kvdwiele@zeelandnet.nl

Fien Martinet, tel. 0114-364050,

fmartinet@zeelandnet.nl

Maggie Sandkuyl, tel. 0114-315149,

msandkuyl@zeelandnet.nl.

Slot camino naar
Santiago de Compostella

Hoe sterk is de eenzame fietser, fysiek en mentaal? Ik heb bewust gekozen voor een solorit. Je deelt je eigen dag in, gaat door zolang je wilt of kunt, bepaalt zelf wanneer je eet en slaapt. Regelt zelf je boodschappen en je wasjes, dingen die thuis niet in mijn takenpakket zitten. Maar soms was het wel erg stil, eenzaam ook. campings bleken bij aankomst gesloten of niet te bestaan. Wegomleggingen van 18 km extra. Voor de fiets onbegaanbare stukken 'weg' in the middle of nowhere. Vaak was er enkel het gezelschap van de vrouwelijke GPS-stem die me meerdere malen heeft behoed om te verdwalen tijdens deze tocht. Ik betrapte mezelf er ook op dat ik hardop begon te denken. Dat is vanzelf over gegaan, gelukkig. 's Avonds was er natuurlijk altijd het telefoontje naar huis.

Europese landsgrenzen zijn verdwenen, maar taalbarrières zijn er nog steeds. Zowel in Frankrijk als Spanje blijft het behelpen met Engels. Nederlanders heb ik nauwelijks gezien. Maar er zijn altijd prettige verrassingen. Zo werd ik op een zondagmiddag op een boeren-camping uitgenodigd aan een lange Franse feesttafel met champagne en heerlijke gerechten. De 18^{de} verjaardag van een (klein)zoon werd gevierd. Dan blijkt het toch mogelijk om elkaar je verhaal te doen. Op een andere camping mocht ik aanschuiven bij een Nederlands koppel voor een maaltje rode bietjes, gehaktballen van hun slager genaamd Slager en Nederlandse aardappelen. In Puente la Reina (Pamplona) maakte ik de jaarlijkse patroonfeesten mee met wijn, dans en muziek. Ook zag ik hoe jongeren door de straten renden achtervolgd door stieren. Dit soort Spaanse feesten duren een week en gaan door tot 5 uur in de ochtend.



Het prettige en misschien ook aparte ten opzichte van andere pelgrims-oorden is het feit dat iedereen die aankomt in Santiago (bijna) huilt van blijdschap. Je hebt pijn geleden en afgezien, maar de eindstreep gehaald, dus je kunt trots op jezelf zijn. Santiago de Compostella ademt als bedevaartsoord en als stad een sfeer van positiviteit uit. De dagen die ik na aankomst in afwachting van het weerzien met mijn thuisfront beleefde in een van de kloosters (met gedeeltelijke hotelfunctie), de rust, genoegdoening van het gehaalde doel en de prachtige en bijzonder omgeving, droegen bij aan de beleving van mijn camino. Dat gevoel, zoals ik beleefde, net als die Portugezen en al die andere camino-gangers maakt deze pelgrimage zo bijzonder!

Jan van Gulick

