



Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Boschkapelle/Stoppeldijk, Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossensisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen en Terhole en vanuit de Dienst geestelijke zorg Zorgzaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl



LEZINGEN 16 SEPTEMBER

24^{ste} zondag door het jaar JAAR - B

Jesaja 50, 5-9a
Jakobus 2, 14-18
Marcus 8, 27-35



THEMA: ZICHTBAAR GELOOF



Eucharistieviering op TV



Op 23 september zal door de KRO de eucharistieviering vanuit de basiliek van Hulst worden uitgezonden. Pastoor Wiertz is de voorganger en we hebben koren vanuit heel Zeeuws-Vlaanderen die de viering opluisteren. Naast het dameskoor zijn ook de dameskoren van Terneuzen, Oostburg en Schoondijke, evenals de Cantorij aanwezig. De eucharistievieringen worden op zondag uit alle delen van het land uitgezonden. De bisdommen willen wekelijks de vitaliteit van geloof en kerk vanuit heel het land laten zien.

Deze viering wordt voorafgegaan door een geloofsgesprek om 10.15 uur. Leo Feijen zal ter voorbereiding van de eucharistieviering een gesprek hebben met pastoor Wiertz.

**Attentie viering 23 september
aanvang om 10.30 uur**

Na de viering is er koffie en thee. Deze keer niet in de basiliek (vanwege het opruimen van de apparatuur) maar aan de zijkant, de kant van de sacristie, in de lege winkelruimte.

U komt toch ook!

8 en 9 september Open Monumentendag

Ook in 2018 doet de basiliek in Hulst mee aan de monumentendagen. De basiliek zal op 8 en 9 september open zijn van 12.00 tot 17.00 uur, ook de koorkerk. Tevens kunt u weer een kijkje nemen in de Librije. Het is het laatste weekend dit jaar dat de Librije open is. Naast kerkelijke voorwerpen zijn er ook boeken en tekeningen van Terhole te zien.

Er zullen deze twee dagen ook mensen zijn die u de geschiedenis van de basiliek kunnen vertellen. Zij vertellen graag. Stel hen dus niet teleur en kom in groten getale naar de basiliek.

Heel erg welkom.



Ziekenhuis

Wanneer u moet worden opgenomen in het ziekenhuis, en dat duurt wat langer, en u zou toch eens willen spreken met een pastor of misschien met een priester: laat dat dan weten. In het ziekenhuis of rechtstreeks aan uw parochie. Bezoek is altijd mogelijk. Iedere zaterdagmiddag is er om 16.30 uur een viering in het ziekenhuis. Twee keer per maand is dat een viering van katholieke signatuur, waarvan een keer

een eucharistieviering. Als u in het ziekenhuis bent opgenomen, kunt u vragen om naar die viering toe te kunnen gaan. Bovendien: u kunt vanuit de katholieke vieringen de heilige communie ontvangen.

Kortom, veel is in verandering en niets is meer vanzelfsprekend, maar veel hangt ook van u af. Wat wilt u, wat vraagt u. Want er kan nog steeds heel veel.

Ziekenzalving, ziekenzegen

Met grote regelmaat bereikt mij de vraag voor het sacrament van de ziekenzalving. Vaak in omstandigheden, die in alles wijzen op de aanstaande dood, soms omdat men de dood dichtbij weet, soms omdat men door het sacrament gesterkt wil worden voor de zware tijd die gaat komen. Soms gebeurt het thuis, soms in de omgeving waar men op dat moment verblijft, in ziekenhuis of verpleeg- of verzorgingshuis. Soms is er een grote kring van mensen bij aanwezig, soms is het heel intiem, in heel kleine kring, soms is er, heel liefdevol, enkel iemand van de verzorging dichtbij. Het zijn bijna altijd intense, oprechte vieringen, met plek voor emotie, in gelovig perspectief.

Wat ik u allen op het hart wil drukken: wacht niet te lang. Probeer een moment te kiezen waarop we nog goed kunnen afspreken. Let wel, als het plotseling vanwege de ernst van de situatie nodig is, dan kan het niet anders dan hectisch en op korte termijn. Aarzel niet, ook op korte termijn kunnen er afspraken gemaakt worden.

De ziekenzalving is de sacramentele viering in het perspectief van het einde van het leven. Soms kan dat moment ook de ziekenzegen zijn, wanneer een ander dan de priester de viering leidt. Ook dan is het een zegenrijk moment voor de gezegende en voor hen er omheen.

Camino naar Santiago de Compostella

Ook in onze parochie zijn er diverse mensen die te voet of met de fiets naar Santiago gaan. Sommigen vertrekken van thuis uit, andere doen het in etappes over verschillende jaren of vertrekken vanaf de Pyreneeën. We horen er steeds meer over.

Zo is ook Jan van Gulick in de maand juli op reis geweest. Wij hebben hem gevraagd hiervan een verslag en enkele foto's te maken. Deze week deel 1.

Mijn camino naar Santiago de Compostella

Pelgrimeren' - met minimale middelen een reis maken naar een bedevaartsoord - is populair. Naast Rome en Jeruzalem is Santiago de Compostella al sinds 1492 één van de drie grote bedevaartsplaatsen. Redenen om deel te nemen: bezinning, nostalgische overwegingen, ontmoetingen, een nieuwe levensfase, de fysieke uitdaging, zucht naar avontuur... vul maar in.

In de middeleeuwen nam maar liefst 10% van alle mannen deel aan deze pelgrimage. Ze traden daarmee in de voetsporen van Karel de Grote, die de tocht waarschijnlijk te paard maakte. De camino ofwel Sint Jacobsroute prijkt op de Werelderfgoedlijst en telde afgelopen jaar ruim 280.000 deelnemers. Een kleine 8% legde de route af per fiets. Slechts 1,3% daarvan kwam uit Nederland. De meesten leggen de laatste 100 km te voet af. Voor de fietsers geldt dat de laatste 200 km afgelegd moeten worden voor de felbegeerde oorkonde, 'de Compostella'.

Vijf jaar geleden, tijdens een vakantie in Noord-Spanje, maakte ik kennis met de camino-steden Burgos, Leon en Santiago de Compostella en ontstond de wens om deze pelgrimstocht eens zelf te maken. Via het Nederlands Genootschap van Sint Jacob kwam ik in het bezit van de zogenaamde pelgrimspas of credencial. Daarin verzamel je stempels voorzien van datum. Mijn eerste is van de basiliek van Hulst en de laatste van de kathedraal van Santiago de Compostella zelf, waarmee je aantoont dat je de tocht daadwerkelijk hebt gemaakt.



Ik wilde 'pelgrimeren' en dus met minimale middelen deze reis maken. Mijn keuze viel op een mountainbike, een karretje en een tentje. Heel basic. Je kunt natuurlijk het hele jaar reizen, maar elk seizoen heeft zo zijn voor- en nadelen. Ik koos voor lange dagen en goed weer en vertrok op 14 juli jongstleden.

Jan van Gulick

VIERINGEN PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE	
vieringen rond het weekend van 15-16 september	
Hulst	
vr 14 sept 15.00 uur	kruisweg
za 15 sept 14.00 uur	doopviering
zo 16 sept 11.00 uur	eucharistie
zo 16 sept 14.00 uur	doopviering
wo 19 sept 18.30 uur	rozenkransgebed
wo 19 sept 19.00 uur	eucharistie
vr 21 sept 19.00 uur	stilteviering
Koewacht	
zo 16 sept 9.30 uur	eucharistie
Sint Jansteen De Warande	
do 13 sept 10.30 uur	w&c viering
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken	
za 15 sept 10.30 uur	eucharistie
do 20 sept 14.00 uur	Uur van gebed
Clinge	
za 15 sept 19.00 uur	eucharistie
Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk	
di 18 sept 9.30 uur	gebedsgroep
Graauw gemeenschapshuis	
do 20 sept 10.00 uur	w&c viering
Boschkapelle	
za 15 sept 19.00 uur	w&c viering
Hengstdijk	
do 20 sept 19.30 uur	Taizé viering
ma 24 sept 19.00 uur	w&c viering
Kloosterzande	
zo 16 sept 9.30 uur	eucharistie
Lamswaarde	
ma 17 sept 19.00 uur	w&c viering
wzc Antonius	
do 13 sept 10.30 uur	w&c viering
De Blaauwe Hoeve	
zo 16 sept 10.30 uur	w&c viering
wo 19 sept 11.00 uur	weekviering
wzc De Lange Akkers	
di 18 sept 10.30 uur	weekviering

INFORMATIE EN INTENTIES

COLLECTE 15-16 SEPTEMBER

In alle kernen is de gewone collecte voor bisdom, vicariaat en eigen geloofsgemeenschap. In Hulst is er een extra collecte voor onderhoud van het orgel. In Lamswaarde is er een extra Caritascollecte.

HULST

H. WILLIBRORDUS

VRIJDAG 14 SEPTEMBER 15.00 UUR:
kruisweg

ZATERDAG 15 SEPTEMBER 14.00 UUR:
doopviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

ZONDAG 16 SEPTEMBER 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz met medewerking van het Basiliëkkor

intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; Corry van der Wielen-Aarts en echtgenoot George van der Wielen; familie Baert-van Gijssel; Aloys Buijsrogge en echtgenote Lucienne Maenhout en zoon Rob Buijsrogge; Paula de Bruijn, Ries van Kampen en overleden familie; Jobina de Baar-Remijn, overleden echtgenoot en overleden zoon; voor Margriet d'Hooghe en echtgenoot Theo de Vliegere

ZONDAG 16 SEPTEMBER 14.00 UUR:
doopviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

WOENSDAG 19 SEPTEMBER 18.30 UUR:
rozenkransgebed

WOENSDAG 19 SEPTEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijssel; familie Verdurmen

VRIJDAG 21 SEPTEMBER 19.00 UUR:
stilteviering

KOEWACHT

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 16 SEPTEMBER 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs met medewerking van het koor

intenties: Joseph Martens en Maria Heijkans; Margaretha Martinet en echtgenoot Theophile de Rechter; Germaine van der Sijpt-van Goethem en echtgenoot Gerard van der Sijpt en overleden familie

lector: Ria van Daele-de Deckere

SINT JANSTEEN

GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE

DONDERDAG 13 SEPTEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep

intenties: Johan en Angela de Burger - Weemaes en overleden familie; Ed Borm en echtgenote en overleden ouders; Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia Plasschaert; René Bauwens en echtgenote; Theo Beughels en echtgenote Rosa van Dorsselaer; Margaretha Danckaert en echtgenoten Frans Thijs en Joos de Wit zonen Freddy en Francky en overleden familie; overleden familie IJsebaer

SINT JANSTEEN

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN

ZATERDAG 15 SEPTEMBER 10.30 UUR:
Maria van Smarten eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

DONDERDAG 20 SEPTEMBER 14.00 UUR:
uur van gebed. We willen daar tot Maria bidden voor de noden van de Kerk en voor de noden van de wereld. "De Vrouwe van alle volkeren" zal onze Voorspreekster zijn!

CLINGE

H. HENRICUS

ZATERDAG 15 SEPTEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs m.m.v. het parochiekoor o.l.v. Marlene Bauwens
intenties: Valentine, Cyriel, Arthur en Emiel van Acker; Luc Hoefnagels; Gilbert Hoefnagels echtgenoot van Agnes Casteels en Peter Hoefnagels en overleden grootouders

DINSDAG 18 SEPTEMBER 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk bijeenkomst van gebedsgroep de Bron. Iedereen is van harte welkom.

GRAAUW

GEMEENSCHAPSHUIS GRAAUW

DONDERDAG 20 SEPTEMBER 10.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert

intenties: Trees Buijs echtgenote van Willy Hofman en voor overleden ouders en familie; Johannes Stallaert en overleden familie; Petrus Boënné - van Meegroot en overleden kinderen; Maria Verbist met gedachtenis van haar ouders; Marie Verdurmen en echtgenoot Piet Totté en wederzijdse ouders; Jozef van de Vijvere en echtgenote Alma Mahu en wederzijdse ouders; Frans, Hypoliet en Maria Buijs; Jules van den Eeckhout en echtgenote Malphina Daalman; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes

BOSCHKAPPELLE/STOPPELDIJK

H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 15 SEPTEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger pastor M. Dieleman

intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en familie; Judith Cappaert-Spuesens en echtgenoot Albertus Cappaert; Anna Heijens en overleden familie; Lena van Vlieberghe-van Goethem; gebroeders der Weduwe; Joseph Hamelink, echtgenote, dochter Annie en zonen Leo en Jan

HENGSTDIJK

H. CATHARINA

DONDERDAG 20 SEPTEMBER 19.30 UUR:
Taizé viering

MAANDAG 24 SEPTEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep

intenties: Maria Kuijpers; René Boeijkens, overleden ouders en familie; Christina Lemsen

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE

TER DUINEN

ZONDAG 16 SEPTEMBER 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. parochiekoor
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van Waterschoot, overleden ouders en familie

lector: Roos Hiel
com. assistent: J. van Waterschoot

LAMSWAARDE

H. CORNELIUS

MAANDAG 17 SEPTEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert
intenties: Emma de Booij echtgenote van Theo Leenknecht en overleden familie; Anna Fassaert en echtgenoot Bernardus de Schepper, overleden zoon, schoonzoon en kleinkinderen; jaargetijde Aloisius de Bruijn en echtgenote Celina Ivens en overleden familie; overleden ouders De Bruijcker- Van Laar en familie; Sjors de Waal echtgenoot van Ria Weemaes en overleden familie; familie Joossen; Alphonsus Stallaert en echtgenote Barbara Oomen en overleden familie; Petrus de Klippelaar en echtgenote Angela Compriet en wederzijdse ouders; jaargetijde voor Marie Bogaart, haar overleden ouders en broers; Rene de Waal en echtgenote Madelijn Heijman en dochter Christina

overleden: Werner van Driessche in de leeftijd van 39 jaar, levenspartner van Marcha Hamelink. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op maandag 13 augustus 2018 in de parochiekerk te Lamswaarde. Aansluitend heeft de crematie plaatsgevonden in het crematorium te Terneuzen.

lector: Marie Louise Colpaart
communie: Arnold van Leemput
koster: Lia van Kessel

DIENT GEESTELIJKE ZORG ZORGSAAM ZORGGROEP ZEEUWS-VLAANDEREN

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 13 SEPTEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties voor overleden bewoners van ons huis en uit eigen kring

overleden:

mw. Anna v.d. Meijden-v. Hoove 91 jaar
mw. Ludwina Plasschaert 97jaar

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST

ZONDAG 16 SEPTEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep

intenties: uit dankbaarheid voor een veilige vakantie met een behouden thuisreis; Gaby en Harry Bruggeman-Vereecken en familie; Cécile Scheerders-Staal en familie; Joséa De Vilder-Van Acker; jaargetijde Annie de Brouwer-Mannaert en echtgenoot Jo de Brouwer; Joseph en Ida Ferket-van de Voorde en familie; jaargetijde Mieke de Deijn, echtgenote van Remy Allefs en familie; jaargetijde Maurice van den Broecke; Mariëtte van Poorten-Bracké; Willy Cambeen; Anna de Schepper-de Bakker

WOENSDAG 19 SEPTEMBER 11.00 UUR:
weekviering

overleden:

mw. Mathilda van Mullem-van Damme 85 j.

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT

DINSDAG 18 SEPTEMBER 10.30 UUR:
weekviering

God, U die de seizoenen hun tijden geeft, die de schepping voedt en al wat leeft met diepe liefde zorgzaam onderhoudt, die gulgouden najaars-paleizen op aarde bouwt, vruchten geeft, dertig, -zestig, honderdvoud, wij prijzen, loven en aanbidden U tezamen, vragen U goede vruchten te mogen dragen, uitbundig, overvloedig, nu en alle dagen tot in eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen

Henk van ter Meij

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

Secretariaat pastoraal team:
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl

Secretariaat parochie:
e-mail: parochie@rk-kerk-ozvl.nl

Het secretariaat en het pastoraat van de parochie is te bereiken op tel. 0114 - 745000 ma t/m vr van 9.00-12.00 uur

Voor het maken een afspraak voor de **ziekenzalving** kunt u contact opnemen met pastoor Wiertz op tel. 06-42506424.

website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastoraal team:

Pastoor Wiel Wiertz
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst
tel. 06-42506424
e-mail: wwiertz@live.nl
pastoor van de parochies H. Maria Sterre der Zee, H. Andreas, Elisabeth

Pastoraal werker

Ralf Grossert
Churchillhof 9,
4587 EV Kloosterzande
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl

Pastoraal werkster

Katrien Van de Wiele
Beneluxstraat 16,
4551 TM Sas van Gent
tel. 0115-454088; gsm 06-41322776
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

Dienst geestelijke zorg Zorgsaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen:
Truffinoweg 2, 4561 NT Hulst
tel.: 0114-381317

Diaken Kees van Geloof
Leeuwerikstraat 14, 4561 KM Hulst
tel.: 0114-313604
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl

Henny de Koning, geestelijk verzorger
e-mail: h.dekoning@zzv.nl
hlmdekoning@outlook.com

Pastoraal werkster Katrien Van de Wiele

Het afgelopen half jaar heeft Katrien Van de Wiele voor één dag in de week gewerkt in de parochies 'aan de overkant'. Vanwege vertrek en ziekte van collega's daar, wordt ook voor het komende half jaar vanuit het Bisdom eenzelfde beroep op haar gedaan. Katrien heeft hiermee ingestemd. Ook de parochiebesturen zijn akkoord. Katrien Van de Wiele blijft voltijds in dienst van onze parochie, maar wordt, voor die ene dag 'aan de overkant', gedetacheerd. Dus als ze er een keertje niet is, dan weet u waar u haar kunt vinden....

pastoor Wiel Wiertz

