



Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Boschkapelle/Stoppeldijk, Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossensisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen en Terhole en vanuit de Dienst geestelijke zorg Zorgzaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl



LEZINGEN 6 MEI

6^{de} zondag van Pasen JAAR - B

Handelingen
10, 25-26.34-35.44-48
1 Johannes 4, 7-10
Johannes 15, 9-17

THEMA: IK HEB JE LIEF

LEZINGEN 10 MEI

Hemelvaart van de Heer JAAR - B

Handelingen 1, 1-11
Efesiërs 4, 1-13
Marcus 16, 15-20



**THEMA:
AAN DE RECHTERHAND
VAN DE VADER**

VIERINGEN PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

vieringen rond het weekend
van 5-6 mei en 10 mei

Hulst

vr 4 mei 18.45 uur dodenherdenking
zo 6 mei 11.00 uur eucharistie
wo 9 mei 18.30 uur rozenkransgebed
wo 9 mei 19.00 uur eucharistie
do 10 mei 11.00 uur eucharistie
vr 11 mei 15.00 uur huwelijk

Koewacht

za 5 mei 19.00 uur Poolse viering
zo 6 mei 9.30 uur w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken

di 1 mei 19.00 uur w&c viering

Clinge

za 5 mei 19.00 uur w&c viering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk

di 8 mei 9.30 uur gebedsgroep

Boschkapelle/Stoppeldijk

za 5 mei 19.00 uur eucharistie
do 10 mei 11.00 uur w&c viering

Kloosterzande

zo 6 mei 9.30 uur eucharistie

wzc Antonius

do 3 mei 10.30 uur w&c viering

De Blaauwe Hoeve

do 3 mei 14.00 uur Mariaviering
zo 6 mei 10.30 uur w&c viering
wo 9 mei 11.00 uur weekviering
do 10 mei 11.00 uur w&c viering

wzc De Lange Akkers

di 8 mei 10.30 uur weekviering

4 en 5 mei...

Het wordt met de jaren steeds moeilijker... Om toch altijd maar weer te gedenken en dan heel goed te beseffen dat zelfs op dit moment ergens in de wereld, veraf of heel dichtbij, mensen sterven door oorlogsdaden, in het groot en in het klein. Al sinds het allereerste begin hebben mensen aan elkaar doorgegeven, verteld, geschreven, uitgebeeld,... hoe je met elkaar kan leven en wat de gevolgen zijn van oorlog en geweld. Het levert een geweldige bibliotheek aan beelden en teksten op, die gaan over oorlog en vrede, over macht en liefde; over haat en mededogen, over hoop en wanhoop en geloof in bange dagen... En dan het besef...dat het maar niet doordringt, dat de weg van blinde macht en blind geweld een doodlopende weg is, dat daar geen leven te vinden is, geen oplossing. Want kille macht maakt verslaafd aan nog meer macht, omwille van de macht. Geweld roept steeds weer nieuw geweld op...

We lijken het niet te leren, macht op macht, geweld op geweld. Oorlogstaal, altijd weer... in de wereld, in onze gezinnen... En waarom toch? De geschiedenis leert... oorlog is niet te winnen, er zijn altijd maar weer alleen verliezers...

Het geweld zit in de lucht. Handen worden zomaar vuisten. Ineens kan iemand ontploffen. Het zal niet snel anders worden. Het zit in de lucht, het zit in de tijd. Dat staat in het gedicht van Marinus van den Berg.

Het zal niet snel anders worden... En dan toch blijven herdenken, blijven opkomen voor, hoop tegen alle wanhoop in en een liefde die grenzeloos is... Hoe moeilijk ook, het kan. Leven, samenleven. Mensen van vrede zijn, die verschillen

vieren en niet aan de zijlijn blijven staan, maar wel in alle verschil en misschien net omwille van alle verschil de puzzel van 'samen-leven' maken. Met een bijbels beeld: we moeten blijven breken en delen totdat niemand meer honger heeft, tot iedereen gelukkig is. Breken en delen van wat je hebt, maar nog veel meer breken en delen van wie je bent. Het goede in jezelf en in de ander alle kansen geven om te groeien, tegen alle haat en verdrukking in. Iedere dode is een dode te veel...

Katrien Van de Wiele

Geweld

Het geweld zit in de lucht.

De wereld is explosief.

Eén woord kan al te veel zijn.

Het geweld zit in de lucht.

Handen worden zomaar vuisten.

Ineens kan iemand ontploffen.

Het zal niet snel anders worden.

Het zit in de lucht, het zit in de tijd.

Toch moeten we al die keren - niemand weet nog hoeveel keren - het geweld niet de rug toe keren.

Al die keren moeten we de straat op gaan, bloemen leggen, lichtjes aansteken, al die keren meelopen in stille tochten, stil en zwijgend.

Al die keren laten we weten: geweld is een zwakgebod.

Al die keren laten we weten: het zal anders worden.

Dat zal de lucht zuiveren, dat zal het geweld breken.

Hoop het, als je het niet gelooft.

Marinus van den Berg

Met betrekking tot Hemelvaart

De evangelist Lucas schrijft in de Handelingen van de apostelen: Toen Hij dat gezegd had, werd Hij voor hun ogen opgenomen en een wolk nam Hem op en onttrok Hem aan hun ogen. Terwijl zij zonder hun ogen af te wenden naar de hemel zagen, stonden plotseling twee mannen in witte gewaden bij hen en zeiden: "Mannen van Galilea, wat staat gij naar de hemel te staren. Deze Jezus, die is heengegaan en in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen zoals ge Hem naar de hemel hebt zien gaan." (Hand.1,9-11)

Als we willen begrijpen wat 'hemelvaart' betekent, moeten we beseffen welke voorstellingen de mensen in de tijd van Jezus erop na hielden over de hemel en de aarde. De aarde was een platte schijf, die op zuilen werd gedragen, die

groot 'oerwater' -de onderwereld- stonden. De hemel was het firmament, de wolken en de horizon, die we met onze ogen zien. Als over de wereld werd gesproken, was er de onderverdeling in drie verdiepingen:

De onderwereld, de plaats van het kwade. De aarde, de plaats van de mensen. De hemel, de plaats van het goede of de woning van God.

Als Christus nu weer bij God moest zijn, dan moest Hij nu eenmaal naar 'boven', naar de 'hemel', de plaats van God.

Dit kon men zich niet anders voorstellen dan dat Hij door een wolk omhoog geheven werd: "Hij werd voor hun ogen opgeheven".

Uit: Al de dagen van ons leven, een boek voor gelovige gezinnen

Taizé avondgebed in Hengstdijk

Op **donderdag 17 mei** is er weer een avondgebed in de stijl van Taizé. Om 19.30 uur bent u van harte welkom in de H. Catharinakerk om met elkaar ons voor te bereiden op het feest van de Geest. We zingen onze liederen uit Taizé, horen toepasselijke teksten en muziek en bidden ons gebed om de Geest. Het thema is ingegeven door de lezing uit Genesis 11: '**Eén taal voor**

heel de aarde'.

Na afloop ontmoeten we elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee. Er is een complete orde van dienst beschikbaar.

Deze activiteit gaat uit van het oecumenisch overlegorgaan waarin de r.-k. parochie H. Maria Sterre der Zee en de pkN-gemeente Oosthoek participeren.

Bomvolle basiliek in Hulst

Eerste heilige communie

Na het doopsel is de eerste heilige communie de volgende grote stap in het geloofsleven van het kind. In de regel vindt dit plaats rond het 8^{ste} jaar. Het is een heel bijzonder moment: voor het eerst mag een kind deelnemen aan de communie en het Lichaam van Christus ontvangen. Deze eerste deelname aan het sacrament van de eucharistie wordt eerste communie of eerste heilige communie genoemd.

De kinderen uit groep 4 van alle basisscholen in Hulst hebben samen met hun juf op school gehoord over de eerste communie. Ze kregen een werkboek en er werd geoefend. Maar niet alleen de juf, ook de werkgroep van de eerste communie en pastor Chantal hebben de kinderen veel verteld. Samen gingen ze naar de basiliek om te kijken wat een altaar is, hoe je te communie moet gaan en vooral waar je mag zitten. Ook is er een mooie tekening gekleurd die zij in de basiliek mochten ophangen.

En daar was dan de dag, 22 april 2018

Om 9.45 uur kwamen de jongens en meisjes in de kerk. Niet dat de heilige mis toen al begon, maar er moesten eerst foto's gemaakt worden, want het is altijd leuk om later nog eens te kijken hoe het was en welke kleding je aan had. Het was een hele show. Toen de kinderen naar hun stoel gingen, zagen ze dat de kerk helemaal vol was. Alle mensen waren voor hen gekomen. Vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa's, oma's, tantes en ooms maar ook nichtjes en neefjes. Geen wonder dat de kerk zo vol was. Leuk hè dat ze voor jou kwamen.

Ook onze Lieve Heer zou graag meer bezoek krijgen in de basiliek. Komen jullie ook nog een keertje naar de basiliek. Als je het leuk vindt mag je ook nog helpen op het altaar.

Om 11.00 uur ging de bel. Pastoor Wiertz en pastor Chantal kwamen de kerk in en gingen naar het altaar. Er werden liedjes gezongen, er werd een verhaaltje over Jezus verteld en er werd ook gepreekt door Chantal van de Walle.

Jullie mochten de tafel klaarzetten en de kaarsen, het brood, de kelk, de bloemen, water en wijn naar het altaar brengen. De pastoor consacreerde het brood en toen... toen was daar het grote moment. Jullie mochten allemaal naar voren komen om voor de eerste keer ter communie te gaan en de hostie te ontvangen. Heel deftig wordt er dan gezegd, dat ook jij hoort tot de gemeenschap van God. Proficiat. De liturgie van de viering werd ondersteund door het koor de Wal-Noten met haar zang.

Na de viering, die wel anderhalf uur duurde, ging iedereen voldaan naar huis. Veel van jullie kregen een cadeautje en gingen een feestje vieren. Bij zo'n belangrijke dag hoort ook een feestje. Jij viert toch ook je verjaardag en eigenlijk is deze dag ook een verjaardag. Alle jongens en meisjes van harte gefeliciteerd.

INFORMATIE EN INTENTIES

COLLECTE 5-6 MEI EN 10 MEI

In alle kernen is de gewone collecte voor bisdom, vicariaat en eigen geloofsgemeenschap. In Hulst, Clinge, Boschkapelle/Stoppeldijk, en Kloosterzande is er een extra caritascollecte.

HULST

H. WILLIBRORDUS

VRIJDAG 4 MEI 18.45 UUR:

dodenherdenking, voorganger Ds. Overduin
intenties: Wim Bruggeman echtgenoot van Roza Verstraaten, wederzijdse ouders en familie

ZONDAG 6 MEI 11.00 UUR:

eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs met samenzang
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; Corrie van der Wielen-Aarts en echtgenoot George van der Wielen; familie Baart-van Gijssel; familie Bernardus Temmerman en echtgenote Johanna de Smit, overleden zoon en dochters; Gerda van Geertruij-Pieters; Paula de Bruijn, Ries van Kampen en overleden familie; Theo de Koning; George van de Voorde, echtgenoot van Roos van de Voorde-van Driessche; Bennie Neve, echtgenoot van Fabienne Neved'Hooghe en overleden familie; Leonid Gromyko en Ljoebov Piliog, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels

WOENSDAG 9 MEI 18.30 UUR:

rozenkransgebed

WOENSDAG 9 MEI 19.00 UUR:

eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijssel; familie Verdurmen; Roger van Dorsselaer echtgenoot van Tiny van de Walle en overleden familie

DONDERDAG 10 MEI 11.00 UUR:

eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs m.m.v. Dameskoor

VRIJDAG 11 MEI 15.00 UUR:

huwelijksviering van Leander van Acker en Cristina Lopez Gandullo.

KOEWACHT

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZATERDAG 5 MEI 19.00 UUR:

Poolse eucharistieviering. De eucharistieviering met als voorganger pastoor Slawomir Klim is in de Poolse taal.

MAANDAG 7 MEI 9.30 UUR:

woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert m.m.v. het koor.
intenties: Sylvia en Emma van Damme; Joseph Martens en Maria Heijkans

lector: Els de Caluwé-de Schepper

overleden:

Op 20 april 2018 is overleden op 86-jarige leeftijd Paula Saman weduwe van Walter van Daele. De uitvaartdienst vond plaats op 28 april 2018 waarna begraving op het kerkhof.

Op 12 april 2018 is overleden op 91-jarige leeftijd Irene Herwegh weduwe van Alfons de Bock te Moerbeke. De gebedsdienst vond plaats op 19 april 2018 waarna bijzetting van de asurn op het kerkhof van de Belgische Koewacht

vervolg KOEWACHT

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

mededeling:

Opbrengst van de vastenactie: huis-aan-huiscollecte € 1.322,53, kerkcollecte € 93,20, spaardoosjes b.s. De Vlaswiek € 136,89, fiets-in De Vlaswiek € 1.229,30. De totale opbrengst was € 2.781,92.

SINT JANSTEEN

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN

DINSDAG 1 MEI 19.00 UUR:

woord- en communieviering met als voorganger pastor Ch. van de Walle
intenties: Pastor Claessens; Seraphine Pieters en echtgenote Angela Verbist; Maria en Agnes Bauwens overleden ouders en Nelly Bauwens; Maria De Rechter en echtgenoot Martin Vermue; René Bauwens en echtgenote; Theo Beughels en echtgenote Rosa van Dorsselaer. Johan de Burger en echtgenote Angela Weemaes en overleden familie; Ed Borm en echtgenote en overleden ouders; Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia Plasschaert; overleden familie IJsebaert

CLINGE

H. HENRICUS

ZATERDAG 5 MEI 19.00 UUR:

woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele m.m.v. het parochiekoor o.l.v. Marlene Bauwens
intenties: Richard de Loos en echtgenote Luciënne Smet; Herna Buytaert echtgenote van Roger Bogaert, overleden ouders en familie; Fiel de Blijzer en echtgenote Hilda de Blijzer-Hiel; jaargetijde Margo Schalkens, overleden vader en overleden familie

DINSDAG 8 MEI 9.30 UUR:

in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep de Bron. Iedereen is van harte welkom.

agenda:

Vrijdag 4 mei wordt de H. communie aan huis gebracht bij zieken, ouderen en gehandicapten die hiervoor zijn aangemeld.

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK

H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 5 MEI 19.00 UUR:

eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en familie; Judith Cappaert-Spuessens en echtgenoot Albertus Cappaert; jaargetijde Clementina van Poorten-Reijns, overleden echtgenoot en schoondochters Betsie en Monique; jaargetijde Theo Wauters met gedachtenis van overleden familie; jaargetijde zuster Miriam de Rijk met gedachtenis van overleden familie; Alfons van Goethem met gedachtenis van overleden echtgenote Emma van Goethem-Remorie

DONDERDAG 10 MEI 11.00 UUR:

Hemelvaart, woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert
intenties: jaargetijde Marij Eijsackers-Dobbelaar met gedachtenis van overleden familie

overleden:

Overleden op 15 april Fien Cappendijk-de Rijk, weduwe van Han Cappendijk in de leeftijd van 83 jaar.

De uitvaartdienst en begraving hebben plaatsgehad op zaterdag 21 april te Boschkapelle.

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE

TER DUINEN

ZONDAG 6 MEI 9.30 UUR:

eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs m.m.v. parochiekoor
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; overleden echtpaar Kees en Madeleine Rijk van de Lavoir; Pieter van Kampen-Willems en overleden kinderen; Rosa Maas, overleden ouders, broer Jo, zus Rie en familie

lector: Jojanneke Taelman

com. assistent: Gino Sloot

overleden:

Ria Bisschop weduwe van Paul Hermans in de leeftijd van 90 jaar

opbrengst Vastenactie:

De kinderen van basisschool 't Getij hebben d.m.v. een sponsorloop gecombineerd met een wafelactie een mooi bedrag van € 3.379,50 bijeengebracht. De opbrengst gaat naar volwassenen en kinderen met beperkingen in Kenia en stichting de Opkikker. Samen met de opbrengst van de zelfgemaakte kaartjes door de creatieve dames en uw bijdrage komen we op een mooi bedrag van € 4.777,36 waarvoor hartelijk dank.

DIENT GEESTELIJKE ZORG

ZORGSAAAM ZORGGROEP

ZEEUWS-VLAANDEREN

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 3 MEI 10.30 UUR:

woord- en communieviering
intenties: voor onze overleden bewoners en overledenen in eigen kring

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT

DINSDAG 8 MEI 10.30 UUR:

weekviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter Annet

vervolg DIENST GEESTELIJKE ZORG

ZORGSAAAM ZORGGROEP

ZEEUWS-VLAANDEREN

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST

DONDERDAG 3 MEI 14.00 UUR:

Mariaviering in de basiliek m.m.v. het Blauwe Hoevekoor voor bewoners van Korenmarkt en Korte Bellingstraat en buurtgenoten.

ZONDAG 6 MEI 10.30 UUR:

woord- en communieviering met als voorganger pastor K. van Geloof m.m.v. het Gregoriaans Koor uit St. Jansteen
intenties: uit dankbaarheid b.g.v. 55-jarig huwelijksjubileum; Achiël Hermans, echtgenoot van Margriet Bryssinck; Marie Elias-Buij; Irene de Witte, echtgenote van Theo Dobbelaar en familie; Jo de Witte, echtgenoot van Lea de Clerck; Emelda de Theije; Joseph en Ida Ferket-van de Voorde en familie; Honoré en Mathilda van de Vijver-Verbist

WOENSDAG 9 MEI 11.00 UUR:

weekviering

DONDERDAG 10 MEI 11.00 UUR:

Hemelvaart, woord- en communieviering met als voorganger pastor K. van Geloof m.m.v. Cantallegria
intenties: Eugène Hiel en familie; ouders en grootouders van Geloof-Sandig

overleden:

dhr. Ward Roovers, 82 j.
mw. Elza Bousen 92 j.



GEGEVENS

HULST

H. WILLIBRORDUS
Postadres: Steenstraat 22, 4561 AS Hulst tel. 0114-745000
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228
parochiekerncommissie NL70 RABO 0150 7279 68
parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07
openingstijden secretariaat: ma t/m do van 9.30-11.30 uur.
e-mail: pastoriehulst@zeelandnet.nl

SINT JANSTEEN

H. JOHANNES DE DOPER
tel. 0114-312187
parochiekern NL49 RABO 0330 4000 88

HEIKANT

H. TERESIA v/h KIND JEZUS
tel. 0114-312187
parochiekern NL49 RABO 0330 4002 82

KOEWACHT

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
postadres Kerkplein 2 4576 AS Koewacht. NL32 RABO 0330 4083 48
parochiekern

CLINGE

H. HENRICUS
contactpersoon A. de Loos-Brijs tel. 0114-311332
parochiekern NL38 ABNA 0477 7938 43
NL37 RABO 0330 4032 14
NL09 INGB 0000 1193 62

NIEUW-NAMEN

H. JOSEPH
postadres Hulsterloostraat 76 4568 AG Nieuw-Namen NL30 RABO 0136 6006 38
parochiekern

GRAAUW

H. MARIA HEMELVAART
postadres Dorpsstraat 50 4569 AK Graauw NL68 RABO 0322 6001
parochiekern

BOSCHKAPELLE

H.H. PETRUS EN PAULUS
postadres Kerkstraat 15, 4581 BV Vogelwaarde NL34 RABO 0330 4064 69
parochiekern

HENGSTDIJK

H. CATHARINA
postadres Hengstdijkse Kerkstraat 4, 4585 AB Hengstdijk NL15 RABO 0332 6040 55
parochiekern

STOPPELDIJK

H. GERULPHUS
postadres Kerkstraat 15 4581 BV Vogelwaarde NL54 RABO 0332 6094 64
parochiekern

KLOOSTERZANDE / OSSENISSE

TER DUINEN
postadres Postbus 2, 4587 ZG Kloosterzande tel. 0114- 681382
parochiebijdrage p/a Groenendijk 40, 4587 CV Kloosterzande
parochiekern NL07 RABO 0332 6034 23

LAMSWAARDE

H. CORNELIUS
postadres J. de Waalstraat 23, 4586 AD Lamswaarde NL13 RABO 0332 6002 11
parochiekern

TERHOLE

H. GERARDUS MAJELLA
postadres Notendijk 7a 4583 SV Terhole NL20 RABO 0150 7002 53
parochiekern

Dienst geestelijke zorg Zorgzaam

zorggroep Zeeuws-Vlaanderen:

postadres Truffinoweg 2, 4561 NT Hulst tel. 0114-381317