



Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Boschkapelle/Stoppeldijk, Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossensisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen en Terhole en vanuit de Dienst geestelijke zorg Zorgzaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl



LEZINGEN 4 MAART

3^{de} zondag van de veertigdagentijd JAAR - B

Exodus 20, 1-17
1 Korintiërs 1, 22-25
Johannes 2, 13-25



THEMA: BOUWEN OP HET WOORD

VIERINGEN PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

vieringen rond het weekend van 3-4 maart

Hulst

vr 2 mrt 19.00 uur	eucharistie
zo 4 mrt 11.00 uur	eucharistie
wo 7 mrt 18.30 uur	Rozenkrans
wo 7 mrt 19.00 uur	eucharistie
vr 9 mrt 15.00 uur	Kruisweg

Koewacht

za 3 mrt 19.00 uur	Poolse viering
zo 4 mrt 9.30 uur	eucharistie

Sint Jansteen De Warande

do 8 mrt 10.30 uur	w&c viering
--------------------	-------------

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken

za 3 mrt 14.30 uur	rozenkransgebed
--------------------	-----------------

Clinge

za 3 mrt 19.00 uur	w&c viering
--------------------	-------------

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk

di 6 mrt 9.30 uur	gebedsgroep
-------------------	-------------

Boschkapelle

za 3 mrt 19.00 uur	eucharistie
--------------------	-------------

Kloosterzande

zo 4 mrt 9.30 uur	eucharistie
-------------------	-------------

wzc Antonius

do 1 mrt 10.30 uur	w&c viering
--------------------	-------------

De Blaauwe Hoeve

zo 4 mrt 10.30 uur	eucharistie
wo 7 mrt 11.00 uur	weekviering

wzc De Lange Akkers

di 27 feb 19.00 uur	herdenkingsdienst
di 6 mrt 10.30 uur	eucharistie

(On)tevreden

U kent ze wel, die etalages in de winkelstraat met fraai aangeklede modepoppen. U kent ze wel, die haarstudio's met foto's van bijzondere en modieuze kapsels. Is het u wel eens opgevallen, dat die poppen en die modellen zo somber kijken, zo hautain, zo ontevreden. Het kost mij moeite die blikken te duiden. Wat proberen ze naar ons uit te dragen, wat proberen ze eigenlijk te zeggen? Liever negeer ik die blikken.

Vastenactie 2018

Hoi iedereen,

Gisteren zag ik op de tablet een filmpje waar ik helemaal onder-steboven van was. Het ging over kinderen in Kenia. Het is daar helemaal anders dan hier. Kinderen en jongeren met een beperking mogen er nog steeds niet zomaar meedoen. Ze worden er soms zomaar aan de kant geschoven. Een beperking wordt er vaak gezien als een straf van God. Zo kan God toch niet zijn? Dat hij kinderen zomaar straft? God is toch liefde?

Gisteren vroeg ik me ineens af wat ik zou doen, moest ik in Kenia wonen of een beperking hebben of in een land leven waar oorlog is. Ik besepte opeens dat ik heel veel geluk heb. Ik kan naar school, ik mag gewoon meedoen... Daarom wil ik echt iets doen! Ik heb een eigen Vastendoosje gemaakt en zo meteen ga ik naar oma toe. Heitje voor een karweitje... Mijn vriendin Beth wil niet meedoen. Ze zegt dat het toch niets uitmaakt. Dat geloof ik niet!

Misschien wil jij, wilt u, me helpen? Samen kunnen we meer doen om de kinderen en jongeren in Nyabondo te helpen. Hebben jullie goede ideeën? Komaan, we moeten echt iets doen!

Doeoeg!

Sterre

Het andere uiterste kom je tegen in de vorm van de tandpastaglimlach in de fraai geïllustreerde vakantiebrochures. Je ziet alleen maar happy families, schijnbaar zorgeloos en alleen op een wit strand of in een blauw gekleurd zwembad. Gemaakte blijheid is het en de stranden zijn in werkelijkheid vast niet leeg en wit maar overvol en het lokale personeel wordt onderbetaald. Dit is een pure lokroep van de reisorganisaties om toch vooral voor de aangeprezen goedkope bestemmingen te kiezen.

De beelden die we zo zien moeten ons op ideeën brengen en ons verleiden, tot aanschaf van mooie nieuwe kleding, het hebben van een nieuw kapsel, tot het boeken van een reis naar tropische oorden. Toevallig is het vastentijd en worden we nu aangespoord eventjes een pas op de plaats te maken, eventjes gas terug te nemen, onze mond te houden en vast te stellen, hoe goed we het feitelijk hebben. Hoe tevreden we zouden moeten zijn met zoals het onszelf vergaat.

We mogen dus best even stilstaan bij de miljoenen mensen, die het minder hebben, op de vlucht zijn, geen water hebben, als slaaf uitgebuit worden of geen stem of toekomst hebben. Fijn dat de Vastenactie in onze parochie dit jaar als thema draagt: "Laat een beperking geen beperking zijn voor een menswaardige toekomst". Een treffende slogan én een oproep om wat strenger voor onszelf en guller naar de ander te zijn. Helemaal in de Geest van Heer van de schepping.

Nobel-2



De groeten

God nee, ik heb er geen zin in. Ik ga het niet doen ook. Mij niet gezien. Je kunt me nog meer vertellen. Ik dank je feestelijk. Waarom moet ik dat opknappen? Van je lang zal je leven niet. Laat een ander het doen. Op mij hoeft je niet te rekenen. Dan ben je aan het verkeerde adres. Ik pieker er niet over. Het is hun leven, niet het mijne! Dat moeten ze zelf maar uitzoeken. Ik ben wel goed maar niet gek. Nooit van mijn leven. Voor mijn verdriet nog niet. Daar begin ik niet aan. Voor geen goud en over mijn lijk. Geen haar op mijn hoofd. Geen tand in mijn mond. God nee. Zie maar dat je een ander zo ver krijgt. Mooi niet. Trouwens, wat heb ik ermee te maken? De groeten.

Naast deelnemen aan één van de acties, kunt u ook geld overmaken op rekening **NL80 RABO 0172 460 638** van Caritas H.M. Sterre der Zee onder vermelding van **project 400405**. Het vermelden van het projectnummer is belangrijk, dan komt uw bijdrage op de juiste plek terecht!

Vastentijd

De vastentijd is een periode om opnieuw ook naar ons concrete dagelijkse gedrag te kijken en vooral na te gaan van welke gewoonten we slaaf geworden zijn en dat kan voor ieder van ons iets anders zijn. De vastentijd is een tijd om opnieuw onze vrijheid terug te vinden door keuzes te maken.



Daarom spreekt Jezus in het evangelie dat we lezen op Aswoensdag, de eerste dag van de vastentijd, (Matteüs 6,1-6, 16-18) over drie belangrijke aspecten van ons gedrag als gelovige. Op de eerste plaats spreekt Jezus over onze barmhartigheid ten opzichte van andere mensen. Hoe zit dat met onze liefde voor andere mensen? Vervolgens spreekt Hij over bidden. Hoe zit dat met ons gebed? In hoeverre zijn wij gericht op God? Ten slotte spreekt Jezus over vasten. Hoe zit het met ons eten en drinken en al die andere gedragingen, waarin onze onvrijheid en verslaving geslopen kunnen zijn?

Fons Litjens (in: Midden onder u)

Stichting Kerkbelang Koewacht presenteert

Stichting Kerkbelang Koewacht presenteert

KerkTheater

Zaterdag 17 maart 19.00 uur

SPEKTAKEL
'Het 1^e mirakel van het kindeke Jezus'
door **Geert Van den Broeck**

Tot theaterspel raakt ons op een humanistische manier niet op reis door het historische verhaal 'Het 1^e mirakel van het kindeke Jezus'. We believen op een eigentijdse wijze de geboorte van Jezus, de komst van de drie koningen, de slachting van Herodes en de vlucht naar Egypte.

In de voorstelling kunnen alle jongeren hun eigen beleving van het mirakel uitbeelden op een mega ballon, vóórwaarsamen kunnen met een dijkje spraken.

Een voorstelling voor de hele familie!

Iedereen is van harte welkom in de r.-k. kerk Koewacht op 17 maart vanaf 18.30 uur, de voorstelling begint om 19.00 uur, afsluiting om 21.00 uur.

Gratis toegang voor jongeren tot 18 jaar en senioren boven de 65 jaar. Voor alle overige is de entree € 2,-

