



Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Boschkapelle/Stoppeldijk, Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossensisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen en Terhole en vanuit de Dienst geestelijke zorg Zorgzaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl



LEZINGEN 4 DECEMBER

3^{de} zondag
door het jaar
JAAR - B

Jona 3, 1-5.10
1 Korintiërs 7, 29-31
Marcus 1, 14-20



**THEMA: DURF JIJ
JEZUS TE VOLGEN?**

VIERINGEN PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

vieringen rond het weekend
van 20-21 januari

Hulst

vr 19 jan 19.00 uur stilteviering
za 20 jan 19.00 uur w&c viering
zo 21 jan 11.00 uur oecumenische
viering
wo 24 jan 18.30 uur Rozenkransgebed
wo 24 jan 19.00 uur eucharistie

Koewacht

zo 21 jan 9.30 uur eucharistie

Heikant

do 25 jan 10.30 uur w&c viering

Clinge

za 20 jan 19.00 uur eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk

di 23 jan 9.30 uur gebedsgroep

Nieuw-Namen

vr 12 jan 19.00 uur w&c viering
vr 26 jan 19.00 uur w&c viering

Boschkapelle/Stoppeldijk

za 20 jan 19.00 uur w&c viering

Hengstdijk

ma 22 jan 19.30 uur w&c viering

Kloosterzande

zo 21 jan 9.30 uur eucharistie

wzc Antonius

do 18 jan 10.30 uur eucharistie

De Blaauwe Hoeve

zo 21 jan 10.30 uur w&c viering
wo 24 jan 11.00 uur weekviering

wzc De Lange Akkers

di 13 dec 10.30 uur weekviering

Licht, ons in handen gegeven

Op 3 januari 2018 overleed in de duisternis van de nacht Marienel Tobé – Swan op 74-jarige leeftijd, echtgenote van Wim Tobé.



Geloofsverhaal

In een geanimeerd gesprek met zeer betrokken en actieve 'kerkmensen' zei de vrouw opeens: 'We hebben altijd alles gedaan om het zaadje in vruchtbare aarde te laten ontkiemen. Jarenlang leek het erop alsof dat ook vrucht zou gaan dragen. Maar nu moet ik zeggen: het is ons nog niet gelukt. En weet u, ik weet ook zelf echt niet meer wat ik moet vertellen, hoe ik het moet overbrengen. Want wat geloof ik zelf nog?' (Overigens en u begrijpt dat het natuurlijk over de kinderen ging, zeiden ze ook met warmte, overtuiging en genegenheid: "We hebben drie prachtige kinderen, geweldige kleinkinderen en ze doen heel veel goeds voor de mensen om hen heen"). Ik antwoordde: 'Waarom houdt u nou ten diepste van uw man. Wat maakt hem zo bijzonder, dat hij uw liefde al zo veel jaren verdient. En wat is liefde? Op die vragen is niet precies en exact te antwoorden. Waarop ik zei: "Geloven is niet iets van het verstand, zeker niet van het verstand alleen. Het gaat om een diep gevoel van ja-zeggen, het gaat om ontmoeten". Jammer genoeg blijven wij veel te vaak steken 'in het verstand'.

De vraag is: wie kan en wil zich laten aanspreken? Voor ons Christenen heeft in Jezus God een gezicht gekregen. In Jezus komt God onder ons wonen, in alles aan ons gelijk. Met die Jezus kun je in verbinding komen. Maar daar moet je ook zelf iets voor doen.

In de afgelopen tijd vierden we het kerstfeest. Hier stond de jonge Jezus centraal. De nacht waarin Hij geboren werd, de gebeurtenissen ervoor en erna. De verhalen in het Oude Testament die toeschrijven naar deze geboorte in de heilige kerstnacht. De boodschap van de engel aan Maria. De plek van geboren worden. De engelen, de herders, de wijzen. Het wordt



Wim en Marienel woonden van 2002 t/m 2009 in Hulst op de pastorie. Wim was in die tijd diaken in de parochie. Marienel was steeds op de achtergrond aanwezig. Zij was thuis als Wim thuis kwam en samen konden ze dan genieten van een glaasje en Marienel bovendien van haar sigaretje.

Marienel was zelf ook actief in Hulst, als vrijwilliger bij de kerk en als vrijwilliger/bestuurder in het museum. Haar creativiteit en haar frisse ideeën kwamen hierbij goed van pas. Vooral de bloemengroep was haar uit het hart gegrepen. Het bloemschikken maar ook het versieren sprak haar enorm aan, maar ze was ook blij als ze haar kennis

allemaal niet voor niets gecomponeerd tot een geloofsverhaal.

Wie de grote Jezus heeft leren kennen, mag het geboorteverhaal in het goede licht zien. Meteen nadat het feest van de Openbaring ons heeft laten weten dat Jezus niet voor een kleine groep gekomen is, maar tot heil van de hele wereld, lezen we in de liturgie over de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper. De hemel scheurt open, een stem klinkt: "Jij bent mijn welbeminde Zoon. In jou vind ik welbehagen." En meteen daarna zegt Johannes de Doper over deze Jezus: "Zie het Lam Gods". En dat wekt de nieuwsgierigheid van de visser Andreas. Hij hoort het Johannes de Doper zeggen en vraagt aan Jezus: "Waar houdt U verblijf, waar kan ik U vinden". Andreas weet zijn broer Petrus mee te trekken in het gevolg van Jezus en vervolgens gaan we volgende week lezen over de roeping van de leerlingen. Jezus gaat het niet alleen doen. Een groep van leerlingen zal Hem vergezellen. De roeping van Andreas en ook de roeping van de andere leerlingen is bijzonder indrukwekkend. Ze laten hun gewone werkzaamheden voor wat ze zijn om Hem te volgen van wie Johannes zegt: "Deze is het Lam van God". Dit is niet een verstandelijke beslissing. Veel meer is hier sprake van een geraakt zijn. Plotseling ziet en begrijpt Andreas: deze Jezus, daar moet ik bij zijn. "Waar houdt U verblijf?", vraagt hij. En die zoektocht gaat Andreas aan: op zoek naar die plaatsen, die momenten waar en waarop hij Jezus tegen kan komen, Jezus kan ontmoeten. Omdat Hij hoopt in die ontmoetingen God zó dichtbij te komen als nooit tevoren. En dat is Andreas alles waard! 'Kom en zie'.

pastoor Wiel Wiertz

kon overdragen aan anderen. Ook de pijn van de misdienaars zijn van haar hand, d.w.z. de idee was van Marienel, maar ze kende haar mensen op wie ze een beroep kon doen om deze te maken.

Marienel bleef tot het laatst betrokken bij Hulst. De Byzantijnse viering in Hulst in 2017 heeft ze meegemaakt. Ze maakte het naar omstandigheden goed, zo zei ze. Het was goed dat ze naar Breda verhuisd waren, want de trappen op de pastorie gingen wel heel erg zwaar wegen. Ze was ook blij veel bekenden te zien en te spreken, maar daarna moest ze toch even..... een sigaretje.

De tijd van het nieuwe jaar is een eeuwigheid geworden voor Marienel. De uitvaartdienst uit dankbaarheid voor haar leven heeft plaatsgevonden op dinsdag 9 januari om 13.30 uur in de St. Anthoniuskathedraal in Breda. Wij wensen Wim heel veel sterkte en kracht toe. Dat ook hij het licht mag ondervinden bij allen die hem dierbaar zijn.

*Namens de parochie H. Maria Sterre der Zee,
Cecile van Tiggelen, vicevoorzitter*

Plaatsing van replica van Maria met Kind op 2^{de} kerstdag in de basiliek

In 2008 werd er vanuit de basiliek in Hulst een Mariabeeld gestolen. Een lege plaats waar niet iedereen vrede mee had. Miel Saman kwam op het idee om samen met zijn dochter een replica van dit beeld te maken. Miel heeft het grote beeld gemaakt, zijn dochter het kindje Jezus en zij heeft ook het beeld geschilderd. Hij schenkt dit beeld, waar vele uren liefdevolle arbeid in steken, aan de parochie. Op tweede kerstdag was het dan zo ver. Miel was samen met zijn vrouw in de kerk. Jammer genoeg was zijn dochter ziek. Het was natuurlijk prachtig dat ook de harmonie juist deze dag optrad, waardoor het beeld extra feestelijk werd ingehaald. Tijdens de viering werd het beeld gezegend door pastoor Wiel Wiertz, terwijl in de preek werd ingegaan op de geschiedenis van het beeld.



Aan het eind van de viering plaatsten de pastoor en Miel met medewerking van de harmonie het beeld op een console tegen één van de pilaren, achter het altaar. Spontaan bood een mevrouw aan het Ave Maria te zingen, wat natuurlijk een bijzonder tintje gaf aan deze gave.

Miel en familie heel hartelijke dank. Het is extra bijzonder, omdat je niet eerder zo'n beeld hebt gemaakt. Je bent er gewoon aan begonnen, omdat je dit beeld miste, elke keer weer dat je in de basiliek kwam. En je komt er nogal wat uurtjes, omdat je in de zomer op zondag ook toezichthouder bent voor de Librije. Miel, het is een prachtig beeld. Je mag er trots op zijn. Nogmaals dank.



bloemen op het graf van Marienel

INFORMATIE EN INTENTIES

COLLECTE 20-21 JANUARI

In alle kernen is de gewone collecte voor bisdom, vicariaat en eigen geloofsgemeenschap. In Hulst is er extra collecte voor de oecumene.

HULST

H. WILLIBRORDUS

VRIJDAG 19 JANUARI 19.00 UUR:
stilteviering

ZATERDAG 20 JANUARI 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele met samenzang

ZONDAG 21 JANUARI 11.00 UUR:
oecumenische viering met als voorgangers pastoor W. Wiertz en ds. P. Overduin m.m.v. de Cantorij der Basiliek

intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; Corry van der Wielen-Aarts en echtgenoot George van der Wielen; familie Baert-van Gijssel; jaargetijde Elisabeth van der Ha en echtgenoot Petrus van Mullem; jaargetijde Coleta Baert; Gerda van Geertruij-Pieters; overleden ouders Jo Bracké en Miet Bracké-de Backker; Alfons Louwers en echtgenote Gerda Rijk en overleden familie

WOENSDAG 24 JANUARI 18.30 UUR:
rozenkrans voor de vrede

WOENSDAG 24 JANUARI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs

intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijssel; familie Verdurmen; voor Joop Bruggeman en overleden familie

overleden:
Gerardus Jacobus Jeroen van Eeden, 85 jaar, echtgenoot van Johanna Maria Laaper

George Karel van de Voorde, 89 jaar, echtgenoot van Rosa Mathilda van Driessche

Gerardus Mentzij, 69 jaar, echtgenoot van Pieterella Hendrika de Visser

mededelingen:

Zaterdag 27 januari is het weer de laatste zaterdag van de maand, dan houden we de maandelijkse Kledinginzameling voor Mensen in Nood aan de tuinpoort van de pastorie van 10.30 tot 11.30 uur. Graag de nog bruikbare kleding in goed gesloten dozen of plastic zakken verpakken.

KOEWACHT

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 21 JANUARI 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs

intenties: Germaine van der Sijpt-van Goethem en echtgenoot Gerard van der Sijpt en overleden familie

lector: Willy Verschraegen

overleden:

Op 30 december 2017 is op 90-jarige leeftijd overleden Ivonne Eugenia Verschraegen weduwe van Amadeus René Janssens. De uitvaart vond plaats op 5 januari 2018 te Koewacht, waarna crematie te Terneuzen.

HEIKANT

H. TERESIA v/h KIND JEZUS

DONDERDAG 25 JANUARI 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger pastor Ch. van de Walle
intenties: Martha van Houte en familie

CLINGE

H. HENRICUS

ZATERDAG 20 JANUARI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs m.m.v. het parochiekoor o.l.v. Marlene Bauwens

intenties: Valentine, Cyriel, Arthur en Emiel van Acker; Cecilia de Bodt en echtgenoot Rumondus Wullaert

DINSDAG 23 JANUARI 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk bijeenkomst van gebedsgroep De Bron. Iedereen is van harte welkom.

opbrengst collecte:

De caritascollecte van zaterdag 6 januari, bestemd voor Stichting Vluchteling, heeft € 32 opgebracht. Met dank namens het caritasbestuur.

NIEUW-NAMEN

H. JOSEPH

VRIJDAG 12 JANUARI 19.00 UUR:

woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep met medewerking van het zangkoor

intenties: Germaine Thieleman en echtgenoot Henri Robbrecht; Juliana de Weijn en echtgenoot Petrus van der Heijden; gezusters Coenen overleden ouders en familie; Juliana Melsen en echtgenoot Jozef van Ombergen; pastoor Andre Ruijloft

lector: R. Ferket-de Clerck

VRIJDAG 26 JANUARI 19.00 UUR:

woord- en communieviering met als voorganger pastor Ch. van de Walle m.m.v. het zangkoor

intenties: Jacobus Lockfeer en echtgenote Anna Kindt; gezusters Coenen, overleden ouders en familie; Alois Kindt en echtgenote Maria Blommaert; jaargetijde Marlies Baecke echtgenote van Bernard de Gendt; Germaine Thieleman en echtgenoot Henri Robbrecht; Juliana de Weijn en echtgenoot Petrus van der Heijden; Juliana Melsen en echtgenoot Jozef van Ombergen; Juliana Lockfeer en echtgenoot Aloisius Werrens

lector: A. de Maeyer-de Deckere

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK

H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 20 JANUARI 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger pastor Ch. van de Walle

intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en echtgenote Albertus Cappaert; Josephus de Meijer en echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; jaargetijde Jozef de Klerk; Johan Stallaart en overleden echtgenote Mieke Stallaart-de Schepper en overleden familie

opbrengst collecte:

De caritascollecte voor Stichting Vluchteling van zaterdag 6 januari heeft € 84 opgebracht. Hartelijk dank hiervoor!

HENGSTDIJK

H. CATHARINA

MAANDAG 22 JANUARI 19.30 UUR:

woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep
intenties: jaargetijde Wilfried van Dijk en Tonny Somers met gedachtenis van overleden ouders en schoonzoon Huub; Christina Lemsens

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE

TER DUINEN

ZONDAG 21 JANUARI 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. parochiekoor *intenties:* Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van Waterschoot, overleden ouders en familie; jaargetijde Albertus Heijens, echtgenote Emma Rozalia de Kort en overleden schoonzonen; jaargetijde Emery de Nijs, kleinzoon Erik en overleden familie de Nijs-Kerckhaert

lector: Jojanneke Taelman

com. assistent: Lea Kouijzer

DIENT GEESTELIJKE ZORG ZORGSAAM ZORGGROEP ZEEUWS-VLAANDEREN

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 18 JANUARI 10.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater Weemaes
intenties: overleden familie Valckx-Verbist

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST

ZONDAG 21 JANUARI 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger pastor H. de Koning
intenties: Marie en Petrus de Schrijver-van Driessche; Marie Elias-Buijl

WOENSDAG 24 JANUARI 11.00 UUR:
weekviering

overleden:

mw. H. van Deursen-Leenknecht 81 j. (overleden te Utrecht)

mw. M. van Looij-Weemaes 91 j.

WZC DE LANGE AKKERS
KOEWACHT

DINSDAG 23 JANUARI 10.30 UUR:
weekviering

intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter Annet

GEGEVENS

HULST
Postadres: H. WILLIBRORDUS
Steenstraat 22,
4561 AS Hulst
tel. 0114-312130
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228
parochiekerncommissie
NL70 RABO 0150 7279 68
parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07
openingstijden parochiesecretariaat:
ma t/m do van 9.30-11.30 uur.
e-mail: pastoriehulst@zeelandnet.nl

SINT JANSTEEN
contact H. JOHANNES DE DOPER
tel. 0114-312187
parochiekern NL49 RABO 0330 4000 88

HEIKANT
contact H. TERESIA v/h KIND JEZUS
tel. 0114-312187
parochiekern NL49 RABO 0330 4002 82

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
postadres Kerkplein 2
4576 AS Koewacht.
parochiekern NL32 RABO 0330 4083 48

CLINGE
contactpersoon H. HENRICUS
A. de Loos-Brijs
tel. 0114-311332
parochiekern NL38 ABNA 0477 7938 43
NL37 RABO 0330 4032 14
NL09 INGB 0000 1193 62

NIEUW-NAMEN
postadres H. JOSEPH
Hulsterloostraat 76
4568 AG Nieuw-Namen
parochiekern NL30 RABO 0136 6006 38

GRAAUW
postadres H. MARIA HEMELVAART
Dorpsstraat 50
4569 AK Graauw
parochiekern NL68 RABO 0322 6001

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

Secretariaat pastoraal team:
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl

website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastoraal team:

Pastoor Wiel Wiertz
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst
tel. 06-42506424
e-mail: wwiertz@live.nl
Pastoor van de parochies
H. Maria Sterre der Zee, H. Andreas,
Elisabeth

Pastoraal werkster

Chantal van de Walle
Rapenburg 34, 4581 AD Vogelwaarde
tel. 0114-720491; gsm 06-51138721
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl

Pastoraal werker

Ralf Grossert
Churchillhof 9,
4587 EV Kloosterzande
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl

Pastoraal werkster

Katrien Van de Wiele
Beneluxstraat 16,
4551 TM Sas van Gent
tel. 0115-454088; gsm 06-41322776
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

Dienst geestelijke zorg Zorgzaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen:

Truffinoweg 2
4561 NT Hulst
tel.: 0114-381317

Pastoraal werkster Henny de Koning

e-mail: h.dekoning@zzv.nl
hlmdekoning@outlook.com

Diaken Kees van Geloof

Leeuwerikstraat 14
4561 KM Hulst
tel.: 0114-313604
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl

BOSCHKAPELLE

H.H. PETRUS EN PAULUS
postadres Kerkstraat 15,
4581 BV Vogelwaarde
parochiekern NL34 RABO 0330 4064 69

HENGSTDIJK

H. CATHARINA
postadres Hengstdijkse Kerkstraat 4,
4585 AB Hengstdijk
parochiekern NL15 RABO 0332 6040 55

STOPPELDIJK

H. GERULPHUS
postadres Kerkstraat 15
4581 BV Vogelwaarde
parochiekern NL54 RABO 0332 6094 64

KLOOSTERZANDE / OSSENISSE

TER DUINEN
postadres Postbus 2,
4587 ZG Kloosterzande
tel. 0114- 681382
parochiebijdrage p/a Groenendijk 40,
4587 CV Kloosterzande
parochiekern NL07 RABO 0332 6034 23

LAMSWAARDE

H. CORNELIUS
postadres J. de Waalstraat 23,
4586 AD Lamswaarde
parochiekern NL13 RABO 0332 6002 11

TERHOLE

H. GERARDUS MAJELLA
postadres Notendijk 7a
4583 SV Terhole
parochiekern NL20 RABO 0150 7002 53

Dienst geestelijke zorg Zorgzaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen:

postadres Truffinoweg 2,
4561 NT Hulst
tel. 0114-381317