



Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Boschkapelle/Stoppeldijk, Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenis, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen en Terhole en vanuit de Dienst geestelijke zorg Zorgzaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl



LEZINGEN 14 JANUARI

2^{de} zondag door het jaar JAAR - B

1 Samuël 3, 3b-10.19
1 Korintiërs 6, 13c-15a.17-20
Johannes 1, 35-4



THEMA: LUISTER EN ZIE

Herders en Wijzen

Soms moet ik toch echt glimlachen. Wanneer zoals onlangs in een krant weer met aan de ene kant een waas van wetenschappelijkheid en aan de andere kant een houding van 'zie je nou wel' aan ons allen 'geopenbaard wordt' dat we echt niet moeten denken dat in die nacht de herders op de velden waren en door de engelen geroepen werden om naar de stal te gaan. En we moeten niet denken aan een stal waar Jezus werd geboren, maar veel meer aan een oud, afgelegen huisje, waar in die nacht de geboorte plaats vond. En de wijzen, koningen zoals zo vaak ook gezegd, waren vooral mannen die de stand van de sterren volgden. En tenslotte: het was allemaal veel eerder lente dan winter. Ach ja, zo denk ik dan, wat een nieuws allemaal. Zit niet de kracht van het verhaal op een dieper niveau? Jezus is geboren, de Redder, de Messias. In Hem kreeg God gezicht. God raakte rakelings aan de geschiedenis van de mensen. Dat is wat gebeurde. Dat is het grote nieuws van die nacht. Engelen zingen ervan. Herders trekken op. Wijzen volgen de ster. Heel de schepping getuigt ervan: in Jezus gebeurt iets heel bijzonders.



Een verhaal van mij 'achteropkomend'. Maar niet onbelangrijk. Hoe het allemaal was, precies?

Een geloofsverhaal werd geschreven. Zo mogen we het lezen. In Jezus is iets nieuws begonnen. Dat dit ons mag doordringen. Dáár gaat het om.

pastoor Wiel Wiertz

Nieuwjaar

Rond deze dagen kijken we als parochie vooruit. Maar zoals steeds, hoe het precies zal verlopen, en wat er gaat gebeuren, we weten het niet. Vanuit kerkelijk oogpunt denk ik dat we 'rustig voortgaan'. We proberen overal tot bestendigheid te komen. Voorlopig blijft het zoals het is. Een patroon van vieren is ontstaan en ook hoe we onze kapellen inzetten is duidelijker geworden. In de verschillende geloofsgemeenschappen is er nog steeds de uitdaging om mensen met elkaar te verbinden, in het licht van de parochie. Enerzijds zullen er ter plekke activiteiten zijn, anderzijds is het ook wezenlijk dat steeds meer mensen van harte deelnemen aan parochiële gebeurtenissen en vieringen. Over het algemeen mogen we zeggen dat de betrokkenheid overal heel behoorlijk is. Het is tegelijkertijd ook een heerlijk gegeven, dat iedereen zich vrij voelt om wel of niet deel te nemen, om wel of niet betrokken te zijn. Feit is ook dat we om onze parochie in de volle breedte en op al haar plekken te continueren en uit te bouwen, mensen nodig hebben. Van harte hopen we dat in u in dit jaar een stem mag klinken en u antwoord geeft. Steeds ook onderzoeken we nieuwe mogelijkheden. Zo zal dit jaar het parochiefeest op de eerste zondag van juli duidelijk worden 'neergezet' en met en voor de hele parochie gevierd worden.

Het project voor de vastenactie is ook dit jaar wederom een 'eigen' project. Het getuigt van kracht en van 'willen' om dit wederom aan ons allen aan te bieden. Hopelijk dat het u allen er toe aanzet zich te verbinden met het doel van het Vastenactieproject. De nieuwsvoorziening is nu vooral per

mailing te verkrijgen. We hebben ons best gedaan en we doen ons best om zoveel als mogelijk email adressen te verzamelen voor de wekelijkse directe mailing van het Tintin. Daarnaast kennen we ook in 2018 het periodiek 'de Kerkkoerier' dat bij ons allen een aantal malen in de brievenbus zal vallen.

In onze parochie alsook in heel Zeeuws-Vlaanderen zijn er ook in 2018 gebedsmomenten gepland onder de titel 'Zeeuws Vlaanderen bidt'. Het gezamenlijke gebed is een van de peilers onder kerk-zijn. Dit jaar bidden we samen met de andere Nederlandse bisdommen heel speciaal voor de vrede. Op zaterdag 16 juni wordt Tom Kouijzer tot priester gewijd in onze basiliek. Een prachtig moment voor Tom, zijn ouders en familie, voor de Maristen, en voor ons allen. Op 17 juni zal, ook in de basiliek, zijn 'eerste mis' worden opgedragen. Het stemt ons allen tot grote dankbaarheid!

Op 23 september zal vanuit de basiliek de eucharistieviering op zondagochtend, door de KRO, worden uitgezonden. Tijdens de viering zullen de gezangen verzorgd worden door de dameskoren van Hulst, Terneuzen en Oostburg, alsook door onze Cantorij.

Op 16 september komt de eucharistieviering die Radio Maria uitzendt uit de basiliek. Het Basiliëkkoor zal dan de gezangen verzorgen.

Vooruitkijkend is dit wat in ieder geval gedeeld kan worden. Beslist is er nog veel meer dat gaat gebeuren. En, mocht u het nog niet weten, als u als betrokken parochiaan een idee hebt, dan bent u altijd welkom om hierover te overleggen. Tot slot: ik hoop dat we met elkaar nooit vergeten dat het financiële fundament onder kerk-zijn onontbeerlijk is. Er is

Durf

Soms kom ik iets tegen waarvan ik denk: knap. Chapeau. Je moet het maar doen. Zoals het verhaal van de succesvolle zelf-made zakenvrouw, die ook echtgenote was en moeder van een dochter van 7. Ze combineerde het allemaal prachtig met elkaar. Ze had het goed voor mekaar. Jaren geleden, vlak voor de feestdagen, werd ze gebeld door een vriendin die bij Jeugdzorg werkte. Waarom zij....? Ze zat met 'een probleem' dat om een onmiddellijke oplossing vroeg. Drie jonge kinderen van 6 en 7 jaar, uit één gezin, zochten een pleeggezin. Na afstemming met haar man en na goed met de vriendin te hebben gesproken zei ze 'ja'. Plotseling waren er vier jonge kinderen in huis. Samen met haar echtgenoot zorgde ze. Wat bleek: de uithuisplaatsing vroeg om bestending. Drie kinderen samen in een nieuwe omgeving plaatsen leek onmogelijk. Voor iedereen een te grote opgave. Inmiddels ging bij haar alles zijn gang. Het was aanpoten. Tegelijkertijd moest er nagedacht worden en moesten er bakens worden verzet. Want hoe ging ze verder? Succesvol zakenvrouw zijn en de zorg voor vier jonge kinderen zag ze op termijn niet zitten. De kinderen elders en uit elkaar gehaald, ze wilde er niet aan denken. En na weer grondig overleg met haar man besloot ze haar bedrijf te verkopen en er full-time voor de kinderen te zijn. Een hele stap, die in het begin veel moeite kostte en verdriet deed. Maar ze groeide in haar keuze en ze wist steeds zekerder dat ze de goede keuze had gemaakt. Inmiddels werd ze actief op het gebied van voorlichting en coaching van pleeggezinnen. Ze zette haar talenten ten volle in op een nieuw gebied van aandacht. Uiteindelijk heeft ze deze taak van pleegouders zijn samen met haar man voor de drie kinderen, -en voor hun eigen dochter- tot een goed einde gebracht. De kinderen zijn 'goed terecht gekomen'. Een prachtig voorbeeld van 'durven aan te pakken wat op je pad komt'. Je hart laten spreken, er naar luisteren, alles goed overwegen, en je hart volgen.

pastoor Wiel Wiertz

heel veel dat gebeurt en gebeuren mag. En dat kost geld. Dat is nou eenmaal niet anders. Gelukkig zijn velen nog steeds financieel betrokken. Mocht iemand ook op dit specifieke terrein van kerkelijke aandacht een idee hebben of mee willen denken: welkom.

Dank voor uw aandacht. Beslist tot 'ergens' in dit nieuwe jaar. Altijd van harte welkom in onze kerken. En mocht u ergens over willen spreken, graag bezoek vanuit het pastorale team ontvangen, laat het ons weten.

Een goed en gezegend 2018 gewenst!

pastoor Wiel Wiertz

VIERINGEN PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

vieringen rond het weekend van 13-14 januari

Hulst

vr 12 jan 19.00 uur	kruisweg
zo 14 jan 11.00 uur	eucharistie
wo 17 jan 18.30	rozenkransgebed
wo 17 jan 19.00 uur	eucharistie
vr 19 jan 19.00 uur	stilteviering

Koewacht

zo 14 jan 9.30 uur	eucharistie
--------------------	-------------

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken

do 18 jan 14.00 uur	Uur van gebed
---------------------	---------------

Clinge

za 13 jan 19.00 uur	eucharistie
---------------------	-------------

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk

di 16 jan 9.30 uur	gebedsgroep
--------------------	-------------

Graauw gemeenschapshuis

do 18 jan 10.00 uur	w&c viering
---------------------	-------------

Boschkapelle

za 13 jan 19.00 uur	w&c viering
---------------------	-------------

Hengstdijk

do 18 jan 19.30 uur	Taizé viering
---------------------	---------------

Kloosterzande

zo 14 jan 9.30 uur	w&c viering
--------------------	-------------

Lamswaarde

ma 15 jan 19.00 uur	w&c viering
---------------------	-------------

wzc Antonius

do 11 jan 10.30 uur	w&c viering
---------------------	-------------

De Blaauwe Hoeve

zo 14 jan 10.30 uur	eucharistie
wo 17 jan 11.00 uur	weekviering

wzc De Lange Akkers

di 16 jan 10.30 uur	eucharistie
---------------------	-------------

