



Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Boschkapelle/Stoppeldijk Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenissee, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen en Terhole en vanuit de Dienst geestelijke zorg Zorgzaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl



LEZINGEN 10 DECEMBER

2^{de} zondag van de advent JAAR - B

Jesaja 40, 1-5.9-11
2 Petrus 3, 8-14
Marcus 1, 1-8



THEMA: ALS EEN BODE VOORUIT

VIERINGEN PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

vieringen rond het weekend
van 9-10 december

Hulst

zo 10 dec 11.00 uur eucharistie
wo 13 dec 19.00 uur eucharistie
vr 15 dec 17.00 uur Nightfever

Sint Jansteen De Warande

do 14 dec 10.30 uur w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken

vr 8 dec 19.00 uur w&c viering

Clinge

za 9 dec 19.00 uur eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk

di 12 dec 9.30 uur gebedsgroep

Nieuw-Namen

vr 15 dec 19.00 uur geen viering

Boschkapelle

za 9 dec 19.00 uur w&c viering

Hengstdijk

ma 11 dec 19.00 uur w&c viering

Kloosterzande

zo 10 dec 9.30 uur eucharistie

wzc Antonius

do 7 dec 10.30 uur eucharistie

De Blaauwe Hoeve

zo 10 dec 10.30 uur w&c viering
wo 13 dec 11.00 uur weekviering

wzc De Lange Akkers

di 12 dec 10.30 uur weekviering

Advent

Advent, tijd van wachten en verwachten. Tijd van verlangen. Hoe is dat in ons, in ieder van ons? Wat verwacht ik? Wat hoop ik? Wat verlang ik? In deze tijd leven wij in de verwachting van iemand. De verwachting van iemand die komt,

Hallo allemaal – 27-11-2017

Deze week was het de beurt aan ons, Jorren en Annika (wederom een neefje en vriendin), om Niklas te bezoeken in Kaapstad. Veel coole verhalen hadden wij al gehoord. In de afgelopen week hebben wij van alles meegemaakt: veel mooie, maar ook mindere punten aan deze kant van de aardbol.

Na aankomst op de luchthaven van Kaapstad leek het alsof wij weer geland waren op Schiphol; regen, heel veel regen. Al gauw bleek dat dit tijdelijk was. De hele week mochten wij genieten van de schoonheid van Kaapstad: zon, zee en uitgaansleven.

Wat ons aan de andere kant opviel was het verschil tussen rijk en arm en wellicht nog schrikbarender, het verschil tussen blank en getint. Er is in voorgaande blogs al veel verteld over de armoede in de sloppenwijken en het mooie werk dat Niklas daar met de Amy Foundation doet. Wij hebben de armoede echter op een hele andere manier moeten meemaken. Zo waren wij op de tweede dag van onze reis de Tafelberg aan het bewandelen. Een schitterende natuurplaats, die je bezocht moet hebben. Helaas werden wij op de terugweg overvallen door twee personen. Beroofd van onze spullen, paspoorten, telefoons, camera, bankpassen, sleutels, jassen, tas en ons geld. In paniek renden mijn vriendin en ik weg naar beneden. Weg van de overvallers, die ons bedreigden met ons leven. Nog geen 50 meter verder bereikten wij de bewoonde wereld. Lokale mensen schoten direct te hulp, zonder aarzelen. Politie en buurtwacht werd ingelicht, mensen verleenden ons eerste steun en brachten ons zonder tegenprestatie naar huis. Zij boden excuses aan voor iets dat zij niet gedaan hadden en waar zij part noch deel aan hadden, maar iets waarvoor zij

zich als Cape Town-people wel verantwoordelijk voelden.

Na van de schrik te zijn bekomen en ja, een biertje verder, begonnen Niklas, Annika en ik na te denken. Wat de overvallers deden was fout, fout en verkeerd. Maar... waarom deden deze twee mannen dit? Naar alle waarschijnlijkheid uit armoede en ellende. De armoede is helaas nog altijd groot in Kaapstad. Zo groot dat zij tot deze daad gedreven werden. Hoop op een beter leven. Helaas voor hen zal dit door ons te beroven niet bewerkstelligd worden.

De armoede in Zuid-Afrika zal de komende tijd nog niet verdwijnen. Dat kost gewoonweg zeer veel tijd. Door zulke gebeurtenissen ben ik van mening dat wij door God bevoorrecht zijn, dat wij geboren mochten worden in Nederland. Een land dat zorgt voor alle Nederlanders, jong, oud, ziek of gezond. Af en toe hebben wij in Nederland wat te klagen, maar vergeleken met andere delen van de wereld is dat relatief.

Wij zouden ook kunnen helpen. Wellicht in gebed, wellicht door een keer een euro te geven de volgende keer dat wij een dakloze zien of aan een collecte. Nee, wereldproblemen lossen wij daar helaas niet mee op. Maar het helpen van een ander begint bij ons zelf. Denkend aan de minderbedeelde, de hulpbehoevende.

Laat je vooral niet afschrikken door dit verhaal. Kaapstad is een schitterende stad, vol van diversiteit en schoonheid. Een stad waar toekomst in zit. Waarin jij het zou kunnen maken, zo lang je hierin gelooft. Een stad die je uitnodigt, om te vieren, genieten en te delen. Ik geloof in de toekomst van deze stad en van zijn mensen!

Jorren Sentjens

spoort ons aan tot voorbereiding, spoort ons aan tot actie. Wie gaat er komen? Wie gaat er geboren worden? Gods Zoon wordt geboren. Hém verwachten wij.

Die geboorte; de komst van de Heer, de Zoon van God, in ons midden, -opnieuw vieren wij in geloof zijn komst in ons midden-, die komst vraagt om voorbereiding. 'Baan een weg voor de Heer', zo nodigen de profeet Jesaja en Johannes de Doper ons uit.

In welke wereld leven wij? In welke wereld wordt ons gevraagd die weg te banen? In een wereld vol van tumult. In een samenleving die forse tegenstellingen kent. Neem je verantwoordelijkheid. Neem de taak op je die jou is toebedeeld. Wees waakzaam! Wordt wakker! Richt je op wat komen gaat. Richt je op wie komen gaat. Hij staat als het ware voor je deur. In deze tijd van advent zullen we horen: "Hij die komt is zoveel anders dan we gewend zijn. Hij zal zoveel teweeg

brengen. Bereid je daarvoor voor!" Wanneer we op de vierde zondag van de advent de vierde kaars op de adventskrans aansteken richten we ons op Maria. De aanstaande Moeder van Gods Zoon. Zij is zwanger geworden van Gods Zoon in de kracht van de heilige Geest. Zo klein, zo intiem is het begin van de menswording van God.

Een bijzonder verhaal. Steeds weer verteld. Van vader op dochter, van moeder op zoon. Een verhaal met een krachtige boodschap. Een verhaal van belofte. God-met-ons is op komst! Hij komt ons bevrijden. Maar wel door mensen heen: Maria. God komt binnen in onze mensenwereld.

We zijn op weg. Vol verwachting. Advent. Iedere week een kaars op onze krans. In de kerk en thuis. Elke dag een volgend deurtje open van de adventskalender. Open uw hart, open jouw hart, voor de komst van de Heer.

pastoor Wiel Wiertz

Avondgebed in de stijl van Taizé

Het eerstvolgend Taizé avondgebed zal worden gehouden op **donderdag 7 december** in de H. Catharinakerk te Hengstdijk om **19.30 uur** met het thema "**De boodschap van de Vreugdebode**" m.m.v. o.a. de begeleidingsgroep Laudate Dominum. In dit avondgebed willen we ons laten inspireren door de advent, als tijd van verwachting en hoop. Er is een volledige orde van dienst beschikbaar. In ons zingen, bidden, stil zijn, het lezen van de Bijbel (uit Jesaja 52 en het lied van Maria het Magnificat uit Lucas 1) en naar het luisteren naar religieus geïnspireerde muziek ontdekken wij wellicht de boodschap van de vreugde van advent. Fijn als u dit met ons wilt meebeleven. U bent van harte welkom in de (r.-k.) kerk van Hengstdijk. Na afloop van dit avondgebed ontmoeten we elkaar onder het genot van een kopje koffie. Deze oecumenische activiteit gaat uit van de r.-k. parochie H. Maria Sterre der Zee en de protestantse kerk Oosthoek te Hulst. Informatie bij ds. Overduin, 0114-683360.



Kerstmiddag



U wordt uitgenodigd voor een sfeervolle middag "**Rondom de Kerststal**"

zondag 10 december 2017
om **14.00 uur** in
Dorpshuis "**Hof ter Nesse**"
te Ossenissee

Programma:
optreden van "**The Jumbo's**".
verder een kerstgedachte,
kerstverhaal, gedichten en
samenzang.

In de pauze wordt koffie of thee met kerststal aangeboden.

De toegang is gratis



Het kerstcomité Ossenissee

INFORMATIE EN INTENTIES

COLLECTE 9-10 DECEMBER

In alle kernen is de gewone collecte voor bisdom, vicariaat en eigen geloofsgemeenschap. In Hulst, is er een extra collecte voor onderhoud aan het orgel en in Hengstdijk is er een extra caritascollecte.

HULST

H. WILLIBRORDUS

ZONDAG 10 DECEMBER 11.00 UUR:

eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het Dameskoor
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en echtgenoot George van der Wielen; familie Baart-van Gijssel; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; Elisabeth Smulders-Durinck en overleden familie; voor Emeri de Theije en overleden familie; Madeleine Maria Baart; voor Sjef Thuy en dochter Anja en Fien Esseling; Rudo Sanders en overleden familie

mededeling:

Na de viering van 11.00 uur zal Amnesty International in de kerk aanwezig zijn voor verkoop van kaarsen en kaarten.

WOENSDAG 13 DECEMBER 19.00 UUR:

eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baart-van Gijssel; familie Verdurmen; voor Augustino Belviso; Ria Borm-van de Walle en dochter Jenny de Graeve-van de Walle; Tim de Smaele echtgenoot van Ria de Smaele-de Gucht, ouders en schoonouders

VRIJDAG 15 DECEMBER

17.00 tot 22.00 UUR:

Nightfever
Kom gerust naar de kerk en steek een kaarsje op voor wie u wilt of wat u bezighoudt.

SINT JANSTEEN

GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE

DONDERDAG 14 DECEMBER 10.30 UUR:

woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert
intenties: Ed Bom en echtgenote en overleden ouders; Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia Plasschaert; René Bauwens en echtgenote; Theo Beughels en echtgenote Rosa van Dorsselaer; Stif Inghels en echtgenoot Cyrillus Vael; Piet en Mia Weemaes – de Bruijn; Maria en Agnes Bauwens overleden ouders en Nelly Bauwens; overleden familie IJsebaert.

SINT JANSTEEN

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN

VRIJDAG 8 DECEMBER 19.00 UUR:

Maria onbevleete ontvangenis. woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert m.m.v. het Gregorius koor.

NIEUW-NAMEN

H. JOSEPH

VRIJDAG 15 DECEMBER 19.00 UUR:

geen viering.

mededeling:

Op Kerstmis, maandag 25 december is er in onze kerk om 10.30 uur een woord- en communieviering. Misintenties kunnen worden opgegeven bij Emiel Weemaes.

CLINGE

H. HENRICUS

ZATERDAG 9 DECEMBER 19.00 UUR:

eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het parochiekoor
intenties: jaargetijde Eduard Hiel echtgenoot van Maria de Wit

DINSDAG 12 DECEMBER 9.30 uur:

in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
bijeenkomst gebedsgroep de Bron ledereen is van harte welkom.

agenda:

- Woensdag 6 december wordt ons kerkgebouw door enkele vrijwillig(st)ers schoongemaakt.
- Dinsdag 12 december om 19.30 uur lectoren-bijeenkomst en om 20.00 uur bijeenkomst van de parochiekerncommissie in de vergaderzaal.

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK

H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 9 DECEMBER 19.00 UUR:

woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en familie; Judith Cappaert-Spuesens en echtgenoot Albertus Cappaert; overleden ouders Eduardus en Bertha Lambert-van den Bergen en overleden kinderen Margo, Willy en schoondochter Julma; jaargetijde Marlies Schuren-de Schepper en overleden echtgenoot Theo Schuren en familie; Leon en Lies de Waal-Vink en zonen Jo en Henk; zuster Clementina Vink; Leon Lambert

HENGSTDIJK

H. CATHARINA

MAANDAG 11 DECEMBER 19.00 UUR:

woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele
intenties: René Boeijkens, overleden ouders en familie; Jo Herman en overleden familie; Martha Somers Pauwels, overleden echtgenoot, zoon, dochter en schoonzoon

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE

TER DUINEN

ZONDAG 10 DECEMBER 9.30 UUR:

eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. parochiekoor
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; jaargetijde Frans de Meijer, overleden echtgenote en familie; Cyril Cornelissens en overleden familie; overleden ouders Fons Neve en Elza Pieters; jaargetijde Ria de Booij, jaargetijde Joos de Booij, jaargetijde Pauline de Booij-van Driessche en zoon Karel

lector: Anita van Puyvelde

com. assistent: Gino Sloot

gedoopt op 26 november in onze kerk:

- Tara van Boven dochter van Tom en Jessica van Boven-de Waal
- Joshua Esseling zoon van Brian en Serena Esseling-Tieleman
- Juul van Dijk zoon van Peter van Dijk en Femke Menu
- Meike de Frel dochter van Ralph de Frel en Jojanneke Taelman

DIENST GEESTELIJKE ZORG

ZORGSAAAM ZORGGROEP
ZEEUWS-VLAANDEREN

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 7 DECEMBER 10.30 UUR:

eucharistieviering met als voorganger pater Weemaes
intenties: voor onze overleden bewoners en overleden in eigen kring

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST

ZONDAG 10 DECEMBER 10.30 UUR:

woord- en communieviering met als voorganger pastor H. de Koning
intenties: jaargetijde Theodorus de Bruijn en echtgenote Maria de Meyer, dochter Marie-Louise en zoon Henk; Marie en Petrus de Schrijver-van Driessche; Zus en Peet van Kerkhoven-Verschuren

WOENSDAG 11 DECEMBER 19.00 UUR:

weekviering

WZC DE LANGE AKKERS

KOEWACHT

DINSDAG 12 DECEMBER 10.30 UUR:

weekviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter Annet



GEGEVENS

HULST

Postadres:

H. WILLIBRORDUS

Steenstraat 22,
4561 AS Hulst
tel. 0114-312130

sacristie (basiliek) tel. 0114-313228

parochiekerncommissie

NL70 RABO 0150 7279 68

parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07

openingstijden parochiesecretariaat:

ma t/m do van 9.30-11.30 uur.

e-mail: pastoriehulst@zeelandnet.nl

SINT JANSTEEN

contact

H. JOHANNES DE DOPER

tel. 0114 312187

parochiekern NL49 RABO 0330 4000 88

HEIKANT

contact

H. TERESIA v/h KIND JEZUS

tel. 0114 312187

parochiekern NL49 RABO 0330 4002 82

KOEWACHT

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

postadres

Kerkplein 2
4576 AS Koewacht.
NL32 RABO 0330 4083 48

parochiekern

CLINGE

contactpersoon

H. HENRICUS

A. de Loos-Brijs
tel. 0114 -311332
NL38 ABNA 0477 7938 43
NL37 RABO 0330 4032 14
NL09 INGB 0000 1193 62

parochiekern

NIEUW-NAMEN

postadres

H. JOSEPH
Hulsterloostraat 76
4568 AG Nieuw-Namen
NL30 RABO 0136 6006 38

parochiekern

GRAAUW

postadres

H. MARIA HEMELVAART
Dorpsstraat 50
4569 AK Graauw
NL68 RABO 0322 6001

parochiekern

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

Secretariaat pastoraal team:

e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl

website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastoraal team:

Pastoor Wiel Wiertz

Steenstraat 22, 4561 AS Hulst

tel. 06-42506424

e-mail: wwiertz@live.nl

Pastoor van de parochies

H. Maria Sterre der Zee, H. Andreas,

Elisabeth

Pastoraal werkster

Chantal van de Walle

Rapenburg 34, 4581 AD Vogelwaard

tel. 0114-720491; gsm 06-51138721

e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl

Pastoraal werker

Ralf Grossert

Churchillhof 9,

4587 EV Kloosterzande

tel. 0114-313299; gsm 06-13705137

e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl

Pastoraal werkster

Katrien Van de Wiele

Beneluxstraat 16,

4551 TM Sas van Gent

tel. 0115-454088; gsm 06-41322776

e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

Dienst geestelijke zorg Zorgzaam

zorggroep Zeeuws-Vlaanderen:

Truffinoweg 2

4561 NT Hulst

tel.: 0114-381317

Pastoraal werkster Henny de Koning

e-mail: h.dekoning@zzv.nl

hlmdekoning@outlook.com

Diaken Kees van Geloof

Leeuwerikstraat 14

4561 KM Hulst

tel.: 0114-313604

e-mail: k.vangeloof@zzv.nl

BOSCHKAPELLE

H.H. PETRUS EN PAULUS

postadres

Kerkstraat 15,

4581 BV Vogelwaard

parochiekern NL34 RABO 0330 4064 69

HENGSTDIJK

postadres

H. CATHARINA

Hengstdijkse Kerkstraat 4,

4585 AB Hengstdijk

parochiekern NL15 RABO 0332 6040 55

STOPPELDIJK

postadres

H. GERULPHUS

Kerkstraat 15

4581 BV Vogelwaard

parochiekern NL54 RABO 0332 6094 64

KLOOSTERZANDE / OSSENISSE

TER DUINEN

postadres

Postbus 2,

4587 ZG Kloosterzande

tel. 0114- 681382

parochiebijdrage p/a Groenendijk 40,

4587 CV Kloosterzande

parochiekern NL07 RABO 0332 6034 23

LAMSWAARDE

postadres

H. CORNELIUS

J. de Waalstraat 23,

4586 AD Lamswaarde

parochiekern NL13 RABO 0332 6002 11

TERHOLE

postadres

H. GERARDUS MAJELLA

Notendijk 7a

4583 SV Terhole

parochiekern NL20 RABO 0150 7002 53

Dienst geestelijke zorg Zorgzaam

zorggroep Zeeuws-Vlaanderen:

postadres

Truffinoweg 2,

4561 NT Hulst

tel. 0114-381317