

Er zit muziek in de vrede

Het project van pater Swinne in Colombia

Opening en praatje met de kinderen

Gebedje

Lieve God,
 Wij danken U voor alle fijne dingen,
 voor het licht van elke dag
 voor de mensen die ons helpen,
 voor onze ouders en familie.
 Maar het meest danken wij U vandaag
 voor onze vrienden en vriendinnen
 met wie we ons leven delen,
 en elke dag samen kunnen spelen.
 En als we eens een fout maken,
 - dat gebeurt soms zomaar -
 vergeef ons dan,
 en help ons het weer goed te maken,
 zodat we morgen
 weer plezier met elkaar kunnen helpen.
 Amen.



Kaarsje aansteken

Verhaal: Trompet voor Olifant

(Max Velthuijs)

Krokodil was een muzikant. Hij speelde viool en studeerde iedere dag tot 's avonds laat. Het was zijn lust en zijn leven. Maar voor zijn buurman was het geen pretje. Steeds weer hoorde hij het zelfde wijsje, tot hij er gek van werd. Op een dag hield Olifant het niet langer uit. Hij ging naar Krokodil om zich te beklagen. 'Het spijt me zeer,' zei Krokodil, 'maar ik ben een kunstenaar en zonder muziek kan ik niet leven.' Teleurgesteld ging Olifant weer naar huis. Daar drongen de valse tonen van Krokodils viool alweer door de muur, tot diep in de nacht. Zo ging het leven verder. Dag in dag uit kraste Krokodil vals op zijn viool en Olifant

werd steeds ongelukkiger. Hij kon niet meer lezen en niet meer slapen. Op den duur verloor hij alle plezier in het leven. Ten einde raad besloot hij naar de dokter te gaan. Die schreef hem rust voor en een vies drankje. Toen de Olifant weer thuis was, klonk het gekras hem valser in de oren dan ooit. Oh, was ik maar een kunstenaar, net als Krokodil, dacht hij jaloers. Dan zou ik ook gelukkig zijn! Toen ineens dacht hij: Maar misschien b en ik wel een kunstenaar! Opgewonden ging hij naar de stad en kocht een prachtige geel koperen trompet. daar had hij als kind al van gedroomd. Diezelfde avond nog begon hij te oefenen. Hij zette de trompet aan zijn lippen en blies. Tsjonge jonge, wat klonk dat mooi! Olifant stond verbaasd over zijn muzikale talent. Hij speelde en speelde en wist van geen ophouden meer. Krokodil, die juist een sonate van Mozart instudeerde, was volkomen verrast door het afschuwelijke getrompetter van zijn buurman. 'Wat krijgen we nou ?' riep hij woedend uit. 'Is Olifant gek geworden ?' En onmiddellijk stapte hij naar zijn buurman toe. 'Wil je wel eens ophouden met die herrie!' schreeuwde hij kwaad. 'Zo kan ik niet studeren.' Maar Olifant was onverstoorbaar. 'Lieve vriend,' zei hij rustig, 'het spijt me voor je, maar ik ben  ook een kunstenaar. Zonder mijn trompet zou ik ongelukkig zijn.' Arme Krokodil. Muziek maken kon hij niet meer. Olifants trompet klonk zo luid dat hij zijn eigen viool niet meer kon horen. Olifant daarentegen voelde zich geweldig. De trompet had zijn leven totaal veranderd. Hij liet zijn haar groeien, droeg fel gekleurde hemden en was helemaal gelukkig met zijn instrument. Voor Krokodil werd het leven ondraaglijk. Hij bedacht van alles om het geluid van Olifant te overstemmen. Maar Olifant blies gewoon nog wat harder op zijn trompet. En zo maakten de burens elkaar het leven zuur. Op een dag kon Krokodil het niet langer verdragen. Hij pakte zijn pneumatische boormachine en viel met hels lawaai op de muur

Deze tekst mag mee naar huis om nog eens na te lezen. Er is ook nog een extra kleurplaat om thuis te kleuren.
 Dank voor uw komst en graag tot de volgende keer, op zondag 11 juni in de kerk van Clinge.

Peuter- en kleuterkerk

aan! Dit was te veel voor Olifant. Van schrik sloeg hij achterover. Nu ging Krokodil toch echt te ver! Snel haalde Olifant zijn hamer uit de schuur en sloeg zo hard als hij maar kon tegen de muur. En nog eens, en nog eens... Tegen zoveel geweld was de muur niet bestand. Met donderend geraas stortte hij ineen. Daar stonden de beide kunstenaars oog in oog, totaal verbluft. 'Zo had ik het niet bedoeld', stamelde Olifant. 'Mag ik je een kop thee aanbieden?' Dat sloeg Krokodil niet af. Toen dronken de muzikanten thee en spraken over hun liefde voor de muziek. 'Waarom spelen we niet eens sámen?' zei Olifant. 'Dat is een goed idee!' antwoordde Krokodil enthousiast. Meteen haalde hij zijn viool onder het puin vandaan. En toen begonnen die twee samen te spelen. Een, twee, drie, vier, precies in de maat. Urenlang, dagen lang! Het klonk steeds beter en ze wisten niet meer van ophouden. Samen werden ze beroemd over de hele wereld en als vrienden leefde ze nog lang en gelukkig. De muur hebben ze nooit meer opgebouwd, die hadden ze niet meer nodig.

Knutselwerkje: Schuddebuikjes

Koffie, thee en limonade

Liedje: Vredesgroet

Vrede voor jou en vrede voor mij.

Vrede voor wie het wil horen

Vrede begint met iets kleins als een kind

Zo wordt de vrede geboren.

refrein: Knoop de vrede in je oren.
 Neem de vrede in je mond.
 Neem de vrede in je handen
 Draag hem mee de wereld rond
 Vrede, vrede, vrede overal.

Vrede voor hem en vrede voor haar.

Vrede op aarde voor mensen.

Vrede voor alles wat ademt en leeft.

Vrede om verder te wensen.

refrein

12 maart 2017 40dagen

Vrede voor jullie en vrede voor ons.

Vrede om in te geloven.

Vrede van God die de wereld omspant.

Vrede gaat alles te boven *refrein (2x)*

Gedicht: Onderweg naar Pasen

Samen onderweg naar Pasen

zoeken we geluk;

willen we aandachtig wezen

en wat minder druk.

Ben je onderweg naar Pasen,

spits dan maar je oren,

want je kunt in deze tijd

de stem van Jezus horen.

Alle dingen die hij deed

staan in het Boek geschreven

Alles wat Hij deed én zei

én weggaf in zijn leven!

Als je heel aandachtig bent,

hoor je zacht zijn stem.

Veertig dagen

heel aandachtig luisteren

naar Hem.



Weesgegroet

Afsluiting



Deze tekst mag mee naar huis om nog eens na te lezen. Er is ook nog een extra kleurplaat om thuis te kleuren.
Dank voor uw komst en graag tot de volgende keer, op zondag 11 juni in de kerk van Clinge.